

| |
|------------------------|
| VAN DE REDACTIE |
|------------------------|

Van de Redactie.

Beste Noordwellenaren,

Op het moment van het ter perse gaan van dit juninummer kijken we reikhalzend uit naar de gezamenlijke avond van de DDaames en de Heeren op vrijdag 26 juni, waarbij Jan zorgt voor een heerlijk mosseltje, Concert at Sea, de BBQ op 4 juli, uiteraard de voorafgaande avond 3 juli de maandelijkse snackavond. (De laatste snackavond viel behoorlijk in het water.) Lekker genieten op ons mooie terras bij Ons Dorpshuis. In deze uitgave ook een impressie van een retraitsdag van Kloosterwelle. Hopelijk wordt u hierdoor nieuwsgierig en komt u een Vesper en/of de gezamenlijke maaltijd bijwonen. Wat kan het leven mooi zijn. Wij wensen u veel leesplezier.

De redactie

NOORDERNIEUWSWELLE
Dorpskrant van Noordwelle

dorpskrantnnw@gmail.com

www.noordwelle.com

36^e jaargang

Versijnt 10x per jaar



Redactie *Marja Leistra, Dorien Wandel, José Vrijdag,*
Marianne de Jonge en Kitty Heye
Vormgeving: José Vrijdag en Leo Schults

Wist u dat:

- dorpskrantnw@gmail.com ons mailadres is
- U daar u kopie (*lettertype: Tahoma 11pt*) naar toe kan sturen
- er natuurlijk ook nog steeds hand geschreven kopij ingeleverd kan worden
- Wij hierbij de volgende jeugdige Noordwellenaren van harte feliciteren met hun diploma
- Dit zijn : Tim Vos, Sharon Bax, Tantum Reidel en Alison Nuis
- Wij ook mogen feliciteren Angelica Boogerd en Tessa Heije met hun afronding van resp. studie medicijnen en integrale veiligheid
- Noordwelle dit jaar weer goed "geslaagd " is!
- Wij nog even doorgaan met felicitaties en wel van Jos Geluk
- Deze fanatieke atleet bij de NK masters 3 medailles behaalde
- Hij deze behaalde bij het hoogspringen, het kogelstoten en het speerwerpen
- Het hoogspringen en speerwerpen tevens nieuwe Zeeuwse records waren
- Er als het goed is weer een veulentje op komst is op ons dorp
- De aardappelen van Martien ook wel eens van Van der Velde blijken te zijn
- Er een oefenretraite-dag is geweest in onze kerk
- U hierover in dit nummer meer kunt lezen
- Het gezien het geeuwen van een redactielid, die er bij was, heel geslaagd was

- Onze redactievergadering daardoor ook zeer ontspannen was
- De Heeren weer hun jaarlijkse mosselavond organiseren
- De Ddaames er dit jaar ook bij mogen zijn
- Zij dat heel erg waarderen
- Noordwelle dit jaar weer druk bezocht is tijdens de Kunstschouwweek
- Er van vele kanten complimenten kwamen voor ons mooie dorpje
- Het een gezellige drukte gaf
- Wij nog een paar nieuwe adverteerders kunnen gebruiken
- U zich daarvoor bij de redactie kunt melden
- Wij hopen op reacties, gezien ons financiële plaatje
- De dorpsgenoten Jonker sr en buurman de Vrieze alleen maar met Bio-onkruidverdelger spuiten....
- Martien overdag niet meer zijn autolichten aan doet zodat niet meer zichtbaar is dat ie in het donker een kapot licht heeft...
- Tineke Hendriks voor een euro wel erg vooraan op de eerste rij zit met een Hoofdprijs van de Renessedag
- Bruikbare spullen ophalen met Hans vd Assem voor Noordwellenaren op zaterdagmorgen veel te vroeg is....
- Dat volgend jaar t.b.v. Renessedag veel beter moet, dus spaar vast wat op!
- Op zaterdagmorgen in het dorp een heuse schaapskudde loopt
- En een herder het met een lokemmer en niet met een lokdoos doet
- Wichelroede looper ons voor onheil heeft behoed bij graafwerk Kerk

VOOR UW AGENDA:

- Eerste vrijdag van de maand: Snekvond
- Tweede woensdag van de maand (19:30): Creadames
(13-05 de laatste voor de zomerstop)
- Derde vrijdag van de maand (20:30): DDaames
- Laatste vrijdag van de maand: Heeren
- Ieder woensdagavond (v.a. 18:00) Kloosterwelle*

- 04 juli Dorps BBQ

* 18:00 Vesper om 18:30 gezamenlijk eten, 5 euro p.p. opgeven uiterlijk maandagavond via www.kloosterwelle.nl of 0111-463376

JUF EN MEESTERDAG

Hebben jullie ze ook rond zien lopen in ons Dorp? De juffen en meesters verkleed op z'n Zeeuws. Donderdag 14 mei jl. Of het helemaal klopte weet ik niet maar het zag er wel fraai uit. Een eerder zomerkamp was verregend en dus had men nog een leuke activiteit tegoed.

School de Schouw & Samuel uit Brouwershaven was op historische puzzeltocht.

Noordwelle niet vergeten en men had met de kids opdracht om te zoeken naar: de speciale gevel, de Travelje, en Kerk etc.

De ouderraad is zeer actief en leuk dat men zo gastvrij werd ontvangen door burgemeester

Noordwelle. In dit geval hadden ze het later over Martien. Iemand die zo veel weet en veel praat moest wel een burgemeester zijn, dacht men.....De directeur Clemens Pronk vond het helemaal perfect wat Noordwelle zoal uitstraalde en hij gaf mij als "buitenlander" de tip om eens ook naar hun site te kijken. www.radarscholen.nu

Lex

Het Groothuis aan de Ring

Tussen de huidige boerderij van Martien Moermond en kapsalon 'Wout Lokker coiffures' stond vroeger één gebouw, althans een gebouw uit één stuk en een bijgebouw. Het was het zogenaamde Groothuis dat een uitzonderlijk groot en hoog pand was in verhouding met de overige bebouwing aan de ring. Er bevond zich in ieder geval in 1832 een huis, schuur en erf dat in bezit was van de bouwman (landbouwer) Willem Hoogenboom (1776-1849), die gehuwd was met Kathelijntje Hoogenboom (1778-1853), tevens eigenaren van Dorpszigt aan de huidige Wellandweg. Het huis aan de ring werd nadien, bij +boedelverdeling in 1853 bezit van Jacob Jan Hoogenboom (1816-1880), eerst gehuwd met Maria Johanna Vis, later met Cornelia Adriana Buijze, allen woonachtig op de hofstede Zelandia. Zoon Marinus Hoogenboom (1853-1925), uit het tweede van de voornoemde huwelijken werd vervolgens de eigenaar. Hij was ook landbouwer op Zelandia, huwde in 1892 met Maria Locker de Bruijne, afkomstig van de Lockershof. Marinus Hoogenboom was vanaf 1891 burgemeester van Noordwelle. Daarvoor was het groothuis in 1881 verkocht aan de kerk van Noordwelle, waarna sprake was van (gedeeltelijke) sloop en vereniging met andere kavels. Op 16 mei 1881 deden de kerkvoogden van Noordwelle een aanbesteding voor "eene herstelling aan een gebouw, in te richten tot gemeentehuis".

AANBESTEDING.

De Heeren KERKVOOGDEN der gemeente *Noordwelle* zullen op **Maandag 16 Mei 1881**, des namiddags te 3 uren, aanbesteden:

Eene herstelling aan een gebouw,
in te richten tot Gemeentehuis.

Het **bestek** en **teekening** liggen ter inzage bij M. FRANKEN aldaar.

De aanwijzing zal plaats hebben 's morgens te 9 uren
Nadere inlichting te bekomen bij E. W. MUS, te
Zierikzee.

Vanaf dat moment had een deel van het gebouw deze bestemming. Het pand werd in 1926 uitgegeven in erfpacht. In 1956 werd het door de Watersnoodramp zwaar beschadigde pand (schade bedroeg 4614 gulden) verkocht aan de gemeente Noordwelle die het in 1958 liet slopen.

De eerst bekende bewoner was echter Bartel Locker (1761-1828), van 1811-1828 burgemeester van Noordwelle en landbouwer. Hij had volgens het bevolkingsregister uit 1825 altijd op deze plek gewoond en werd toen weduwnaar genoemd, vermoedelijk van Pieterella Krepels, met wie hij in 1792 in Noordwelle trouwde. Wellicht bouwde hij toen het Groothuis.

Het dorpspaleisje, zoals het wel werd omschreven, werd door de familie Hoogenboom – zelf toch ook niet onbemiddeld – omschreven als een ‘monument van dwaasheid’.

De eerste dienstbode was vanaf 1815 Jannetje Vis uit Brouwershaven die in ieder geval tot diens dood in 1828 alleen met Bartel Locker het Groothuis bewoonde.

Zij trouwde in 1830 op 38-jarige leeftijd nog met de korenmolenaar Frans van Vessem. Het enorm grote pand kende daarna als het ware een bonte stoet van bewoners. De onderwijzer Karel d’Huy vond met zijn gezin vanaf 1852 onderdak in het Groothuis tot hij de gemeentelijke onderwijzerswoning kon betrekken. Ook de geneesheer Jan Jacob van de Repe (1816-1892) en diens zuster Pieterella Adriana (1808-1890), z’n broer Marinus Jacob (1820-1880) en een nichtje woonden er, uiteraard bijgestaan door diverse dienstbodes. Naast een enkele schaapherder vonden in het pand ook rijksambtenaren onderkomen.

De eerste was de rijksontvanger Laurens de Pouw, in 1871 afkomstig van Axel. Hij zou acht jaar later naar Monnikendam verhuizen.

Een volgende belangontvanger die domicilie koos in het Groothuis was Johannes Daniel Noske, geboren in Axel, die in 1899 van St. Maartensdijk naar Noordwelle kwam met zijn uit Appingedam afkomstige echtgenote Giselina Margaretha Swaantina Cleveringa. Er werden in Noordwelle een dochter en een zoon geboren waarna het gezin in 1905 naar Tholen vertrok.

Een bijzondere bewoner was de gemeentesecretaris en gemeenteontvanger Geert Bonder. Deze Drent was in 1885 in Vries geboren en kwam in 1912 vanuit Sleen naar Noordwelle. Hij was gehuwd met Bertha Johanna Wilhelmina Beunders uit Gramsbergen. Er werden in Noordwelle twee zoons geboren voor het vertrek in 1920 naar Renesse.

Mensen met uiteenlopende beroepen woonden er zoals de wijkverpleegster Maatje van der Wekken, van 1923 tot 1931, de metselaarsknecht Herbertus Dorsman en de metselaar Abraham Slager met zijn gezin (van 1931-1932), de commissionair Pieter van der Zande en H. van Wingerden (zoon van de bedrijfsleider van het landbouwbedrijf 'Gemeene Hoeve' bij de Schelphoek. In 1931 werd door de kerkvoogdij van Noordwelle geadverteerd in de Zierikzeesche Nieuwsbode waarbij het Groothuis geheel of gedeeltelijk te huur werd aangeboden en wel "voorzien van waterleiding en electriciteit".

Ook de gemeentesecretaris G.A. Haringman woonde er voordat deze definitieve huisvesting vond. De laatste die er zich voor langere tijd vestigde was Cornelis Bevelander (1918-2007). Hij kwam in 1946 naar het Groothuis, werd in 1953 geëvacueerd naar Renesse, maar keerde daarna terug naar het Groothuis waar hij tot mei 1956 woonde waarna hij aan de Smidsweg ging wonen. Hij kan als de laatste echte bewoner van het Groothuis beschouwd worden.

In 1952 werd het al door de kerkvoogdij van Noordwelle aan de gemeente te koop aangeboden voor een bedrag van 5000 gulden. Het gesprek hierover liep in 1954 nog waarbij de aankoop afhankelijk werd gesteld van de eventuele samenvoeging van gemeenten, waarna het als gemeenschappelijk gemeentehuis of dorps huis zou kunnen fungeren.

In 1955 blijkt de wederopbouwarchitect van Noordwelle, F.H. Klokke, inderdaad een plan te hebben gemaakt voor de verbouw van het Groothuis tot gemeentehuis en dorpshuis.



1901–Het gemeentehuis, het “grôôtuus”, dat omstreeks 1910 een éénkapsconstructie zou krijgen met rechts de stravalje die in 1928 naar binnen in de smidse verhuisde.

De gemeente heeft het pand dan inmiddels aangekocht en in 1956 werd sterk overwogen het te slopen. Toch bleef het plan voor de verbouwing ook op de agenda van de gemeenteraad staan, totdat Gedeputeerde Staten in februari 1957 hun goedkeuring hiervoor onthielden, omdat het veel te duur zou worden. Er was een bedrag van 39.000 gulden beschikbaar voor de verbouwing, die echter geraamd werd op 70.000 gulden. Al die tijd bevond het gemeentehuis zich in het gymnastieklokaal van de school en er moest wel snel besloten worden gezien de achteruitgang van de bouwkundige staat van het Groothuis. In juni 1958 wordt de sloop van het Groothuis aanbesteed. De firma Berrevoets uit Zierikzee wordt de sloop gegund voor 1750 gulden waarbij deze ook eigenaar wordt van het sloopmateriaal.

Op de plaats van het gesloopte Groothuis wil men dan twee premiewoningen gaan bouwen, die “wat hoger opgetrokken” zouden moeten worden. Eind december 1958 wordt hiervoor goedkeuring ontvangen van Gedeputeerde Staten van de provincie. De woningen werden in 1959 gebouwd in opdracht van de gemeente Noordwelle onder architectuur van architect Klokke door aannemer Pleune uit Noordwelle voor een bedrag van 28.000 gulden. Op nummer 18 werd tot de opheffing van de gemeente Noordwelle in 1961 het gemeentehuis gevestigd en daarna het Dorpshuis. Vanaf 1981 kwam de familie Leistra hier te wonen. Sinds het overlijden van Rini in 2009 woont Marja Leistra-de Jonge hier. In Dorpsring 19 vestigde zich in 1959 het gezin Jan en Annie Koster-Leistra, afkomstig van Helleweg 3, dat een maandelijkse huur betaalde van 9,50 gulden. In 1996 besloot de gemeente Westerschouwen deze woning te verkopen. Later woonde hier de familie Everaers en daarna Raymond Pals en Vera Boot. Op de plaats van het huidige Dorpsring 20 bevond zich voor 1858 de school van Noordwelle, kennelijk een aanbouw van het Groothuis. In 1918 werd hier een gemeentelijke bergplaats gebouwd. In 1924 werd deze inmiddels ‘distributiegebouw’ genoemde opstal verbouwd tot woning naar tekeningen van de bouwkundige H. Heijt Hzn. Uit Serooskerke. De woning werd betrokken door veldwachter Jan Pieter Barendse met zijn vrouw Willemijntje Stange. Nadat zij, inmiddels weduwe, in 1944 naar Dinteloord vertrok, werd het huis onder andere bewoond door het gezin van Kornelis Kosten, die daarna ging wonen aan Ingridstraat 8, de weduwe Den Boer-Van der Weele die als gemeentebode fungeerde en de wijkverpleegster Pieterella C. Hulshoff, tussen 1946 en 1951. In 1963 werd door de gemeente nog ruim 4000 gulden uitgegeven voor herstel van zoutschade (ten gevolge van de Watersnoodramp) en verbeteringen aan de woning. Later woonden hier de families H. den Boer en Van der Wijst – frituurhouder aan de Rampweg - en in ieder geval in 2002 Danny Nuis en Heidi en Allison Bos.

F. Westra

BOORPLOEG TEISTERT NOORDWELLE

Verhip nog aan toe. Wat gebeurt er allemaal in Noordwelle ? Kan dat zo maar? Leen heb ik nog nooit zo snel uit z'n scheurijzer zien komen. Had toch niet voor niets, ooit met de blote hand een sleuf gegraven voor een 220 volt kabel? Wel 94,50 m1 kabel vanaf de Travalje tot aan de Kerktoren! Voor de Kerstboom o.a. etc.

En nu komt er even zo'n aannemer met een boorraket, zijn..... (onze bedoelt ie natuurlijk) kabel beschadigen?

Woensdag dd 20 mei werd ik toen maar heel stil. Leen lijkt mij sterker dan ik zelf ben en hij woont hier ook langer, dus heeft grotere staat van dienst.

Volker Wessels was doende met het leggen van een telefoonlijn voor de Kerk in Noordwelle en gaven direct volmondig toe dat ik de opdrachtgever was.....

Mooi niet dus. De Protestantse Kerk in Renesse/Noordwelle zul je bedoelen.

Die Kerk welke Kerk wil zijn voor alle Dorpsgenoten en niet alleen voor de club van leden van de Kerk zelf.

Willen de Kerk te Noordwelle proberen overeind te houden. Want ja, zeg nu zelf, wat is een dorpsring zonder een Kerk ?

Met een internetverbinding kun je er ook cursussen van Spirituele aard gaan geven, concerten geven met beamer presentatie, bruiloften en begrafenissen doen plaatsvinden met uitzendingsmogelijkheden naar internet (en inkomsten voor ons Dorpshuis misschien....)

Puffffff, ik kan er een avond Astrid Joosten "dat kan niet waar zijn "een avond lang mee vullen maar yes, met hulp van de Vrienden van Noordwelle, wij HEBBEN INTERNET !!!!! in de Kerk.

Lex

OPBRENGST COLLECTEWEK EPILEPTIEFONDS

Henny, Ineke en Lynsey hebben voor het Epilepsiefonds € 244,25 opgehaald in Noordwelle. Een mooi resultaat voor een klein dorp. Alle gevers hartelijke dank.

Kitty

EEN BEETJE AFSCHIED

Op 3 maanden na zijn Barbara en ik 20 jaar eigenaar geweest van Huize Zélandia. Op 1 juli 2015 sluiten we deze periode af. We hebben ervan genoten om de bouwval van destijds in een kale omgeving te mogen veranderen in het huidige lommerrijke landgoed. Maar dat niet alleen. We hebben ook genoten van het hartelijke dorp Noordwelle en het jaarlijks terugkerende programma van activiteiten. In de eerste plaats natuurlijk de Straô. In totaal is geloof ik 17 keer de paardenstoet langsgekomen op Zélandia. Bij de Heeren ben ik maar een paar keer geweest, maar dan wel diep in het glaasje gekeken. Onze dochter Faye is in de kerk van Noordwelle getrouwd. De kunstschouw beperkte zich niet tot Noordwelle, maar het aantal locaties hier is de afgelopen 10 jaar gegroeid van één naar vier. Ik noem hier lang niet alles.

Nu geven wij het stokje van Zélandia over aan een volgende generatie eigenaars, die hier met Noordwelle hun eigen geschiedenis zullen schrijven. Wij blijven in de buurt wonen: Lagezoom 7, 4328 Burgh-Haamstede. Dat is nauwelijks over de grens van Noordwelle. Daarom niet meer dan 'een beetje' afscheid, want waarschijnlijk zullen jullie ons nog af en toe op het dorp zien bij de kapper of zo. Met hartelijke groet ook namens Barbara,

Jan Jonathan van Andel

LIEF EN LEED

Mocht iemand iets weten over bijvoorbeeld ziekte/ opname ziekenhuis/ huwelijksdag/ etc. willen jullie dit dan doorgeven aan Iris van Doorn, ovink@zeelandnet.nl of een briefje in de bus bij Ingridstraat 7.

Iris

COLLECTANTEN MS GEZOCHT

Van 23 t/m 28 november zetten vele partners, kinderen en familieleden zich in tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds. Zij erkennen en herkennen de symptomen zoals gezichtsverlies, uitval aan armen en benen en zetten zich in om MS een gezicht te geven. Ook heel veel mensen met MS doen mee met de collecteweek.

Degene die niet kunnen of willen collecteren hangen de vlag uit tijdens de collecteweek.

Echter, we kunnen ons gezicht nog lang niet bij alle huizen laten zien. We zoeken nog meer mensen die MS een gezicht willen geven. Heb je 2 uurtjes de tijd en wil je in jouw eigen buurt meer bekendheid geven aan MS? Meld je aan als collectant en help mee. Kijk voor meer informatie op www.nationaalmsfonds.nl Het Nationaal MS Fonds besteedt de collectegelden aan onderzoek (voor een beter leven nu én een toekomst zonder MS), begeleiding en voorlichting.

Een donatie wordt bijzonder gewaardeerd: giro 5057 te Maassluis (NL92 INGB 0000 0050 57). Het Nationaal MS Fonds is 100 % afhankelijk van giften.

Pamela Zaat

DORPSRAAD ZOEKT RAADSLID

Beste Noordwellenaren,

Er is nog een plekje vrij in de dorpsraad, dus mocht er iemand zijn die het leuk zou vinden neem dan contact op met voorzitter Ed Heye, 06-53 76 24 36/ famhey@zeelandnet.nl

De dorpsraad

RETRAITEDAG KLOOSTERWELLE

woensdag 3 juni 2015.

Het was zover. De eerste Retraitedag van Kloosterwelle. De bedoeling was deze eerst te beleven met de belangstellenden voor Kloosterwelle. Er hadden zich voor de gehele dag 10 mensen opgegeven. Hanna moest helaas wegens medische redenen afhaken. Tijdens de Vesper zouden meer mensen aanschuiven. Ik kende niet iedereen die zich opgegeven had. Dat vond ik best spannend. Er was van tevoren een programma gemaakt. Een leidraad voor deze dag. Het weer was prachtig. De vorige dag hadden we nog storm. Dit beloofde veel goeds voor de stiltewandelingen die zouden plaats vinden.

Om 08.00 uur was het ochtendgebed. Voorganger was Piter. Aansluitend stond een uitgebreid ontbijt voor ons klaar. Elbrich had de taken voor deze dag over gedragen aan haar echtgenoot Hans. Mede door het aanstekelijke enthousiasme van Hans werd er aan de ontbijttafel veel gelachen. Er werden afspraken gemaakt voor het corvee.

Hierna werd er in een kringgesprek besproken hoe je persoonlijk de dienst van 08.00 uur ervaren had. En ook werd duidelijker wat men zelf verwachtte van deze Retraitedag. Alles speelde zich af in een zeer relaxte sfeer. Er werd ondertussen een lekkere bak koffie gezet. Na de koffie was de eerste stiltewandeling. De route voerde naar het pontje van Noordwelle. Voor velen een verrassing, een bijzondere wandeling. Niet iedereen was in de gelegenheid mee te wandelen. Je kon gaan lezen als je wilde. Piter had een aanzienlijke hoeveelheid lectuur meegenomen. Zo kwam ik voor het eerst in aanraking met de boeken van Henri Nouwen. Een aanrader! Birgitta had kleurpotloden en een kleurboek meegenomen. Heel attent! Pieter Verschuur ging tekenen. Hij noemt zichzelf een amateur, maar het eindresultaat aan het eind van de dag! Pieter had het orgel en het raam aan de linkerzijde van het orgel in zwart/witte zachte lijnen getekend. Prachtig.

12.00 uur. Het middaggebed. Wat ging dit half uur snel voorbij. Ook de zeven minuten stilte vlogen om.

Toen stond alweer de lunch klaar. Heerlijke warme tomatensoep, huzarensalade, verse broodjes en weer van alles. Omdat we nogal uitbundig waren geweest tijdens het ontbijt en het toch een Retraitedag was, besloten we om niet te praten tijdens de lunch. Dat is best moeilijk. In het begin keek ik niemand aan om niet te gaan lachen. Maar al snel merkte je : "hé ik proef beter van het eten". Het zwijgen tijdens de lunch bleek een goede beslissing. Ook voor de toekomstige retraitsdagen. Na de lunch was wat tijd voor jezelf. Daarna was de tweede stiltewandeling. Dit keer langs de "Tien geboden", een kunstwerk in de polder.

Rond 16.30 uur begonnen we onder de bezielende leiding van Liesbeth met het inzingen van de abdijpsalmen. Spontaan ontstond het idee om een Taizélied te zingen: "Bless the Lord my soul". Wat een ervaring. Er werd meerstemmig gezongen en wat klonk dat mooi. Heel fijn om nu te oefenen zodat je tijdens de Vesper echter beter de psalmen kon zingen. De tijd vloog om. Om 18.00 uur was het tijd voor de Vesper. Diny was de voorganger. Het zingen ging aanmerkelijk beter af. Aan het einde zongen we "Bless the Lord my soul". Heel mooi. Aansluitend de avondmaaltijd alweer en de evaluatie. We vinden dat de basis van de retraitsdag al heel goed is. Er werden ook nieuwe ideeën aangedragen.

Ikzelf ben in een grijs verleden Katholiek opgevoed. Na al die jaren van niet naar de kerk gaan voelde ik een gemis. Kloosterwelle is voor mij persoonlijk een invulling aan het worden. De teksten van de lezingen en Psalmen komen best binnen. Er wordt lief en leed gedeeld. Men voelt zich zo veilig dat men emoties durft te laten zien. In deze tijd van oppervlakkigheid en vluchtige contacten een verademing. Ik ging opgeladen en zeer voldaan naar huis. En uit de reacties van andere deelnemers te horen was een ieder heel blij met deze eerste Retraitedag. Iedereen die deze dag tot zo een succes heeft gemaakt hartelijk dank.

Kitty Heye