

**VAN DE REDACTIE**

Beste Noordwellenaren,

Hier dan ons gezamenlijke Juli-Augustus nummer met o.a. verschillende verslagen van dorpse activiteiten in de zomer.! U ontvangt dit krantje pas eind Augustus i.v.m. een zeer werverdiende vakantie van onze drukker Leo.

In dit nummer bv. een boeiend verslag van een ouderwets weekendje Noordwelle: er blijken toch wel zeer talentvolle verslaggevers op ons dorp te wonen die zeer beeldend kunnen verhalen !

De zomer vordert inmiddels weer al gestaag en blijkt op ons dorpje weer voor volop vertier te kunnen zorgen.

Kortom het is prima vertoeven hier zeker met de heerlijke zee binnen fietsbereik !

Wie weet leest U dit nummer wel op ons prachtige strand !!!

In elk geval veel zomers leesplezier toegewenst.

De redactie.

**NOORDERNIEUWSWELLE**  
**Dorpskrant van Noordwelle**

[dorpskrantnnw@gmail.com](mailto:dorpskrantnnw@gmail.com)

[www.noordwelle.com](http://www.noordwelle.com)

*37<sup>e</sup> jaargang*

*Verschijnt 10x per jaar*



*Redactie*     *Marja Leistra, Dorien Wandel, José Vrijdag,*  
*Marianne de Jonge en Kitty Heye*

*Vormgeving: José Vrijdag en Leo Schults*

# Wist u dat:

- [Dorpskrantnnw@gmail.com](mailto:Dorpskrantnnw@gmail.com) ons mailadres is
- U daar uw kopie naar toe kunt sturen
- Er natuurlijk ook nog steeds handgeschreven kopie ingeleverd kan worden
- Jose i.v.m. drukke werkzaamheden moet stoppen met haar vormgeving van onze krant
- Zij gelukkig wel eindredacteur blijft
- Zij gelukkig ook gezorgd heeft voor een vervangster
- Haar taak wordt overgenomen door moeder/oma Els
- Wij erg blij zijn met deze oplossing
- Wij hierbij Hannah en Wilco van harte feliciteren met hun huwelijk 11 Juli jl.
- Zij een prachtige zomerse feestdag hadden op ons dorpje
- Een kinderstoeltje uit de school behoed is voor weggoaien door Leen
- Hij daar iemand erg blij mee kon maken[ waarvoor dank !]
- The Eagle gecrasht is en voorlopig buiten dienst is
- Wij hopen dat hij snel weer opgekrabbeld is
- We niet kunnen wachten op het vervolg/einde van The Eagle-reeks
- Door de tour Noordwelle dit jaar op de kaart is gezet
- Er een speciale v.i.p.-tent geplaatst is op een top-lokatie
- Er twee knalgele auto's naast stonden als extra blikvanger
- Er zeer veel mensen gebruik van hebben gemaakt
- Het daar heel erg gezellig was volgens insiders
- U hierover veel meer kunt lezen in dit nummer
- De bloembakken weer prachtig aangekleed zijn door onze bloemendames
- Wij benieuwd zijn wat de herten er van vinden
- De kersen dit jaar weer prima smaken
- Er een open dag was bij De Zoete Kers 25 Juli jl.

## VOOR UW AGENDA:

- Eerste vrijdag van de maand: Snekvond
  - Tweede woensdag van de maand (19:30): Creadames
  - Derde vrijdag van de maand (20:30): DDaames
  - Laatste vrijdag van de maand: Heeren
- 
- 26 september (opgeven voor 15-09) Mosselavond

## HEEREN EN DDAAMES-NIGHT

Vrijdagavond 26 Juni was het dan zover en waren de Ddaames uitgenodigd om de Heeren gezelschap te houden op hun maandelijks avond. Geen echte primeur zo heb ik me laten vertellen, maar voor verschillende Ddaames toch wel de eerste keer dat ze op de laatste vrijdagavond van de maand er bij mochten zijn.

Jan de beroemde dorpskok had blijkbaar de hand weten te leggen op vele kilo's overheerlijke mosselen en aangezien de Heeren die nooit alleen op konden , mochten wij daarbij helpen .

Nou de ca. 12 Ddaames die er waren hebben daar zeker geen spijt van gehad, want de mosselen waren overheerlijk! Jan had zijn unieke mosselrecept weer toegepast, geassisteerd door hulpkok Koos, en de mosselen gingen er goed in.

Namens alle DDaames wil ik hierbij de koks nog heel hartelijk bedanken voor de heerlijke mosselen en de Heeren voor de bijzondere uitnodiging!

Een mosselliefhebster uut Noordwaele

## MOSSELAVOND

Voor diegene die door het bovenstaande verhaal over mosselen nu wel erg lekker is gemaakt hebben wij goed nieuws:

Hierbij worden jullie van harte uitgenodigd om gezellig mosselen te komen eten in Ons Dorpshuis en wel op: **Zaterdag 26 september a.s.!!**

Aanvang voor deze avond is vanaf 17:15uur, wij hopen rond 18:00 uur de eerste mosselen op tafel te kunnen serveren. Onze mossel-ster-kok Jan, en helpers, zullen deze avond voor u de mosselen wokken en koken.

De kosten voor deze avond bedragen €7,50 p.p. voor leden en €12,50 p.p. voor de niet leden. (dit is incl. 2 consumpties en koffie toe)



Ook aan de mensen die geen mosselen lusten is gedacht, zij kunnen smullen van heerlijke kip.

**Graag opgeven voor 15 september, bij fam Pals, Dorpsring 19.**

Tot ziens op 26 september.

## **BEDANKT**

Toen mijn wereld vorige zomervakantie ineens op z'n kop stond, troostte het enorm om de warmte en bezorgdheid van zoveel mensen om mij heen te voelen.

Ook vanuit Noordwelle voelde ik die troost in de vorm van kaartjes, bloemen, cadeautjes, lieve gesprekken op straat en aan de deur en berichtjes.

Dank jullie wel hiervoor, ook namens Robert, Sanne en Noortje. Het heeft ons goed gedaan. Hartelijke groet,

Simone Marsman

\*\*\*

Enorm verrast zijn we door de mooie bos bloemen die we namens de Dorpsgemeenschap mochten ontvangen voor ons 40 jarig huwelijk op 4 juni 2015. Noordwelle bedankt

Johan en Tineke Hendrikse

## 35<sup>ste</sup> JAARGANG NOORDERNIEUWSWELLE

Hoi redactie,

Wisten jullie dat je al vanaf mei 2013 de 35ste jaargang uitgeeft??? Iedere jaar in mei komt er een jaartje bij! Zo komt er nooit meer een gelegenheid voor een feestje.

Mei 2014, 36ste jaargang.

Mei 2015 37ste jaargang.

Groetjes Trudy

## NOORDWELLE DOOR DE EEUWEN HEEN - 177

*Een café, winkel, bakkerij en kapsalon aan de dorpsring*

Naast het gemeentehuis moest natuurlijk wel het café gevestigd zijn, of andersom. In Noordwelle was dit zo. Er waren meerdere café's geweest zoals we zagen en nog zullen zien, maar het centrale café van oudsher was gevestigd op de plek waar zich nu de kapsalon van Wout Lokker bevindt. Er stond op deze plek aanvankelijk één opstal, waaraan in de loop van de tijd nogal wat veranderd is. Al in het begin van de 19<sup>e</sup> eeuw was Marinus Vos hier de eigenaar, van beroep 'tapper' en dan weten we waar we aan toe zijn. Een eerste advertentie waarin de herberg genoemd wordt dateert uit 1818 (illustratie).

...  
\*\*\* De Notaris D. Boom, als daartoe benoemd door de Rechtbank te ZIERIKZEE, zal op Dingsdag den 26 Mei 1818, 'smiddags ten 2 uren, in de Herberg te NOORDWELLE, ten verzoekte van de Voogd over de minderjarige kinderen van wijlen JOSUA SLAGBOOM, ten overstaan van den Heer Vrederegier van het Kanton BROUWERSHAVEN, publiek verkoopen:

Een WIND-KOORN-MOLE, WOONHUIS, SCHUUR en verder toebehooren, staande in de Gemeente van NOORDWELLE; voorts nog 2 Gemeen 95 Roeden WEILAND, leggende onder Noordwelle, in Goltedijkte Beyang, Numero 21.

De eerste herbergier uit Noordwelle die we kennen was Abram Antonisse Swaen in het jaar 1658. De Vos was in 1770 in Noordwelle geboren en gehuwd met de uit Renesse afkomstige Hendrika van Akeloo. Er werden enige zoons geboren, onder wie Adriaan de Vos in 1799, die na het overlijden van zijn ouders rond 1840 de herberg over nam. Hij was eerst landbouwknecht geweest, maar werd later ook tapper en was in 1827 gehuwd met de naaister Cornelia van de Repe uit Dreischor, waarna twee dochters en drie zoons werden geboren. Het was er kennelijk een drukte van belang want er woonden in de periode tot 1842 tien verschillende dienstbodes. Ook waren er kostgangers, onder wie twee naaisters en twee kleermakers, alsmede de veldwachter Adriaan Lambregts, die van katholieke huize was, zich in 1841 in Noordwelle vestigde vanuit 's Heerenberg en in 1843 vertrok naar Bruinisse als commies van 's rijks belastingen. De zaak bleef echter niet in het bezit van de familie De Vos want ze werd in 1857 verkocht aan de metselaar Anthonij Franken, geboren in Dinteloord, die in 1828 vanuit St. Annaland zich al had gevestigd in Noordwelle. Hij huwde in 1840 in St. Maartensdijk met Izabella Quist. Ze gingen in 1856 wonen in de herberg. Er waren toen al zeven kinderen geboren, waarvan er eentje broodbakker werd in Goes en Den Haag en zich in 1865 weer vestigde in de ouderlijke woning. Izabella Quist en Anthonie Franken overleden in 1873 een maand na elkaar. Ook in deze periode waren er diverse inwonenden, onder wie boerenknechten – soms met gezin -, nog een keer een veldwachter, maar ook schoonzoon Marcelis de Granje, die broodbakkersknecht was van 1857 tot 1865. Hij huwde op 27 maart 1861 Suzanna Franken, waarna op 25 juli hun zoontje Jacobus het levenslicht zag. Vanaf 1873 zwaaide Suzanna's broer Jan Adriaan Franken de scepter over café en bakkerij en verwierf hij ook het eigendom. Hij trouwde in hetzelfde jaar met Jannetje Fasol uit Renesse. Het echtpaar kreeg vier kinderen onder wie een tweeling. In de periode 1877-1893 vonden diverse bouwkundige veranderingen plaats waar onder een bijbouw in 1880. In 1907 verkochten zij het café en de bakkerij en vertrokken naar Zierikzee waar Franken overleed in 1912 en zijn echtgenote in 1920. Nieuwe eigenaar werd Stoffel Verjaal, die ook metselaar was en in 1884 in Noordwelle was geboren. Hij was gehuwd met Elisabeth

Cornelia de Bruijne die in 1882 in Renesse was geboren. Het stel trouwde in 1907 aldaar en vestigde zich daarna in de herberg van Noordwelle. Verjaal overleed in 1920, waarna de weduwe het bedrijf voortzette tot 1925. In 1908 was er een zoon met de naam Anthonij Jacobus geboren, die in 1933 met een meisje Prince uit Haamstede trouwde. Hij was toen machinist in een zuivelfabriek en had zijn vader dus niet opgevolgd. In 1925 was hij al met zijn moeder naar Renesse vertrokken.



Weer kreeg het café een nieuwe eigenaar. De gelukkige was Marinus Johannes van der Maas, een caféhouder uit Duivendijke, gehuwd met Willemina Laurence Jannetje de Vrieze uit Renesse, die zich caféhoudster noemde. Zij vestigden zich dus in 1925 waarna direct een tweeling werd geboren, Job Marinus en Marinus Job van der Maas. In 1927 kwam daar nog een broertje bij. Van der Maas senior overleed twee maanden na de geboorte van deze jongste zoon. De weduwe verkocht het café in 1928 en vertrok naar Ellemeet. De nieuwe eigenaar was Levinus de Jonge, evenals zijn voorganger geboren in Duivendijke. Hij kwam met als beroep landbouwknecht in 1928 van Ellemeet naar Renesse, samen met zijn levenspartner Wilhelmina Geluk, die in 1902 in Haamstede was geboren, alsmede een in Ellemeet geboren dochter. Tijdens de inundatie aan het eind van de Tweede Wereldoorlog werden zij geëvacueerd naar de Wieringermeer. Op 30 augustus 1945 keerden zij terug. Dochter Levina de Jonge huwde in 1950 met Jos Hagesteijn. Tijdens de Watersnoodramp werden Levinus de Jonge

en zijn echtgenote geëvacueerd naar Den Haag. Het café verkochten zij in 1956.

Nieuwe eigenaresse van café en winkel werd de weduwe Leentje Centina Lokker-van der Zande die eind augustus 1956 zich in Noordwelle vestigde vanuit Ellemeet met haar kinderen Johanna Aagtje (geboren in 1946) en haar zoon Wouter, die in 1948 was geboren. De winkel werd in 1972 gesloten. Kort daarop begon haar zoon met een kapsalon, die weldra Wout Lokker Coiffures ging heten en in 1977 ingrijpend werd verbouwd. Wout trouwde in 1973 in Zierikzee met Magda Steutel en zij kregen twee kinderen: Marije en Maurice.

Het complex van café, winkel en bakkerij had al ruim voor de Watersnoodramp van 1953 ook een opstal die grensde aan het Slop, zoals het eerste deel van de Smidsweg van oudsher werd genoemd. Deze opstal had ook uitbouwen naar achteren. En dit deel had ook een aparte bewoningsgeschiedenis. Er woonden bijvoorbeeld rijksontvangers, zoals Leonard Willem van der Kuijp (1880-1859) die gehuwd was met Johanna Calissendorff. En Karel de Graaf (1883-1886) die kwam van Amsterdam en vertrok naar Druten. Maar er woonde vooral de dorpsbakker, Leendert Marinus Franken, in 1878 in Noordwelle geboren en gehuwd met Cornelia van der Werf. Zij vestigden zich in 1906. Er werden vier kinderen geboren en het was er zo druk dat dienstbodes moesten helpen. Tot 1921 waren dat er acht. Ook woonden er bakkersknechten en bakkersleerlingen in. Franken vertrok in 1921 met zijn echtgenote naar Renesse. Daarna woonde de bakker Leendert Boslooper er, die in 1900 in Renesse was geboren. Hij was gehuwd met Adriana Maatje Elenbaas, afkomstig uit Wissenkerke. Na het huwelijk hadden ze zich in 1921 in Noordwelle gevestigd. Er werden – met tien jaar tussentijd – twee dochters geboren. Inwonend waren diverse bakkersknechten, onder wie schoonzoon Nicolaas van Dongen, die later naar Burgh verhuisde. Olivier van Burgh kwam in 1945 vanuit Burgh als bakkersknecht, waarna hij zich in 1947 in Ellemeet vestigde als zelfstandig bakker. Woning, winkel, bakkerij en de uitbouwen aan de Smidsweg werden ten gevolge van de waterschade van de Watersnoodramp en in het kader van



krotopruiming in 1956 gesloopt. Sindsdien heeft de Smidsweg bij de aansluiting op de dorpsring de huidige breedte.

F. Westra

### Reactie op door de eeuwen heen

Wat leuk dat jullie een artikeltje geschreven hebben over mijn overoverovergrootvader Leendert Hogerland. Ik schrijf een boek over zijn zoon Cornelis, chirurgijn, heelmeeester en vroedmeester te Veere (1822-1835). Hij werd geboren in Noordwelle 1799. Ik weet niet zijn adres.

Als ik meer wil weten over Leendert en zijn kinderen mag ik jullie vragen? Ook over de boerderijen De Haerd en Het Klokje. Ik schrijf ook graag iets voor jullie krant. Ik hoop spoedig naar Veere en Noordwelle te komen om alles precies te bekijken. Tot ziens!

Loekie

### Rectificatie door de eeuwen heen

Hier even een rectificatie op het vorige stukje van Noordwelle door de eeuwen heen.

Er staat dat wij , Rini en Marja Leistra –de Jonge, vanaf 1`981 ons huis aan de Dorpsring 18 huren maar dat klopt niet.

In 1981 waren Otto en Conny Scholten de bewoners. Wij zijn in juni 1984 hier komen wonen en ik woon hier nog steeds naar alle tevredenheid.

Marja Leistra-de Jonge



*Ik geef de pen aan . . . . .*

Hallo allemaal, aan mij de eer om een stukje te schrijven voor de Noordernieuwswelle .

Mijn naam is Jaco Groenendijk al bijna 52 jaar en zelfstandig ondernemer . Geboren en getogen{ stoepenschieter} in Zierikzee

Na vijf jaar als inwoner van "Noordwelle buiten" wordt het ook wel eens een keer tijd om n stukje te schrijven.( Ja Noordwelle buiten zoals het gekscherend bij de heren wordt genoemd) Daar staat de boerderij waar de Heer Loeve en zijn vrouw wonen met daarnaast een huisje met wat paarden en een oude Daf truck voor de deur en ja daar wonen wij . Maar zoals u weet staat er een bord met te koop voor de deur.

Nee wij gaan niet uit Noordwelle weg maar willen eigenlijk nog dichter of zelfs in het dorp komen wonen. Toch een stuk handiger als we naar het dorps huis zijn geweest om welke reden dan ook . In die vijf jaar hebben we Noordwelle en zijn inwoners mogen leren kennen zoals ze zijn ,ondernemend, innovatief, voortvarend maar zeker ook relaxt.

Toen ik in het eerste jaar hoorde ik van de wachtlijst om mee te mogen met de Heeren om de kerstboom te halen had ik wel even zo mijn bedenkingen,maar ook dat bleek geen probleem {met een kruiwagentje kom je ver }

Ook het (trek)paarden virus zit in mijn bloed dus één en één is twee . Noordwelle, men zegt HET TREKPAARDENDORP van Nederland. Voor mij is het dat zeker zo . 150 + trekpaarden op een stroa is toch geweldig. Powerhorse in het eerste weekend van augustus, trekpaarden in en om het dorp, paarden mensen en mensen met paarden. geweldig toch! Maar er is meer dan paarden en hobby's en er moet ook gewerkt worden . Er staat wel eens zo'n grote vrachtwagen met opschrift ( Grondzuigwagen) vlak bij Noordwelle buiten . Dat is mijn werk, als zelfstandig ondernemer zet ik deze wagen in om ondergrondse leidingen en kabels e.d. vrij te zuigen i.p.v .van te graven .Met graafmachines zijn er regelmatig schades en omdat men niet altijd weet wat en waar er wat in de grond zit doen we dat middels de grondzuigtechniek .Best een lang verhaal om dat uit leggen maar als u er een keer om vraagt wil ik dat best een keer nader toe lichten. Of kom 1 en 2 augustus naar de PHC daar zal een zgn. grondzuigwagen staan en zal ik desgewenst een kleine demo geven . Tot zover mijn deel en bij deze geef ik de pen weer door.

Jaco Groenendijk