

VAN DE REDACTIE

Beste lezers binnen en buiten Noordwelle.

De zomer komt er weer aan! De eerste BBQ is in het dorp alweer aangestoken en velen hebben weer van de mooie dagen kunnen/mogen genieten. Velen genieten van de mooie omgeving waar wij in mogen wonen en het heerlijke buitenleven wat wij hebben komt weer op gang.

Geniet van de omgeving en elkaar.

Veel leesplezier gewenst.

De redactie

NOORDERNIEUWSWELLE **Dorpskrant van Noordwelle**

dorpskrantnnw@gmail.com

www.noordwelle.com

38^e jaargang

Verschijnt 10x per jaar



Redactie *Dorien Wandel, José Vrijdag, Marianne de Jonge en Kitty Heye*

Vormgeving: *Wim Schilperoort en Leo Schults*

Wist u dat

- U altijd zelf uw stukjes in kunt sturen
- Wij heel graag kopie ontvangen (uiterlijk de 15^e van de maand)
- Dorpskrantnw@gmail.com ons mailadres is
- U daar uw kopie naar toe kunt sturen [lettertype: Tamoha 11 pnt]
- Handgeschreven kopie natuurlijk ook nog steeds welkom is

- Er sinds kort weer een nieuw record gevestigd is in ons dorp
- Dit tijdens de Paasbrunch jl. was in ons dorpshuis
- Er zich daarvoor maar liefst 74 personen hadden in geschreven
- Het daardoor extra gezellig was Tweede Paasdag
- Er dus heel veel gevulde en gekookte eieren op de tafels stonden
- Er dus ook extra grote pannen met heerlijke soep klaarstonden
- Wij hierbij alle koks/kokkinnen hartelijk bedanken voor hun enthousiaste inzet
- De dakgoten en -pannen van de school hergebruikt zijn
- Sommige oud-leerlingen van de school nog snel een steen als herinnering hebben gepakt
- Wij dit een mooie gedachte vinden
- Het terras van ons dorpshuis er nu wel heel uitnodigend uitziet
- Wij benieuwd zijn naar mogelijke nieuwe terrasactiviteiten
- Er elke zondagmorgen een wel zeer sportieve groep mannen van start gaat op de mountainbike

- Deze groep gestaag groeit
- Ene J. de prachtigste routes uitstippelt
- Ene W. staat te trappelen van ongeduld om binnenkort ook mee te kunnen
- De eerste groene asperges weer al geoogst worden
- Zij weer ouderwets heerlijk zijn
- Deze dit jaar 3 weken eerder zijn dan vorig jaar
- Wij ons nu al kunnen verheugen op de eerste kersen van Noordwellense bodem
- Er weer traditioneel gedauwtrapt gaat worden op Hemelvaartsdag
- U daarvoor nog een uitnodiging in de bus krijgt
- Het aansluitende ontbijt ook door vele niet-wandelaars genuttigd wordt
- Wij weer hopen op een gezellige aantal inschrijvingen
- Wij hierbij onze nieuwe bewoner aan de Zuidwelleweg Andre van de Vrie van harte welkom heten op ons dorp
- Wij natuurlijk ook nog onze nieuwe pasgeborene Ian Noel aan de Wellandweg heel hartelijk welkom toeroepen
- Wij natuurlijk ook zijn familie nog van harte feliciteren met zijn komst

VOOR UW AGENDA:

- Eerste vrijdag van de maand: Snekavond
- Tweede woensdag van de maand: Crea dames
(Zomerstop vanaf 12 Juni tot 19 Oktober)
- Derde vrijdag van de maand (20:30): DDaames
- Laatste vrijdag van de maand: Heeren
- Iedere woensdag vesper (18:00-18:30) en/of maaltijd (18:30) in de kerk zie: www.kloosterwelle.nl

23 Mrt 2017

Dorpsraad algemene ledenvergadering

17 mrt 2017

Paasbrunch aanvang 10:15 (graag opgeven)

GROETEN VAN DE PAASHAAS

Beste jongens en meisjes, wat was het weer leuk om op jullie mooie dorp paaseieren te mogen verstoppert!
En wat hebben jullie goed gezocht!
Ik mis maar 1 ei en ben benieuwd wie dat misschien alsnog vindt!
Geef het maar door aan deze krant als 1 van jullie hem vinden!
Verder wil ik als Paashaas het vrijwilligers-paasteam nog hartelijk bedanken voor de uitnodiging en voor de lekkere Paasbrunch in jullie gezellige dorps huis!

Hopelijk tot volgend jaar!!!

De ECHTE Paashaas

GEVRAAGD MEDEWERKER (M)

Leeftijd: 13-14 jaar

Werkzaamheden:

Maaien

Snoeien

div. tuinonderhoud

en alle andere klusjes die gedaan moeten worden

Vergoeding: in overleg vast te stellen

Heb je interesse?

Bel:

Recreatiebedrijf Boot

Lokkershofweg 7

4326 SE Noordwelle

Tel. 0111-462398

Email: info@recreatiebedrijfboot.nl

www.recreatiebedrijfboot.nl

NIEUWS UIT DE DORPSRAAD

Na 12 jaar in de dorpsraad te hebben doorgebracht, waarvan de laatste 4 jaar als voorzitter, heeft Ed Heye het stokje/de hamer overgedragen en gelukkig was Fred Batenburg bereid het voorzitterschap van hem over te nemen!

Ed en Kitty (die Ed zeker de laatste jaren daardoor geregeld moest missen) kregen een attentie als dank voor Ed's grote inzet.

Ook werd de dorpsraad uitgebreid in de persoon van Hans van den Assem die bereid is (samen met Wim Schilperoort die de technische zaken van het dorpshuis behartigt) de taken van Koos van Doorn over te nemen.

Dit betreft dan de zaken rondom verhuur en horeca. De dorpsraad is blij met de nieuwe leden, die op hun beurt deelname in de dorpsraad als een mooie uitdaging zien.

Nu we als dorpsgemeenschap het dorpshuis per 1 januari helemaal in eigen beheer hebben is daarom een nieuwe stichting opgericht, de Stichting Leefbaarheid Noordwelle. Het bestuur van die stichting is hetzelfde als het bestuur van de Vereniging Dorpsgemeenschap Noordwelle, namelijk de dorpsraad.

Deze bestaat nu weer uit het verplichte minimum aantal leden, 7. Dat wil niet zeggen dat de dorpsraad 'vol' is. Heeft iemand interesse in deelname aan de dorpsraad: laat het weten! Fris bloed is altijd goed. Er is ook trainingsbudget beschikbaar voor het volgen van cursussen voor dorpsraadleden.

Van de financiën van de Vereniging Dorpsgemeenschap Noordwelle is weer een keurig jaarverslag gemaakt door Gean Huttinga. Er is in 2016 veel geld uitgegeven aan activiteiten (al het daarvoor beschikbare geld is opgemaakt) en ook aan bestuurskosten die (deels) te maken hadden met de verzelfstandiging van het dorpshuis.

De exploitatie van het dorpshuis staat, door het oprichten van de nieuwe stichting, financieel helemaal buiten de exploitatie van de vereniging. De vereniging huurt het dorpshuis voor de activiteiten die daar plaatsvinden, zoals evenementen en vergaderingen.

Van de gemeente is voor de stichting een eenmalige projectsubsidie van 5500 euro voor 2017 en ook voor 2018 toegezegd als aanmoediging. Bovendien ontvangen we in 2017, 2018 en 2019 4500 euro budgetsubsidie van de gemeente, waarna we deze opnieuw kunnen aanvragen. Zo is alles goed geregeld en werken we met de onmisbare vrijwilligers samen aan een mooie en gezonde toekomst voor het dorpshuis en de gemeenschapszin in ons dorp.

Dit betekent ook dat we samen verantwoordelijk zijn voor het slagen van het in stand houden van het dorpshuis en dat geld moet worden gereserveerd voor onderhoud en (toekomstige) vervanging van inventaris.

Laat iedereen daarom ons dorpshuis aanprijzen om dit te huren voor feestjes enz.!

Leden van de vereniging kunnen korting krijgen op de huur. Maaltijd catering mogen huurders zelf regelen maar consumpties (drankjes) worden altijd afgenomen van het dorpshuis.

Dit jaar is ook in ons dorp "tafelen in de buurt" van start gegaan, eenmaal per maand op dinsdag een warme maaltijd (tussen de middag) in het dorps huis, voor mensen die ouder zijn en bijna altijd alleen eten.

De maaltijden worden verzorgd door, alweer, onmisbare vrijwilligers uit ons dorp! Voor deze maaltijden kunt u zich nog steeds aanmelden.

Dat onze school nu helemaal is afgebroken kan niemand gemist hebben. Hoe het nieuwe 'dorpspark' eruit gaat zien is inmiddels besloten.

De gemeente hoopt zo snel mogelijk met de uitvoering te beginnen. De dorpsraad denkt na over de vormgeving van het aangrenzende dorps huisterras.

Jullie dorpsraad,
mailadres: pijkere@zeelandnet.nl

NOORDWELLE DOOR DE EEUWEN HEEN 193

De Driehoek – deel 6: Dorpsring 43

Naast de woning van de gareelmaker Van der Endt bevonden zich aan de noordzijde van de Driehoek nog twee kleine huisjes, Dorpsring 43 en 44.

Nummer 43 was bezit van de er schuin tegenover – op nummer 29 - wonende landbouwer Cornelis Gast. Deze gebruikte het huisje aan de Driehoek ongetwijfeld om er personeel in te huisvesten waar hij dan ook nog een oogje op kon houden. Als eerste bewoonster kennen we de arbeidster en weduwe Willemina de Vos, die reeds in 1773 in Noordwelle geboren was. Zij was gehuwd geweest met de uit Middelharnis afkomstige metselaar Klaas Bijkerk die in 1822 was overleden.

Een andere metselaar en ongetwijfeld familielid, Marinus Bijkerk, was eveneens in het huis woonachtig.

Hij vertrok in 1827 naar Nieuwerkerk en de weduwe De Vos in hetzelfde jaar naar Burgh.

Andere leden van de familie De Vos kwamen er te wonen, zoals de herbergierzoon Adriaan de Vos, zich op dat moment landbouwer noemende, die in 1827 in Noordwelle was getrouwd met de uit Dreischor afkomstige naaister Cornelia van de Repe. Toen zij één dochter hadden gekregen verhuisden zij naar elders aan de ring. Het huis werd ook korte tijd bewoond door anderen die dan doorstroombden.



Zo ook de kleermaker Cornelis Rentier met de arbeidster Marina Bakker vanaf 1828 en de arbeider Gert de Meulmeester met de arbeidster Geertruida de Moor vanaf 1830, die met een zoontje uit Haamstede kwamen, waarna in 1840 nog een tweede zoon werd geboren in 1840. Hierna kwam de naaister Pieterella Geleijnse er te wonen, die in 1860 in Noordwelle was getrouwd met de arbeider Klaas van der Maas. Hij overleed in 1869 en had toen als beroep vrachtrijder.

De weduwe bleef er met vier tussen 1861 en 1869 geboren kinderen wonen. Jongste zoon Anthonie van der Maas verliet op 16-jarige leeftijd de ouderlijke woning om ingelijfd te worden als leerling bij de Instructie Compagnie van het Nederlandse leger in Schoonhoven.

Hier werden toekomstige officieren van de artillerie opgeleid. Piernella Geleijnse overleed in 1916.

Vermoedelijk was de woning in de twintigste eeuw niet meer een arbeiderswoning van een landbouwer uit Noordwelle.

In 1904 vestigde de smid Jan van Sluis zich er, die in 1882 in Domburg was geboren. Hij kwam vanuit Serooskerke op Walcheren met zijn echtgenote Neeltje Leendertse, die geboren was in Kloetinge.

Een (per ongeluk?) in Noordgouwe geboren dochter maakte vanuit 1910 ook deel uit van het gezin. In 1911 vertrok het gezin uit Noordwelle naar Domburg. Van Sluis had toen zeven jaar gewerkt als smidsknecht in de smederij van Noordwelle.

Hij werd als bewoner opgevolgd door Adriaan Schrijver, die geboren was in 1884 in Hoedekenskerke op Zuid-Beveland. Ook hij was smidsknecht en hij was in 1909 in Elkerzee getrouwd met de 18-jarige Ploontje van der Weele. In 1909 werd een dochter Leuntje geboren in Ellemeet en via Axel kwam het gezin naar Noordwelle waar zij bleven tot 1915. Nadat in 1912 ook nog een dochter was geboren vertrok men in 1915 naar Dirksland. Het huis was inmiddels een woning geworden voor smidsknechten.

De volgende was Johannes Marinus Muller, in 1888 in Bruinisse geboren, gehuwd met Thona Verhoek, in 1915 in Oosterland. Zij verhuisden daarna naar de Hoekse Waard waar in 1916 een dochter werd geboren in Heinenoord.

Vanuit Oud Beijerland kwam het gezin in 1920 naar Dorpsring 43, waar nog een zoontje werd geboren. Even snel als zij kwamen vertrokken ze ook weer.

Het huis kwam later in bezit van Lambrecht Scherpenisse, geboren in 1891 als zoon van Leendert Scherpenisse en Pieterella Geleijnse (niet dezelfde als hierboven genoemd. Het lijkt erop dat Lambrecht ongetrouwd is gebleven.

Tijdens de inundatie in 1944 werd hij geëvacueerd naar Loosdrecht, vanwaar hij begin september 1945 terugkeerde naar Noordwelle.

Tijdens de watersnoodramp van 1953 was zijn evacuatieadres wederom in Loosdrecht, waar hij inderdaad als alleenstaande tijdelijk woonde aan de Horndijk 25.

Op 9 februari 1954 schreef de gemeente hem aldaar een brief met het verzoek zijn pand aan Dorpsring 43 te willen verkopen.

Kennelijk was hij daartoe wel bereid want op 11 november 1960 werd door de gemeente Noordwelle op de valreep van haar bestaan het raadsbesluit genomen om deze krotwoning aan te kopen voor 300 gulden. Lambrecht Scherpenisse woonde inmiddels in Haamstede. Kort daarop werd het pandje gesloopt. Wie dat deed zullen we zien in het volgende en laatste stukje over de Driehoek.

F. Westra

NATUUR - VERVOLG

De voorbereidselen voor de sloop van de school was in het beginstadium toen Jan gezellig een bakje koffie kwam drinken.

Hij was onderweg voor zijn werk en dacht: even langs moeders. Toen hij wegging en naar buiten stapte, bleef hij staan en zei : "Hoor je dat, kijk eens naar boven". Iets wat ik vervolgens braaf deed, want inmiddels had ik het geluid ook herkend. Een soort miauwen. Twee buizerds in de lucht die om elkaar heen cirkelden. Een derde buizerd sloot zich aan, gevolgd door een vierde en een vijfde.

Dit hadden wij nog nooit gezien. Een geweldig gezicht. Heel bijzonder. Ze dwaalden af over ons huis, richting het Hoefijzer. Ze splitsten en kwamen weer bij elkaar. Zo ging dat een paar keer.

Op den duur vertrok er één exemplaar richting Haamstede en vormden zich twee [echt]paren? Die verschillende kanten op vlogen.

Inmiddels is de school verdwenen. We hebben er 27 jaar naast gewoond, alle drie de kinderen hebben er school gegaan, Rinus was vroeger voorzitter van de Oudercommissie en ik moet jullie zeggen: we hebben geen heimwee. Ook niet gehad tijdens de sloop, het is een opluchting dat een verwaarloosd, groen uitgeslagen gebouw uit ons gezichtsveld is verdwenen.

Elke dag tegen verschoten deuren aankijken die het laatste jaar met een soort zilverfolie waren afgeplakt, dat gaf geen vreugde.

Toen er nog kinderen op de school zaten vonden we het altijd gezellig, maar de laatste paar jaar.....

Gevolg van het slopen was wel dat de Spreeuwen en Mussen totaal in paniek rondfladderden.

Waar moesten ze nu nestelen. Bijna alle dakpannen worden tegenwoordig zo afgesloten dat er geen vogels meer onder kunnen.

We zijn spoorlags twee Spreeuwen broedkasten gaan kopen en Rinus heeft ze gelijk opgehangen. In de winkel zeiden ze: dit jaar ws nog geen resultaat. De Spreeuwen moeten er eerst aan wennen.

Maar een uitzicht dat we hebben.....echt geweldig. We hopen dat het zo blijft, dan kijken we na 27 jaar niet tegen een muur aan maar in de verte! Het werkt verruimend. Letterlijk en figuurlijk.

De eerste Dagpauwoog heb ik 27 maart gezien. Hij landde naast mij op de warme grondtegels. Daar word je dan weer blij van.

Mijn laatste nieuwtje is dat we elke dag bezoek krijgen van de reiger. Hij zit bijna te kwijlen bij het zien van al die smakelijke vissen.

Eerst zit hij op de uitkijk op één van de daken van het Dorpshuis. Dan verhuist hij naar onze dakgoot om vervolgens op de rand van de vijver te landen. Heel vreemd als je net aan de koffie zit, want de keuken wordt dan even verduisterd, als zo'n grote vogel vlak voorbij het raam de landing inzet.

Ons Malusboompje zit al vol in de knoppen. Een echte schoonheid als hij straks volop in de bloesem zit.

Jullie hebben inmiddels wel begrepen wie deze stukjes schrijft.

Er woonde maar één gezin naast de school en dat zijn de Dooge's.



Hartelijke groet en tot de volgende keer.
Janny

RENESEDAG

“Renessedag” Zaterdag 27 mei 2017 van 10.00 -17.00

De 31^e Renessedag wordt georganiseerd door de leden van de voetbalvereniging SV Renesse, Tennis vereniging Scelveringhe en de PKN Kerk Schouwen Aan Zee.

Rond het kerkterrein is een grote braderie en een Zeeuwse markt met oude Zeeuwse ambachten en producten. De groots opgezette rommelmarkt met boekenmarkt is zeker een bezoek waard. Daarnaast is er het rad van avontuur met grote prijzen en o.a. springkussens, schminken voor de kinderen, koek en zopie, schiettent, helikoptervluchten, toren beklimmen, helikoptervluchten, etcetera.



De hele dag door is er het Rad van Avontuur met een groots prijzengala waar de ondernemers van Renesse prachtige prijzen voor hebben gegeven.

In de kerk is de expositie “Twee knaak voor een haak” waar mensen uit het dorp en daarbuiten hun creatieve werk kunnen tonen en verkopen onder hoogstaand orgelspel.

We hebben een unieke dagveiling van: 10.00 tot 15.00 uur en kun je bieden bij het podium op 2 weekend kaarten Concert at SEA. Om 15.00 uur exact stopt het bieden.

Nieuw dit jaar is het ABSEILEN van de kerk, dit moet je gedaan hebben!

Om 16.30 uur is er de prijsuitreiking van de Renessedag loten(die heel de dag te koop zijn bij de info stand) maar wees er wel snel bij. op=op, en ook hiermee zijn prachtige prijzen te winnen.

De "Renessedag" is een dagje uit voor jong en oud

LIEF EN LEED IN NOORDWELLE

Beste dorpsgenoten.

Op de afgelopen voorjaarsvergadering van de dorpsgemeenschap heeft Juus Kreiken te kennen gegeven dat hij de lief- en leedbezoekjes die de vorige bewoonster van zijn huis, Iris van Doorn, bracht wel wil overnemen.

Daar zijn we als dorpsraad heel blij mee!

Het is alleen niet altijd bekend of iemand bijv. 40 jaar getrouwd is, net getrouwd is, of een baby heeft gekregen (nou ja dat dan meestal weer wel ..) of slecht nieuws te horen heeft gekregen of lang in het ziekenhuis heeft gelegen of het gewoon best wel leuk zou vinden eens een bezoekje te krijgen.

Daarom vragen we jullie allemaal om als je iets dergelijks van iemand weet dit te melden aan Juus: 06-42240725.

Soms verdient iemand gewoon een bloemetje!

Alvast bedankt, jullie dorpsraad.