

VAN DE REDACTIE

Beste noordwellenaren,

Het is buiten inmiddels zachtjes aan steeds kouder aan het worden. De verwarming kan weer lekker aan de openhaard gevuld met knisperend hout. De gezellige avonden van sinterklaas en kerst staan voor de deur.

In deze dubbele editie veel gezelligheid te lezen over het bezoek van de sint aan ons dorpje. De agenda voor de kerstboom halen en opzetten. De kerstboom verbranding, en de nieuwjaarsreceptie. Natuurlijk ook onze vaste rubrieken. Kopij altijd van harte welkom. Graag voor de 15de van de maand.

Heel veel leesplezier.

De redactie

NOORDERNIEUWSWELLE **Dorpskrant van Noordwelle**

dorpskrantnnw@gmail.com

www.noordwelle.com

35^e jaargang

Verschijnt 10x per jaar



*Redactie Marja Leistra, Sandra van Leeuwen, Jose Vrijdag,
Marianne de Jonge, Josien Provoost en Kitty Heye*
Vormgeving: Josien Provoost en Leo Schults

Wist u dat:

- dorpskrantnw@gmail.com ons mailadres is
- U daar u kopij naar toe kan sturen
- er natuurlijk ook nog steeds hand geschreven kopij ingeleverd kan worden
- Er 16 kinderen mee hebben gedaan met Halloween
- De bloembakken er weer prachtig bijstaan
- Dit het werk was van Marlies en Gerda
- De rioolbuizen hun onderhoudsbeurt ook weer hebben gehad
- Noordwelle met een groot artikel in de PZC heeft gestaan
- Dit te maken heeft met de ophanden zijnde verbouwing van Ons Dorpshuis
- U hierover in dit nummer nog meer kunt lezen met dank aan Martin
- Er in het paardentijdschrift Bit ook een groot artikel stond over ons dorp
- Dit een prachtige reportage was van de jl. gehouden Powerhorse-competitie
- Er veel leuke foto's van Noordwellenaren in actie te zien waren
- Noordwelle en met name de Heeren zich weer opmaken voor hun boom-activiteiten
- De Sint gelukkig dit jaar ook ons dorp weer bezoekt
- Wij u allen , groot en klein een fijne Decembermaand en een goed begin van het nieuwe jaar toewensen
- Wij in dit dorp altijd op een goede buur kunnen rekenen
- Dit gelukkig ook het geval was toen een autoportier vast kwam te zitten in de schutting van de burens
- Er met 2 man (vrouw) sterk tegen de auto geduwd werd waardoor het portier weer los kwam

VOOR UW AGENDA:

- Eerste vrijdag v.d. maand: Snekvond
- 2^e woensdag van de maand: creadames
- Laatste vrijdag van de maand: Heeren
- 7 december: Kerstboom ophalen
- 8 december: Kerstboom op zetten
- 18 december 19.00 uur: Kerstviering in de kerk
- 4 januari: Kerstboomverbranding en nieuwjaarsreceptie

COLLECTE DIERENASIEL SCHOUWEN-DUIVELAND

Deze jaarlijkse collecte heft deze keer het mooie bedrag van €237.35 opgebracht!!

Hartelijk dank hiervoor,

Leen Berrevoets

NIEUWS UIT DE DORPSRAAD

Op de najaarsvergadering van de dorpsgemeenschap op 21 oktober jl. is uitgebreid uitgelegd op welke manier de dorpsraad probeert ons dorpshuis ook voor de lange termijn te behouden. De eerste stap is een uitgebreide verbouwing en renovatie, grotendeels gefinancierd door woningbouwvereniging Zeeuwend, die direct na de Straô van 2014 zal beginnen en naar schatting 4 maanden in beslag zal nemen. In die tijd is het dorpshuis gesloten. Op de vergadering waren onder meer een vertegenwoordiger van Zeeuwend en de architect die de verbouwplannen heeft gemaakt aanwezig. Om kosten te besparen zullen met name sloop- en opslagwerkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers. Er hebben zich al een aardig aantal mensen beschikbaar gesteld. Als u zich ook wilt inzetten kunt u zich daarvoor aanmelden bij Koos van Doorn, Ingridstraat 7. Het is vooral zaak het dorpshuis veel energiezuiniger te maken. Verdere details over de plannen kon u al lezen in een vorige Noordernieuwswelle en in de PZC en ook in deze dorpskrant wordt er nog een apart stuk aan gewijd.

De door een aantal personen onder leiding van Hugo Bos voor het eerst in Noordwelle gehouden Power Horse Competitie was een succes en de dorpsgemeenschap spreekt haar dank uit voor het vele werk dat door de vrijwilligers is verzet. De bedoeling is dit evenement volgend jaar opnieuw te organiseren en wel op 2 en 3 augustus.

De activiteitencoördinator van de dorpsraad, mw. Heidi Bos, meldt dat dans- en muziekaftonden in het dorpshuis helaas niet kunnen rekenen op veel belangstelling. Deze worden daarom niet meer op touw gezet. Wel een goede opkomst was er bij de stampotavond.

Voor de komende tijd staan het Kerstboomfeest (op 8 december) en de Nieuwjaarsreceptie gevolgd door de Kerstboomverbranding (gecombineerd op 4 januari) op het programma. De vernieuwde site www.noordwelle.com is als u dit leest of anders zeer binnenkort weer operationeel.

Als dank voor zijn jarenlange inzet voor Noordwelle is met algemene instemming besloten dhr. Frans Westra erelid te maken van de Vereniging Dorpsgemeenschap Noordwelle. Bij de dorpsraad is nog geen duidelijkheid over wat er met het schoolgebouw gaat gebeuren na de sluiting. De school is van de gemeente. We hopen wel dat we te zijner tijd hierover mee kunnen denken.

Namens de dorpsraad,

Marlies Deurloo.

KERSTGROET

Voor alle bekenden, vrienden etc. willen wij langs deze weg (i.p.v. kaarten) iedereen,

fijne kerstdagen wensen. En een heel gezond en gelukkig 2014

Wout en Magda Lokker

Huizen aan de Dorpsring - aflevering 8 : Dorpsring 10

Na de behandeling van het buitengebied en de straten buiten de ring keren we terug naar het midden van het dorp Noordwelle. De woning aan Dorpsring 10 is een rijksmonument en waarschijnlijk in de 18^e eeuw gebouwd. Op de oudste kaart die ons ter beschikking staat, de kadasterkaart uit 1832 (raadpleegbaar via www.watwaswaar.nl) staat de woning weergegeven met het kadasternummer 406.

Ook de tuin met nummer 404 (de huidige tuinen van Dorpsring 10 en 11) hoorde er bij. Eigenaar was toen de timmerman Adriaan Fonteine, die er in 1825 al woonde. Hij was er in 1803 vanuit Renesse komen wonen en was geboren in Looperskapelle. Echtgenote Johanna van Klooster was wel een meisje van Noordwelle. Er werden vijf kinderen geboren, waarvan er drie vroeg overleden.

Fonteine overleed in 1828 en een jaar later werd het huis verkocht aan de timmerman Jan van Belzen uit Brouwershaven, die overigens in Oosterland was geboren. In 1845 verkocht hij huis en tuin bij notaris Jan de Kater in Haamstede voor 1600 gulden aan Dingenus Kwaak. Zelf keerde hij terug naar Brouwershaven waar hij in 1848 op 50-jarige leeftijd nog in het huwelijksbootje stapte. Het huis bleef daarna bijna 130 jaar in handen van de familie Kwaak, waarna er een einde kwam aan de bewoning van het pand door timmermannen, huurders, timmermansknechten en dienstbodes. Drie opvolgende generaties Kwaak waren gedurende lange tijd de timmermannen van Noordwelle.



Zo kwam in 1845 als eerste Dingenus Kwaak vanuit Nieuwerkerk er te wonen met zijn echtgenote Levina Clement.

In het gezin werden acht kinderen geboren, waarvan tot tweemaal toe een zoon met de naam Stoffel maar kortstondig leefde.

Deze Dingenus Kwaak stond ook bekend als molenmaker, hetgeen ook blijkt uit de aanbesteding in 1868 van een stenen windkorenmolen met woonhuis in Elkerzee, waarvan bestek en bouwtekening ter inzage lagen bij Kwaak in Noordwelle. In 1854 was hij met de onderwijzer Karel d'Huy en tien anderen de oprichter van het leesgezelschap "Tot Nut en Ontspanning" in Noordwelle. Hij was ook bestuurslid van de lokale steenkolenvereniging "Door Eendracht Sterk" (wie een jaar lang geen kolen afnam van de coöperatie werd geschrapt als lid) en van het Burgerlijk Armbestuur.



TE KOOP:
Een Tooneel van een Rederijkerskamer,
voorstellende een Kamer en een Bosch,
bij L. KWAAK, Mr. Timmerman te Noordwelle.

De jongste zoon van Dingenus Kwaak, Levinus, werd geboren in 1857 te Noordwelle, huwde in 1892 de 25-jarige Pieterrella

Maria den Hollander uit Duivendijke en stichtte het volgende gezin Kwaak aan Dorpsring 10. Naast timmerman werd hij in 1921 benoemd tot 'zetter voor 's rijks directe belastingen in de gemeente Noordwelle'. Tegenwoordig zou je zeggen taxateur voor de onroerend goed belasting. In dit gezin Kwaak werden vier kinderen geboren, waarvan de oudste, wederom Dingenus geheten, bij zijn vader in de timmermanszaak kwam.



VOOR DRIE à VIER MAANDEN,
een Timmermans-Knecht
benodigd, bij D. KWAAK, te Noordwelle.

Zijn zuster Anna Pieterrella vertrekt op 19-jarige leeftijd uit huis naar Poortugaal en woont vervolgens in

Deventer, waar zij slaagt voor het diploma krankzinnigenverpleging. Verder in Noordgouwe, waar zij werkzaam zal zijn geweest in het ziekenhuis, Amsterdam en Haamstede van waaruit zij in 1931 terugkeert naar Noordwelle. In Amsterdam was zij verpleegster in het Wilhelmina Gasthuis en in 1928 werd zij benoemd tot wijkverpleegster van het Groene Kruis in Haamstede.

Een jongere broer, Levinus, overlijdt op bijna 12-jarige leeftijd en een nog jongere broer, Adrianus Cornelis, gaat naar de kweekschool in Middelburg, slaagt in 1914 voor het examen en wordt onderwijzer in onder andere Zierikzee en Goedereede. Tenslotte is er nog een zusje Neeltje, die in 1927 in Noordwelle trouwt met de bedrijfsassistent Jacob Honig uit Zierikzee en daarna naar Eindhoven verhuist.

Vader en zoon Levinus en Dingenus beoefenen dan gezamenlijk het timmermansbedrijf, terwijl vanaf 1931 dan ook Anna Piernella Kwaak weer in het huis woont. Broer en zus bleven beiden ongehuwd. Tijdens de inundatie in 1944 wordt in juni tijdelijk verhuisd naar Eindhoven, vermoedelijk naar het gezin van Neeltje Kwaak. Een jaar later keren ze terug naar Noordwelle, waarna vader Levinus overlijdt op 16 augustus 1951. Hij maakte dus de Watersnoodramp niet meer mee. Dingenus en Anna Piernella zaten in deze periode niet ver weg, namelijk in Renesse.

En er woonden aan de Dorpsring 10 niet alleen dienstbodes en timmermansknechten, maar soms ook een heel gezin. Zo bij voorbeeld in de 19^e eeuw een tak van de familie Van Valkenburg uit Noordwelle en boerenknechten met gezin zoals Hendrik Roubos (1885-1886) en Machiel van der Est (1887-1888) en tussen 1908 en 1910 een arbeidersfamilie Bevelander afkomstig van Oud Vossemeer. Hiertoe werden kamers verhuurd in het huis. Maar daarnaast dus de solitaire timmermansknechten, waarvan de eerste in 1831 Wouter van Ploppoel was. Tussen 1831 en 1915 waren het er elf die ook daadwerkelijk in de timmermanswoning domicilie hadden: Pieter Doeleman (1838-1839), Jan Hogerland (1839), Jacobus Vink (1840), Bastiaan Moerman (1847-1848), Andries de Graaf (1848), Jan de Hage (1852), Leendert Kroon (1856-1857), Jacob Padmos de Kok (1857-1859), Abraham Marinus Kuijper (1899), Mattheüs den Engelsman (1914-1915). In 1856 werd er voor het eerst geadverteerd voor een knecht. Er zijn veel meer timmermansknechten werkzaam geweest maar die woonden niet allemaal bij de familie Kwaak thuis.

Tussen 1830 en 1892 woonden er acht dienstbodes, namelijk Pieterella van Doek (1830-1844), Sara de Meij (1837), Tannetje Bakker (1845), Cornelia Overbeke (1848), Maatje van Splunder (1852), Grietje Bodbijn (1858-1859), Jacomijntje Fondse (1859-1860), Maatje Bakker (1891) en Cornelia Priemus (1891-1892). Later was hier kennelijk geen behoefte meer aan. Al deze knechten en dienstboden waren afkomstig uit Zeeland, meestal zelfs van Schouwen-Duiveland. Na het overlijden van Levinus Kwaak in 1951 woonden broer en zus Dingenus en Antje, zoals ze wel genoemd werd, gezamenlijk in de woning. Dingenus overleed in 1970 in Zierikzee en zijn zuster Anna Pieterella, die in 1970 in Zierikzee verbleef en daarna naar Duinoord in Haamstede ging, in 1980.



Beiden zijn in Noordwelle begraven. Het huis stond al geruime tijd leeg toen het in 1977 aangekocht werd door Rinus Dooge, geboren in Dreischor, en Janny Kosten, uit Noordwelle, die zich er

vanuit Oosterland vestigden. Janny was werkzaam geweest als verpleegkundige-A en Rinus begon in 1963 als metaalbewerker in het bedrijf van de gebroeders Beije in Oosterland, waarvan hij uiteindelijk directeur werd. Naast hun in Oosterland geboren kinderen Amieke, Jan en Marc woonde er een duitse herder, Kazan genaamd, die ik leerde kennen toen ik tijdens de zomervakanties bij Janny losse nummers van de PZC kwam kopen, de krant waarvoor zij eind zeventiger jaren de agent was in Noordwelle. De familie Dooge-Kosten verhuisde uiteindelijk naar de Ingridstraat 4, nadat Janny's moeder Jacoba Knuijt was overleden in 1987 en vader Jaap Kosten in bejaardencentrum Duinoord te Haamstede was gaan wonen.

Omstreeks 1990 werd Dorpsring 10 verkocht aan Jaap Geleijnse, werkzaam in de horeca in Renesse (o.a. ijs) en zijn echtgenote Christa. Hun dochters Carolien (1992) en Ilse (1994) werden er geboren. In 1995 kwam het huis te koop te staan.

Het werd daarna verkocht aan en bewoond door Willie Hoogenboom en daarna enige tijd als recreatiewoning gebruikt door Zuiderburen, waarna het overging in handen van stadsbakker F.C.P. Kramer, die er met zijn gezin kwam te wonen.

F. Westra

HET LAATSTE KINDERKERSTFEEST

De laatste jaren kwamen de kinderen van onze school na hun Kerstdiner op woensdagavond lopend in een lichtjesoptocht nog een uurtje Kerst vieren in onze kerk. Een sfeervolle en vrolijke viering van het feest van de vrede, en een heel mooie samenwerking tussen de school, de dorpsgemeenschap en de kerk.

Omdat de school helaas na de zomer ophoudt te bestaan komt er ook een eind aan deze bijzondere avond , waarin toneel, muziek, voorlezen, zingen en dansen rond het thema van Kerst elkaar afwisselen en we na afloop met z'n allen genieten van de meegebrachte restjes van het Kerstdiner en glühwein..

Er zijn nog 9 kinderen op school die samen hun best willen doen voor deze laatste keer. Juf Maaïke heeft ook oud-leerlingen die nog thuis wonen gevraagd om hun talenten te laten zien op deze avond.

Onze vraag aan iedereen op het dorp : mis deze laatste keer niet en vorm een warm publiek ! Minder kinderen betekent ook minder vaders, moeders , opa's , oma's enz. En het is natuurlijk veel leuker voor de kinderen als de kerk vol is.

Iedereen is hartelijk welkom op woensdagavond 18 december om 19.00u.!

Namens de school, de dorpsgemeenschap en de kerk,

Juf Maaïke en Marlies Deurloo.

SINTERKLAASFEEST

Door al dat zwartepietengebeuren van de laatste weken gaan mijn gedachten zo'n 50 jaar terug in de tijd. Zo vlak na de herfstvakantie kwam Sinterklaas en Zwarte Piet ter sprake op school. We werden dan al wat zenuwachtig. Je mocht een verlanglijstje inleveren bij de meester. Die zou hij dan wel aan de Sint sturen. Sinterklaasversjes werden geoefend. Toneelstukjes uitgezocht. Rollen werden verdeeld, zodat iedereen een plekje had in het geheel. Spannend was dat wel als je zo'n 6 of 7 jaar bent. Elke dag oefenen of je je tekst wel kende. Kleren werden uitgezocht die bij je rol paste. Tafelkleden als koningsmantel, een papieren kroon op je hoofd. Prachtig vonden we het allemaal. En dan zo'n twee weken voor de grote avond werd het toneel opgebouwd. Planken voor het podium van de zolder gehaald. Dat mochten alleen de grote jongens dan doen.

En vreemd genoeg, daarboven op zolder hing ook altijd al de mantel van de Sint. En nog vreemder, z'n baard hing er ook. De staf stond er, en de roe zal zeker niet ontbroken hebben. Een paar dagen voordien werd de klas omgetoverd in een echt theater. Nou ja. Er werden een paar stoelen neer gezet voor het publiek, met daaroverheen planken geschoven, zodat er lekker veel mensen konden zitten. En dan die grote avond. Wat was dat allemaal spannend. Je moest dan natuurlijk je tekst niet vergeten zijn. Alle ouders kwamen dan naar school om hun kind te zien schitteren op het podium.

Sint vond het allemaal even leuk. 1 keer kan ik me herinneren, kwam Zwarte Piet uit het plafond met een touw naar beneden, een andere keer kroop hij vanonder het podium vandaan. Nou, en wat is daar nou mis mee? Hij heeft zeker wel eens iemand in de zak gestopt, maar nooit meegenomen. Hij was wel wijzer. Om de beurt mocht je dan bij Sint komen om een cadeautje. Van Zwarte Piet kreeg je dan nog een handje pepernoten. Had voor iedereen een woordje in het grote boek geschreven. Maar ook voor de ouders, die werden op zo'n avond zeker ook niet vergeten. Zo werd elk jaar aan Jeanet Goense gevraagd of ze nog geen broertje of een zusje kreeg.

Gelukkig kon ze toch een keer zeggen dat ze een broertje gekregen had (nu de grootste boer van Schouwen). Of Cees Oosse werd in de maling genomen. Ja er werd wat afgelachen op zo'n avond. Sint en Piet namen afscheid, stapten in de auto, reden richting Zuidwelleweg om veel later op de avond weer als de heer Kauman en Kanters naar huis te gaan. Nu 50 jaar later vieren wij met kinderen en 3 kleinzonen (volgend jaar misschien wel 4) gezellig Sinterklaas. En niet te vergeten Zwarte Piet.

De groeten van Janneke van Nieuwenhuijze

RECEPT VOOR DE FEESTDAGEN

Een recept waarmee je de hele familie (en jezelf) kan verrassen. Je hebt alle benodigdheden in huis of kunt ze zelf maken. Het kan wel wat tijd opvreten. Maar het is de moeite waard, want het zal een zak vol dikke vruchten afwerpen om een cadeau voor je zelf te maken en de trek naar tevredenheid te verzadigen. Ben je bereid? Dan aan de slag.

De ingrediënten zijn van biologisch teelt en bestaan uit het uitgebreide hele-jaar-door assortiment van gevoelens en gedachten. Het hoofdgereedschap voor de bereiding is bewuste ademhaling.

Haal de deugden uit de diepvries en laat ze op welzijntemperatuur komen. Het ondoorzichtige concentraat van rare en nare gewoonten bevat giftige stoffen, dus op een hoog pitje zetten en tot een minimum reduceren. Het uitstelgedrag stukhakken, de Oude Adam kapot grillen, de bovenkant van de overspanning glad strijken. Tussendoor de diepe ademhaling niet vergeten. De schil van onrealistische verwachtingen verwijderen, de rotte plekken van de negatieve levensinstelling wegsnijden en van de kritiekvaardigheid dunne plakjes snijden. Het mengsel uit verdriet, angst, zich suf piekeren en grilligheid goed schudden tot de bestanddelen tot rede gebracht zijn. Overmatig perfectionisme met een serene ademhaling vermageren.

Het aanrecht vrijgevig met orde en harmonie bestuiven en een gelijkmatig groot deeg van acceptatie, van wat er is, uitrollen. Het respect voor het leven schoon boenen en op smaak brengen met een flinke scheut humor zodat de friszure geur van je innerlijke kind goed tot zijn recht kan komen. Begrip tonen voor iemand combineert uitstekend met sociale vaardigheid en zorgt voor een lange houdbaarheid. Actief zijn en sporten wordt rauw gebruikt en in grote punten gesneden. Nieuwsgierigheid voor het leven moet stevig verwerkt worden en ook in de flexibiliteit moet nog structuur zitten. Zelfvertrouwen is een kwetsbaar product, maar het zit bomvol levensvitamine, het moet zo knapperig mogelijk op tafel gebracht worden. Geduld goudgeel in onverstoorbaarheid fruiten en de frustratie tolerantie lang op hoog vuur laten sudderen, zo blijft een lekker intens aroma achter.

Doelgerichtheid erdoor roeren. Steeds aan diepverse ademhaling denken! Ergens in een bewaardoos vind je nog moed en hoop. De deksel verwijderen zodat het zonnelicht deze geneeskrachtige kruiden kan opfrissen zodat ze weer bruikbaar zijn. Nog een snufje hartstocht toevoegen. Mindfulness, bewust in het hier en nu zijn, geeft de bereiding een zielstrelende smaak. Vóór het opdienen alles royaal met liefde garneren.

Met dit recept kan je van elke dag een feestdag maken! Smakelijk genieten!

Olivia Badenhop

SINTERKLAAS IN NOORDWELLE

Zaterdag 23 november was het zover. De sint zou met zijn pieten een bezoek brengen aan 'Ons Dorpshuis'. Rond 15.30 uur druppelde de eerste kinderen en volwassenen binnen. Een ontvangst met een bakje koffie/thee of limonade. Rond 16.00 uur zijn we de sint gaan opwachten bij de kerk en ja hoor, daar kwam de sint met paard en wagen aan. Terwijl wij een sinterklaasliedje zongen, deden de sint en zijn pieten een rondje rond de kerk.

Daarna ging de stoet, bestaande uit 2 paardenwagens, nog een rondje door het hoofdijzer. Bij het dorps huis stonden alle kinderen en volwassenen de sint op te wachten.

Enmaal binnen nam de sint plaats op het mooi versierde podium met hoofdpiet naast zich. Wat heel knap van de sint was, was dat hij van alle kinderen wel iets wist te vertellen. Dat had luisterpiet goed gedaan, over ieder kind stond er iets in het grote boek van sinterklaas. De kinderen hadden de avond er voor hun schoen mogen zetten, waar iets lekkers en een cadeautje in zat. Na nog een pietendans gedaan te hebben was het daarna tijd om "dag sinterklaasje" te zingen en was het voor de sint weer tijd om weer door te gaan, want de sint heeft het erg druk in deze tijd.

Wij vonden het leuk dat de sint en pieten ons dorp bezocht en we hopen dat hij volgend jaar de tijd weer kan vinden!

Josien, Sophie en Jesse



THE EAGLE IS LANDED

Ik hoor het u denken: " wat is dat voor titel, waar gaat dit nu weer over ?" Wel, we hadden het u in de vorige uitgave van deze kwaliteitskrant beloofd. Een speciaal artikel over de aanschaf van een zeer bijzonder kunstwerk gemaakt in Zuid-Frankrijk, en wat deze dáár voor vele mysteries en plaatselijke verhalen heeft gezorgd. Echter na vele omzwervingen is "het" bij Ed en Kitty in Noordwelle terecht gekomen.

Het verhaal begint met de wijze woorden die een oude lokale inwoner van het dorpje Minerve mij in oud Gallicisch influisterde: "***Esta historia é unha fantasía, pero divertido***" Daarna nam hij nog snel een wijntje en zakte rustig in zijn stoel in slaap. Wat deze woorden betekenden, daar kwam ik later achter en ik hoop jullie ook.

Goed hier beginnen we dan ons verhaal:

Zoals bij een hoop mensen bekend, gaan wij al jaren op vakantie naar het mooie Zuid Frankrijk om precies te zijn de Languedoc, de regio Hérault en Aude. Wij kiezen voor dit specifieke gedeelte van Frankrijk om zijn rijke geschiedenis, zijn mooie kleine dorpen en stadjes die elk hun eigen verhaal vertellen. Zo komen wij al jaren in het dorpje Minerve. Hier een klein stukje geschiedenis van dit dorp: Het is al bewoond sinds de préhistorie, maar het is vooral de imposante middeleeuwse Katharenvesting, gebouwd door de burggraven van Minerve, die indruk maakt.

Na de plundering van Béziers in juli 1209, markeert het beleg van Minerve een hoogtepunt in de strijd die in heel het Katharenland werd gevoerd. In 1210 laat Simon de Montfort, militair leider van de kruistocht tegen de Kathaarse ketterij (kruistocht tegen de Albigenzen), het dorp Minerve belegeren. Ondanks zware beschietingen en nijpend watertekort, weigeren de Perfecten (de bijnaam van de Katharen) hun geloof af te zweren en worden vervolgens veroordeeld tot de brandstapel. Een ***gedenksteen*** herinnert de bezoeker aan deze roerige tijd. Wie waren nu die Katharen ?

De Katharen vormden een religieuze groepering die actief was tijdens de late Middeleeuwen vooral in Occitanië, het zuiden van Frankrijk en Noord-Italië. Het gaat mij nu te ver om jullie te vertellen welke religie zij beoefenden. Wat belangrijk is dat zij de vrouwen gelijk stelden aan de mannen. Zo zie je, al in het verleden werden ook foutjes gemaakt. Google maar eens.

Maar goed, jullie hebben kunnen lezen dat er in Minerve in het verleden een gedenksteen is geplaatst. Kijk goed naar de foto en laat deze goed op je inwerken. Bij het maken van deze steen is namelijk iets mysterieus gebeurd, waar de inwoners het jaren over hebben gehad. Maar..... daar over de volgende keer meer.

En nogmaals ***Esta historia é unha fantasía, pero divertido***

Ed



KERSTBOOMFESTIJN 2013

Ja hoor het is weer zo ver! De Heeren hebben wederom het plan opgepakt om een risico volle onderneming uit te voeren. Ook dit jaar gaan ze weer met gevaar voor eigen leven de diverse gevaren trotseren om voor het dorp een mega kerstboom te kappen in de Duitse Eifel. Uiteraard zit hier al weken van voorbereiding aan vast, want het is niet zo simpel als het lijkt.

De boswachter heeft de boom inmiddels al uitgezocht en gemerkt. Hij is zelfs deze zomer komen kijken in Noordwelle of deze boom el past. Blijft enkel nog de vraag of we er in de Eifel makkelijk bij kunnen komen als het gesneeuwd heeft.

Maar ik weet zeker dat de Heeren deze klus weer professioneel klaren en dat de boom keurig op de vrachtauto van Robin Bos wordt gelegd om naar Noordwelle te worden vervoerd.

Aangekomen in Noordwelle hebben de Heeren nog nabespreking in Ons Dorpshuis. En de voorbespreking voor de volgende dag, zondag 9 december. We gaan dan namelijk de boom plaatsen met medewerking van Koos Hanse. Koos komt dan met zijn grote kraan, waarmee de boom op een deskundige wijze wordt neergezet zodat wij in Noordwelle wederom kunnen genieten van onze mooi verlichte kerstboom.

Weet u het nog van vorig jaar? Wild aan het spit. Dit jaar hebben wij wederom een heerlijke versnapering. Wát het dit jaar wordt blijft nog een verrassing.

Heer Koos is er al druk mee bezig, zodat wij bij het boom opzetten weer heerlijk kunnen genieten van een hapje en een drankje. Alle inwoners van Noordwelle worden bij deze uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Wie, wat, waar?

Zaterdag 7 december: de Heeren vertrekken om 06.00 uur richting Eifel. U mag ze komen uitzwaaien... Rond 20.30 uur: Aankomst Heeren. After borrel in Ons Dorpshuis. U bent van harte welkom om de avonturen van de Heeren aan te horen en/of geestelijke bijstand te verlenen.

Zondag 8 december: Rond 12.30 uur (na de Kerkdienst) kerstboom opzetten onder het genot van een hapje en een drankje.

Zaterdag 4 januari : Gaan we de kerstboom weer ritueel verbranden. Dit doen we dit jaar in combinatie met de Nieuwjaarsreceptie. Nadere info hierover krijgt u nog, maar zet u deze datum alvast in uw agenda.

Hopend u allen te mogen begroeten.

Heer Ed, namens de Heeren van Noordwelle.

<p style="text-align: center;">ZIJN OUDDORPSE MEZEN SLIMMER DAN NOORDWELLESSE?</p>

Daar komen ze weer. De mezen en vinken en groenlingen en wie dan ook voor het bezoek aan de self-catering restaurants in onze tuinen. Winter in the city begint voor hen weer en de zonnebloemenpitten staan klaar. Op die manier kunnen de vogeltjes, net zoals de vorige winter, zo'n ice age met een gevoelslengte van 10 jaar overleven en verwarmen ze bovendien onze harten.

De vorige winter was voor ons en hen het eerste seizoen in onze tuin met zo'n "all you can eat" voedersilo, die omsloten was met transparant kunststof en uitgerust met 8 zitplaatsen. In onze tuin in Ouddorp was dit vanaf het eerste ogenblik de Hotspot van de omgeving geweest en alle eetplaatsen waren de hele dag bezet.

De Ouddorpse meesjes en vinken waren er meteen achter waar de openingen waren om aan de geliefde pitten te komen. Maar die van Noordwelle hadden er moeite mee. Ze vlogen altijd maar weer de zitplaatsen aan met acrobatische luchttoeren en bekeken radeloos de buis. Alleen kijken, niet aanraken?

Dat kan toch niet. Ze pikten hardnekkig tegen het glas, maar het bleef gesloten en de ultieme vraag: hoe komen de pitten in mijn snavel? bleef open. De inwendige vogel moet wel gesterkt worden en de must haves waren duidelijk grijpbaar. Maar als de inwendige buis niet meedoet, blijft het maar een kijkbuis.

Sesam open u, maar die opende niet, want hij had al openingen, ze snapten het gewoonweg niet. Waarschijnlijk kenden ze alleen het goede ouderwetse vogelhuisje en met zo'n futuristische glasconstructie werden er te hogen eisen aan hen gesteld.

Inderdaad, het gewone vogelhuis in de achtertuin boekte hogere winsten. Dus bleef er niets anders over dan te constateren dat de Ouddorpse mezen echt slimmer zijn dan die van ons in Noordwelle. 3 dagen later. Gestimuleerd door een ingeving had een meesje een gat ontdekt waar de pitten afgehaald konden worden. Leergierig stortten de anderen zich er nu ook op. Want met de instelling 'wat die kan, kan ik ook' kom je goed vooruit.

Dat de meesjes dan toch nog meester geworden zijn, heb ik aan de 80kg pitten gezien die ik naar de tuin gesjouwd heb. Eigenlijk hadden wij de voortuin niet met nieuwe schelpjes moeten decoreren want die was na het winterseizoen al met schillen geplaveid. Maar wij hebben toch later als bestratingmateriaal voor die uit de zee gekozen.

Ik denk dat het geheime weten nu van generatie tot generatie verder gegeven wordt. Het hippe torenrestaurant is weer geopend en staat klaar voor de komende bestorming door vrolijke, pientere Noordwellesse meesjes.

Olivia Badenhop