

**VAN DE REDACTIE**

Beste Noordwellenaren,

Hier dan weer al ons aprilnummer, niet zo'n dik krantje als maart, maar het is ons toch weer gelukt om het vol te krijgen !

Eerst een belangrijke mededeling: m.i.v. ons nieuwe advertentiejaar zien we ons genoodzaakt om 6 x per jaar i.p.v. 10 x per jaar uit te komen. Dus ons eerstvolgende nummer zal pas eind juni uitkomen. We hopen op deze manier altijd een vol krantje te kunnen laten verschijnen en kunnen, zoals het er nu naar uitziet, dan ook elke keer in kleur laten drukken. Zo zullen alle afbeeldingen beslist meer tot hun recht komen !

De inleverdatum wordt de 10-e van de verschijningsmaand, in dit geval dus 10 juni, 10 augustus, 10 oktober, 10 december, 10 februari en 10 april.

Wij hopen dat jullie onze Noordernieuwswelle zullen blijven steunen met kopie en dat we nog vele jaren kunnen blijven doorgaan!

Alvast bedankt voor jullie medewerking en steun en veel leesplezier met dit nummer

De redactie

**NOORDERNIEUWSWELLE**  
**Dorpskrant van Noordwelle**

[dorpskrantnnw@gmail.com](mailto:dorpskrantnnw@gmail.com)

[www.noordwelle.com](http://www.noordwelle.com)

*39<sup>e</sup> jaargang*

*Verschijnt 10x per jaar*



*Redactie Dorien Wandel, José Vrijdag, Marianne de Jonge  
Kitty Heye en Trudy Groenleer*

*Vormgeving: Trudy Groenleer en Leo Schults*

# Wist u dat

- U altijd zelf uw stukjes op kunt sturen
- Wij erg blij worden van kopie
- Wij die graag ontvangen voor de 10<sup>de</sup> van de maand juni
- [dorpskrantnnw@gmail.com](mailto:dorpskrantnnw@gmail.com) ons mailadres is
- U daar kopie naar toe kunt sturen
- U natuurlijk ook nog steeds handgeschreven kopie kunt inleveren
- Er wel altijd gecensureerd wordt
- Onze Kitty als lijstduwer van LSD 17 stemmen uit Noordwelle heeft gekregen
- Zij daar erg blij mee en verrast door was
- Het prachtige weer van de afgelopen weken veel positieve energie gaf
- De voorjaars schoonmaak bij vele dorpingen in volle gang kwam
- Opruimen en/of schoonmaken altijd een heerlijk gevoel geeft
- Verschillende dorpsgenoten een Indonesische maaltijd voor ons dorp gaan bereiden
- Dat een soort Pasar malam belooft te worden
- U hiervoor 25 augustus in uw agenda kunt zetten
- Wij dit een superleuk initiatief vinden
- Het jaarlijkse dauwtrapontbijt ook weer heerlijk belooft te worden
- Als u niet dauw trapt u toch gezellig kunt komen ontbijten
- Het veulen bij Martien wat lang op zich laat wachten
- Wij bij het schrijven van deze wist-u-datjes dus nog niets kunnen melden
- De wist u datjes soms wel op een vreemde manier bij de desbetreffende persoon aankomen

- Ze deze keer in een boodschappentas met daarin de laptop verstoopt aankwamen
- De schrijfster thuis geen internet had op dat moment
- Ze deze dus ter plaatste verstuurde
- Gelijker tijd ook maar haar privé dingen even doornam
- Ze wel last had van de huisbewoners die rondliepen
- Maar uiteindelijk alles gelukt was
- Wij Jaco Groenendijk van harte feliciteren met veulen Casanova

### VOOR UW AGENDA:

- Eerste vrijdag van de maand: Snekvond
- Tweede woensdag van de maand: Crea dames
- Derde vrijdag van de maand (20:30): DDaames
- Laatste dinsdag van de maand: Tafelen
- Laatste vrijdag van de maand: Heeren
- Iedere woensdag vesper (18:00-18:30) en/of maaltijd (18:30) in de kerk zie: [www.kloosterwelle.nl](http://www.kloosterwelle.nl)
- 26 april Koningsnacht
- 27 april Koningsdag
- 10 mei Dauwtrappen (onder voorbehoud)
- 7 juli Dorpsbarbecue (onder voorbehoud)
- 25 augustus Pasar malam

### Fases op breking Hoefijzer i.v.m. riolering

Onlangs hebben de bewoners een brief ontvangen van gebr. Moerland over de fases. Als je deze goed bekijkt dan ligt het hele Hoefijzer op een gegeven moment helemaal open. Dus Rose Marie Peeren heeft het bedrijf gebeld. Het blijkt dat fase 4 niet op **2 juni**, maar op **2 juli** start. Gelukkig na het einde van fase 2. Het bedrijf stuurt geen nieuwe brief met deze wijziging.

## De Paashaas

Op een mooie dag in het vroege voorjaar huppelde ik in het veld rond Noordwelle. Wij hazen zijn vast en zeker op aarde om vrolijk te zijn. Toen ik daar zo vrolijk rondsprong, zag ik opeens iets heel merkwaardigs. Ik zag een ondiep holletje in de donkere grond met vele lichtgekleurde ronde dingen er in, die erg stijf en hard leken bij al het jonge lentegroen. Dat was het nest van een veldhoen, dat juist even zijn eieren verlaten had om voedsel te zoeken. De eieren waren op het punt om uit te komen en één ervan was al een beetje open gepikt. Zie, daar stak een klein geel snaveltje uit het ei! Dat had ik nog nooit eerder gezien. Dat ei kon uit een harde dode schaal zélf nieuw leven tevoorschijn laten komen! Dat konden de haasjes niet. Met grote bewondering stond ik bij het nest te kijken. Maar o schrik!

Daar kwam een donkere schaduw over de eieren. Dat was een grote havik, die uit de lucht neerdaalde om het jonge leven weg te pikken.

Ik bedacht me geen ogenblik. Ik sprong op het nest en beschermde de eieren met mijn hazenlijf.

Toen schoot de havik neer en sloeg zijn klauwen in mij en ik ging dood.

Nu wilde de havik mij mee omhoog voeren; maar zie, hoe hij ook zijn krachten inspande, hij kon mij niet van de grond krijgen. Ik was zo zwaar geworden, dat geen macht ter wereld mij op kon tillen. Welnu, dan zou de havik mij op de plaats zelf verslinden en hij pikte in mijn lijf. Maar... hoe hard hij ook pikte, hij kon geen nieuwe wonden maken. Mijn zachte huid was een ondoordringbare schaal geworden, zo hard als steen.

Nu moest de havik met een lege maag wegvliegen.

Maar de volgende ochtend toen de zon met zijn vroegste stralen de wonden op mijn hazenlijfje streelde, stond ik op en was weer levend. Binnen mijn verharde huid was het leven nieuw ontwaakt. En zie, intussen braken alle eierschalen open en kwamen er overal gele kuikentjes uit. Die waren door mij uitgebroed.

Zij sprongen dadelijk rond en konden voortaan zichzelf redden.

Ik verzamelde alle stukjes en schilfertjes van de eierschalen en nam ze mee. En wat deed ik met die schilfertjes? Ik zaaide ze uit in de tuin rond het dorpshuis van Noordwelle, niemand weet waar. En in die tuin groeien er iedere lente nieuwe eieren uit. Dat zijn de paaseieren. Die raap ik op en verstop ze in en om het dorpshuis van Noordwelle.

Maar het liefst zoek ik plaatsen uit waar iets bijzonders is gebeurd zoals dit jaar de paasbrunch in het mooie Dorphuis van Noordwelle. Ik leg dan niet zomaar eieren neer, maar ik verstop ze in alle struiken rondom het dorpshuis. Ook dit jaar was er weer een verrukkelijke paasbrunch in het dorpshuis maar helaas regende het en moest ik de eitjes verstoppen in het dorpshuis.

De kinderen die aanwezig waren hadden veel pret met het zoeken naar de verstopte eitjes. De eitjes mochten ze bij mij inleveren zodat ik ze aan het einde van de ochtend eerlijk kon verdelen.

Na de buikjes rond gegeten te hebben heb ik de kinderen gevraagd om nog een mooie paastekening te maken. Er werd met tongetjes uit de mond driftig gekleurd en de prachtigste tekeningen werden aan mij gegeven....dank je wel hoor lieve kinderen!

De paaseieren werden verdeeld onder de kinderen en iedereen keerde tevreden huiswaarts.

Het gouden ei is niet gevonden.....volgend jaar maar weer goed zoeken kinderen!



De paashaas...



## Natuur en andere weetjes

Vandaag wijst mijn agenda 13 april en het is vanmorgen een paar uur heerlijk lenteweer geweest, totdat de nevel weer de kop op stak. Brrrrr.

Gisteren zijn de mannen van de Gemeente begonnen om de houtsingel langs het Sportveld aan te pakken. Met groot materieel zijn ze uitgerukt. Zou alles weer worden plat gezaagd in plaats van gesnoeid? Zo ongezellig, al die kaalheid. Hopelijk zitten er geen nestjes in waar net jonge vogeltjes zijn uitgekomen. In onze tuin heeft de snoei in maart plaatsgevonden en de takken lopen alweer voorzichtig uit.

De bollen bloeien of staan in knop en de pollen met vaste planten zijn de grond al uit. Wanneer ik dan een rondje door de tuin loop, dan denk ik: o ja, hier staat het Zeeuws Knoopje en daar staat de Korenbloem en de Pioenroos.

Dan kun je je al een voorstelling maken hoe het gaat worden. Vorige week zondag is hier een moord gepleegd. Ja, heus. Nu de school weg is en we een prachtig parkje kregen heeft de Sperwer zijn aanvlieg route veranderd. Hij komt nu vanuit de Ingridstraat aan gevlogen. Scheert om de hoek van het huis om zo zijn hapje te pakken te nemen. Wij hebben al jaren twee Turkse Tortels bij het huis. Elke ochtend krijgen ze een klein handje voer. Hun nest maken ze altijd in de buurt.

Eigenlijk kun je niet van nest spreken. Ze leggen een paar takjes kris kras op een boomtak, en dat is het. Natuurlijk verongelukt dit nogal vaak. Of het stormt eruit of een ekster ontdekt de net uitgekomen jongen. Maat dit terzijde. Het terras en de tuin lagen bezaaid met zachte donzige veertjes. Er was geen vogeltje te bekennen. Het was doodstil. Ja geen wonder, als je net de dans bent ontsprongen moet je even op adem komen. de Sperwer is gestoord tijdens de maaltijd, waarschijnlijk omdat Rinus zijn kant opkwam. Het rompje lag er nog, totaal ontgaan van zijn veren en aangepikt.

Rinus heeft het maar opgeruimd, want de kat wilde er mee aan de haal gaan. Probleem, want het andere duifje was zielig alleen. Maar niet voor lang. De volgende morgen waren er weer twee. Zo gaat dat bij duiven.

Rondom de Paasdagen waren we een weekje in Ommen. De kinderen en kleinzoons zijn ook een nachtje geweest en we hebben enorm genoten. Zo gezellig, met zijn achten. Ze zijn heerlijk in het bos wezen lopen en we hebben spelletjes gedaan. Raadt eens wat? Rummikub. Natuurlijk op verzoek van oma!!! We hebben er om gelachen, want in de loop van de tijd, heeft elk gezin zijn eigen spelregels gemaakt. Dus dan is er wel eens een misverstand.

Er werd ook naar hartenlust gepuzzeld en zo was iedereen lekker bezig. Wijntje erbij wie doet je wat. Het was met gemengde gevoelens toen we zagen hoe twee Boomklevers het nestkastje (bestemd voor de Mezen) aan het verbouwen waren. Het invlieggat is wel twee keer zo groot geworden en ze hebben het mooi in bezit genomen. De hele dag hoor je het schelle geluid, van het waarschuwingsalarm, zo gauw je een deur open doet. Ze heersen over een groot stuk van de tuin en jagen dus alles weg wat binnen dat territorium komt.

Aan de gevel van het huis heeft Rinus een nieuw nestkastje opgehangen. De volgende dag was het al in gebruik genomen door een paartje Koolmezen. Zou er woningnood zijn? vanaf de eettafel kunnen we het prachtig zien. De vogeltjes vliegen vlak langs het raam.

Hoe we aan die nestkastjes kwamen is een verhaal apart. De Lidl adverteerde met vier verschillende nestkastjes voor een bedrag, dat naar ik aannam, kleine hokjes waren, voor de lol. O, dacht ik, net mooi voor aan de schutting. Mijn schoondochter zou ze ophalen. Toen ze kwam, zeulde ze een tas boordevol nestkastjes. Echte! We hebben zo gelachen. Waar laat je vier nestkastjes? Drie hebben er hier aan en om het huis een plekje gekregen en de vierde ging dus mee naar Ommen.

Over natuur gesproken: hebben jullie ook uit de krant en van de t.v. meegekregen dat er schoolklassen naar buiten gingen voor "les in de natuur"? Het werd gebracht of er totaal iets nieuws werd uitgevonden. Nou, niet dus. Zoals ik al in een vorig stukje vertelde, had ik op de "lagere school" een vooruitstrevende meester.

Wij gingen de natuur in en leerden heel veel over wilde bloemen en planten. In de tijd dat onze kinderen hier op school zaten bij Meester Smallegange gingen ze ook naar buiten. Soms zaten ze met zijn allen op het gras om de kerk. De opdracht luidde dan.....juist. De kerk tekenen. Ik heb nog zo'n tekening bewaard en zal proberen hem bij te voegen. Hij is al meer dan 40 jaar oud, dus de kwaliteit is niet echt goed te noemen.

Tot de volgende keer, Janny





## Nieuws uit Kloosterwelle

Kloosterwelle bestaat al weer vier jaar. Ondertussen weten al veel mensen Kloosterwelle te vinden óf voor de meditatieve zang ( elke woensdag 17.00 uur ) óf voor een retraitsdag. De reguliere retraitsdagen zijn altijd op de 1<sup>e</sup> woensdag van maart, juni, september en december.

Wat veel mensen niet weten is dat Kloosterwelle ook retraitsdagen op maat aanbiedt. Zo komt een groep Mantelzorgers uit Borssele binnenkort voor de tweede keer. Dus denk je "nou, dit spreekt mij wel aan om met een groep vrienden, collegae of familie een keer een retraite dag op maat mee te maken", schroom niet en neem contact op via [info@kloosterwelle.nl](mailto:info@kloosterwelle.nl)

Natuurlijk bent u altijd welkom op de wekelijkse Vesper om 18.00 uur. Opgave hiervoor is niet nodig. Ook niet voor de meditatieve zang. Wilt u echter mee eten na de Vesper, dan graag de opgave uiterlijk de maandagavond ervóór. Ook dit graag via [info@kloosterwelle.nl](mailto:info@kloosterwelle.nl) De kosten voor een maaltijd zijn €5,- per persoon. U krijgt dan een hoofdmaaltijd en een nagerecht.

Op 11 april jl. was er een retraite dag op maat voor een groep uit Middelharnis. Een deelneemster Anja heeft haar ervaring verwoord in een prachtige tekst. Op de achtergrond zie je de pont van Noordwelle. Anja vindt het prima haar ervaring met u te delen.

Van de zomer hoopt het pioniersteam weer een gratis maaltijd aan te bieden aan de bewoners van Noordwelle. Een datum is nog niet bekend. Dus houd de Noordernieuwswelle in de gaten!

Namens het pioniersteam Kloosterwelle, Kitty

## Kloosterwelle

Begon met het verlangen naar de wezenlijke ontmoeting.  
Verlangen naar rust, verlangen naar helderheid in mijn hoofd.

Los laten.....

De dingen die soms zwaar kunnen zijn, maar waar ik niets aan kan veranderen.  
Verlangen om mezelf te veranderen zodat diezelfde dingen minder zwaar zijn.

Accepteren.....

Verlangen om los te laten en niet meer toe te laten als ballast.

Relativeren.....

Verlangen om toegesproken te worden door God, inzichten krijgen.

Ontvangen.....

De stilte en zijn in die stilte.

Ervaren.....

Voel ik de wind, de regen, de zon, gelijkgestemden.

Ruik ik het gras, de bloemen, de Zeeuwse klei.

Hoor ik vogels, het ruisen van bomen, het vallen van een traan, pianomuziek,  
een Bijbels woord, zingen, liefdevolle woorden.

Zie ik sterven, nieuw leven, verdriet en blijdschap, openheid, kwetsbaarheid.

Kwetsbaar..... krachtig.....

Zintuiglijk .....

Heeft dit iets te maken met die wezenlijke ontmoeting  
waar dit alles mee begon...

Echtheid, oprechtheid, naar de kern, verwondering, liefdevol, de ander en  
bovenal God.

Een dag vol wezenlijke ontmoetingen en ervaringen!

Anja