

VAN DE REDACTIE

Beste Noordwellenaren,

Wauw wat hebben wij mogen genieten van een mooie, prachtige en droge zomer waarin heel wat records gebroken zijn.

Wij zijn weer helemaal opgeladen, stromen over van de vitamine D en staan weer te trappelen om een nieuwe Noordernieuwswelle uit te brengen. Wij wensen jullie veel leesplezier met deze Noordernieuwswelle waarin we nog eens terugblikken op de heerlijke zomer van 2018.

De redactie

NOORDERNIEUWSWELLE
Dorpskrant van Noordwelle

dorpskrantnnw@gmail.com

www.noordwelle.com

40ste jaargang

Verschijnt 6x per jaar



Redactie *José Vrijdag, Marianne de Jonge Kitty Heye en*
Trudy Groenleer

Vormgeving: *Leo Schults en Trudy Groenleer*

Wist u dat

- Wij erg blij worden van kopie
- Er wel altijd gecensureerd wordt
- Wij vanaf nu 1 x per 2 maanden uitkomen
- Wij uw kopie voor ons volgende nummer dus heel graag voor de 10^{de} oktober ontvangen
- dorpskrantnnw@gmail.com ons mailadres is
- Handgeschreven kopie natuurlijk ook nog altijd welkom is
- Wij ook altijd open staan voor nieuwe rubrieken en of ideetjes om onze krant vol te krijgen
- Er op de augustus frietavond spontaan mosselen werden gewokt
- Er veel vraag was voor deze overheerlijke bereidingswijze
- De koks hard moesten werken
- Zij dit met plezier deden
- Wij de geslaagden in ons dorp van harte feliciteren met hun behaalde diploma
- Wij Jesca, Yvo, Madelief, Anemoon en Linde van harte welkom heten als nieuwe bewoners van Wielsteen.
- Wij hopen dat ze zich snel thuis voelen op de Ring
- Zij zich misschien in ons volgende nummer voorstellen via De Pen
- Wij Sharon en Perry van harte feliciteren met de geboorte van hun zoon Leff[
- Wij hopen dat deze nieuwe Noordwellenaar zich hier ook snel welkom gaat voelen
- De dorpsbbq. 7 juli jl. weer enorm geslaagd was
- Het weer smullen was van o.a. heerlijke dorps-salades
- Wij benieuwd zijn wie de prijsvraag heeft gewonnen en met een doos kakelverse eitjes van Jolanda naar huis mocht
- Wij alle helpers en helpsters enorm bedanken voor hun inzet

- De PHC een groot succes was
- Deze zomer van 2018 ook hier volop wordt genoten
- Deze zomer naast de droogte voor een heerlijke zeewatertemperatuur zorgt
- 1 redactielid daar in elk geval volop van geniet
- De voorzitter van de Dorpsgemeenschap tegenwoordig aangezien wordt als "Koning"
- Het soms jammer is dat men niet alles ziet in ons dorp
- Er namelijk hilarische taferelen plaats vinden
- Sommige bewoners hun vrouw achter de trekker mee slepen
- Wij nog steeds plaats hebben voor redactieleden
- U zich hiervoor aan kan melden bij de huidige redactie
- Wij Leo, onze drukker, van harte feliciteren dat hij van zijn pensionado -leven kan gaan genieten
- Wij hopen dat hij nog vele jaren onze krant blijft drukken

VOOR UW AGENDA:

- Eerste vrijdag van de maand: Snekvond
- 2^{de} woensdag van de maand (v.a.oktober) Crea dames
- Derde vrijdag van de maand (20:45): DDaames
- Laatste dinsdag van de maand Tafelen
- Laatste vrijdag van de maand: Heeren
- Iedere woensdag vesper (18:00-18:30) en/of maaltijd (18:30) in de kerk zie: www.kloosterwelle.nl
- 19 september maaltijd aangeboden door Kloosterwelle
- 19 oktober Pubquiz met tapas 17.30 uur inloop/20.00 uur quiz
- 24 oktober algemene ledenvergadering DG 20.00 uur
- 17 november stampopotavond
- 1 december intocht sinterklaas

Kunstschouw 2018

Het is weer al even geleden, de Kunstschouw van 16 juni t/m 24 juni jl., maar een kort verslagje leek ons de moeite waard.

Want wist u dat

- De kerk van Noordwelle in die week 2100 bezoekers heeft mogen ontvangen
- Er ook dit weer vele lovende kritieken waren m.b.t. de expositie
- Onze kerk deze week zeer sterk naar drop rook
- De tentoonstelling als thema De Zoete Zonde had
- De verleiding van het zoete in onze maatschappij immers heel groot is
- Het kunst was met zowel een boodschap als een kwinkslag
- Er ook een mogelijkheid was om je eigen zoete zonde op te schrijven en op te hangen in de zomerkerk
- Biechten immers mag in een kerk en enorm op kan luchten
- De bezoekers allemaal een dropveter kregen bij het weggaan
- Dit vaak nostalgische gedachtes en gevoelens opriep
- Verschillende dorpskinderen ook in de kerk gesignaleerd waren
- Wij niet zeker wisten of ze nu voor de kunst of voor de dropveter kwamen

Als 1 van de vrijwillige suppoosten was het ook dit jaar weer heel bijzonder om mee te mogen helpen in de kerk. Bijzondere ontmoetingen en/of gesprekken etc., kortom elk jaar weer erg leuk om te doen.

Mocht u volgend jaar ook zin hebben om te helpen als suppoost geef u dan op bij de organisatie van de Kunstschouw; we kunnen er namelijk nog wel een paar extra bij gebruiken !

Ik weet het in elk geval zeker : volgend jaar weer !!

Marianne de Jonge

BBQ

Ook dit jaar stond begin juli in het teken van de jaarlijkse BBQ. Het was weer een enorm succes, het terras stond weer bomvol en iedereen genoot met volle teugen van al het lekkers wat voorbij kwam. Voor de kinderen dit jaar wederom een springkussen, wat natuurlijk erg goed in de smaak viel.

Er waren weer verschillende salades, zelfgemaakte sausen, vlees en vegetarisch lekkers van de BBQ.

We willen alle barmensen, tomatensnijders, sausmakers, vleesdraaiers, afwassers, opruimers, klaarzetters, en iedereen die welke bijdrage maar ook heeft geleverd aan dit mooie feestje weer enorm bedanken voor jullie inzet!

José

Oproepjes

Lieve dorpsgenoten (en andere lezers)

Na een jaar met plezier de folders te hebben rondgebracht, komt daar voor mij -helaas- een einde aan! Ik ga Noordwelle -voorlopig- verlaten. Dat betekent dus dat er een folder vacature vrij (komt in het dorp.(vanaf 13 jaar) Heeft u of heb jij zin om de reclame folders te bezorgen op (officieel) de dagen zondag, maandag of dinsdag?!

Ik was er ongeveer een uurtje per week mee bezig en verdien gemiddeld €70,- per maand

Heeft u/jij hier interesse in? Stuur me dan gerust een mailtje!
(anouk-de-ronde@hotmail.com)

Ook voor meer informatie of vragen kun je me bereiken op dat mail adres.

Groetjes,
Anouk de Ronde

Wie komt er onze raad versterken??!

Op dit moment is er ruimte voor 2 nieuwe leden in de dorpsraad het betreft de functie van penningmeester en een functie als algemeen lid. We vergaderen ongeveer 1x per 6-8 weken en iedereen heeft een eigen deelfunctie.

Bij interesse vertellen we je graag wat meer! Mailen kan naar de secretaris: pijkeren@zeelandnet.nl

Rode Kruis Collecte

In de recente week van 24 t/m 30 juni is er traditie getrouw weer gecollecteerd voor het Rode Kruis. Velen troffen wij thuis maar ook helaas veel niet. Ondanks herhaalde pogingen.

Leen Berrevoets (wie kent hem niet?) en ondergetekende hebben het beste been voorgezet.

Met resultaat, € 226,40 opgehaald in Noordwelle.

In de overtuiging dat van elke opgehaalde euro er netto euro 0,82 naar hulp gaat aan mensen in nood.

Jemen, Sint-Maarten, Zuid-Azië, Lombok et cetera als voorbeeld.

Maar ook dichterbij wordt, indien nodig, met 38.000 vrijwilligers in Nederland hulp geboden. Als je je huis uit moet voor een gaslek of als je in glas bent gaan staan tijdens een festival.

Ver weg ook aan mensen die hun dierbaren zijn kwijtgeraakt toen ze op de vlucht sloegen voor geweld in hun dorp of hun huis werd weggevaagd door een modderstroom.

Voor jou en voor hen staat men klaar met het grootste vrijwillige hulpverleners netwerk ter wereld. En altijd in de buurt om te helpen.

Het Rode Kruis al 150 jaar staat het Rode Kruis op een wit vlak symbool voor bescherming.

Bekende ambassadeurs: Irene Moors, Floortje Dessing en Humberto Tan.

20.000 collectanten gingen op weg voor de meer dan goede zaak. Om in actie te kunnen blijven komen bij rampen of ongelukken. De website van het Rode Kruis geeft veel nuttige informatie. Zo heeft men tijdens de recente hitte in Nederland zeer veel aan promotie gedaan met goede beschermende tips.

Tijdens een zeer warme periode ligt het aantal stergevallen in Nederland wel een 10 % hoger dan gebruikelijk. Dat zijn wel 200 personen per week!

Een groot deel is makkelijk te voorkomen .

Het Rode Kruis : lees www.rodekruis.nl/hitte eens.....

Leen bedankt weer voor je inzet voor het dorp. De AED bij het dorps huis is een fraai voorbeeld dat het gecollecteerde geld goed kan worden besteed.

Vanuit ons Hart kunt u ons weer treffen in 2019: 16 juni t/m 22 juni.....

Lex Veenstra

De Burghse Peer

De Burghse Dag vangt altijd aan met de officiële opening van de Burghse Dag bij de kerk van Burgh door de voorzitter . Na het vlagheisen door de burgemeester en de Burghse kinderen strijden vervolgens genodigden om de Burghse Peer. Hierbij moeten de genodigden gezeten in een sjees proberen alle ringen te steken.

Dit jaar was ik een van de genodigden, i.v.m. de evaluatie van de Burghse Dag 2017 en de voorbereidingen voor de editie 2108, en stak ik de meeste ringen. De Burghse Peer is een wisselprijs en mag na 3 keer winst door dezelfde persoon gehouden worden. Omdat ik dit jaar gewonnen heb, mag ik volgend jaar mijn prijs verdedigen.

Groet, Rens

Trekpaarden spektakel Noordwelle 2018

Het kan jullie bijna niet ontgaan zijn, maar 4 en 5 augustus hebben we de zesde editie van het Trekpaardenspektakel gehad. Naar schatting 3000 toeschouwers hebben onder een strak blauwe hemel en met bijna tropische temperaturen kunnen genieten van veel elementen uit de paarden sport. Het trekpaardenspektakel wordt georganiseerd door de stichting Trekpaardendorp Noordwelle. Zij vragen de Power Horse Competition in Noordwelle een wedstrijd te organiseren, nodigen standhouders uit, programmeren de showblokken tussen de wedstrijden door en, niet onbelangrijk, werven sponsors in materiele en niet-immateriële zin om dit evenement mogelijk te maken. Aangezien het een gratis evenement is moeten de inkomsten komen vanuit de sponsors en de horeca-verkopen.

Voordat het showprogramma kan beginnen is er een week van meten, gaten boren, palen zetten, hindernissen inmeten, parkeerterrein uitzetten en nog veel meer. Zo'n 25 vrijwilligers zijn daar echt een week druk mee. De weersomstandigheden waren bijzonder goed en dat helpt om het hele proces zonder stress uit te voeren. 5 gezellige dagen waar lekker werd door gebuffeld en waar de dagen afgesloten werden door gezamenlijk een biertje te drinken.

Vrijdag worden dan zoals gewoonlijk de puntjes op de i gezet en als dan de vlaggen in top zijn gehesen komen de eerste deelnemers het evenemententerrein op. Natuurlijk speelt ook hier het weer een belangrijke rol, 's middags om 3 uur waren 95% van de deelnemers al aanwezig. Leuk was dat er 's avonds verschillende deelnemers nog lekker met de paarden naar het strand zijn geweest. Een soort van zomerstrao dus.

Dan zaterdag en zondag de wedstrijd. Met op de zaterdag de dressuur, de afstandsrit en de hindernissen. Op zondag de vaardigheid, trekpaardproeven, het spectaculaire spiegelparcours en de beeldschone presentatie.

Bij de enkelspannen ging de winst naar Danielle Werrens die op de voet werd gevolgd door Ferdy Melsen, bij de dubbelspannen ging de winst naar Leanne van den Berg en in een spannende strijd liet zij Andre Bekkers achter zich. Bij de vierspannen was Tom Stokmans de afgetekende winnaar.

Het showprogramma was ook dit jaar week prachtig gevuld en lieten de deelnemers zich van hun beste kant zien. Persoonlijk vond ik de presentatie van het 8-span van Toon Brooijmans het meest spectaculaire, tijdens de prijsuitreiking van de wedstrijd vertelde de burgemeester Gerard Rabelink dat Toon hem de toezegging had gedaan om in 2019 met een 10-span te komen onder de voorwaarde dat de burgemeester met hem meerijdt. Ook het zogenaamde stroodorp had dit jaar ook weer heel veel voor jong en oud te bieden.

De aanwezige EHBO-ers hebben gelukkig 2 zeer rustige dagen achter de rug, 1 wespensteek en 2 splinters uit voeten verwijderd was hun bijdrage.

Het waren prachtige dagen waar we met zijn allen met veel plezier aan terug denken. De afbouw, het opruimen en het wegbrengen was ook dit jaar weer strak georganiseerd en dinsdagavond was 95% van al het materiaal weg.

Rest mij om iedereen, die op welke wijze dan ook zijn of haar steentje heeft bijgedragen, heel heel hartelijk te bedanken. Zonder jullie is een evenement van deze grootte gewoon niet mogelijk. Als bestuur zijn we ontzettend trots dat we zo'n groot aantal trouwe vrijwilligers hebben die dit mogelijk maken. Nogmaals dank!

Namens het bestuur van de Stichting Trekpaardendorp Noordwelle,

Rens Vermeer



Natuurweetjes

Vandaag is het dinsdag 7 augustus en het zou de laatste tropische dag moeten zijn. Is de voorspelling.

We zijn in afwachting van het onweer en de REGEN. Maar we gaan even terug in de tijd, nadat het vorige dorpskrantje verscheen.

We ontdekten op drie plekken een merelnest. Het was toen ook al een poosje droog en de merels die druk aan het voeren waren, hadden het moeilijk. Insecten waren er niet veel, maar toch klaarden ze de klus. Later zagen we jonge merels verschijnen. Ze komen dan altijd naar de vijver toe voor een verfrissend slokje en een wasbeurt.

Ineens ontdekten we in de tuin een plant die er niet hoorde. Heel stiekem was hij samen met een andere struik de hoogte in gegaan. We dachten dat het de beruchte Japanse Duizendknoop was, maar na snuffelen in de boeken kwamen we er achter dat het de Gewone Vogelkers was. Een prachtige struik met een mooie bloeiwijze maar wel een grote woekeraar. Rinus heeft hem dus maar verwijderd.

In die tijd kon ik nog heerlijk buiten zitten op het terras. We hebben dan een prachtig gezicht op de Zwarte Moerbei die achter het Dorpshuis staat. Eind juni gaan de Moerbeitjes rijpen en dat wordt al ontdekt door de Spreeuwen. Een grote zwerm Spreeuwen duikt dan boven op de boom, waar de takken en de bladeren helemaal van in beweging komen. En een kabaal dat ze maken. Waar al die spreeuwen dan ineens vandaan komen..... Het hele voorjaar zie je er bijna niet.

En toen op een morgen was er ineens van alles te horen in de straat. Motorgeronk van een kraan en het geluid van een kettingzaag. In verband met de herinrichting van onze straat werden de Zwarte Elzen geruimd. In de boom die bij ons stond, hing al sinds jaar en dag een vogelhuisje en daar was in gebroed! Voor de boom omgving heeft de medewerker voorzichtig het kastje naar beneden gehaald.

De vogeltjes waren gelukkig al uitgevlogen, er zat één dood koolmeesje in, ach..... En daar ging onze boom, in de grijper, zagen en meenemen naar elders waar ze van de takken werden ontdaan. De herinneringen kwamen boven, want In 1983 zijn ze geplant door de schoolkinderen met boomplantdag.

Dat weet ik zeker want Marc zat toen in groep 3. Samen met Cees Willem de Vrieze, Michel Hendrikse en Arjan van der Putte. Ik heb het nog even aan Addy gevraagd en zij wist het ook nog. We stonden toen met een grote groep ouders en opa's en oma's het planten van de bomen te bewonderen en foto's te maken natuurlijk. En koud dat het was!!!! In gedachten zie ik bivakmutsen en wanten. Laarzen dat sprak vanzelf!!!! De scholen waren toen voor het eerste jaar Basisschool.

Onze school was verbouwd met een aanvulling van o.a. kleine wctjes voor de kleuters. Pardon, groep 1 en 2!

In Ommen was het op een warme avond een drukte van belang met allemaal dezelfde vlindertjes. Mannetjes en vrouwtjes. Onderzoek wees naar het Bloemenblauwtje. De mannetjes zijn blauw met kleine afwijkende accenten en de vrouwtjes zijn bruinachtig. De grote groep danste als het ware om elkaar heen. Waarschijnlijk de bruidsdans. Af en toe fladderde er eentje dood op de grond. Als ze hun eitjes hebben afgezet gaan ze namelijk dood. We konden ze dus goed bestuderen.

Gelukkig zijn er weer twee eekhoortjes gespot. Ze rennen achter elkaar door de bomen en over de grond. Soms blijven ze ternauwernood aan een dun takje bengelen. Wij roepen dan al, oei, die valt. Maar nee hoor. Inmiddels ligt het -gele- gras vol met afgevallen bladeren van de Esdoorn.

De Hortensia's hebben hun bruine herfstkleur al en voor de rest zien alle planten bruin en de struiken zijn op sterven na dood. Het

ziet er troosteloos uit, in alle tuinen.



We zijn erg benieuwd wat er na de snoei volgend jaar nog levensvatbaar is. Toch zijn er verschillende planten die heel goed tegen die droogte kunnen. Dat zie je nu

heel goed. Misschien moeten we die op meerdere plekken gaan planten? Gezien de toenemende klimaatsverandering.....

Voorlopig ben ik heel erg blij met de airco en de ventilator, hoewel ik al die dichte ramen en deuren en gesloten gordijnen zoetjes aan wel beu raak. Ik vind dat benauwend en kijk graag van me af de ruimte in. Maar daar zal ik niet in staan denk ik.

We zijn nu in afwachting van de mensen die ons volgende week weer in het stof zetten – of in de blubber???????

Tot de volgende keer, Janny

<p>Kloosterwelle biedt u weer een maaltijd aan op woensdag 19 september a.s.</p>

Beste Noordwellenaren.

Voor het derde opéénvolgende jaar biedt Kloosterwelle jullie weer een maaltijd aan. En dat is niet het enige. Aansluitend is er een miniconcert. Uitleg ziet u in het volgende stukje geschreven door Liesbeth Franken.

Waar? In of rondom onze Corneliuskerk

Wanneer? Woensdag 19 september a.s.

Wat gaan we doen? Vanaf 17.00 uur ben je van harte welkom bij het meditatieve zingen o.l.v. zangpedagoog Liesbeth Franken. Een aantal dorpsgenoten heeft hier al positieve ervaring mee. Om 18.00 uur begint de vesper. (graag in stilte in de banken plaats nemen vanaf 17.45 uur). Vanaf 18.30 uur staat een lekkere maaltijd klaar.

Zie je het zingen of de vesper niet zitten? Dan ben je ook welkom alleen voor de maaltijd en of het miniconcert.

Opgave graag uiterlijk de zondagavond 16 september via info@kloosterwelle.nl

Wij hopen op een grote opkomst.

Het pioniersteam: Piter, Birgitta, Dinie, Gert, Liesbeth, Wim en ondergetekende Kitty

p.s

De belangstelling voor de retraitsedagen neemt toe. Het vaste team zoekt mensen die het leuk vinden om af en toe een helpende hand te bieden bij het koffie/thee zetten e.d.

U hoeft niet de hele dag aanwezig te zijn. De tijden zijn van tevoren bekend waarop uw hulp zeer welkom is. Woont u in de buurt en lijkt het u leuk om uw bijdrage te leveren?

Ook zoeken wij vrijwilligers met inhoudelijke kennis om b.v. een groeps gesprek te kunnen voeren, of 1 op 1 gesprekken, of wilt u misschien voorgaan tijdens een viering op een retraitsedag. Of misschien heeft u andere kwaliteiten.

Spreekt het bovenstaande u aan? Geef u dan op! Dit kan via info@kloosterwelle.nl of pak de telefoon en bel 06-13666080 voor nadere informatie (Kitty secretariaat Kloosterwelle)

Het lied van de pelgrim.

Verteld, gespeeld en gezongen door Josée van de Putte, Mar van der Veer en Liesbeth Franken.

Tijdens een voordracht van ongeveer een uur worden pelgrimsliederen ten gehore gebracht uit verschillende tijden en culturen, van Middeleeuws tot hedendaags. De pelgrimswegen lopen door Israël, Spanje, de Verenigde Staten en ach, is het hele leven niet een pelgrimstocht (Leonard Cohen)?

Mar van der Veer bespeelt de vleugel en het orgel, Liesbeth Franken zingt en Josée van de Putte verbindt het geheel op aansprekende wijze d.m.v. tekst en uitleg.

Liesbeth Franken.

Dorpsgenoten in de Dordogne

'Als je met je rug naar de pharmacie staat, zie je een parkeerterreintje en daarbij een weggetje, dat moet je in en dan steeds 'les Buissons' volgen dan kom je er na een kilometer of 2 vanzelf', zo had Roos (-Marie Peeren) me de weg uitgelegd naar hun huisje in de Dordogne.

Onze vakantie in datzelfde gebied zit er bijna op en op de terugweg volgen we deze aanwijzingen, die perfect blijken te zijn. Aan het eind van een onverhard weggetje



wonen Piet (Ram, uit het Hoefijzer) en Roos de hele zomer. Ik zie niet meteen een voordeur en klop op het raam waarachter het hoofd van Roos verschijnt. Arie is verder gelopen en ziet, bovenaan de helling van de heuvel waartegen het huis staat, Piet met een aangespte motormaaier druk in de weer, zweet op zijn hoofd.

Het grootste deel van de heuvel is door hem al begaanbaar gemaakt, maar voordat het hele terrein is gemaaid is Piet na aankomst wel een paar weken bezig. 'Alleen 's morgens hoor', stelt hij ons gerust, 's middags doen we niks'.



Bij de koffie is heerlijk gebak (lang leve de bakkers in Frankrijk!) en daarna laat Roos ons het knusse huis

zien. Geinige keuken en open deuren naar het terras. Veel binnen zitten doen ze niet, het is meestal mooi weer. Als lunch krijgen we heerlijke zelfgemaakte kippensoep en brood met heel veel soorten lekkere kaas . We voelen ons thuis.

Piet en Roos fietsen elke morgen (behalve op maandag, dan is de boulangerie gesloten) als mooi begin van de dag naar de bakker in het dorp om verse heerlijkheden in te slaan. Op zondagmorgen verzamelen Nederlanders uit de wijde omtrek zich altijd volgens onuitgesproken afspraken op de wekelijkse dorpsmarkt en wordt er gezellig samengeklonterd met landgenoten.

Verder vermaken Roos en Piet zich ook prima , zonder tv, zonder internet, maar met boeken, klussen, tuinieren en samen naar de sterren kijken in een volmaakt donkere omgeving.

‘In oktober komen we terug’ zegt Roos bij het afscheid. ‘Dan kun je me weer inroosteren voor het schoonmaken van het dorpshuis’. Zo had ik ook over hun huis daar gehoord , tijdens het koffiedrinken bij de dorpshuis-schoonmaak, en was benieuwd geworden.

Nu is de nieuwsgierigheid bevredigd en verlangen wij alweer terug naar de Dordogne.

Wel raar dat we in Noordwelle nog nooit bij elkaar op visite zijn geweest...

Marlies Deurloo.

BURGH HAAMSTEDE - Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor 27 september 2018 terecht op het spreekuur in Dorpshuis De Schutse, Julianastraat 22.

Schikt de datum u niet dan zijn er andere mogelijkheden in de regio.

Voor senioren kost de keuring € 40,00 en voor chauffeurs tot 75 jaar met rijbewijs C/D/E is het € 60,00.

Voor informatie en een afspraak belt u tijdens kantooruren naar het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen: 088 23 23 300.

Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.nl.

Geadviseerd wordt om ten minste 4 maanden voor het verlopen van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring.

Veel gemeenten verstrekken geen keuringsformulieren (Gezondheidsverklaring) meer en verwijzen naar het CBR. De Gezondheidsverklaring is echter ook verkrijgbaar bij Regelzorg en kost € 41,00.



Door omstandigheden wordt de Pasar Malam die op 16 september gepland stond uitgesteld.

In September wordt er een mosselavond georganiseerd, hiervoor ontvangt u nog een uitnodiging!

Gegratineerde mosselen

- 24 grote mosselen
- 1 glas witte wijn
- 2 sjalotjes
- 30 gram paneermeel
- 1 teentje knoflook
- 2 eetlepels peterselie
- 150 gram oude kaas
- 1 theelepel peper

Maak de sjalotjes schoon en snipper deze heel fijn.

Maak de knoflook schoon en pers deze fijn.

Hak de peterselie fijn.

Rasp de oude kaas fijn.

Was en controleer de mosselen.

Doe de wijn en een gehakt sjalotje in een pan en leg hier de mosselen op.

Kook de mosselen op een hoog vuur snel gaar.

Neem de mosselen uit de pan en laat ze afkoelen.

Kook het achtergebleven kookvocht tot er nog enkele lepels over is en zeef het.

Verwijder steeds 1 schelp van de mosselen.

Meng het paneermeel met de knoflook, resterende sjalot en peterseliegoed door elkaar .

Verwarm de ovengrill voor.

Leg de mosselen in een platte ovenschaal en maal er wat peper over.

Verdeel de kaas over de schelpen en bestrooi de mosselen vervolgens met het paneermeelmengsel.

Druppel het kookvocht over de schelpen.

Laat de mosselen vervolgens onder de ovengrill snel gratineren.

