

VAN DE REDACTIE

Hierbij alweer een nieuwe Noordernieuwswelle voor u, gevuld met allerlei nieuws van ons dorp.

Dat er in Noordwelle graag lekker gegeten en gedronken wordt blijkt ook weer uit dit nummer; de nieuwe superoven in ons dorps huis inclusief een heerlijk ovenrecept wordt o.a. aan u voorgesteld.

Ook een interview met een van onze adverteerders kan stimulerend zijn om hun heerlijke gerechten eens te gaan proeven.

Rest ons nog ons kersverse redactielid Juus heel veel sterkte en van harte beterschap toe te wensen in het ziekenhuis. Weet dat er in Noordwelle veel aan je wordt gedacht hoor !!!

De redactie

NOORDERNIEUWSWELLE
Dorpskrant van Noordwelle

dorpskrantnnw@gmail.com

www.noordwelle.com

41ste jaargang

Versijnt 6x per jaar



*Redactie: José Vrijdag, Marianne de Jonge, Kitty Heye,
Trudy Groenleer en Juus Kreiken*

Vormgeving: Leo Schults en Trudy Groenleer

Wist u dat

- Wij erg blij worden van kopie
- Er wel altijd gecensureerd wordt
- Wij 1 x per 2 maanden uitkomen
- Wij uw kopie voor ons volgende nummer dus heel graag voor de 10^{de} augustus ontvangen
- dorpskrantnw@gmail.com ons mailadres is
- Handgeschreven kopie natuurlijk ook nog altijd van harte welkom is
- Ca. 90 Happers en Trappers zaterdag 8 juni ons dorpshuis bezocht hebben
- Zij vanwege de storm niet met de fiets maar met de auto kwamen
- Zij onthaald werden op heerlijke zelfgemaakte smoothies
- Deze activiteit weer een goede pr. was voor ons dorpshuis
- De nieuwe oven al verrassende resultaten heeft opgeleverd
- Spek bakken in de oven bijzonder snel kan gaan
- Onze vrijwilligers daar heel inventief mee om kunnen gaan
- Ene Jan heel hulp vaardig is
- Dit vooral naar voren kwam tijdens het vrijwilligersuitje
- Bij het afstappen van de boot J. een stevige opvang bood voor veel dames
- Sommige heren nog heel soepel bleken te zijn
- Omroep Zeeland een grote rol heeft gespeeld bij het bezorgen van post aan Oma Trix
- De post achteraf slechts 200 meter verder bleek bezorgd bij een andere Oma op ons dorp
- Het wel bijzonder was om dat op de radio te moeten horen
- Beide Oma's elkaar ontmoeten op de ddaames-avond en dus veel gesprekstof hadden

- Er 7 juli a.s. een rondleiding is in de Brouwmoestuin van Paviljoen Brouw van Maarten en Marije Vermeer
- Deze om 14.00 uur start vanaf Smidsweg 24
- Onze Bloemenmeisjes Gerda en Marlies weer nieuwe vrolijke plantjes in de bloembakken hebben gezet
- Ons dorp daar weer erg mee op is gefleurd
- Wij u als redactie ook weer een fleurige en zonnige zomer toewensen

VOOR UW AGENDA:

- Eerste vrijdag van de maand: Snekvond
- 2^{de} woensdag van de maand (zomerstop vanaf juni t/m september) Crea dames
- Derde vrijdag van de maand (20:45): DDaames
- Laatste dinsdag van de maand: Tafelen
- Laatste vrijdag van de maand: Heeren
- Iedere eerste dinsdag van de maand koffie/bieb uurtje van 10 uur tot 11 uur
- Iedere woensdag vesper (18:00-18:30) en/of maaltijd (18:30) in de kerk zie: www.kloosterwelle.nl
- Zaterdag 27 juli Dorps barbecue
- PHC zaterdag 3 en zondag 4 augustus
- Zaterdag 14 september dorpsuitje

Vrijwilligersuitje 18 mei jl.

Op 18 mei was het dan zover, met alle vrijwilligers van ons Dorpshuis een leuk uitje, georganiseerd door de beheerder(s) Herda en haar rechterhand Jan.

We werden om ongeveer 13.00 uur verwacht bij ons dorps huis, van daaruit met auto`s naar Zierikzee. Waar we gingen varen op de ZZ4 de Christina. Een echte mosselboot o.l.v. Ben Schot senior en Ben Schot junior (vader en zoon) tijdens de tocht konden we zelf aanschouwen hoe de mosseltjes gevangen werden. Een hele leerzame middag over wat er allemaal komt kijken voor een mossel groot genoeg is. En wat troffen we met het heerlijke weer.

Ook werden we onderweg nog getrakteerd op koffie/thee met aardbeivlaai. De kinderen waren zichtbaar aan t genieten en werden angstvallig in de gaten gehouden door de moeders.

Van de boot af was toch een stuk lastiger dan erop. Het was inmiddels hoog water geworden. Dus bijna eraf duiken voor vele. Voor Jan was dit geen probleem en ving (bijna) alle dames met gemak en veel plezier op.

Weer terug in ons dorps huis hebben we gezellig nog wat geborrelt op het terras waarna we genoten van een overheerlijk koud en warm buffet.

Kortom een zeer geslaagd uitje (je zou bijna spontaan vrijwilliger worden) Bij deze nogmaals hartelijk dank aan de organisatie!

Trudy



Dauwtrappen Noordwelle 2019

Donderdag 30 mei, Hemelvaartsdag, was het weer zover en begonnen 11 dappere wandelaars om 6.00 uur s'morgens aan het traditionele dauwtrappen. Sinds ca. 30 jaar is dit op ons dorp een jaarlijks terugkerende happening.

Destijds een spontane actie omdat het ons leuk leek dat ook eens een keertje mee te maken en nu na zoveel jaren nog steeds een superleuk gebeuren. De paardenkar die ook al heel veel jaren meehelpt om iedereen weer terug op Noordwelle te brengen is wel uniek volgens mij in Nederland.[we zijn tenslotte niet voor niets een paardendorp.

Via Slot Moermond, Jonkersweegje, Scholderlaan weer eens een keer ouderwets naar het strand, prachtig daar, laag water dus veel zeehonden op de plaat en een mooi breed en rustig strand. Bij ónze 'duinovergang het Klokje weer van het strand af en vandaar of via de kar of gewoon te voet binnendoor terug naar Noordwelle. Daar stond in het dorps huis een heerlijk ontbijt klaar waar zo'n 20 mensen van genoten hebben. De traditionele scrambled eggs gingen er weer goed in en het was een heel gezellig samenzijn daar.

Bij deze nog veel dank aan Andre, Ingrid en jullie paard en het ontbijtvrijwilligersteam; dankzij jullie was het weer genieten !!

Dauwtrappen door de heren van effectenkantoor
H.J. van Ogtrop in **1911**



Marianne

Uitslag verkiezingen

Totaal uitgebrachte stemmen 141.

Dit is 52% van de stemgerechtigde inwoners van Noordwelle. De verdeling is als volgt:

D66 8x, -CDA 13x, -PVV 5x, -VVD 26x, -SP 12x, - PvdA 25x, -SGP 13x, -Groen Links 8x, -Partij vd Dieren 3x, -50Plus 4x, -Forum v Democratie 23x, -Volt Nederland 1x.

Koos

De Oven is er !!!

En dat zullen we proeven ook !!! Dinsdag 28 mei, de laatste dinsdag van de maand, al voor het derde achtereenvolgende jaar.

Tafelen in de buurt, of "de Buurt (Noordwelle) aan Tafel".

En deze dag een feestje, omdat een lang gekoesterde wens in vervulling was gegaan. We konden **de oven** in gebruik nemen. Zo vanaf 10 voor 12 druppelen de eerste gasten binnen en rond twaalfen zijn we zo'n beetje compleet.

Na een welkom begonnen we met:

Een verfrissend bubbeltje met een crostini uit **de oven**

(dun sneetje brood met kruiden en gesmolten kaas)

Wij brachten een toast uit op de nieuwe **oven**, dat deze lang en veel lekkere en gezonde producten op tafel mag brengen.

Als eerste stond er een ouderwetse groentesoep met balletjes en croutons uit **de oven**.

Hoofdgerecht was: Zalm met kreeftensaus, krieltjes uit **de oven**. Broccoli en champignons.

En als dessert een Rabarber/aardbeien crumble, uiteraard ook uit **de oven**, met ijs en slagroom.

Zoals jullie lezen is **de oven** deze ochtend op een goede en feestelijke wijze ingewijd.

Het was een gezellige en "lekkere" ontmoeting met veel tevreden mensen. Ook voor de vrijwilligers is het een terugkerend festijn.

Ruim voor de laatste dinsdag van de maand ben je aan het nadenken over het komende menu. Hierin probeer je te variëren en zoveel mogelijk mee te gaan met de producten van het seizoen.

De dag ervoor is dan meestal gevuld met boodschappen halen, soepje maken en zoveel mogelijk voorbereidingen doen om zo op de dinsdag goed voor de dag te komen. Dankbaar maken we gebruik van de gulheid van boer en tuinder uit het dorp en de korting die we maandelijks krijgen bij "de Zoete Kers"

Mede door hen is het nog steeds mogelijk om voor € 5,00 een drie gangen menu op tafel te zetten. Het blijft altijd weer een sport om te proberen uit te komen.

Bij deze onze Hartelijke Dank aan de Dorpsvereniging voor de oven.

Aan onze technische Hans voor een prachtig roestvrijstalen blad waar de oven op kan staan.

En onze elektra expert Wim voor het vakkundig aansluiten

Namens het vrijwilligers team "De Buurt aan Tafel".

Frans



Renessedag 2019: 1 juni j.l.

Vaste prik, elk jaar de Renessedag na de Hemelvaart en dus ook dit jaar en al weer voor de 33^{ste} x georganiseerd.

Veel vergaderingen, giga onderlinge mailinfo et cetera maar het programma stond in de steigers. Wat komt er toch veel bij kijken. Verzekeringen, website, nieuwsbrieven, vrijwilligers zoeken en indelen, goederen in 2 rondes ophalen en deze sorteren en deels afprijzen en zo kan ik nog wel een 30 minuten doorgaan.

Maar het succes was er ook naar. Prachtig weer en al heel veel kopers voor de hekken. De eerste al vanaf 7.15 uur! Men probeert zelfs al over of langs de hekken te glijpen maar wij zijn streng. 10.00 uur is 10.00 uur. Over de gehele dag gezien zijn er een 117 vrijwilligers ingedeeld en heel actief doende.

Jongeren maar zeker ook senioren en bejaardenplus (86 jaar, wat zeg je daarvan?)

Doelstelling: een super leuke dag organiseren voor Renesse en omgeving en proberen een netto opbrengst te genereren t.b.v. Voetbal FC de Westhoek, Tennisvereniging Scelveringhe en de Dorpskerk Renesse/Noordwelle.

Gelukkig is het ook dit jaar weer gelukt om per vereniging een evenredige inspanning geleverd te krijgen waardoor het netto bedrag netjes door 3 kan worden verdeeld.

Opbrengst hard nodig voor investeringen in velden, ballen, complexen, toernooien, reiskosten, onderhoud in 2 monumentale kerkgebouwen....en ga zo maar door.

Wij zijn om 9.45-9.55 uur gestart met klokgelui voor de ons ontvallen vrijwilliger Aad van Bregt. Maar ook met respect en aandacht voor Leo Braber, Tannie Blom, Arthur van Bragt en Angelina Ebbers. In willekeurige volgorde genoemd kanjers met tomeloze inzet altijd op de Renessedag. Wij vergeten ze niet want dan zijn ze pas echt niet meer onder ons.

Met een geweldige inspanning van al die vrijwilligers (ieder met zijn eigen capaciteiten en talenten), die juist ook voor hen die ons recent zijn ontvallen hun beste beentje hebben voortgezet.

Het is ons toch weer gelukt. Heel veel steun ook vanuit de middenstand, m.k.b. bedrijven, recreatieparken, campings, particulieren en nog veel meer.

Bekijk voor de aardigheid eens de website:

www.renessedag.nl.....en je ziet een indrukwekkende totaalijst. Kun je gelijk zien of je prijs hebt met de grote verloting!

Een ieder zeer bedankt want de bruto opbrengst is top en echt geweldig : namelijk euro 18.256,-

DANK....DANK.....DANK.... aan een ieder voor zijn sponsering, hulp en toewijding.

Bestuur Renessedag: Miranda, Petra, Lenie, Aad, Frans en Lex

Interview met Marije en Maarten van strandpaviljoen "Brouw".

Op de vrije dag van Marije en Maarten zit ik in een prachtig splinternieuw huis aan de Smidsweg tegenover twee jonge mensen vol passie voor hun vakgebied.

Sedert 2015 zijn zij de trotse eigenaren van strandpaviljoen "Brouw". Langs de Stoofweg zie je een mooi doek met "Brouwtuin". Alle reden om hierover meer te weten te komen. Brouw adverteert in onze Noordernieuwswelle.

Loopbaan:

Maarten wilde altijd al kok worden. "Ik heb zoveel mogelijk werkplekken gehad. Hotels, restaurants, het hogere segment. Dan kun je uitfilteren wat je wél en niet leuk vindt. Ik kreeg een kans om bij Grandhotel "Ter Duin" op de Hogeweg in Burgh-Haamstede de keuken op te starten. Ik mocht mijn eigen keukenteam samenstellen.

Hiervoor werkte ik o.a. bij de Zeeuwse Stromen om mijn werkzaamheden bij "Ter Duin" voor te bereiden.

Hier heb ik Marije leren kennen. Marije is met mij meegegaan naar "Ter Duin". In het voorjaar van 2014 werd ik benaderd door de eigenaar van "de Kous". Ook hier mocht ik de keuken opstarten. De Kous is nu "Brouw".

Marije heeft haar 2-jarige koksopleiding in Beverwijk gevolgd. "Ik heb ook veel geleerd in een hotel in Burgh Haamstede en ik ben nog steeds lerende. Mijn specialisatie is de patisserie. Ik maak nog voor hele goede vrienden de bruidstaart. Mijn leermeester, die Hofleverancier is, heeft onze bruidstaart gemaakt."

Brouw:

"Brouw is een strandpaviljoen dat eerlijk en goed eten biedt voor gezinnen en de overige genietters. We werken goed samen met de andere collega strandtenthouders. De Brouwersdam wordt steeds drukker. Het is een goede locatie voor ons bedrijf. Veel zakelijke groepen bezoeken ons voor teambuilding in combinatie met een lunch/diner. O'Neill Beachcentrum komt bij ons als overkoepelende organisatie. Een shop van O'Neill zit al bij ons. Ze organiseren ook zomerkampen. Dan zijn er 100 kinderen per week! Veel strandactiviteiten ook. Via "Healthy you" worden trainingen voor personeel, yoga etc. georganiseerd. We kunnen dus als locatie heel veel aanbieden. En via O'Neill krijgen we nog veel meer naamsbekendheid.

In de zomer hebben we 50 medewerkers. Het vaste team bestaat inclusief onszelf uit 8 mensen. Die fulltime werken. In ons geval is dit in de maanden april t/m oktober 10 a 12 uur per dag. Onze medewerkers waarderen het zeer dat we zelf op de werkvloer staan. Woensdag en donderdag zijn onze vrije dagen. Marije draait de keuken, de organisatie van A tot Z. Maarten doet de rest."

Brouwtuin:

“Maarten kweekte al asperges. Er was grond over. We willen ons graag onderscheiden. We gebruiken verse ingrediënten voor onze maaltijden.

Het is zo leuk om het eindresultaat op een bord te zien liggen met herkenbare groenten uit onze eigen moestuin. We verbouwen 50 a 60 items! Op dit moment zijn de naambordjes in de maak. Afgelopen jaar zijn we in Kopenhagen geweest. In het beste restaurant van de wereld in een zeer culinaire stad. Ook wel een extreem restaurant. We kregen b.v. een eendekop, waaruit je dan de hersenen moest eten. Hier hebben we wel nog bijgeleerd hoe je groenten uit je tuin op je bord kan presenteren. De koolsoorten worden een trend. Dit jaar maken we een culinaire reis naar Italië. Die reizen zijn onze hobby en op deze manier kunnen weer ideeën op doen voor Brouw.

In de tuin doet Maarten het grove werk. Ikzelf het fijne, zoals onkruid tussen de plantjes weghalen. Ook hebben we bij het huis nog een kas staan. Wel grappig. Ik ben met een zuurdesembrood bezig. In de kas is het nu 30 graden. Precies goed voor mijn brood. Hahaha.”

Droom

Eensgezind: “Plezier in het werk blijven houden. En vooral blijven genieten! Het bedrijf is groot genoeg zo. We willen graag financieel onafhankelijk worden.

Maar vooral gelukkig blijven”.

Marije en Maarten heel hartelijk bedankt voor jullie tijd voor dit interview. Nog een mooie tijd in Brouw en veel geluk in jullie nieuwe huis.

Kitty

Natuurweetjes

Wanneer ik dit schrijf is het week 32, begin juni en aankomend weekend is het Pinksteren. We hebben weer veel gezien, gehoord en meegemaakt. Vooral wat de vogels betreft. Laat ik daar ook maar gelijk mee beginnen.

Het Puttertje waar ik de vorige keer over schreef, hebben we wel regelmatig gezien, maar broedde niet in de buurt van de tuin. Evenals de Gekraagde Roodstaart. Ze kwamen wel drinken uit de vijver, maar dat was ook het enige. De Koolmezen die aan het broeden gingen, hebben hun taak kunnen volbrengen. Wat een drukte met dat voeren hé, de ouders vlogen af en aan, je zag ze in gedachten blazen en puffen. We hadden een zakje pinda's opgehangen voor de ouders, zodat ze af en toe zelf hun buikje ook even konden vullen. Er werd dankbaar gebruik van gemaakt. We letten er wel op of ze niks mee naar de jongen namen, maar dat was gelukkig niet zo. Ze knabbelden het mooi zelf op.

Het uitvliegen van de jonge generatie hebben we gemist, meestal gebeurt dat 's morgens heel vroeg. Maar nu zijn ze wel in de buurt en komen zelf van de pinda's snoepen. Althans, dat proberen ze. Het vogelhuisje aan de Berkenboom, heeft jonge Pimpelmezen voortgebracht. Helaas is dat veel meer uit ons gezichtsveld, we hebben het dus maar sporadisch kunnen volgen.

Aan de achterkant van ons huis, hangt in de nok een Spreeuwenkast. We hebben die opgehangen toen de school werd gesloopt. Want waar moesten die vogels anders heen? Nou, geen Spreeuw die er brood in zag. Wie dat wel deden, waren de Roodborstjes. Er werd druk gebouwd en gesjouwd met mos en haren. Op een gegeven moment was het stil en zag je af en toe een Roodborst naar binnen glijpen met een lekker hapje. Tegelijkertijd waren er twee Merelnesten. Eén in de Hedra die tegen de muur van de Soos groeit en een andere in de begroeiing van de Pergola.

Toen werd het zondagmorgen. Rinus riep me, of ik even buiten kwam kijken, er was iets te zien. Vol verwachting deed ik dat, in de veronderstelling een jonge vogel of een Egel aan te treffen. Maar nee! Het nestje van de Roodborst was leeg gehaald! Hoog tegen de muur. Hoezo??? Hoe kan dat??? Wie KAN dat??? De kapotte eitjes lagen tussen de restanten mos op de grond. Leeggegeten. Wie kan er tegen een muur oplopen? Wij konden niet verder tellen dan twee. Een Rat? Of een Wezel? Zij kunnen dat allebei. Een Bunzing kan het niet geweest zijn, zijn hoofd is te groot om door de ingang van het hokje te kunnen. De volgende dag misten we de Merels van alle twee de nesten. Drie nesten in totaal waren volledig uitgemoord. Voer voor de jongen – welke dan ook. Het nest van de Winterkoninkjes – in een andere hoek van de Pergola en natuurlijk veel kleiner – was nog intact gelukkig. Daar hebben we nog lang van kunnen genieten. De piepkleine vogeltjes gingen ook niet erg voorzichtig te werk. Elke dag zagen we de Ekster in de rondte vliegen, die hield alles in de gaten. Want als de jonge vogeltjes uitvliegen is hij er bij. Hij heeft dan weer eten voor zijn jongen. Brrrrrr. Rinus zegt dan altijd: zo is nu eenmaal de natuur. Ja, dat weet ik ook wel, maar toch.

De Reiger komt ook elke dag poolshoogte nemen. En juist wanneer wij zeggen: zo, er zijn nu weer een paar grote vissen in de vijver jawel, maar niet voor lang. Op een gegeven ogenblik zijn die grote vissen ineens verdwenen. Ook voer voor jonge Reigers. Een paar weken terug schrok ik op van het boek wat ik zat te lezen.

Geklepper van vleugels en geblaas. Ik snapte niet zo gauw waar dat vandaan kwam. Maar jawel, twee vechtende Reigers bij de vijver. Nou zeg, die gunnen elkaar ook niks. Soms landen ze op de Pergola, of bovenop de heg, om even poolshoogte te nemen. Anderhalve week terug, we hadden boodschappen gedaan bij De Zoete Kers, vloog er een Havik vlak langs de auto. Heel goed te herkennen. Een Sperwer in het groot. Deze was heel erg licht van kleur. Toen hij op een paal ging zitten, was er geen helemaal geen twijfel meer. 's Middags zat ik mijn boterhammetje te eten aan tafel, alle ramen open.

Ik hoorde, dacht ik het geluid van de Groene Specht. Zij lachen niet alleen, maar ze roepen ook een soort van: kek kek kek. Hij komt nogal eens aan de Kastanjeboom hangen, dus keek ik naar buiten, maar zag niks.

Ineens verscheen er in mijn blikveld: de Havik, met een Tortel in zijn klauwen! Die kon zich losmaken – voor even – en keerde om. Zo ook de Havik. Natuurlijk had de Tortel geen schijn van kans. Al kwekkend vloog de Havik ermee in zijn klauwen weg. Ook voer voor de jongen! Helemaal van slag was ik.

De duiven waren juist een paar dagen bezig om in de toef van de



Kamperfoelie een nest te bouwen. Alweer een duif alleen. Er waren denk ik niet veel alleenstaande vrouwtjes, want het duurde een paar dagen eer hij weer met een partner verscheen. Nu zijn ze warempel weer aan het bouwen in de Kamperfoelie. Die Kamperfoelie klimt omhoog langs een ijzeren hekwerk van wel drie meter hoog. Te hoog om te snoeien. Hij produceert dus een grote pruik bovenin. Ziet geelwit van de bloesem en ruikt.....bedwelmend. Vooral 's avonds.

De foto verteld het.

Plotseling zagen wij in de tuin een vreemde plant uit de grond komen, met forse stengels. Geen idee, nee die stond daar nooit. Even in de gaten houden. Hij groeide en groeide en werd nog steviger. Er kwamen zelfs bloemknoppen in. Een foto op de Klepp-App gezet. Wie kent deze plant? Even later stond Rens aan de deur. DIE WIST HET. De Oosterse Karmozijn bes. Natuurlijk weer een woekeraar. We hadden het kunnen weten. Wat een vogelpoepje al niet mee kan brengen!

Het hele dorp geniet momenteel van de uitvallende bloeiwijze van de bomen in het Slingerbos. Het is één van de – meerdere – soorten Populier, die deze eigenschap hebben. Het zijn net grote katoenbollen, maar vergis je niet. Het zijn hele kleine aparte pluisjes en ze vliegen vrolijk met de wind mee. Ze bedekken alles, net een deken. Alleen als het hard regent, geven ze het op om nakomelingen te verspreiden. Wat dat betreft, zijn de voorspellingen voor vanavond en morgen hoopgevend.

Een fijne - niet te warme – zomer gewenst voor iedereen.

Zou het ook zonder pollen kunnen?

Janny



P.S Hier ligt dan de trotse pruij van de kamperfoelie. Met duivennest en al. De twee eitjes waren nog heel.



Rabarber/aardbeien crumble

Recept:

500 gram rabarber
350 " aardbeien
65 " suiker
1 vanillestokje of kaneelstokje.

Voor de crumble:

100 gram bloem
100 " rietsuiker
100 " havermout
100 " roomboter (koud)

Bereiding:

Rabarber event. harde schil afhaken en in kleine stukje (+/_3cm snijden)

Wassen en met aanhangend water met suiker en van. stokje kort gaarkoken.

Ondertussen de koude boter in kleine klontjes snijden.

Bloem, suiker, havermout mengen en de koude boter er licht doorheen kneden

Niet te lang kneden zodat het een kruimelig geheel blijft.

Oven voorwarmen op 225 gr(hete lucht oven 210gr)

Aardbeien zonder kroontjes door de rabarber mengen en in een ingevette ovenschaal scheppen.

Kruimeldeeg erover verdelen.

Afbakken +/- 20 min kruimeldeeg goudgeel en rabarber bubbelt aan de zijkanten omhoog

Erg lekker met **bolletje vanille ijs en of slagroom**

Eet smakelijk !!!

Op Google vindt je een keur aan crumble recepten.

Frans

Rijbewijskeuringen in Burgh-Haamstede

Burgh-Haamstede- Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen op 4 juli, 1 augustus en 29 augustus in Dorpshuis De Schutse, Julianastraat 22 medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs.

Een afspraak maken met de arts kan via Regelzorg Rijbewijskeuringen. Telefonisch: 088 23 23 300. Zelf een datum plannen: www.regelzorg.nl.

Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 40,00. Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is het tarief € 60,00.

Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten en start 5 maanden voor deze datum.

Voordat u een afspraak maakt koopt u eerst een Gezondheidsverklaring. Aangeraden wordt dit digitaal te kopen met behulp van uw DigiD met SMS code op mijn.cbr.nl

Een papieren gezondheidsverklaring is verkrijgbaar bij de meeste gemeenten, het CBR of Regelzorg. Deze verklaring moet u eerst invullen en opsturen naar het CBR. Het kan een paar weken duren alvorens u de papieren die de arts moet invullen thuisgestuurd krijgt.

Aangeraden wordt een afspraak te maken bij een arts die uw formulier op de computer (digitaal) kan invullen.



Wij feliciteren alle geslaagden!

