

VAN DE REDACTIE

Op een grijze , kille decembermiddag met al vroeg het licht aan, wordt dit stukje geschreven.

Zo op het eind van het jaar is er altijd wat weemoed, zeker nu aan het einde van een zeer veelbewogen jaar. Maar zeker ook nu 1 van onze redactieleden te kennen heeft gegeven ermee te willen stoppen en het stokje graag over wil dragen aan een ander. Die ander hoeft beslist niet over schrijverskwaliteiten te beschikken hoor; creatief meedenken over de inhoud van dit krantje is ruim voldoende. Het is altijd fijn om weer wat nieuwe inspiratie te krijgen! Dus schroom niet, meld je aan of loop, als je twijfelt gewoon een paar keer mee met een redactievergadering. Je bent van harte welkom hoor !

Rest mij U , lezers en lezeressen, nog een mooie kerst en een gelukkig en bovenal gezond 2021 toe te wensen.

Veel leesplezier weer !

De redactie

NOORDERNIEUWSWELLE **Dorpskrant van Noordwelle**

dorpskrantnnw@gmail.com

www.noordwelle.com

41ste jaargang

Verschijnt 6x per jaar



*Redactie: José Vrijdag, Marianne de Jonge, Kitty Heye,
Trudy Groenleer en Juus Kreiken*

Vormgeving: Leo Schults en Trudy Groenleer

Wist u dat

- Wij erg blij worden van kopie
- Er wel altijd gecensureerd wordt
- Wij 1 x per 2 maanden uitkomen
- Wij uw kopie voor ons volgende nummer dus heel graag voor 10 februari 2021 ontvangen
- dorpskrantnw@gmail.com ons mailadres is
- Handgeschreven kopie ook nog altijd welkom is
- Wij hierbij Jannie en Toon Jonker van harte feliciteren met hun bijzondere mijlpaal
- Zij namelijk 60 jaar getrouwd zijn !
- Wij hierbij ook de 100-jarige Jannetje van der Have-Jonker van harte feliciteren met haar boom.
- Deze boom, een tamme kastanje, haar geschonken is door de gemeente
- Deze boom geplant is op het grasveld rond de kerk
- Jannetje 100 jaar geleden op Noordwelle geboren is
- Zij nummer 2 was in een gezin met 11 kinderen
- Zij tot aan haar trouwen op ons dorp gewoond heeft
- Zij nu verblijft in De Duinen in Burgh-Haamstede
- De zwarte Pieten dit jaar spannende avonturen hebben beleefd alhier
- Sommige honden wel erg waaks zijn
- Het gelukkig bij actief waken bleef en Piet met de schrik vrijkwam
- Wij de Pieten nu wel extra stoer vinden dit jaar
- De ijsvogel de laatste maanden veel gesignaleerd is rond Noordwelle
- De plaatselijke fotografen het er maar druk mee hadden
- De straatlantaarns in Noordwelle soms een eigen leven lijken te leiden.
- Wij het licht van de grote Heeren-kerstboom dit jaar node moeten missen

- Er gelukkig op een andere manier dit jaar extra licht op de Dorpsring straalt
- Wij hierbij Piter enorm bedanken voor zijn jarenlange inzet voor onze kerk en voor Noordwelle zelf
- Wij hem een prachtige pensioentijd samen met Ariene toewensen
- U in dit nummer zijn mooie levensloop kunt lezen

De Agenda (hopelijk in 2021 weer mogelijk)

- Eerste vrijdag van de maand: Snekavond
- 2^{de} woensdag van de maand (v.a. okt) Crea dames
- Derde vrijdag van de maand (20:45): DDaames
- Laatste dinsdag van de maand: Tafelen
- Laatste vrijdag van de maand: Heeren
- Iedere eerste dinsdag van de maand koffie/bieb uurtje van 10 uur tot 11 uur
- Iedere woensdag vesper 17:00 tot 17:30 uur meditatief zingen (opgave niet nodig) (18:00-18:30) en/of maaltijd (18:30) in de kerk zie: www.kloosterwelle.nl

Bedankje

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de vele reacties in de vorm van kaarten, telefoontjes en bloemen ter ere van ons 60-jarig huwelijk.



Jannie en Toon

Nieuws uit de Dorpsraad

Jullie dorpsraad had het niet zo druk dit jaar, om overduidelijke redenen. Na de Strâo en een pub-quiz viel het stil tot we gelukkig op 18 juli een heel leuke mosselmaaltijd konden organiseren. Er waren nog een paar keer vaste dingen, zoals Tafelen in de Buurt en snackavonden, maar daarna kon er opnieuw niets meer doorgaan. Wel konden we nog met een kleine groep op 24 november onze jaarvergadering houden, waarvoor ook wethouder mw. J.v.d. Burg was uitgenodigd.

Helaas liet zij vlak voor de vergadering weten toch niet te kunnen komen. We hadden met haar onder meer wat verkeersknelpunten willen bespreken, zoals het harde rijden op de Wellandweg en parkeerproblemen en gevaarlijke situaties op de Dorpsring en de Zuidwelleweg.

Het lukt ons tot nu toe niet hiervoor aandacht van de gemeente te krijgen, maar we blijven ons inzetten voor verbeteringen.

Op de vergadering werden onze jaarrekening en andere financiële zaken toegelicht door dhr. R. de Looze, die deze voor ons verzorgt. Ondanks dat er van het dorpshuis weinig gebruik kon worden gemaakt is onze financiële situatie nog niet zorgelijk. De Sinterklaassubsidie van 500 euro is toch gebruikt, niet aan een intocht en een feestje in het dorpshuis, maar aan bij de deur gebrachte presentjes voor alle kinderen en veel kleinkinderen in het dorp. Zo proberen we toch af en toe wat leuks, op een manier die wél kan, te organiseren.

Op deze vergadering namen we voor de dorpsraad afscheid van José Vrijdag en Vera Pals, met bloemen en een attentie onder veel dank voor alles wat ze in de dorpsraad gedaan hebben. Gelukkig kunnen we op hen een beroep blijven doen voor het helpen organiseren van activiteiten!

Er kon door de Heeren ook geen kerstboom gehaald worden in Duitsland en we moesten het dus zonder opzetfeestje stellen. Maar ook hier zijn alternatieven bedacht die jullie ondertussen al hebben kunnen bewonderen en ervaren.

Er is geen kerstboomverbranding, maar jullie kunnen de kerstbomen op 12 januari aan de straat leggen, dan worden ze opgehaald door de gemeente.

We hopen op betere tijden voor iedereen en als dorpsraad en dorpshuisbeheerders wensen we jullie fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2021 toe!

Namens ons allen, Marlies Deurloo.

Kerktoeren

Beter gezegd, het uurwerk weer in het licht. Men heeft de lampjes weer aan de praat kunnen krijgen maar dan wel met hulp van vaklui en een heuse kraan.

Dat iedereen die dat wil de kerk maar weer weet te vinden op het juiste uur juist ook de komende maand.

Dat wil ik graag ondersteunen met een schrijven vanuit een eerder kerkteam:



Geachte Passant,

U, die dit hopelijk aandachtig leest
bent misschien al jaren niet meer in de kerk geweest
Meestal passeert u Gods huis met een grote boog
maar is de drempel vast minder hoog
Iedere zondag zijn wij hier present
met een dienst die u misschien nog van vroeger kent
Wij zijn hier geen sekte om vreemde dingen te leren
en hebben niet de intentie u in een uur te bekeren
Ons doel is dat u weer hoort van God de Heer
op een wijze die ook later vraagt naar meer
Wij zingen liederen, begeleid door een organist
alleen dat al zou "zonde" zijn als u het mist
Aanstaande zondag, de eerste dag van de week
houdt de dominee weer een actuele preek

Om 10.00 uur 's morgens in de winter en 9.30 uur in de zomer komt onze gemeente dus bij elkaar
Wees welkom, neem die drempel en wees niet verlegen
Ga zitten in der rij en ontvang aan het einde Gods onmisbare zegen.

Voel u welkom,

Lex

Collecte

Bowie en Lotte hebben samen
gecollecteerd voor Alzheimer.
Zij hebben het mooie bedrag van € 102,67
opgehaald!



José

Nieuws uit de Natuur

Vandaag is het 2 december en donker, koud weer. Sinterklaas is in deze tijd natuurlijk ook bedroeft. Er worden helemaal geen feestjes georganiseerd voor zijn verjaardag. Dat kan ook niet, alle mensen zijn voorzichtig [zullen we hopen] Alleen houdt deze situatie ook wel in, dat hij niet het dak op hoeft. En dat is toch weer meegenomen, als je oud en kouwelijk bent!!

Roodborstje tikt tegen het raam

Het was begin november toen ik 's morgens ergens getik hoorde. Je gaat dan kijken: waar komt dat toch vandaan. Het geluid bleek bij de schuifpui vandaan te komen. een Roodborstje zat op de tuintafel en vloog elke keer tegen het glas. Fladderde daar even en nam zijn plaatsje weer in op de tafel. Hij zag zichzelf weerspiegeld in de ruit! Een Roodborstje verdraagt geen soortgenoot in de buurt en wil daar mee vechten.

Helaas, hij zag geen vreemde , maar zichzelf. Het gedrag heeft zich enkele dagen herhaald, maar toen had hij er genoeg van, denk ik.

In die periode hoorde ik een groep Kauwen in de lucht zoveel kabaal maken, dat ik wel móest kijken. Ineens ontdekte ik dat ze een behoorlijk grote vogel aan het verjagen waren.

Eerst dacht ik aan een buizerd, maar ze kwamen dichterbij en toen hij op den duur het hazenpad koos werd het duidelijk. Het was een Slechtvalk. Zo vaak heb ik die hier in de buurt niet gezien. Het was een mooi gezicht. Ook al ben je een stuk kleiner, door te verenigen kun je héél veel.

In de tuin bloeit alleen de Oost Indische Kers nog en een paar zielige toefjes Leeuwbek. Een enkele Roos piept daar nog doorheen. Van de bessen is niet zoveel meer over. De bessen van de Kamperfoelie zijn allemaal opgegeten evenals die van de Lijsterbes. Toch een wintertje in het verschiet misschien?

De winterbloeiers zijn ook allemaal al begonnen. De Fatsia, de Viburnum, de Kerstrozen en Helleboris staan er prachtig bij



Vorige week zat ik – jawel alweer – aan de keukentafel naar buiten te kijken, toen er met grote vaart een grotere vogel aan kwam vliegen recht op het raam af.

Alle vogeltjes die zich te goed deden aan de vetbollen en de pinda's, waren als op toverslag verdwenen in de Ligusterhaag.

Jazeker, een Sperwer. Ik dacht dat hij door het raam heen zou vliegen, maar nee, net op tijd zwenkte hij af. Het duurde even eer de meesjes zich weer te goed deden aan het lekkers. Eerst moesten de bibbers uit de veren.

Zondag 29 november kwamen er na lange tijd twee van onze kinderen langs. Alles op afstand natuurlijk. Jan is flink ziek geweest en hij is nog steeds bezig nieuwe energie te vergaren, [de verloren kilo's mogen ook wel weer terug gevonden worden] De twee kleinzoons zijn minder ziek geweest en Christien was al die tijd negatief gebleven. O, wonder. Dankbaar dat ze bij ons langs kwamen!!

Dit weekend gingen ze voor het eerst de natuur weer een poosje in. Door het bos en een klein stukje strand. Mooie foto's had hij gemaakt van reeën, paddenstoelen, strandloperjes, enz.

Het fototoestel lag nog op tafel, toen Christien zei: voorzichtig naar buiten kijken, boven de vijver. Wij draaiden allemaal - uiterst voorzichtig - braaf naar het raam en dan..... Ogen die je niet bedriegen.

Een IJsvogeltje vlak voor onze neus. Jan had gelijk zijn camera vast en klik, klik, klik.

Het IJsvogeltje was vastgelegd.

Hij – of zij - bleef geruime tijd zitten op de haak, waar in de zomer een bloemenmand aan hangt.

Zou hij nog eens terugkomen en dan een visje verschalken? Ik hoop dat we dat dan ook kunnen zien.



Alle mensen willen we een Gelukkig Kerstfeest wensen met veel licht. En voor het jaar 2021 gezondheid en geluk, ons grootste goed.

Ook namen Rinus zijn deze wensen,

Janny

Sinterklaas in Noordwelle

Wat een geluk dat Sinterklaas ook dit jaar weer tijd had om ons fraaie dorp met een bezoekje te vereren. Dat hij, en vooral nu zijn Pieten, is toch wel bijzonder want Sint moet het allemaal wel coördineren. En dat met zijn leeftijd!
Hoe oud is hij eigenlijk?

Wij hebben het even opgezocht want Sint zelf doet er een beetje geheimzinnig over. Hij is geboren anno 350 jaar van onze jaartelling.....en dus ca 1670 jaar oud!

Nicolaas genaamd en hij deed op school erg goed zijn best en was een fijn en bijzonder mens, lid van een Griekse familie en toen woonachtig in het huidige Turkije.

Zijn geld gaf hij graag aan arme mensen en hielp waar hij maar kon. Altijd wel in het geheim dus mensen werden vaak verrast.....en dat nu ook weer deze week in Noordwelle.

Fijn dat het door helpers allemaal weer is gelukt en dus van harte: Bedankt Sinterklaas en al zijn vrolijke Pieten.

Ps:

Ondanks mijn zangkunst bij de deur en mijn grootste laars.....heb ik niets mogen ontvangen....dat is dan wel weer jammer. Dit jaar doe ik nog beter mijn best om goed te doen...mogelijk helpt het mij volgend jaar.



Lex

Interview Piter Goodijk

Met hulp van de vragen van redactielid Kitty Heye geef ik in vogelvlucht een overzicht van mijn levensloop tot op heden.

Ik ben op 20 augustus 1954 geboren in Sexbierum. Een dorp bij Franeker in Friesland. Vandaar de Friese spelling van mijn naam: Piter. De Friese i is sterk genoeg en heeft geen extra klinker nodig. De Goo dijk loopt verderop, ten noorden van Leeuwarden. In Leeuwarden/Huizum volgde ik de lagere school en het gymnasium, gevolgd door mijn beide broers en beide zussen.

In Utrecht ging ik in 1973 theologie studeren, met zo'n 100 eerstejaars uit alle soorten kerken en hoeken. Niet om dominee te worden, maar uit wetenschappelijke interesse voor godsdienst, Bijbel en kerk, waarin ik ben opgevoed door mijn gelovige ouders. Bedoeld als tussenjaar voor nadere bezinning. Dat werden uiteindelijk 7 'vette' studie jaren, een enerverende ontdekkingsreis door het leven. De exegese en fascinatie voor Bijbelverhalen, als een ongehoorde inspiratiebron voor nu, heeft mij vanaf de eerste dag geboeid. Maar ook de godsdienstwetenschap, de kerkgeschiedenis, de filosofie, psychologie, sociologie. Tijdens mijn studie woonde ik een half jaar in een kibbutz in Israël en leerde ik het land en de taal goed kennen. Later liep ik stage in een kerk in Utrecht en ontdekte ik dat ik op mijn eigen wijze invulling kon geven aan het predikantschap en de kerk, in het hart van de samenleving. Dat een verantwoord geloof cruciaal is voor een gelukkig (samen) leven!

Na mijn studie werd ik in 1980 een jaar godsdienstdocent en mentor op een middelbare school. Vervolgens 7 jaar diaconaal consulent in de stad Utrecht, waarbij ik allerlei soorten kerken toeruste in maatschappelijke betrokkenheid. In 1988 werd ik predikant voor pastoraal opbouwwerk in de Geuzenwijk, een oude volksbuurt in Utrecht Noord. Daar heb ik het leven in al zijn ups en downs leren kennen en waarderen. De kunst om te overleven. In 1996 werd ik dorpspredikant in Renesse en Noordwelle.

Ik kende Renesse via vakantie en het leek me een uitdaging om mijn brede stadservaring uit te proberen in een open dorp, met een kerk in het hart van het dorp. Toen besepte ik nog niet dat dit een levenslange missie werd tot mijn pensioen.

In 1980 ging ik in Utrecht met Ariene samen wonen in woongemeenschap 'Akapella' met een sterke buurtbetrokkenheid en opvang van jongeren. In 1983 trouwden we hartje stad, in een optocht van 100 genodigden en politiebegeleiding, want het viel onder demonstraties met vergunning! Ariene heeft Frans in Utrecht en Algemene Literatuurwetenschap gestudeerd in Amsterdam. Na haar recensiewerk werkte ze 6 jaar op de boekenafdeling van de Bijenkorf. In 1990 werd Piter-Jan (vernoemd naar onze beide vaders) geboren in Utrecht en in 1994 Lentin (vernoemd naar beide moeders). Lentin woont sinds zijn 18^e weer in Utrecht en werkt inmiddels al weer 4 jaar als sportjournalist bij 'Voetbal International'.

Op 4 december stond er een uitgebreid artikel over hem in onze 'Wereldregio'. Piter-Jan woont nu nog in Amsterdam, na zijn studie 'Bestuur-en organisatiewetenschap' in Utrecht. Hij geeft leiding aan een trainee-organisatie 'Young Colfield' in Amsterdam en houdt 50 academici aan het werk.

Binnenkort verhuist hij terug naar zijn geboortestad. Beide zonen zijn gelukkig met hun vriendin en een hechte vriendenkring. Ze komen graag naar Renesse, met goede herinneringen aan hun jeugd.

Ik heb met veel vreugde, humor en vertrouwen in Renesse en Noordwelle gewerkt.

Naast de traditionele taken van predikant als voorgaan in kerkdiensten, leiden van gesprekskringen, godsdienstleerkracht op school, pastorale zorg in de gemeente, deelname aan vergaderingen, schrijven van meditaties, heb ik ook met veel voldoening gewerkt aan nieuwe uitdagingen, zoals: dorpspastoraat buiten de kerk, recreatiepastoraat in de open kerk, contactadres voor pelgrims op weg naar Santiago via de Jacobuskerk, 13 jaar musicalgeschiedenis (vanaf 2000), en de ontwikkeling van Kloosterwelle vanuit de Corneliuskerk te Noordwelle, sinds 2014.

En natuurlijk de rituelen van mijn rol als dorpsgeestige bij Strão en Muschengilde, op Koningsdag en Renessedag, bij Sint Nicolaas en de inzegening van de hoogste kerstboom in Noordwelle. Daarbij nog enkele gedenkwaardige zaligverklaringen van legendarische dorpsgenoten.

Ik heb alle dagen met hart en ziel en een gezegende gezondheid mogen werken in heel verschillende situaties. Met veel liefde en vertrouwen van mensen. Nu zie ik, na ruim 40 jaar werkervaring, uit naar mijn pensioen op 20-12-20. Precies op de zondag waarop ik 66,4 jaar oud of jong word. Het wordt een afscheidsdienst in kleine kring, maar met een livestreamverbinding naar alle dorpsgenoten thuis.

Inmiddels is de sollicitatiecommissie al op zoek naar een opvolg(st)er, die dorpspredikant zal worden van Renesse-Noordwelle en Scharendijke (vacant sinds augustus). We hopen dat volgende zomer de nieuwe dominee aan het werk kan. In de tussentijd doet ds. Egbert Rietveld uit Goes de dringende pastorale zorg.

Wij kunnen nog in de pastorie aan de Kromme Reke 4 in Renesse blijven wonen tot uiterlijk 1 juni 2021. Staan ingeschreven bij Zuidwest Wonen voor een huurwoning op ons eiland. Hopen op een huurwoning (met gastenkamer?) in Noordwelle, omdat we nog graag een tijd betrokken blijven bij 'Kloosterwelle'.

Ik zie uit naar een sabbatsjaar in 2021. Ik wil graag ruimte maken in ons huis en in mijn geest voor een nieuwe fase in ons bestaan. Er valt heel veel op te ruimen in onze grote pastorie met vele boeken en herinneringen. De hele zolder bestaat uit een enorm musicaldepot en van 'Space Station' van Ariene's theaterproject.

Verder blijf ik graag sporten. Ik hoop meer tijd te krijgen voor mijn familie in Friesland, mijn ouders leven nog.

En voor de vele vrienden in het land. Misschien ga ik nog wat schrijven bij het opruimen van mijn bibliotheek en pastorie. Na mijn sabbatsjaar misschien nog wat advies-of bestuurswerk, begeleiden van vakantieweken met minder validen?

Een droom is om, zo mogelijk met Ariene, nog een grote fietstocht te maken naar Bethlehem, naar de Palestijnse vredesheuvel van 'Tent of Nations'. De heenweg van Noordwelle via Zuid Europa,



Rome, Griekenland, Turkije, Syrie, Israël. En de terugweg via Noord -Afrika en Marokko oversteken naar Spanje, Santiago de Compostella en dan weer naar boven. Ofwel rondje Middellandse zee. Iets ruimer dan ons wekelijkse rondje Oosterschelde met de racefietsgroep. Tenslotte wil ik jullie als betrokken dorpsgemeenschap bedanken voor de hartelijkheid, waarmee jullie Ariene en mij altijd omringden bij alle dorpsactiviteiten in en rond het sfeervolle dorps huis. Van uitvaart tot voetbalfeest, van Kerstviering tot Strâo.

Adieu,
Piter Goodijk

Piter, bedankt voor deze levensloop! Geniet samen met Ariene van deze nieuwe periode.

LEONI JANSEN EN CAREL KRAAYENHOF IN NOORDWELLE!

Een bandoneon, een gitaar, een bodhran en een stem - theaterconcert

Carel Kraayenhof en Leoni Jansen zijn burens. Ze wonen in de Beemster en bezoeken elkaar regelmatig om van elkaar muziek te horen die de ander niet kent. Ze wisselen avondenlang muziek uit en dan wordt er natuurlijk ook gespeeld. Zo hebben ze in de loop der jaren een gemeenschappelijk repertoire opgebouwd dat varieert van hun gezamenlijke liefde voor de Ierse en Schotse muziek tot nummers van Randy Newman en Sting.

En uiteraard ontbreekt ook de Latijns-Amerikaanse folkmuziek niet. Een bandoneon, een gitaar, een bodhran en een stem.

Met - hoe kan het ook anders bij deze twee muzikanten - mooie verhalen!

**DINSDAG 29 DECEMBER OM 15.00u EN 17.00u. (2
voorstellingen, per keer voor 30 personen, volgens
de geldende RIVM-regels) in de Corneliuskerk van
Noordwelle. Tickets : 22,50 euro.**

Tickets en info via www.theatersaanzee.com

Gelukt: Noordwelle in het Guinness Book of Records Nederland.

Ja echt waar mensen, wij zijn nog meer beroemd geworden dan wij al waren als Dorpsgemeenschap.

Wij waren door gemeenschapszin, aandacht voor elkaar en een heus kunstwerk nabij het dorps huis best al wel bekend.

De div. activiteiten als Straô, Kerstboomzegening, bijzondere avonden en dorpsbewoners met activiteiten op tv welke zijn opgevallen bij zelfs Joop van de Ende.

Maar nu dus ook in het beroemde boek als genoemd.

Overall in Nederland wordt er bezuinigd maar niet in Noordwelle. Heeft men in Limburg de grootste asperge, in Drenthe de grootste zwerfkei, Rotterdam de hoogste toren, spoorviaduct Bleiswijk de langste brug.....wij de grootste MOLSHOOP!

Echt waar, ga maar kijken op hoek Jan Delstlaan-Oude Stoofweg.

Een molshoop en om de boel wat op te vrolijke hebben erg ijverige gemeentewerkers(zie ze maar eens elke week druk zijn op en nabij de begraafplaats)op deze plaats deze hoop wat liefde gegeven.

Het hoe en waarom is ons niet duidelijk.

Had men niets meer te doen? 3 struikjes over? Het juist goed voor met de bewoners maar niet met de grasmaaiers welke toch al met 85 km/uur de gazons denken te moeten maaien.....?



Of is het een verkapte manier om niet meer in het gras te mogen parkeren(terwijl er soms toch al zo weinig parkeerruimte is. En dan moet dat gezin met hun wagenpark van wel 5 auto's nog in de woning van Martien hun intrek gaan nemen.....

Bijzonder, echter wij staan in het Book!

Lex

LICHT OP NOORDWELLE

De Heeren liepen zaterdag 12 december een beetje met hun ziel onder hun arm rond i.v.m. de gecancelde bus/boomreis naar Prum. De zaterdag na Sinterklaas was namelijk al sinds 11 jaar bestemd voor hun jaarlijkse uitje, maar helaas gooiden ook hier corona roet in het eten.

Gelukkig waren er extra veel lichtjes beschikbaar gesteld door de dorpsgemeenschap en stonde er 's morgens om 9 uur een aantal Heeren paraat, ondersteund door een hoogwerker, om ons dorp te gaan versieren.

Vrijdag 11 december was al met vereende krachten de verlengde vlaggenmast bij de kerk in de lampjes gezet. Het idee was om verspreid over het dorp bomen te versieren en dat is prachtig gelukt .! !!



Spontaan boden sommige dorpsgenoten nog extra lichtjes aan: en dankzij fam.

Smalheer en fam. Lokker konden ook nog de travalje, het dorps huis en het mooie metalen paard verlicht worden.

Ook leverden diverse Noordwellenaren stroom aan en werden er inventieve manieren bedacht om bij een stopcontact te komen. Kortom een leuke actie waar we in ons dorp weer trots op kunnen zijn.

Namens alle dorpsgenoten dan ook hierbij een welgemeend

BEDANKT

Hans S



Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een super 2021