

VAN DE REDACTIE

We gaan vooruit!

Het leven in het algemeen, maar zeker in ons Noordwelle, gaat uit van goedheid, van plezier en verantwoordelijkheid.

We denken daarbij bijvoorbeeld aan het onderhouden van vriendschappen, het hebben van leuk werk en hobby's maar ook aan het spreken en onderkennen van de waarheid, eerlijk blijven en zorg dragen voor kwetsbaren. Deze saamhorigheid heeft geleid tot het gebruik van vaccinaties.

De tijd om weer onbezonnen te gaan genieten van onze vrijheid, om weer plezier te gaan beleven met familie, vrienden en bekenden, om weer te BBQ-en en gezellig op de dinsdagmorgen koffie te drinken in het Dorpshuis, die tijd breekt weer aan.

Zet de data vast in je eigen agenda. Ga niets missen. Ga nieuwe dingen beleven, neem initiatief.

Wij willen bijvoorbeeld een recensiepagina beginnen met aandacht voor boeken en films.

Maar al dit zullen wij zonder José moeten gaan doen. Zij verlaat, na vele jaren van inzet, de redactie. In deze NNW vinden jullie een interview met haar. Dankjewel, José.

Een opvolger is in beeld.

De redactie

NOORDERNIEUWSWELLE **Dorpskrant van Noordwelle**

dorpskrantnnw@gmail.com

www.noordwelle.com

41ste jaargang

Verschijnt 6x per jaar



Redactie: Marianne de Jonge, Kitty Heye, Trudy Groenleer en Juus Kreiken

Vormgeving: Leo Schults en Trudy Groenleer

Wist u dat

- Wij erg blij worden van kopie
- Er wel altijd gecensureerd wordt
- Wij 1 x per 2 maanden uitkomen
- Wij uw kopie voor ons volgende nummer dus heel graag voor 10 augustus 2021 ontvangen
- dorpskrantnw@gmail.com ons mailadres is
- Handgeschreven kopie ook nog altijd welkom is
- De natuur qua temperatuur het koude voorjaar al lekker goedmaakt
- Het binnen in huis nu nog lekker koel is vergeleken met buiten
- Wij voor het eerst sinds de corona weer ouderwets rond de tafel onze redactievergadering konden houden
- Dit ook nog eens heerlijk buiten was
- Er ook deze zomer weer een dorpsbarbeque op de planning staat
- U deze datum in ons krantje kunt lezen
- Het maandelijksse koffie-uurtje in september weer van start gaat
- Het tafelen in de buurt hopelijk deze maand weer wel door kan gaan
- Het vast extra feestelijk gaat worden dan, de koks kennende
- Er plannen zijn voor een heuse stille-tuin op ons dorp
- Dit gerealiseerd gaat worden op initiatief van Kloosterwelle
- Dit in goede samenwerking gaat met onze dorpsraad
- Er 7 juli as. weer een retraite dag wordt gehouden in onze kerk
- Er ook vergaande plannen zijn voor nieuwe beplanting aan de voorzijde van ons dorpshuis
- Ons dorp dus nog mooier gaat worden

- Wij helaas moeten melden dat onze trouwe inzendster van natuurstukjes in deze krant ermee gaat stoppen
- Wij haar hierbij nog heel erg hartelijk bedanken voor haar mooie, natuurgetrouwe kopie
- Wij ons aanbevolen houden voor een idee voor een nieuwe vaste rubriek
- Wij hiervoor op zoek zijn naar een lezer of filmfanaat die het leuk vindt om recensies te schrijven
- Ervaring hiervoor absoluut niet vereist is
- Wij Bart van harte feliciteren met het behalen van zijn diploma
- Wij Madelief nog veel sterkte toewensen met haar laatste, door corona, uitgestelde loodjes
- Wij haar vast in ons volgende nummer kunnen feliciteren

De Agenda

- Eerste vrijdag van de maand: Snekvond
- 2^{de} woensdag van de maand (v.a. okt) Crea dames
- Derde vrijdag van de maand (20:45): DDaames
- Laatste dinsdag van de maand: Tafelen
- Laatste vrijdag van de maand: Heeren
- Iedere eerste dinsdag van de maand koffie/bieb uurtje van 10 uur tot 11 uur
- Iedere woensdag vesper 17:00 tot 17:30 uur meditatief zingen (opgave niet nodig) (18:00-18:30) en/of maaltijd (18:30) in de kerk zie: www.kloosterwelle.nl
- Zaterdag 24 juli dorps barbecue Bij slecht weer wordt het verzet naar zaterdag 31 juli



Kloosterwelle mini bieb in Noordwelle (vanaf 24 maart 2021)



Hoe kwam je op het idee?

‘Het idee was er eigenlijk al een tijdje. Ons team wil graag meer zichtbaar worden en zich verbinden met de bevolking van Noordwelle.

Al bijna zeven jaar komen we (buiten de corona lock downs) elke woensdag bij elkaar, om met elkaar in gesprek te gaan over stand brengen van een moderne kloostergemeenschap in Noordwelle. Minimaal vier keer per jaar zijn we een hele dag aanwezig in de kerk en daarnaast

voor onze 10 retraitsdagen. We willen graag laten zien dat we ons deel voelen uitmaken van Noordwelle, het dorp’.

Wat kunnen mensen halen/brengen?

‘Een mini bieb is een boekenkastje waar je op elk moment van de dag en week een boek kunt lenen. Je neemt een boek mee en zet er, bij voorkeur, een ander voor terug. Het is bedoeld voor volwassenen en kinderen. Zeker in de lente- en zomermaanden kan het ook een ontmoetingsplekje zijn. Je kunt op de mooie zwevende bank of in het gras gaan zitten lezen en met anderen (nu nog op afstand) in gesprek raken. Op de woensdagen zijn er altijd ook leden van het Kloosterwelle team aanwezig waar je een praatje mee kunt maken’.

Hoe kom je aan dit mooie kastje?

‘Piter Goodijk (voormalig dominee en lid van Kloosterwelle) heeft Hans Schooneveld, inwoner van Noordwelle, gevraagd om een mini bieb te maken. Hans is regelmatig in Frankrijk is en zag er een mooi tweedehands kastje..! Hij heeft het tot dit mooie mini biebje omgetoverd en monumentenproof slim vastgezet’.

Wat zou je de mensen mee willen geven?

Ik, wij het Kloosterwelle team hopen van harte dat er veel gebruik wordt gemaakt van het mini biebjke en dat we daardoor dichter bij elkaar komen: het dorp en Kloosterwelle. Wij willen graag deel uitmaken van de dorpsgemeenschap. We voelen ons al zo en het mag nog meer. Wij zien erop toe dat de biebjk regelmatig nieuwe boeken bevat. In de zomermaanden ook voor de (Duitse) toeristen'.

Interview met Birgitta Ruther, lid Kloosterwelle team,

door Marga van Dijck

De mini biebjk bij de kerk

In de meivakantie stond onze kleindochter van 12 vanuit ons huis naar de kerk te staren.

Oma, "Er hangt daar een kastje met deurtjes en er staat minibiebjk op".

Wij hadden dat nog niet ontdekt, ze was erg nieuwsgierig en ging dat bekijken. Opgetogen kwam ze terug met een boek van Harry Potter. "Oh, deze heb ik nog niet, mag ik het houden?"

Leuk toch, dat ze daar zo blij van werd.

Wij kijken daar nu ook regelmatig voor haar en voor ons. Wij zijn niet de enige!

Ineke v.d. Koogh

BLIJF SCHERP!

Natuurlijk wil ik niet betweterig overkomen maar Corona is toch net nog wat anders dan de pest-,pokken- en een cholera epidemie. Die hebben ook wij veelvuldig in Nederland gehad en ze hebben vele tienduizenden slachtoffers gemaakt. Wat te zeggen over de pest. Heeft o.a. in 1518,1532 verschrikkelijk huisgehouden in o.a. Zierikzee. In het jaar 1557 alleen al 1121 personen overleden. Dat was toen een 1/5 deel van de bevolking, zo zegt het archief. De pest werd vooral verspreid door vlooiën die zich vooral op ratten vasthechttten.

Laten wij nu in 2021 ook in Noordwelle behoorlijk bezocht worden door deze giga knagers en ziekte verspreiders. Ratten!
Verschillende bewoners onder ons hebben er al veel last van en ze maken heel veel kapot. Ook gewassen op het veld en in de schuren. Verspreiden ziektes en dus: let op en reageer naar gemeente en/of waterschap. Deze laatste partijen wijzen een beetje naar elkaar maar: laat je niet afschepen en zet anders zelf vang klemmen. Want gif strooien mag helaas niet meer (met alle gevolgen van dien).

Het songfestival ook weer achter de rug. Wat een spektakel daar in Rotterdam. Heb niet alles gevolgd maar werd wel attent gemaakt op o.a. het lied van zangeres Elena Tsagrinou uit Cyprus. Haar lied klonk redelijk maar ik kreeg de tekst totaal niet mee. Dat heb je als je alleen maar een paar jaar lagere school hebt gehad.

Het blijkt een verschrikkelijke tekst te zijn over dood, verderf, satan en bovennatuurlijk kwaad. Het zou een soort liefdesverklaring zijn maar dan wel aan satan. Vaak afgebeeld als een zwarte engel met hoorntjes en een drietand.

Een lasteraar en een zeer valse raadgever.....

Tja, zo gaat dat helaas vaak in onze moderne wereld. Het gaat allemaal heel snel en wij kunnen het ook vaak helemaal niet meer volgen wat over ons wordt heen gestrooid. Helaas, maar wij moeten wel zelf scherp blijven, toch?

Lex

Allerlei weetjes over de natuur

We hebben een paar Buxusbollen in de tuin, waarvan er één opgegeten was door de rupsen.

Aan de andere bol was totaal niks te zien.

Tot er ineens een stuk of acht mussen op zaten te pikken. Bingo! Zij hadden goed voer voor hun jongen.

We laten de bollen staan en kijken of het inderdaad weer goed komt????

Begin mei zijn wij een weekje naar Ommen geweest. Voor mij was dat bijna een jaar geleden.

Onderweg was het adembenemend mooi. De natuur is door de kou wat verlaat, het gevolg is dat er veel bomen en struiken tegelijkertijd uitlopen. Zoveel schakeringen groen zie je niet vaak. Het was één aquarel van kleuren. Prachtig.

Bij Zwolle was het talud rood geschilderd door de bloeiende Klaprozen.

Een enkele toef Koolzaad ertussen en het plaatje is compleet. Werkelijk heel mooi.

Elk jaar bloeien daar de klaprozen.

We hadden koud, nattig weer, maar hebben genoten van alle vogels en de Eekhoorns.

Er waren in april vier jonge Eekhoortjes geboren en je kon ze goed herkennen.

Nietige beestjes met een rafelige, magere staart. Ze kwamen regelmatig drinken uit de schaal water. Eentje werd niet veel gegund.

Hij is zeker de jongste van het stel.

Overal werd hij weggejaagd door zijn broertjes en/of zusjes. Hij kon maar heel even drinken en dan was het weer, wegwezen Op de foto rent hij net weg.



Rinus is nu net weer terug uit Ommen en voor zijn ogen werd bijna zo'n kleintje gepakt door de Buizerd. Net op tijd kon hij weggkomen en de Buizerd had een misslag. Hij ging op een tak zitten, schudde met zijn veren zijn frustratie even weg en ging weer op de wieden.

Het Roodborstje waar ik de vorige keer over vertelde, heeft niet meer gebroed in de schuur.

Het was er een troep van jewelste door alles wat hij had meegesleept en op een balk had gelegd. Het plekje is denk ik afgekeurd door de vrouw. Zo gaat dat soms met vrouwen.

Rinus heeft de rommel weer netjes opgeruimd.

De derde week van mei reden we door de polder van Schouwen en aan weerszijden van de weg stonden de toeters - Fluitenkruid - heel hoog te bloeien.

Een tunnel van fijn bruidskant.

Afwisselend met grote stukken geel bloeiend Koolzaad was het een plaatje. De Boterbloemen stonden er natuurlijk ook tussen met hun gele boterglanzende bloemen.

Er was geen auto te bekennen, dan móét je wel stapvoets rijden en alleen maar genieten.

De Merels die in de Conifeer hun nestje bouwden, zijn tot twee keer toe teleurgesteld.

Vernield door wie of wat??? Misschien een poes, misschien een Ekster? Deze laatste was namelijk ook elke dag in de buurt.

Het was zó bijzonder. Wanneer er gevaar dreigde, kwam de Merel héél paniekerig kwetteren, vlak voor de schuifpui. Nou, dat geluid ontgaat je niet hoor.

Maar natuurlijk ben ik met mijn tempo altijd te laat buiten. Het kwaad is dan allang geschied.

Het móét ook wel opvallen wanneer de Merels in en uit de boom vliegen met hun takjes en mos wanneer ze hun nestje bouwen.

De Kastanjabomen bloeien dit jaar eenzijdig. Is het jullie ook al opgevallen? Bij Martien en in de speeltuin. Eén kant van de bomen ziet wit van de toortsen, aan de andere kant is nauwelijks iets te zien.

De bloemen zitten aan de zonnkant. Wonderlijk.

Onze boom had vorig jaar twee toortsen met bloemen en dit jaar zijn dat er drie.

We kijken uit naar volgend jaar, wie weet hoeveel toortsen we dan hebben.

Onze zoon ontdekte in zijn schuur een grote Wesp – Koningin - die in haar eentje bezig was een nest te maken. Vreemd, een Wesp alleen. Ze verzamelde ijverig afgeknaagd hout, kauwde het tot papier, metselde even en hup – weer een stukje van het nest klaar.

Na twee dagen vond Marc het genoeg.



Toen de wesp was weggevlogen om nieuwe voorraadhout op te halen, heeft hij het nest weggehaald.

Denkend dat het verder leeg was.

Niets was minder waar. Er waren al kamers in gemaakt en daar zaten ook al larven in. Die werden verzorgd door één werkster. Er was dus ongezien nóg een wesp bij betrokken.

Het waren geen Franse Veldwespen met hun lange hangpoten, maar oer Hollandse Wespen. Die kunnen heel gemeen steken. Geen optie dus wanneer daar kinderen spelen.

Op de foto het nest met larven.

Wij wonen ruim 30 jaar in dit huis en toen we gesetteld waren werd onze tuin opgeknapt.

Onder het kamerraam werden kleine toefjes Akkerhoornbloem geplant. Restjes van een plant die mijn vader had staan.

Elk jaar bloeide hij met wat zuinige witte bloempjes.

Maar dit jaar!!!!!! Een witte band van bloemen siert de pui onder het raam.

Zo ook stond er nog een klein stukje Pioenroos. Elk jaar een paar bladeren en klaar.

Dit jaar. Drie prachtige donkerrode reuzebloemen aan dat stukje plant.

Allemaal te danken aan het koude voorjaar met al zijn regen?

Dit waren onze belevenissen weer.

Dit was ook mijn laatste inzending over onze natuur. Ik betrap mezelf er op dat ik af en toe in herhalingen val. Lente, zomer, herfst en winter volgen elkaar snel op.

Het was leuk om steeds belevenissen op papier te zetten.

Hartelijke groet aan allen en geniet van de zomer.

P.S. Er is nog iets wat ons is opgevallen en dat brengt mij bij een tip, of voorstel hoe je het noemen wilt.

Veel fietsers, met of zonder kinderen, eten of drinken graag wat in speeltuin. De kids leven zich daar lekker uit. De ouders zitten graag bij hun kinderen in de buurt, maar waar?

Meestal liggen de picknick banken op zijn kop in het – hoge – gras. De maaimachine kan daar namelijk niet bij komen.

De mensen kunnen alleen in de brandende zon even uitrusten.

Is het een idee om onder de kastanjeboom een vast bankje te plaatsen?

Lekker in de schaduw en dicht bij de schommel.

Zomaar een ideetje!

Janny

REGENBOOGKAARS & REGENBOOGVLAG

Op het moment dat u / jij dit leest is het al weer geschiedenis. 17 mei jl. was het Internationale dag tegen Lesbo-Homo-Bi, Trans- en Interseks fobie. Het Anti Discriminatie Bureau Zeeland heeft samen met regenbooggemeente Goes en Middelburg het project LHBTi Zeeland onder de aandacht gebracht.

Sinds 2012 zijn er div. interventies en activiteiten uitgevoerd met als doel het creëren van een veilige schoolomgeving voor LHBTi personen.

Het verbeteren van de professionele hulpverlening, het versterken van het sociale netwerk en ondersteuning van en door ouders.

Speerpunten: zichtbaarheid, informatievoorziening en deskundigheidsbevordering bij veel en div. instellingen (waaronder religieuze).

Rond en op de 17^e mei is er Wereldwijd aandacht gevraagd voor- en actie gevoerd tegen discriminatie en geweld.

LHBTi: paraplu term/verzamel begrip voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en interseksen personen.



Daarom hing de Regenboogvlag uit aan de Corneliuskerk en Jacobuskerk te Noordwelle en Renesse. Het blijkt nog steeds nodig te zijn en ondanks dat het maar 1 dag in het jaar met vlaggen tot uiting wordt gebracht zit de kracht toch in de herhaling en doen er veel gemeenten juist wel mee.

Tijdens onze kerkdienst hebben wij ook een heuse Regenboogkaars ontstoken aan de Paaskaars. Zo kunnen wij licht uitstralen en laten merken dat iedereen gelijk is, ongeacht geloof, kleur, rijk, arm of ras!

Lex

Interview met José Vrijdag, die na 6 jaar de redactie verlaat.

Ik woon samen met Wim en dochter Bowie aan de Zuidwellewijken. Verder bestaat het huishouden uit kippen, vissen, 3 katten en een hond. Ook zijn mijn ouders, Els en Henk hier vaak in de zomermaanden te vinden als het Spaanse zonnetje hen te heet wordt. Het huis hebben we een aantal jaren geleden van mijn ouders kunnen kopen. We wonen hier met heel veel plezier ook al is het veel werk om de boel een beetje netjes te houden met een grote tuin, werk, een dochter etc. Wim heeft samen met een compagnon een eigen bedrijf in de telecom Phonex. Bowie zit in groep 4 op de basisschool in Renesse en ik ben 24 uur per week werkzaam als casemanager dementie bij de Zeeuwse Zorgschakels. Als casemanager begeleidt je mensen met dementie in de thuissituatie. Je kan je voorstellen dat er heel veel op je af komt wanneer je deze diagnose krijgt, ik ondersteun en adviseer hen en hun mantelzorgers bij alles wat er bij komt kijken. Wil je hier meer over lezen kijk dan eens op de website www.zeeuwsezorgschakels.nl of vraag het aan me als je me ziet. Ik werk vooral in Burgh-Haamstede en ik heb ook wat cliënten vanuit de huisartsenpraktijk op Renesse, lekker in de buurt dus. In 2009 heb ik mijn diploma aan de HBO-Verpleegkunde gehaald en ben ik bij Emergis gaan werken. Ik heb hier tot 2017 op allerlei verschillende afdelingen gewerkt, langdurige zorg, autisme en als laatste op de HIC (High Intensive Care) waar mensen in crisis worden opgenomen.

Heel erg leuk maar toen Bowie naar school ging was ik op zoek naar een baan met kantooruren zodat ik in de weekenden en

avonden gewoon bij mijn gezin kon zijn. Voor mijn huidige baan heb ik nog een jaar lang een post-HBO opleiding gevolgd in Rotterdam.

Wat ik graag doe wanneer ik tijd over heb (te weinig dus eigenlijk) is schilderen en foto's maken. Ik heb een foto meegestuurd van de laatste schilderijtjes die



ik gemaakt heb, gewoon op een stuk klusafval met olieverf. Verder ben ik ook wel graag in de tuin bezig en een serie kijken op Netflix vind ik ook niet heel erg vervelend. Sinds een jaar hebben we een barretje met een heerlijke overkapping waar we dan ook graag met vrienden afspreken voor een gezellig avondje.

Onlangs heb ik afscheid genomen als lid van de dorpsraad en nu dus ook (na 6 jaar) als redactielid van het "rode krantje", tijd voor anderen om een stokje over te nemen. Sinds dit jaar zit ik in Ouderraad van de basisschool van Bowie. Ik blijf dus wel bezig maar even ergens anders.

José, namens de redactie bedankt voor jouw jarenlange inzet voor de Noordernieuwswelle.

Kitty

Dauwtrappen 2.0

Sinds de 10 jaar dat ik in Noordwelle woon heb ik voor het eerst meegedaan met het "Dauwtrappen" . Niet dat het sportieve gedeelte mij tegenhield maar vooral het tijdstip. Om 09:30 uur verzamelen bij Ons Dorpshuis klonk als muziek in de oren (heb voor de zekerheid wel de wekker nog gezet).

Meer dan twintig deelnemers luisterden, onder het genot van koffie of thee, naar het welkomstwoord van Jos waarin hij de spel- en veiligheidsregels uitlegde. Hij vertelde ook dat er na de rit wat quizvragen zijn die tijdens de lunch ingevuld kunnen worden.

Onder toeziend oog van Marianne en enkele persfotografen werd iedere 2 minuten een koppel door Hans weggeblazen. De toeter was overigens van de Straô die helaas dit jaar niet door kon gaan.

Gelukkig waren wij niet het eerste aan de beurt want ik hoorde al gauw dat een aantal mensen bij de eerste routebeschrijving al de fout inging.



Maar wat wil je ook als er staat " bij de rode BB rechtsaf " dan denk je toch aan B&B de Wielsteen, niet aan een brievenbus . Dus we waren gewaarschuwd, niet te snel lezen !

In de verte schitterde de gele jas van Trudy waardoor we verder niet veel op de route hoefden te letten 😊.

Omdat er later quizvragen zouden gesteld worden hebben we onderweg heel goed opgelet.

Bordje 'slik op de weg' op de Wellandweg was plat gelegd, hoeveel vlaggen hangen er bij 'De Zoete Kers', rare namen van huizen bij kruispunten onthouden enz. enz.

Prachtige route over ons mooie eiland. Langs weilanden, bossen, duinen met een stop aan de Oosterschelde waar Juus met een fruitmand ons verwelkomde. Even een beetje op adem komen, ook een gelegenheid om deelneemster Dollie uit te laten.

Na ongeveer 30 kilometer zagen we de skyline van ons dorp, heerlijk ! Niet omdat we moe waren maar wat is er leuker dan een terrasje pakken in de zon na een fietstochtje.

Op het zonnige terras van Ons Dorpshuis werden de belegde broodjes door Jan uitgedeeld en konden we onder het genot van een drankje aan de quizvragen beginnen.

Eén vraag over wat we op de route opgemerkt hadden moeten hebben (de enige vraag die we goed hadden) maar de andere vragen waren meer van " wie werd waar geboren en door wie werd hij hoe genoemd ".

Voorbeeld: wat gaat VDP doen op de OS in T ? ***

Ik heb geen actieve herinneringen aan wie de winnaars waren maar zeker is wel dat wij dat in ieder geval niet waren.
Het was een fantastische ochtend. Ik denk dat ik volgend jaar weer meedoe, ook al moet ik de wekker nog vroeger zetten.
Dank aan de organisatoren Marianne, Hans, Jos en Jan.
***antwoord bij de organisatie te verkrijgen

Arie Deurloo

Van Moestuin tot Kloostertuin.

Een paar maanden geleden hebben wij als dorpsraadbestuur de gemeente benaderd om de moestuinen aan het Hoefijzer in eigen beheer te gaan onderhouden. Reden hiervoor was nl. dat de gemeente van het beheer af wil omdat de animo om een moestuin te beginnen sterk afneemt en dat de braakliggende stukken door hen onderhouden moeten worden.

Als voorstel kwam de gemeente om alle moestuinen van Schouwen-Duiveland onder één vereniging onder te brengen. Dit zagen wij als moestuinboeren niet zitten vandaar naar eigen beheer.

Ondertussen waren er een paar dames van Kloosterwelle die bij de gemeente hadden geïnformeerd of er ergens in Noordwelle een stuk grond beschikbaar was om een kloostertuin aan te leggen. Dus daarom hebben wij als dorpsraad en 2 dames van Kloosterwelle onder begeleiding van Cockie de Wilde beleidsmedewerker Groen en landschap Schouwen-Duiveland al 2 besprekingen gehad hoe we dit in het vat kunnen gaan gieten.



Hier is het volgende uitgekomen:

- Kloostertuin wordt een stiltetuin op basis van wilde bloemen/hoogstam fruitbomen/klein fruit/kruiden, en struweeltjes van bloeiende heesters, dit i.v.m. het onderhoud
- Er komt een duidelijke scheiding tussen de moestuin en de stiltetuin
- Tuin wordt voor iedereen toegankelijk
- Wordt zo aangelegd dat het geen aantrekkingskracht heeft voor toeristen

Op basis van deze punten is er schets gemaakt, en komen we in juli weer bij elkaar om evt. verdere stappen te ondernemen. Ik hoop in de volgende editie van de NNW jullie hierover meer te kunnen informeren.

Groetjes Jan

"De tien van Renesse"

Een boek om te lezen!

Bij de twee grote bomen aan de dreef naar slot Moermond ligt een grote zwerfkei. Als kind riep die steen huivering en emotie bij mij op. Wat er precies gebeurd was en waarom wist ik niet, maar dat er iets ergs had plaatsgevonden voelde ik wel.

In 2018 heeft Ellen de Vriend een van de gruwelijkste verhalen uit de Tweede Wereldoorlog verteld in haar boek "De tien van Renesse".

In de herfst van 1944 was Zeeland grotendeels bevrijd. Alleen Schouwen- Duiveland was nog in Duitse handen. Begin december moesten alle mannen op Schouwen-Duiveland, tussen de 17 en 40 jaar, naar Duitsland vertrekken om daar dwangarbeid te gaan verrichten. Om dit te voorkómen lieten actieve verzetsmensen het bevolkingsregister van Renesse en omliggende gemeenten verdwijnen. De Duitsers waren woedend en wilden wraak!

Het boek vertelt gedetailleerd over wat plaatsvond en schetst een helder tijdsbeeld.

Aan de hand van getuigenverhoren, archiefstukken en gesprekken met nabestaanden en betrokkenen, gaat het verhaal intens leven. In het middelpunt staat het gezin van Leen Jonker en Tannetje van Wouwe. Na vier lange jaren onderdrukt te zijn door de Duitsers wil hij voor zijn gezin een beter leven en wil vrij zijn. Samen met zijn broer en een aantal Engelse piloten wil hij ontsnappen om op het volgende eiland Noord- Beveland de geallieerden te gaan helpen. Dit mislukt door een aantal misverstanden en heeft tot de inmiddels bekende vreselijke gevolgen geleid. De straf door de Duitsers is ongekend wreed: de mannen worden gemarteld en tijdens een Standgericht veroordeeld tot ophanging. Hun vrouwen, kinderen en familieleden worden daarna uit hun huis verdreven.

De verliezende Duitsers lieten, als een kat in het nauw, nog één keer hun klauwen zien. Een verhaal wat wij als eilandbewoners niet mogen vergeten.

Na het lezen van het boek was ik lang stil.....

Conny

Conny heeft als eerste een recensie geschreven over een boek, in dit geval over een bijzondere gebeurtenis 75 jaar geleden, hier dichtbij in de buurt. Een verhaal dat haar zeer heeft aangegrepen. Vele Noordwellenaren zullen boeken lezen en ook weer films gaan kijken. Het lijkt ons als redactie een welkome zaak als jullie over boeken en films, die een bijzonder gevoel nalaten, een korte impressie zouden willen schrijven voor de *NoorderNieuwsWelle*.

Wees niet bescheiden: schrijf aan de redactie!
dorpskrantnw@gmail.com

Een boek om te lezen, een film om te zien!

De redactie

Druivenstruik ook in Noordwelle:

Met wat geluk en de nodige zorg gaat het ons in Noordwelle mogelijk ook lukken om druiven te proeven van "eigen" grond.

Aan de zuidzijde van de Corneliuskerk is het struikje geplant, ons geschonken door waarnemend predikant ds. Egbert Rietveld uit Goes.

Ze moeten gaan groeien aan een heuse struik maar voordat wij er ook nog eens wijn van kunnen gaan drinken moet er heel wat gebeuren.

Eerst een bloemetje, vervolgens komt er een klein druifje, wat uitgroeit tot een grote druif, die rijp moet worden en dan geoogst. Uitgeperst en vocht eruit halen. Daarna suiker toevoegen en in kruiken laten gisten. Zo krijgen wij in het jaar anno....? ...weet ik veel.....wijn.

Dat wij dat nog eens mee mogen gaan maken. Ook in Renesse groeit een druivenstruik.

Afkomstig uit Israël en ontvangen in 2008 toen een delegatie vanuit Renesse/Noordwelle aldaar een bijzondere plek bezocht. Tent of Nations. Een Palestijnse familie welke samen met betrokken Israëlische mensen al jaren probeert vrede te bewerkstelligen en meer begrip en tolerantie probeert te laten groeien tussen deze volken die zo vijandig tegen over elkaar staan.

Liefde geven, praten en vooral luisteren naar elkaar. En tot actie overgaan om elkaar te helpen en te steunen.

Daar staat een Druivenstruik symbool voor. Een struik met ranken en daar weer aan vruchten. Water geven of ontvangen en zonlicht met de nodige aandacht.

Net als de mensen in Noordwelle eigenlijk. Allemaal anders maar wel oog en oor voor elkaar. Als wij dat volhouden worden de "druiven"...zoet en blijft het hier wonen zeer aangenaam. Toch?



Lex

Noordwelle op de fiets!

Dit jaar met Hemelvaartsdag, jl. 13 mei. Niet het traditionele dauwtrappen maar een leuke fietstocht. Een tocht van ong 30 km. Vanaf half tien was je welkom bij het dorps huis, beginnen met een bakje koffie. Het was een mooie dag om te fietsen.

Stipt tien uur was het eerste startschot, gegeven door Hans. Wij, Piet en Thera, mochten als eerste van start. Daarna om de twee minuten een volgend koppel.

Een routekaart en beschrijving kregen we mee. Deze was soms wel cryptisch. Zoals na rode BB rechts. Dat was dus geen Bed en Breakfast maar de rode brievenbus! Of LZ, HZ, OS resp. Lage Zoom, Hoge Zoom en Oosterschelde.

De tocht ging o.a. door het mooie Vroongebied, de Boswachterij, langs de Oosterschelde en via de Plompe toren weer richting Noordwelle. Onderweg was er een korte stop waar we van Juus en Connie een gezonde versnapering kregen.

Bij het Dorps huis aangekomen werden we enthousiast ontvangen. Er was een lekkere lunch en het weer werd alleen maar mooier. Een kleine quiz met vragen, zoals hoe heet de boerderij met het trapgeveltje op de Lage Zoom. Of wat zei de zeemeerman bij de Plompe toren. De quiz werd gewonnen door Jan en Anja.

Alom een zeer geslaagde fietstocht!

Met dank aan het organiserend comité Jos, Hans en Marianne!

Thera



Noordwelle op de fiets vragen



1. Hoe heet de boerderij met de trapgevel?
2. Wat zei de zeemeerman bij Koudekerke?
3. Noem 5 voordelen van fietsen en 5 nadelen.
4. Je fiets 30km heen en 30 terug. Heen rijd je windje tegen 20km/uur. Hoe hard moet je terug om een gemiddelde te halen van 30km/uur?
5. Hoe heet de Pannekoekenmolen?
6. Wat gaat VDP doen op de OS in T?
7. Uit welk land komen de oerkoeien oorspronkelijk?



Jos

Retraitedagen Kloosterwelle in Noordwelle

Beste Mensen,

De retraite dagen die we als Kloosterwelle organiseren, zijn zo de moeite waard om mee te maken, vind ik. Ik ben diep onder de indruk van wat het met me doet en kan doen.

Laten we eens dromen van een gebied in de nabije buurt, de polder, het gebied rond Noordwelle. Degene die er wonen kunnen het dromen! In stilte én samen komen we tot een beleving die verrassend en verrijkend is. Wat in de geest is, zit niet in de fles: bewustwording geeft de ruimte aan die we vinden en koesteren.

Het land waar over we wandelen is slechts de helft van wat we zien... De openbaring is de lucht, de zon de warmte en de wolken het oneindige.

We zoeken met elkaar tijdens de dag het gesprek, de persoonlijke beleving en de betekenis van wat ons bezig houdt en wat ons drijft.

Het gesprek gaat op met de verwondering, gelijk de voetstappen op de grond en het zien van de lucht (de eeuwigheid zo mooi). Daar ontmoeten we elkaar in vertrouwde gesprekken, delen we het leven dat we leiden en soms lijden, met de vragen die het oproept.

Liefde is de omarming van het onbekende. Het is de onbaatzuchtige vrolijkheid, maar liefde is ook verdriet kennen en verdriet delen verbindt.

Want delen betekent we zijn gelijk en ieder vol hoop en verwachting.

De stilte is onpartijdig, als je de stilte omarmt dan omarm je jezelf. Wat stilte doet is met geen pen te beschrijven maar waar het je brengt is voor een ieder anders.

Mijn ervaring is dat stilte je helpt je eigenwaarde, jouw kern te vinden.

Niets is meer, niets is minder, niets is eenzaam en niets is vanzelfsprekend .

Stilte is antwoord, verwondering, beter kijken, beter horen, ruimte en licht ervaren en duisternis en alleen zijn begrijpen.

Deze wereld kunnen jullie met ons team beleven en ervaren in slechts een dag.

Het ligt bij jullie voor de deur, we zijn er voor jullie allen en kijken uit naar een ontmoeting. We starten de dag met een korte dienst als dank voor wat we die dag samen gaan beleven. Soms geven we de dag een thema mee om samen te overdenken.

We ontbijten, we praten, we zingen, we wandelen, we lunchen, we genieten, we dineren, maar bovenal zijn we stil.

Waar de stilte mij vangt, daar wil ik gevonden worden

Zie onze website: www.kloosterwelle.nl voor de actuele agenda.

Gert

De bibliobussen mogen weer gaan rijden!

De bibliotheken zijn op 20 mei al open gegaan en vanaf woensdag 9 juni kunnen de bibliobussen ook weer de weg op!

In de tijd dat de bussen in de garage hebben gestaan, zijn er nog veel nieuwe boeken en tijdschriften binnen gekomen, dus is er weer extra veel te kiezen..

Belangrijk ten aanzien van de Corona maatregelen:

- Er mogen telkens twee personen tegelijk in de bus
- Wanneer er buiten mensen staan te wachten, hou het bezoek dan zo kort mogelijk
- Mondkapjes en registratie zijn verplicht vanaf 13 jaar
- Houd 1,5 meter afstand, zowel binnen als buiten de bibliobus
- Boeken kunnen binnen of buiten ingeleverd worden

Op onze website zijn alle gegevens ook weer up to date.

<https://www.dezb.nl/bibliotheek/bibliobussen.html>

Heel graag weer tot ziens in de bibliobus!

Met vriendelijke groeten,
Anne Verheijen

Wij wensen iedereen een lange mooie zomer!

