

VAN DE REDACTIE

Beste Noordwellenaren,

Afgelopen weken overal code geel, weeralarmen, wateroverlast etc. Dan kijk je hier naar buiten en zie je een stralende zon.

Uitnodigend weer om de Kunstschouw te bezoeken.

Onze Corneliuskerk was zelfs op de voorpagina van de catalogus te bewonderen met op het gazon een prachtige bank met gouden handen. Dat konden we ook merken aan het aantal bezoekers van ons pittoreske dorp.

Deze bezoekers konden na het bewonderen van kunst in en buiten de kerk naar het mooie cadeau van moeder natuur: moeder Janna en haar merrieveulen Neva, geboren op vrijdagochtend 10 juni om 06.30 uur. Dus van de ene verbazing naar de andere.

Op zo een moment ben je er extra trots op om een inwoner van Noordwelle te zijn. Verderop in dit krantje een oproep voor een feestje op zaterdag 9 juli. Komt allen!

De redactie

NOORDERNIEUWSWELLE
Dorpskrant van Noordwelle

dorpskrantnnw@gmail.com

www.noordwelle.com

38^e jaargang

Versijnt 10x per jaar



*Redactie Marja Leistra, Dorien Wandel, José Vrijdag,
Marianne de Jonge en Kitty Heye*

Vormgeving: Wim Schilperoort en Leo Schults

Wist u dat

- Wij graag kopie ontvangen.
- Dorpskrantnnw@gmail.com ons mailadres is.
- U daar uw kopie naar toe kunt sturen [lettertype:Tahoma 11 pnt.]
- Handgeschreven kopie natuurlijk ook nog steeds welkom is.
- Wij Martien van harte feliciteren met het mooie veulen.
- Zij geboren is op 10 juni jl. en luistert naar de mooie naam Neva.
- Er veel knappe kinderen op ons dorp wonen.
- Er dit jaar wel heel veel vlaggen met boekentassen uitgestoken waren.
- Wij hierbij Casper van Batenburg, Denise Goense, Noortje Hovens, Liedewhijn Jonker, Ghislaine van Kluijven, Tim Roijmans en Luca v.d.Werf van harte proficiat wensen met hun behaalde diploma.
- Dit volgens ons een nieuw record is voor Noordwelle.
- Gerrit heeft aangeboden ons krantje te willen rondbrengen.
- Wij daar heel blij mee zijn.
- U de laatste keer misschien wel 2 i.p.v. 1 krantje in de bus vond
- Ene Bowi nl. heel erg enthousiast was bij het rondbrengen.
- Wij sinds kort een prachtig origineel woord erbij hebben voor 1 van onze dorpsactiviteiten.
- De bedenker hiervan waarschijnlijk de associatie van doordouwen heeft gehad.
- Of misschien zijn Bruse afkomst hierbij een rol speelde
- Wij het een prachtige apart woord vinden voor onze Hemelsvaartdagactiviteit en het erin willen houden.
- Kloosterwelle steeds meer bekendheid krijgt.
- Er een prachtig nieuw logo ontworpen is.

- In Kloosterwelle stilte als verademing centraal staat.
- De kerk dit jaar tijdens de Kunstschouw maar liefst 2200 bezoekers mocht ontvangen.
- Er dit jaar verschillende dorpsgenoten suppoost waren in onze kerk.
- Zij dit met veel plezier hebben gedaan.
- Wij trots kunnen zijn op de mooie kunst- en kunstlocaties die er dit jaar weer op ons dorp waren.
- De prachtige bank in elk geval 4 maanden mag blijven staan.

VOOR UW AGENDA:

- | | |
|--|--------------|
| • Eerste vrijdag van de maand: | Snekavond |
| • Tweede woensdag van de maand:
(Zomerstop vanaf 12 Juni tot 19 Oktober) | Crea dames |
| • Derde vrijdag van de maand (20:30): | DDaames |
| • Laatste vrijdag van de maand: | Heeren |
| • Feestje Kloosterwelle | 9 Juli 2016 |
| • Dorpsbarbecue | 23 Juli 2016 |
| • PHC Power Horse Competition | 29 Juli 2016 |
| • Iedere woensdag vesper (18:00-18:30) en/of maaltijd (18:30) in de kerk zie: www.kloosterwelle.nl | |

ELBRICHS KEUKEN

Als het weer een beetje meewerkt zijn er binnenkort weer volop radijsjes. Voor zo uit het vuistje, om mee te dippen of door de sla.

Hier het recept voor een pittige radijsspread om gepofte aardappels mee te vullen.

4 grote aardappels, vastkokend
250 gram cottage cheese
2 el olijfolie + 1 el voor erover
2 el bieslook fijngesneden
1 teen knoflook, fijngesneden
2 thl geraspte mierikswortel (vers of uit een potje)
2 takjes peterselie
12 radijsjes in plakjes

Verwarm de oven voor op 220 graden
Boen de aardappels schoon prik ze met een vork hier en daar in.
Leg elke aardappel op een stuk aluminium folie, druppel er wat olijfolie overheen en vouw tot pakketjes. Pof ze in het midden van de oven in een uur gaar.

Meng de cottage cheese met 2 el olijfolie, de bieslook, knoflook, mierikswortel en peterselie en breng op smaak met zout.
Snij de helft van de radijsplakjes in blokjes en schep er ook door.

Neem de aardappels uit de oven, haal uit de folie, snijd de bovenkant kruislings in en trek ze een beetje open.

Schep op elke aardappel een flinke toef radijsspread, giet er nog wat olijfolie over en bestrooi met de rest van de radijsplakjes en wat peterselie.

Eet smakelijk..

Elbrich



AFSCHEID

Na 20 jaar redactielid te zijn geweest heb ik nu afscheid genomen.

Ik heb het al die jaren met veel plezier gedaan maar na dat ik 2 jaar geleden mijn vriend Piet heb ontmoet ben ik meer weg en heb wat minder tijd om mij in te zetten voor ons dorpskrantje. Ik wil de redactie bedanken voor de prettige samenwerking en hoop dat er gauw weer versterking komt.

Marja Leistra.

NOORDWELLE DOOR DE EEUWEN HEEN 185

Dorpsring 29: deel 2: Onderwijzerswoning

Het huis wordt hierna de nieuwe (hoofd)onderwijzerswoning van Noordwelle. Al zodanig komt er als eerste Hendrik Willem Poldermans, geboren te Dordrecht, te wonen in 1892. Hij stond eerste op de voordracht voor de nieuw te benoemen hoofdonderwijzer. Poldermans komt dan met zijn echtgenote

Janna de Koster, geboren in Renesse, van Haamstede.

Van de zeven kinderen in dit gezin zijn er vijf in Haamstede geboren, één in Middelburg en de jongste in Noordwelle. De oudste zoon (Matthijs, 1883) vertrekt in 1901 naar Zuidbroek (Groningen) en komt in 1903 terug uit Winschoten, om daarna definitief te vertrekken in 1904 naar Hoorn.

De tweede zoon (Cornelis Jacobus, 1884) vertrekt in 1899 naar Middelburg en in 1903 definitief naar Gorinchem om daar onderwijzer te worden.

De overige kinderen blijven in Zeeland. Poldermans gaf in 1903 een lezing voor de afdeling westelijk Schouwen van het



Nederlands Onderwijzers Genootschap over de openbare school en haar zedelijke en maatschappelijke invloed, waarin hij het openbaar onderwijs verdedigde tegen aanvallen op datzelfde openbaar onderwijs.

Hij was in latere jaren voorzitter van de afdeling Schouwen van de Nederlandse Protestantenvbond, een vrijzinnige richting binnen de Nederlands Hervormde Kerk.

Voor de onderwijzers hield hij in 1908 nog een keer een verhandeling over de Middellandse Zee. Het 25-jarig huwelijksfeest van het echtpaar werd aan Dorpsring 29 gevierd in 1908. Poldermans was ook bestuurslid van de afdeling Renesse van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen en kassier bij de plaatselijke Boerenleenbank.

Hij overleed op 27 oktober 1917 op 58-jarige leeftijd in Noordwelle en werd bijgezet op de begraafplaats waar de grafsteen nog altijd te zien is. De weduwe Poldermans ontving, bij Koninklijk Besluit, een pensioen van 406 gulden.

De woning was in 1900 bezit geworden van de gemeente Noordwelle. Er werd korte tijd nog ingewoond door de korenmolenaar Andreas Johannes Hordijk uit Strijen met echtgenote Maria Jozina Kwaak. Zij vertrokken in 1916 naar St. Maartensdijk.

De volgende hoofdonderwijzer die hier komt wonen is Willem Maarten Smits, die in 1886 in Zierikzee was geboren. Hij kwam in Noordwelle wonen in 1918 vanuit Dubbeldam met echtgenote Wilhelmina Jacob Bouwmeester, geboren te Deventer en in het huwelijk getreden in 1921.

Het gezin bestond verder uit twee kinderen die in Zierikzee en Dubbeldam waren geboren. Smits overlijdt in mei 1921, waarna de weduwe en de kinderen in augustus daar op volgend verhuizen naar Zierikzee.

Noordwelle moest dus op zoek naar een nieuw hoofd van de school en die werd gevonden in de persoon van Jacob Witte, die in oktober 1921 van 's Heer Arendskerke naar Dorpsring 29 komt.

Hij was geboren in Kruiningen en gehuwd met Jannetje Kaatje van Hekke, geboren in 's Heer Arendskerke. Er werd één dochter in Noordwelle geboren.

In 1925 behaalde hij het diploma lager onderwijs tuinbouwkunde in Wageningen, gaf in 1925 in Noordwelle nog lessen in tuinbouwkunde, waarna het gezin in 1926 vertrok naar Klaaswaal. Tijdelijk woonde er geen onderwijzer, maar de smid of smidsknecht Jelle Rademaker uit Zegwaard die in 1927 de woning betrok met echtgenote Lena Koote, afkomstig uit Middelharnis. Er werd één zoon geboren in Noordwelle waarna het gezin in 1928 vertrok naar Dreischor.

De volgende bewoner was weer hoofd der school. Het was Aart van Tooren, geboren in Dinteloord, die in 1928 vanuit Duivendijke – eerder onderwijzer in Oud-Vossemeer - er kwam wonen met echtgenote Maatje Kooiman, afkomstig uit Wolphaartsdijk. Bij de komst naar Noordwelle waren er al twee zonen en in Noordwelle werd nog een dochter, Mathilde Gerda, geboren.

Inwonend was de dienstbode Adriana Hage, geboren in Nieuwerkerk, van 1928 tot 1929. In 1929 was hij één van de initiatiefnemers van een vereniging voor Renesse, Noordwelle en Serooskerke waarvan de leden door het betalen van contributie recht hadden op geheel of gedeeltelijke vergoeding van medische kosten, een soort lokaal ziekenfonds dus.

Van Tooren werd één van de eerste bestuursleden en werd door burgemeester Schooff geprezen voor zijn inzet. Hij was tevens secretaris-penningmeester van het Burgerlijk Armbestuur van Noordwelle.

Het gezin Van Tooren vertrok in 1931 naar Zierikzee, waar Van Tooren onderwijzer werd aan de ULO-school.

De volgende hoofdonderwijzer was Marinis Jan van 't Hof, geboren in Heinkenszand, die in 1931 kwam vanuit Kats, met echtgenote Alida Helena Prince, afkomstig uit Haamstede. Er was één dochter die in Kats was geboren. Hij werd in 1934 derde op de voordracht voor een nieuwe onderwijzer in 's Heer Arendskerke, maar het gezin vertrok uiteindelijk naar Borssele,

waar hij in november 1934 de benoeming tot hoofd van de lagere school accepteerde.

Vervolgens was er even geen hoofdonderwijzer in Noordwelle omdat de school gesloten werd. In 1933 was het gezin van Johannes Adriaan de Vos al aan Dorpsring 29 komen wonen. De Vos was geboren in Zierikzee en getrouwd met Elizabetha Berendina Adriana Geleijnse, die in 1900 het levenslicht voor het eerst aanschouwd had in Amsterdam. Zij kwamen met twee kinderen uit Zierikzee en verhuisden in 1937 naar een woning elders in Noordwelle.

De volgende bewoner was weer een hoofd van de in 1939 heropende school. Het was de in 1907 geboren Dirk C. Steur die vanuit Burgh naar Noordwelle kwam. Hij was onderwijzer in Haamstede. In dit gezin werd Aartje Steur geboren, die later een in Europa toonaangevende mannequin zou worden.

Bij Laroche in Parijs werkte zij midden zestiger jaren van de vorige eeuw onder de artiestennaam Aida. Toen de inundatie in juni 1944 een feit werd verhuisde het gezin Steur terug naar Haamstede.

Voordat de inundatie geheel ongedaan was gemaakt woonde in het voorjaar van 1945 Jan A. Smalheer uit Ellemeet aan Dorpsring 29 en in juni 1945 kwam onderwijzer Steur weer terug. Dit gezin vertrok in 1949 naar Domburg.

Er kwam weer een nieuwe hoofdonderwijzer: Willem Lucieer, geboortig van Zierikzee. Hij bleef met zijn gezin tot 1951, toen verhuisd werd naar Hilversum. Lucieer werd op zijn beurt opgevolgd door onderwijzer Klaas H. Zevering uit Muiden. Deze had een kostganger: Rudolf J. Ploeger, geboren in 1939, die er van 1957 tot 1960 inwoonde. Hij was afkomstig van Echteld en vertrok daar ook weer naar toe.

Zevering verliet Noordwelle in 1963 en de volgende hoofdonderwijzer was meester Jaap Smallegange, die ging wonen aan de Oude Stoofweg.

De dienstwoning werd door de gemeente Westerschouwen afgestoten en in 1964 onder architectuur van L.H.A. de Jonge verbouwd. Aannemer was Pleune uit Noordwelle. Er werd door de familie Hanse op enige termijn kapsalon Cora in gevestigd en mettertijd ook een pension, dat hier onder de naam Het Hofje nog steeds gevestigd is en geëxploiteerd wordt door de familie Hanse, die woonachtig is op de Lockershof.

F. Westra

KINDER SPEELUITJE

Zaterdag 16 juli, organiseert Dorpsgemeenschap Noordwelle, een kinder speeluitje, voor alle (klein)kinderen tot 12 jaar van Noordwelle. Deze zaterdag gaan we gezellig een dagje spelen bij 't Kraayenest in Burgh-Haamstede.

Vanaf 11 uur zijn de kinderen welkom bij Sportcentrum Westerschouwen, waar ze tot 16 uur zich kunnen vermaken met diverse springkussens in de overdekte speelvoorziening.

Voor de kinderen van 1 t/m 5 jaar is er ook nog de Kraayenhut, een nieuwe indoorspeeltuin voor de allerkleinsten.

De kosten voor dit uitje zijn €5 per kind. Hiervoor krijgen de kinderen toegang tot de kinderkermiss, friet met een kroket of frikandel, een ijsje en natuurlijk drinken.

Het is de bedoeling dat er zelf voor vervoer gezorgd word, of dat dit onderling geregeld word, en dat er wel toezicht blijft van (groot)ouders/verzorgers.

Graag opgeven voor vrijdag 8 juli. Dit kan door middel van het invulstrookje op de flyer, ingevuld bij Vera Pals (Dorpsring 19) in de bus te doen, of per email/ telefoon (veertjeboot@hotmail.com / 0615399849).

Vera Pals-Boot

KUNSTSCHOEW

Ja, het was leuk om eens een keer de kunstschouw van een andere kant te bekijken.

Een middag lang mocht ik suppoost te wezen in onze Corneliuskerk.

Het entree voor de kerk was prachtig, de bijzondere bank, die rechtstreeks uit de hemel leek neergedaald, trok veel belangstelling.

Mijn wat naïeve vraag of daar ook niet iemand op moest letten omdat mensen en vooral kinderen daar weleens op zouden klimmen, werd lacherig afgedaan met de opmerking dat dit juist wel eens de bedoeling kon zijn!

Mij viel de eer te beurt om in het koor van de kerk voor 5 mooie beelden te zorgen.

Het was belangrijk op te letten dat niemand er met zijn handen aan kwam. Omdat er mensen schijnen te zijn die dat dan toch perse willen, lag er een paar handschoenen klaar! (Ja, ze zijn 2x gebruikt die middag!)

Ik regelde een stoel naast de tafel met informatie over de beelden en dacht daar wel een paar rustige uurtjes te hebben.

Dat liep toch anders. Recht tegenover mij stond een indrukwekkend beeld opgesteld met zeer doordringende ogen.

Dit bleek een zeer beroemde filosoof te wezen, Paul Michel Foucault, die daar, wonderlijk genoeg op een oude brabantia strijktafel gezeten probeerde zijn denkbeelden op mij over te brengen.

Er waren meer mensen onder de indruk en gaven hem gelijk een naam:



Kijk daar zit de bakker, of o jee, zie je dat, dat is een chirurg! Of nog erger: Kijk: die hebben ze hier pas nog opgegraven! Mijn krantje had ik net zo goed niet mee hoeven nemen!

Heel de middag mocht ik vragen beantwoorden, waarvan ik het antwoord niet wist, en ik er via een schemaatje met uitleg over de sculpturen toch nog een beetje uitkwam.

Gelukkig, als de vragen over de filosofen te moeilijk werden, kon ik de belangstellende verwijzen naar de a-viertjes op de tafel met uitleg. Het viel mij op dat dan ineens de belangstelling minder werd, als men die informatie moest gaan lezen.

Het is grappig om mee te maken dat veel mensen het leuk vinden om te delen wat ze zien en daar een eigen visie over te geven. De denkbeelden van de filosoof heb ik toch maar niet over genomen. Politieke filosofie over diciplinemaatschappij, biopolitiek en biomacht en dan ook nog eens in het Frans! Te moeilijk voor mijn blond Noordwellens hoofd!

Ik ben na sluitingstijd maar even op die aardse bank gaan zitten, met de handjes links en rechts.
Een hemels gevoel!

Gerda van Harten

FEESTJE KLOOSTERWELLE

Uitnodiging voor feestje Kloosterwelle, zaterdag 9 juli 2016. Kloosterwelle heeft alle reden voor een feestje. Sinds de Pinksteren is er een geheel vernieuwde website www.kloosterwelle.nl

We hebben ook een prachtig logo, ontworpen door kunstenaress Dieuwke Parlevliet uit Zierikzee.

Vandaar dat wij dit graag met u willen delen en vieren met een feestelijke lunch.

U bent van harte welkom vanaf 12.00 uur. Dan is er een meditatief moment tot ongeveer 12.30 uur. Tussen 13.00 en

14.30 uur serveren wij de lunch bestaande uit o.a. brood en wijn op het gazon van de kerk. Bakker Gert Jongerius en Henk Franken sponsoren het brood, fruit en de wijn. Wij zorgen dat een mooi gedekte tafel voor u klaar staat. Wel graag van tevoren opgeven uiterlijk tot 1 juli bij Kitty Heye famheye@zeelandnet.nl Wij hopen op een stralende dag en op uw komst.



Het pioniersteam Kloosterwelle.

PERSBERICHT

The Shakin' Arrows op zaterdag 23 juli a.s. bij Dorpshuis RENESSE

De rock 'n roll-muziek, die ontstaan is in Amerika in de begin vijftigerjaren wordt ook nu nog steeds wereldwijd door velen begeesterd.

De meest bekende en populaire artiesten waren toen Elvis Presley en Bill Haley, iets later aangevuld door o.a. Buddy Holly, Chuck Berry, Carl Perkins, Fats Domino, Jerry L. Lewis, The Everly Brothers en Roy Orbison. In Europa kwamen begin zestigerjaren Britse zangers zoals Cliff Richard en Tommy Steele aan de top van de rock 'n roll-hitparade. Geïnspireerd door deze wereldberoemde rock 'n roll-toppers ontstond in 1961 de Nederlandse sixties formatie **The Shakin' Arrows**.

Wie had toen kunnen vermoeden dat zij anno 2016 nog steeds een overvolle agenda zouden hebben en ook nog steeds volle zalen zouden trekken, daardoor worden zij bij vele organisaties en zaalhouders steeds terug gevraagd voor een onvervalste 'Back to the Golden Years-optreden'.



Zo ook op **zaterdag 23 juli a.s.** vanaf 21.00 uur in het Dorpshuis Renesse, Zeeanemoonweg 1, Renesse. Het is dan ook geen toeval dat **The Shakin' Arrows** in hun lange bestaan en door hun muzikale prestaties in de vorm van een respectabele discografie, te weten 7 elpees, 24 Cd's en 5 DVD's, tezamen met een aantal van deze wereldtoppers het podium hebben gedeeld,

zoals met Fats Domino, Roy Orbison, The Everly Brothers en Jerry L. Lewis.

Geen enkele andere Nederlandse sixties-groep kan een dergelijke 'curriculum vitae' overleggen.

Hun uitstraling op het podium verraadt maar één ding, zij zijn: *"born for rock 'n' roll"*.

Iedere keer weer zie je de bezoekers van deze optredens genieten, niet alleen de oudere maar ook de 'jongere oudere' met petticoats, vetkuiven, suikerspinkapsels en puntschoenen.

The Shakin' Arrows hebben al decennia lang een eigen (h)eerlijke sixties sound.

Compacte, recht-door-zee, rock-'n'-roll-songs met een briljant sixties randje. Een pompende ritmesectie, strakke gitaarsolo's, pure 50's en 60's hits gecombineerd met melodieuze zangpartijen die permanent in je hoofd blijven hangen. Hieruit blijkt dat rock-'n-roll meer is dan louter een muziekstroming, het is een manier van zijn, van leven, een complete eigencultuur.

The Shakin' Arrows bewijzen wekelijks dat er steevast een stroming mensen is die deze muziek nog steeds adoreren en intens beleven.

Een aanrader dus om deze populaire Nederlandse rock-'n-rollformatie te bezoeken op zaterdag

23 juli a.s. vanaf 21.00 uur in Dorpshuis Renesse,
Zeeanemoonweg 1, Renesse.

Entree € 10,00 p.p.