

**VAN DE REDACTIE**

Beste Noordwellenaren, hierbij de Noordernieuwswelle.

Ook deze maand is het weer gelukt om hem vol te krijgen met nieuws, wist u datjes, etc...

Heeft u nog leuk, interessant, bijzonders nieuws of iets meegemaakt?

Laat het ons dan vooral weten.

Alles is welkom op:  
dorpskrantnnw@gmail.com

Veel leesplezier.

De redactie

**NOORDERNIEUWSWELLE**  
**Dorpskrant van Noordwelle**

[dorpskrantnnw@gmail.com](mailto:dorpskrantnnw@gmail.com)

[www.noordwelle.com](http://www.noordwelle.com)

*38<sup>e</sup> jaargang*

*Verschijnt 10x per jaar*



*Redactie Dorien Wandel, José Vrijdag, Marianne de Jonge en Kitty Heye*

*Vormgeving: Wim Schilperoort en Leo Schults*

# Wist u dat

- U altijd zelf uw stukjes in kunt sturen
- Wij heel graag kopie ontvangen (uiterlijk de 15<sup>e</sup> van de maand)
- [Dorpskrantnw@gmail.com](mailto:Dorpskrantnw@gmail.com) ons mailadres is
- U daar uw kopie naar toe kunt sturen [lettertype: Tamoha 11 pnt]
- Handgeschreven kopie natuurlijk ook nog steeds welkom is
- De redactie iedereen hartelijk bedankt die ons regelmatig van kopie voorziet
- Wij dat als een steun in de rug voelen en niet meer zonder willen/kunnen
- Noordwelle weer verschillende nieuwe inwoners heeft in ons buitengebied
- Wij daarom hierbij Merih, Rowena en Aad Wensveen van harte welkom heten op de Lage Zoom
- Wij natuurlijk ook de familie Harderwijk in de Helleweg hartelijk verwelkomen
- Het binnengebied nu ook niet achter kan blijven
- Wij daarom Dylan Lemson in de Jan Delstlaan ook van harte welkom heten
- Wij hopen dat een ieder zich snel thuis gaat voelen in ons dorp
- Er regelmatig een ijsvogel gespot wordt in de tuin van een redactielid
- Wij nu in afwachting zijn van een mooie foto
- Het er wel erg gezellig aan toe gaat op onze redactievergaderingen
- Meerder dames gewoon op hun huissloffen komen
- Wij nu niet meer wist-u-datjes weten te bedenken
- Wij u in elk geval veel leesplezier toewensen

## VOOR UW AGENDA:

- Eerste vrijdag van de maand: Snekvond
- Tweede woensdag van de maand: Crea dames  
(Zomerstop vanaf 12 Juni tot 19 Oktober)
- Derde vrijdag van de maand (20:30): DDaames
- Laatste vrijdag van de maand: Heeren
- Iedere woensdag vesper (18:00-18:30) en/of maaltijd (18:30) in de kerk zie: [www.kloosterwelle.nl](http://www.kloosterwelle.nl)

25 Feb 2017

Straô Noordwelle

28 Feb 2017

Tafelen in Noordwelle

23 Mrt 2017

Dorpsraad algemene  
ledenvergadering

## OPROEPJE

Na jarenlang de grote spil in het organiseren van de dorpsbarbecue te zijn geweest willen Henny en Ada het stokje overdragen.

Henny en Ada, onze dank is niet uit te drukken voor de jaren van goede zorgen.

Hierbij een oproep voor het organiseren van de jaarlijkse dorpsbarbecue, wil je helpen hoe klein je bijdrage ook alles is welkom.

Anmelden kan bij [jose\\_vrijdag@hotmail.com](mailto:jose_vrijdag@hotmail.com) en/of [veertjeboot@hotmail.com](mailto:veertjeboot@hotmail.com)

De dorpsraad

## EN TOEN WAS HET ZOVER



En toen was het zover, de eerste keer ,“Tafelen in de buurt” in ons dorps huis, ik had er echt zin in en was ook wel benieuwd wie er nog meer waren en wat wij voor lekker eten zouden krijgen.

We werden gastvrij ontvangen, de lange tafel was mooi gedekt en de vrijwilligers liepen af en aan om het ons gasten naar de zin te maken.

We kregen eerst iets te drinken, ik koos voor een wit wijntje, omdat ik lopend naar huis kon, het smaakte trouwens goed, daarna kregen we heerlijke kippensoep geserveerd, het was van een haan gemaakt, gekregen van Rens Vermeer.

Het hoofdgerecht bestond uit een heerlijke hachee, rodekool met spekjes en aardappelpuree, het bord was mooi opgemaakt met gegrilde appelschijf en een compote van cranberry's.

Het nagerecht was griesmeel met warme vruchten, echt een toetje wat mijn moeder vroeger maakte op zondag, het was heerlijk en elke hap herinnerde mij aan mijn jeugd, geweldig!!

De aardappelen en de groenten kwamen van Martien, ook zomaar gekregen, wat een dorp hebben wij toch, we zorgen gewoon voor elkaar, dat vind ik heel bijzonder, ik heb het hier dan ook goed naar mijn zin.

De sfeer in ons dorps huis was heel gezellig, er werd heel wat afgekletst, ik vond het ook leuk dat er mensen waren die ik anders nooit zie, voor mij is het zeker voor herhaling vatbaar en zeker voor die prijs. Dus lieve dorpsgenoten kom de volgende keer allemaal lekker eten in ons gezellige dorps huis.

Bij deze wil ik al onze vrijwilligers bedanken voor hun inzet, het was echt geweldig!

Tot ziens op 28 februari

Jannie van Prooijen

## **NATUUR - VERVOLG**

De tuin is net een mooi boek. Als je het hebt uitgelezen, wil je het liefst opnieuw beginnen of je zoekt naar een ander boek. Maar je wilt blijven lezen.

Zo is het ook met de tuin, er is elk moment iets moois te zien. Soms ook minder mooi.

In het vorig geschreven stukje ben ik vergeten een vogel te noemen die bijna elke dag onze tuin verkend. Vliegend wel te verstaan. Ik bedoel de Sperwer. Hij of zij scheert dan met een vaartje door de tuin en over de heg.

Een tijdje geleden zat ik net voor het raam en zag het, toen hij missloeg. Hij landde op de onderste tak van de Kastanje en schudde zijn veren. Het was duidelijk dat hij even moest bijkomen. Vervolgens gluurde hij naar de heg en zag de vermeende prooi zitten, waar hij zo'n zin in had.

Ik zag het ook, een doodsbang Musje. De Sperwer ging in positie zitten en dook de heg in. Hij had hem te pakken en vloog er triomfantelijk mee weg. Hebben jullie weleens een musje zo'n angstig geluid horen maken? Kippenvel!

- Dat is nog eens wat anders dan een musje pakken in de vlucht –

Onze pergola is helemaal begroeid met Wilde Wingerd – Klimhortensia en de Trompetter. Een luthof voor de vogels. Elk jaar zitten er wel een paar nestjes met Merels in.

Vorig jaar zelfs de Winterkoning. Het is dan net of je elke keer een muis in de begroeiing ziet kruipen. Nu zien we van tijd tot tijd de Boomkruiper aan de dikke stammen naar boven gaan. Dat is voor het eerst in onze tuin. Net als de Winterkoning is het net een muis die je ziet kruipen.



En op het dak van de burens, waar zo vaak de reiger zijn kans zit af te wachten signaleerden we met de vrieskou een Buizerd. Op het dak. Een Buizerd. Foutje?



Wie is er bekend met de Pindastruik? Wij niet. Tot we een paar gewortelde stekjes kregen van een vriend. Als je over een blad wrijft, ruik je inderdaad pindakaas.

Jaren heeft het geduurd eer hij bloeide, we dachten al: dit wordt niks. De knoppen zijn dieprood en prachtig. Het model heeft wel iets weg van de Kardinaalsmuts. Daartegenover staat dat de bloeiwijze weinig voorstelt. Een paar wittige sprietjes. Maar de zaadbol daarentegen is het allermooist. Een parelmoer lila bes, met blaadjes eromheen in helderrood. Een juweeltje. Jammer dat de foto niet in kleur is.

De moeilijk naam is: Cleodendrum Trichotomum.

Een natuurvriendin uit Noordwelle

### NOORDWELLE DOOR DE EEUWEN HEEN 191

De Driehoek – deel 4: Dorpsring 4

Als je goed kijkt naar de bebouwing in de Driehoek (zie illustratie), dan lijkt het wel of de huizen tegenover Dorpsring 30/31 het eerst gebouwd zijn.



Misschien het middelste huis wel het eerst, want dat was het grootst. Het huis ernaast, dat dus feitelijk op de hoek stond had aan één kant een zijkant of achterkant aan de straatkant, anders dan alle andere huizen. Dit pleit ervoor dat dit één van de eerste huizen aan de Driehoek is geweest. De drie huisjes in de richting van de kerk zullen toch iets later gebouwd zijn, evenals de twee kleinste huisjes tegenover Dorpsring 29.

Het hoekhuis had nummer 41 en hiervan zijn de vroegste bewoningsgegevens niet bekend. Dat zou ook te maken hebben met het feit dat het aanvankelijk een schuur geweest zou kunnen zijn, iets dat de blinde muur aan de straatkant aan de zuidzijde verklaart.

Het kadaster geeft hiervoor ook een indicatie, want in 1832 was Adriaan Boluit de eigenaar en stond het onroerend goed omschreven als schuur. Hij was in het begin van de negentiende eeuw winkelier in Noordwelle en zijn zaak bevond zich recht tegenover de kerktoren van Noordwelle.

In het huis woonde omstreeks 1885 ook korte tijd het gezin Geleijnse dat we eerder al eerder in de Driehoek tegenkwamen. In Noordwelle werd soms enorm vaak verhuisd. Het kwam voor dat een gezin op wel zes verschillende plekken aan de ring gewoond had, soms ook nog in betrekkelijk korte tijd. Het huis was hoe dan ook in gebruik bij de kuiper Bartel Geleijnse, die in 1840 was geboren en in 1906 in Noordwelle was overleden. Hij was getrouwd met Neeltje Kwaak en had een groot gezin. Dochter Tannetje woonde er in 1902 en van haar is bekend dat zij later trouwde met een zekere heer Steenland.

Sinds 1918 werd het huis bewoond door het gezin van de in 1896 in Noordwelle geboren Jacobus de Blonde. Hij was van beroep schoenmaker en op 4 mei 1918 getrouwd met de in 1895 in Noordwelle geboren Jannetje Viergever. Zij was de dochter van een landbouwer en had als beroep dienstbode. Getuigen bij het huwelijk waren Anthonij Verjaal en de broodbakker Leendert Marinus Franken, die we beiden ook al eens eerder tegenkwamen in de geschiedenis van Noordwelle. De eerste dochter Kaatje werd al snel geboren, namelijk op 5 september 1918.



De Blonde was naast schoenmaker ook postbode in Noordwelle en Serooskerke. In 1938 verhuisden ze naar Dorpsring 24, waar in 1943 een faciliteit als postkantoor en telefooncel werd ingericht. Dochter Kaatje was hier van 1943 tot 1953 kantoorhoudster van de PTT. Moeder Jannetje Viergever overleed in 1960 in Zierikzee en Jacobus de Blonde bleef post bezorgen tot 1 januari 1962. Hij overleed in 1976.

Dorpsring 41 werd vanaf 1938 bewoond door Adriaan J. van de Sande en in 1942 werd het pand nog verbouwd voor 325 gulden. Van de Sande vertrok in 1943 naar Noordgouwe.

In het huis kwam toen Bartel van de Vaate met zijn gezin (vrouw, zoon, dochter) te wonen, die in 1944 ten gevolge van de inundatie evacueerde naar Haamstede. Hij keerde in 1945 vanuit Renesse terug in het huis, waarna hij in 1955 verhuisde naar de Smidsweg.

Tegelijk werd het huis in 1945 een maand bewoond door Jan A. Smalheer. De woning was bezit van landbouwer P. Hanse Lzn. die, nadat de watersnoodschade op 1005 gulden was getaxeerd, het huis in december 1954 verkocht aan de gemeente Noordwelle voor 1480 gulden, waarna het onbewoonbaar werd verklaard en vermoedelijk in 1958 gesloopt.

F. Westra

### **COLLECTE DIERENASIEL**

De jaarlijkse collecte voor het Dierenasiel Schouwen-Duiveland heeft het mooie bedrag van €209,43 opgebracht. Alle gulle gevers heel hartelijk dank!!!

Leen Berrevoets

### **OPROEPJE**

Namens de dorpsraad willen we Iris van Doorn bedanken voor het zorgdragen voor de lief en leed-pot. De dorpsraad zoekt iemand Iris haar taak over wil nemen. Graag contact opnemen [jose\\_vrijdag@hotmail.com](mailto:jose_vrijdag@hotmail.com)

De dorpsraad

## DE SISTERS VAN TOEN

Jawel beste Noordwellenaren, het gaat echt gebeuren!  
De Wellse Wuvven van lang geleden zijn in voorbereiding en zullen als Sisters van toen een kort optreden verzorgen 's avonds tijdens de Strao.

Het valt niet mee voor al die ouwe wuvven, maar ze zijn al druk in training en het belooft weer een heel spektakel te worden!  
Het optreden staat gepland ergens tussen 20.00 en 20.30 uur, want ze kunnen het natuurlijk op hun leeftijd niet meer laat maken!

The Sisters

## TREKPAARDENDORP NOORDWELLE

Als u dit stukje leest hebben we de straô weer achter de rug en is het hoogste tijd om na te denken over het andere grote paardenspektakel van ons dorp.

Natuurlijk is er al uitgebreid gesproken door het bestuur over het evenement van dit jaar, een bijzonder jaar, want ditmaal is het eerste lustrum. Al weer voor de 5<sup>e</sup> keer dat het dorp een weekend overstroomd wordt door trekpaarden, grote vrachtwagens, hun menselijke begeleiders en, niet te vergeten, de duizenden bezoekers.



Dit jaar zal het plaatsvinden op 5 en 6 augustus, voor in de agenda.

Net als voorgaande jaren hopen we weer op jullie helpende handen. Dus willen we graag horen wie er dit jaar allemaal weer bij zijn, persoonlijk vind ik het erg gezellig. In de week ervoor de opbouw, de horeca in het weekend zelf en natuurlijk de toilettdames die er elk jaar een feest op zich van maken. En ook elk jaar ons weer verrassen met bijzondere verhalen die ze meemaken!

Er is een kleine wijziging vergeleken met voorgaande jaren, aangezien Hugo het altijd erg druk heeft met de opbouw, zal ik de contacten met de overige vrijwilligers onderhouden. Dus Hugo voor de op- en afbouwploeg en Jolanda voor de overige vrijwilligers.



Natuurlijk krijgen de mensen waar ik de e-mailadressen al van heb nog een persoonlijke oproep. Nieuwe aanmeldingen mogen aan ons adres, want vele handen maken licht werk.

Ik hoop op veel enthousiaste nieuwe aanmeldingen. Natuurlijk mogen jullie voorkeur uitspreken waaraan je wilt meewerken.

Jolanda Vermeer, [vermeerl@zeelandnet.nl](mailto:vermeerl@zeelandnet.nl)

## DE KERK IN HET HART VAN HET DORP

In alle vrijheid en bescheidenheid zijn een aantal vrijwilligers in ons dorp op pad geweest voor het monument de Kerk en het Kerkenwerk in het algemeen.

Dank aan deze toppers want echt zomerse omstandigheden waren het nu toch ook niet.

Grote dank ook aan alle toe zeggers en gulle gevers, zowel kerk- en dorpsleden Noordwelle/Renesse want wij kunnen weer een beetje verder qua gemeente.

Geld wat nodig is voor bestrijding van vaste kosten en voor pastoraat, aandacht bij Rouw, Trouw en Doop.

Gemeente belangstelling door met name onze dorpspredikant Piter Goodijk (wie kent hem en zijn vrouw nu niet?) bij tegenslag, ziekte en verdriet. En al die andere die zich inzetten voor die ander.

Juist ook door het ruimhartig meeleven van dorpsgenoten in deze zijn wij zeer dankbaar voor het resultaat op dit moment: euro 44.016,-. En dat in een tijd waarin velen ons helaas zijn ontvallen en de steun uit steeds kleinere kring "moet" komen, is het zelfs iets meer dan in 2016.

Natuurlijk staan nog niet alle toezeggingen op bankrek. van de kerk (NL79 RABO 0357 8072 86 PKN Noordwelle/Renesse maar is toch al bijna 50% reeds overgemaakt!

Super blij en dankbaar zijn wij dan ook en het geeft ons moed en uitzicht op behoud van de echt goede zaak welke er zeker toe kan doen.

Groet van Lex (coördinator kerkrentmeesters)  
Namens de Kerkenraad.

## RETRAITE DAG IN KLOOSTERWELLE

Woensdag 7 December was het dan zover; ik had me al eerder aangemeld voor deze retraite dag en destijds een groot kruis in mijn agenda gezet. Er konden dus geen andere afspraken meer tussen komen en dat op zich gaf al een goed gevoel!

Al veel langer was ik het van plan, deels uit nieuwsgierigheid maar zeker ook omdat ik het initiatief Kloosterwelle een zeer warm hart toedraag.

Ruim voor 8-en s-morgens werden we al verwacht om tijdig in de kerkbanken te kunnen plaatsnemen voor het ochtendgebed van 8 uur.

Naar de traditie van het klooster is er 3 x per dag een gebedsmoment: om 8, 12 en 18 uur. De kerkklokken luiden op ons mooie dorpje al van oudsher op die tijden, dus dat past prachtig in een retraitsdag-programma.

Deze dag is voor mij een bijzondere ervaring geweest; de kringgesprekken, de gebedsdiensten, de wandelingen, maar bovenal de ervaring van het stilzijn te midden van een groep hebben veel indruk op mij gemaakt!

Bewust stilzijn te midden van anderen is een veel intensievere stilte dan ik van tevoren had bedacht en krijgt daardoor een extra dimensie.

De prachtige sfeervolle omgeving van het oude kerkje draagt daar nog extra aan bij!

Kortom: een aanrader dus!!!

Rest mij nog alle mensen die zich voor Kloosterwelle inzetten en dit mogelijk maken heel hartelijk te bedanken.

Vast en zeker nog eens tot ziens!

Marianne de Jonge

## RENESSEDAG

Beste Dorpsgenoten, middels dit stukje nog even aandacht voor een komende fraaie dag, zo wij weer verwachten. De Renessedag op Zeeuwsche leest geschoold en met verloting, rad van avontuur, rommel- en boekenmarkt, abseilen van toren Jacobuskerk, etcetera.

Wij hopen op veel aanloop en dat er wat overblijft qua geldelijke middelen. Daar zullen wederom Kerk, voetbal- en Tennisclub weer heel blij mee zijn.

Mede dankzij steun van veel ondernemers welke prijzen en geld ter beschikking stellen alsmede veel hand- en spandiensten leveren.

Mocht u willen helpen dan wij erg blij: mail s.v.p. [mirandabouwman@zeelandnet.nl](mailto:mirandabouwman@zeelandnet.nl)  
Zonder hulp redden wij het niet!

Op zaterdag 22 april wordt er vanaf 9.00 uur ook door Noordwelle met aanhanger gereden om uw overbodige spullen voor de rommelmarkt op te halen.

Dienen wel goed verkoopbaar te zijn en in redelijke tot goede staat. GEEN bankstellen, bedden, plastic stoelen en tafels, witgoed en matrassen etcetera.....

U kunt op deze dag zelf ook spullen brengen in onze loods:  
Lindelan tegenover no.11

Wilt u het eerder kwijt: [hdknol@xs4all.nl](mailto:hdknol@xs4all.nl) of bel 06-1367 9448

Wij vertrouwen weer op ieders medewerking, alvast dank en heel graag tot ziens op de Renessedag.

Namens de organisatie: Lex 06-53 704923