

VAN DE REDACTIE

Beste lezers binnen en buiten Noordwelle.
Wat zijn we getraakteerd op een heerlijk weer de afgelopen
weken. Ook nu werd er in een heerlijk zonnetje gewerkt aan een
nieuwe editie van onze rode rakker 'De Noordernieuwswelle'.

Veel leesplezier gewenst.

De redactie

NOORDERNIEUWSWELLE
Dorpskrant van Noordwelle

dorpskrantnnw@gmail.com

www.noordwelle.com

38^e jaargang

Verschijnt 10x per jaar



*Redactie Dorien Wandel, José Vrijdag, Marianne de Jonge en
Kitty Heye*

Vormgeving: Wim Schilperoort en Leo Schults

Wist u dat

- U altijd zelf uw stukjes in kunt sturen
- Wij heel graag kopie ontvangen (uiterlijk de 15^e van de maand)
- Dorpskrantnw@gmail.com ons mailadres is
- U daar uw kopie naar toe kunt sturen [lettertype: Tamoha 11 pnt]
- Handgeschreven kopie natuurlijk ook nog steeds welkom is
- Er weer 30 deelnemers waren voor het dauwtrappen
- Er weer geheel volgens traditie heerlijke eieren met spek geserveerd warden
- Ook paard en wagen weer van de party waren.
- Er dik keer zelfs koffie voor op de stop was
- Ons mooie dorp weer in de PZC stond
- Aantal Heeren zich flink in het zweet hebben gewerkt
- Zij ervoor hebben gezorgd dat ons terras bij ONS dorpshuis er spik en span bij ligt.
- Wij hier binnenkort mooi gebruik van kunnen maken tijdens onze jaarlijkse dorpsbbq.
- Hiervoor binnenkort weer een uitnodiging op de mat ligt

VOOR UW AGENDA:

- Eerste vrijdag van de maand: Snekavond
- Tweede woensdag van de maand: Crea dames
(Zomerstop vanaf 12 Juni tot 19 Oktober)
- Derde vrijdag van de maand (20:30): DDaames
- Laatste vrijdag van de maand: Heeren
- Iedere woensdag vesper (18:00-18:30) en/of maaltijd (18:30) in de kerk zie: www.kloosterwelle.nl

18 juni: Pubguiz (opgeven bij José, zie flyer)

15 juli: Dorpsbbq met livemuziek

RECEPT

Rode linzencurry met kokos (foodies)

Deze linzencurry bevat weinig vet, is makkelijk te lekker.

Voor 4 personen

300 gr rode linzen

1 blik kokosmelk

1 blik tomatenblokjes

1 ui gesnipperd

1-2 el rode curry pasta

1 el olijfolie

Handvol verse koriander

Geraspte kokos



Verwarm de olie op laag vuur in een pan en fruit de ui.

Roer de rode curry pasta erdoor. (laat de hoeveelheid afhangen van de gewenste pittigheid). En laat deze even meebakken.

Giet de kokosmelk erbij, roer even goed door en laat het geheel ca. drie minuten inkoken.

Voeg dan de tomatenblokjes en rode linzen toe .

Breng op smaak met zout en peper en laat nog 20 minuten sudderen, terwijl je af en toe roert.

Schep de rode linzen curry in kommen en strooi er wat verse koriander en geraspte kokos over. Lekker met brood of witte rijst.

Eet smakelijk
Elbrich

De Driehoek – deel 7: Dorpsring 44

Het meest noordelijke huisje in De Driehoek had nummer 44 en is misschien wel het laatst aangebouwde pandje, hoewel het in het begin van de 19^e eeuw al deel uitmaakte van het complex, evenwel pas na 1825.



Het zal iets kleiner zijn geweest dan de gemiddelde woning in de Driehoek die bestond uit een woonkamer aan de voorzijde van circa 18 vierkante meter met daarin bedsteden en daarnaast een keuken van circa 14 vierkante meter. Verder was er natuurlijk een zolder. En dat was het dan. Soms woonden in zo'n huisje twee families.

De eerste bewoner die we kennen van Dorpsring 44 was de arbeider Cornelis Viergever. Hij was in 1857 in Oosterland geboren en in 1878 van Haamstede in Noordwelle komen wonen. Op 9 mei 1885 trouwde hij in Noordwelle met de arbeidster Wilhelmina Overdulve, die in 1862 in Elkerzee was geboren en

vandaar op 19 mei 1885 zich liet inschrijven in Noordwelle. Er werden in het gezin twee kinderen geboren aan de Driehoek: Wilhelmina in 1886 en Cornelis Jan in 1888. De overige vier kinderen in het gezin werden ook in Noordwelle geboren, maar toen was het huisje aan de Driehoek al te klein geworden.

Volgende bewoners waren de veldarbeider Jakob Marinus Natte, geboren in 1858 in Kerkwerve en Anthonia Heijtmán, geboren in 1885 in Oosterland. Zij waren op 30 april 1891 getrouwd in Noordgouwe en woonden daarna eerst in Nieuwerkerk waar in september 1891 een eerste dochter werd geboren. Tot 1903 werden daar nog vier kinderen geboren, onder wie in 1900 Jan Johannis Natte, de vader van Vera Berrevoets. Via Elkerzee kwam het gezin naar Noordwelle waar het zich in 1909 vestigde. De oudste dochter had het ouderlijk huis toen al verlaten, maar keerde in 1917 voor twee maanden uit Elkerzee terug naar huis om twee maanden later weer te vertrekken naar Renesse. Zoon Cornelis Natte verliet het ouderlijk huis in 1929 om zich te vestigen in Bergen op Zoom.

Volgende bewoners die wij hier nog kunnen plaatsen waren de veldarbeider Hubrecht Tonis Jonker, die in 1898 in Elkerzee werd geboren. Hij trouwde op 29 maart 1924 met Anna Straaijer, die in 1902 in Burgh werd geboren. Ruim vier maanden later werd hun eerste zoon Jacobus Gilles geboren en twee jaar later een zoon Gilles Jacobus. Voor de Tweede Wereldoorlog woonde er ook nog een Willemina van der Linde, die vertrok naar de (oude) Smidsweg en tot 1938 woonde Adriaan van de Sande er, die eerder gewoond had aan Dorpsring 2 en verhuisde naar een ander pandje in de Driehoek. De woning werd daarna kort bewoond door Pieterella Tuyte die in juli 1938 vertrok naar Haamstede. Voor haar vertrek had Pieter van Felius zijn intrek in de woning genomen, maar ook hij vertrok al weer snel. In 1940 verhuisde ook hij naar de (oude) Smidsweg.

Vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog kwam de uit Goudswaard afkomstige landarbeider Anton Marinus van Dienst, geboren in 1916, er wonen. Hij was in maart 1940 in Noordwelle getrouwd met Neeltje Wilhelmina Verboom uit Elkerzee en zij bleven tot december 1942 toen ze naar Zierikzee vertrokken.

Twee jaar later kwam Tona van der Pol (weduwe van Adriaan de Vos, met wie zij in 1896 was getrouwd) er wonen, die bij de inundatie werd geëvacueerd naar Voorst in Gelderland. Onbekend is of zij ook vandaar terugkeerde. Tijdens de watersnoodramp in 1953 stond het huis leeg, maar het werd toch nog één keer bewoond. Het was inmiddels bezit van Job de Boer en diens weduwe Adriana van der Weele betrok het huisje in oktober 1954, waarna zij in februari 1955 verhuisde naar Dorpsring 20. Het zaal echt om tijdelijke huisvesting zijn gegaan.

De watersnoodschade aan het pand was getaxeerd op 728 gulden en de gemeente Noordwelle was bereid het pand aan te kopen voor 1200 gulden, zo werd eind maart 1954 besloten in de gemeenteraad. Twee weken later werd deze aankoopprijs gewijzigd in 1009 gulden en in september 1954 werd de aankoop definitief. Aan de Centrale Directie Wederopbouw werd per brief beloofd dat voor de te slopen krotten aan de Driehoek in het dorp twee nieuwe woningwetwoningen zouden worden gebouwd. Daarmee was het pleit beslecht. In december 1958 werd een contract afgesloten met de handelaar J.C. Berrevoets aan de Meelstraat in Zierikzee voor de sloop van de woningen in de Driehoek.

Daarmee kwam een einde aan deze eerste ‘inbreiding’ van Noordwelle en ontstond de open ruimte die ook nu nog om de kerk bestaat. Tevens komt hiermee een einde aan de beschrijving van de historische bewoning van de huizen van het dorp Noordwelle. In een aantal afsluitende hoofdstukjes zal ik de komende maanden mijn geschiedenissen en geschiedenisjes van Noordwelle beëindigen.

F. Westra

NATUUR

Het was een prachtige zondagmiddag en we konden deze verjaardag heerlijk buiten vieren. Allerlei onderwerpen werden onder de loep gelegd door onze [klein]kinderen.

De sloop van de school natuurlijk. En ook de vijver werd aan een onderzoek onderworpen. De conclusie was dat – dank zij het veelvuldige bezoek van de Reiger – vele vissen heerlijk waren opgeslokt. Maar tot onze vreugde werden er vier Salamanders gespot. Hopelijk laat de Reiger ze met rust!!!!

De Clematis die de pergola helemaal bedekt is net een roze waterval en de struik Oranjabloemen – Choisya – ziet helemaal wit van de bloemen. Je bedwelmd bijna van de geur. De bloemen en de meeldraden zijn witgekleurd, maar op de meeldraden zitten oranjebolletjes – zie foto - Komt daar misschien de naam vandaan?



De bloeiers waren allemaal zo vroeg dit jaar.

De Wilde Hyacintjes hebben rijk gebloeid in roze en licht paars en de Seringenboom was er ook vroeg bij. De Akeleien die zich verspreid hebben door de hele tuin bloeien al en zojuist zag ik dat de Lijsterbes ook al open gaat.

In de vrije natuur, zijn de Zwaluwen allang weer gearriveerd in de schuur van Martien. Met velen hebben ze de lange gevaarlijke reis overleefd en hun geboorteplekje teruggevonden. Elk jaar opnieuw een wonder he? Ook de Tjif-Tjaf laat elke dag horen dat hij zijn territorium heeft afgebakend. Zou hij echt al een huis hebben gevonden? Wij hebben er nog één in de aanbidding. Tot ons grote verdriet laten de spreeuwen zich niet meer zien in de tuin. Ze missen het kippenvoer en hun vaste stekje op de dakgoot van de school. Hopelijk heeft Martien nog plaats genoeg voor hen onder de dakpannen van zijn schuren. Ons merelnest wat goed verscholen in de Hedera was gebouwd, is leeggeroofd door een ekster. Heel sneu. Hopelijk beginnen ze opnieuw.

Buiten de tuin bloeide ook zo het één en ander. Wanneer je vroeg in het voorjaar door de Laone rijdt in Renesse bloeit er op de aarden wal de Holwortel. Heel lichtpaarse – lip – bloempjes, niet te verwarren met het direct daarna bloeiende Hondsdraf. Dat zijn ook lipbloempjes, maar die kleur is donkerpaars.

Is het jullie al eens opgevallen hoe mooi de volgorde is? Eerst gaat de Sleedoorn bloeien met kleine witte bloempjes. Er zijn dan ook al Madeliefjes, wit met een geel hartje, gevolgd door het Muizenootje en de Paardenbloem. Na de Sleedoorn volgt het – witte – Krenteboompje. Een schoonheid, vooral als de knoppen op springen staan. Daarna is in de bermten het – witte – Fluitekruid aan de beurt. "Toeters" zeggen we hier in Zeeland. Wanneer die allemaal bloeien zien de bermten eruit als enorme bruidsboeketten. Een waterval van tere bloemschermen.

Gemengd met Scherpe Boterbloem???? Toen wij nog aan de Dorpsring woonden ging ik al verzamelen. Ik zette Marc in de wandelwagen en dan gingen we naar het begin van de Smidsweg, of naar de Zuidwelleweg, waar de bermten wit en geel kleurden. Ik knipte daar een arm vol van en had een weelderig boeket op de tuintafel.

Waar zou de Scherpe Boterbloem zijn gebleven? Nergens meer te zien in de bermten. Heeft het met gif te maken? Misschien is er iemand van jullie die het weet?

Bijna tegelijkertijd gaat dan ook de Smeewortel bloeien in de bermten. In de Wellandweg en de Bouwmansweg-Lockershofweg [dicht bij huis] heb je ogen tekort, als je tenminste ook nog op de weg wilt letten. Met hun witte, rode en paarse – lip - bloemen zijn ze een bijzonder opvallende bermplant. In de loop der tijd zie je steeds meer kleurkruisingen. De laatste jaren duiken steeds vaker verschillende tinten roze op. Na het maaien gaan ze weer vrolijk bloeien. Hun grote penwortels worden gebruikt voor verschillende doeleinden

Heel veel plezier, met alle planten en dieren deze maand, Janny

STILTE- EN BEZINNINGSWANDELING NABIJ IN RENESSE

Woensdagavond 7 juni organiseert Goedereede Counseling een stilte- en bezinningswandeling in de duinen en op het strand nabij Restaurant Zeerust, Rampweg 1 te Renesse. Start is om 19.00 uur .

Even een moment voor jezelf. Uit de hectiek van de dag, genieten van de prachtige schepping van God. Goedereede Counseling heeft deze wandeling uitgezet die in het teken van stilte en bezinning staat. Een uitdaging om stil te worden en te zijn, een mooie en goede ervaring. De afstand is maximaal 4 kilometer.

Om deze uitdaging aan te gaan kunt u zich aanmelden via e-mail: willy@goedereedecounseling.nl of bij Krientje Goemaat telefoon 06 51 86 49 53. U ontvangt daarna een bevestiging met aanvullende informatie.

In verband met de organisatie is het noodzakelijk dat u van tevoren bent aangemeld.

PUZZEL

Woordzoeker



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

abaca	erop	ietwat	Seat
bent	ether	kaag	shocking
bergop	Etna	kaping	surfer
bolide	etter	kift	tune
bras	garoe	leep	vitten
climax	gerant	ombuigen	

ZOMERCONCERT DE URKER MANS FORMATIE

Op zaterdag 19 augustus 2017 treedt de Urker MANS Formatie op in de Hervormde Kerk in Haamstede. Ze presenteert haar nieuwe cd 'Morgen' die voor de zomer is verschenen. Het album is gevuld met titels zoals: 'Edelweiss, Leningrad en Comrades in Arms' en met gevoelvulle spirituals zoals: 'Get on board en Soon and very soon.'

De dertien zangers zingen in traditionele Urker kleding onder leiding van de professionele dirigent Martin Mans. Aan het orgel en de vleugel zit het multitalent Mark Brandwijk die het programma een extra dimensie geeft. Bijzonder aan de formatie is dat de zangers ook solistisch aan bod waardoor hun unieke stemmen nog meer tot hun recht komen. Twee van hen bespelen, naast hun zang, een taragot en een altviool.

De mannen komen op in processie en zingen uit volle borst psalm 107 'Zij die de zee bevaren'. Hiermee is de toon gezet voor een avond ontspannen genieten van een gevarieerd programma. Aan het einde geeft Mans de luisteraar gelegenheid om mee te zingen met de toegift. Hieraan wordt massaal gehoor gegeven.

Datum : zaterdag 19 augustus 2017
Aanvang : 19.30 uur.
Locatie : Hervormde Kerk, Kerkring, Haamstede
Toegang : € 17,50. Online en bij reservering € 16,-. Kinderen t/m 11 jaar € 5,-. ANBO/KBO/PCOB-leden betalen op vertoon van de lidmaatschapspas € 13,-.
Reserveren : www.martinmans.nl of op de reserveerlijn: 06 – 25 39 19 03.
Voorverkoop van kaarten: VVV-Burgh-Haamstede, Noordstraat 45a