

**VAN DE REDACTIE**

Beste Noordwellenaren,

De laatste weken van september zijn we nog blij verrast met vele zonnige dagen en dat was zeer welkom na de vele regenbuien! Maar gelukkig hebben we hier geen orkanen of aardbevingen zoals elders in de wereld; vergeleken daarbij is de extra regen peanuts.

Nee, het is hier nog steeds prachtig wonen op ons mooie dorpje. Zeker nu de gezellige maanden met extra veel activiteiten in ons dorpshuis er weer aan komen.

De mosselavond is bij het uitkomen van dit krantje al achter de rug, dus daarover leest u als het goed is een volgend keer waarschijnlijk.

In ieder geval weer veel leesplezier met dit nummer!

De redactie.

**NOORDERNIEUWSWELLE**  
**Dorpskrant van Noordwelle**

[dorpskrantnnw@gmail.com](mailto:dorpskrantnnw@gmail.com)

[www.noordwelle.com](http://www.noordwelle.com)

*39<sup>e</sup> jaargang*

*Verschijnt 10x per jaar*



*Redactie*      *Dorien Wandel, José Vrijdag, Marianne de Jonge en Kitty Heye*

*Vormgeving:* *Wim Schilperoort en Leo Schults*

# Wist u dat

- U altijd zelf uw stukjes in kunt sturen
- Wij heel graag kopie ontvangen (uiterlijk de 15<sup>e</sup> van de maand)
- [Dorpskrantnw@gmail.com](mailto:Dorpskrantnw@gmail.com) ons mailadres is
- U daar uw kopie naar toe kunt sturen [lettertype: Tamoha 11 pnt]
- Ons laatste krantje er wat anders uitzag
- Dit kwam door een creatieve oplossing via een inlegvel
- De redactie een diepe zucht slaakte toen de krant met uitnodiging alsnog gelukkig op tijd in uw brievenbus lag
- Wij de creator van harte bedanken
- De nieuwe jeux-de-boulesbaan ook via een creatieve oplossing wordt gerealiseerd
- Wij die binnenkort in gebruik kunnen nemen
- De goaltjes op ons nieuwe grasveld ook al in gebruik zijn genomen
- Het terras bij ons dorpshuis wordt opgefleurd met een grote loungebank
- Deze gefinancierd gaat worden uit de opbrengst van de verloting bij de laatste dorpsbbq
- Wij onze nieuwe inwoners Ward en Jordan Tims van harte welkom heten aan de Ingridstraat
- Wij hopen dat ze zich hier snel thuis gaan voelen
- Er vele sportieve dorpingen ingeschreven staan voor het Zeeuwse Kustmarathonweekend 7 en 8 oktober as.
- Wij alle sporters te voet of op de fiets veel succes toewensen

## VOOR UW AGENDA:

- Eerste vrijdag van de maand: Snekvond
- Tweede woensdag van de maand: Crea dames
- Derde vrijdag van de maand (20:30): DDames
- Laatste dinsdag van de maand Tafelen
- Laatste vrijdag van de maand: Heeren
- Iedere woensdag vesper (18:00-18:30) en/of maaltijd (18:30) in de kerk zie: [www.kloosterwelle.nl](http://www.kloosterwelle.nl)

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| 30 September: | Mosselavond          |
| 4 Oktober     | Vesper Kloosterwelle |
| 22 Oktober    | High Tea             |
| 25 November   | Intocht Sinterklaas  |

## LIEVE DORPSGENOTEN

Zoals velen van jullie al weten hadden we ons huis aan de Lokkershofweg sinds 1 mei te koop staan. Na wat kleine gezondheidsproblemen afgelopen winter hadden we daartoe besloten.

En omdat Sjaak vorig jaar gestopt is met werken, en zich had voorgenomen om zeker 1 keer in de week de racefiets te pakken en een lekker tochtje te maken.

Nou, er zijn meer weken dat het er niet van komt dan wel. En omdat de tuin toch nog al wat onderhoud vraagt moet je je verstand gebruiken en dan kom je tot dit besluit.

Maar mijn verstand en gevoel hebben veel ruzie en zijn het zeker niet altijd met elkaar eens.

Goed, maar na 4 dagen belde de makelaar voor de eerste bezichtigingen.

Kreeg de schrik van m'n leven. O nee dat is wel erg snel. Eerst maak je alles in orde voor de fotograaf, want je wilt toch wel dat het er een beetje netjes uitziet. Vervolgens voor de bezichtiging aan de slag. Alles wat je niet wil laten zien op de kar en op Zeelandia verstoppt. :) Dit hebben we zo 'n 7 keer gehad. En voor alle vakantie's begonnen was het al ovb verkocht.

Dus gaan we, ik na 62 jaar (ben onder de vuurtoren een jaar eerder geboren) en Sjaak na bijna 42 jaar Noordwelle verlaten.

Maar wat een pijn dat doet hoef ik echte Noordwellenaren niet te vertellen.

We gaan eerst een klein jaar naar Zierikzee, waar Sjaak dan weer geboren is. Daar hebben we een huis kunnen huren aan de Schouwenbank.

En dan, als het appartementengebouw aan de Kloosterweg in Haamstede klaar is hopen we weer richting de Westhoek te komen.

Heb vaak met Gean en Henk Dalebout op de boerderij in de Zuidwelleweg gespeeld. Met m'n broers Leo en Jan samen naar school gegaan. Vriendjes en vriendinnetjes gekregen. Sinterklaas gevierd. Kerst samen met de kinderen van de school Kerstliedjes gezongen op het kerstfeest in het dorps huis. Ik ga er maar niet teveel op in want de tranen staan te dringen.

21 mei 1976 trouwden we en gingen we op Stoofweg 58 wonen. Dat huurden we van de Heer P Hanse die ernaast woonde.

Daar zijn ook onze beide kinderen geboren. Toen Jan Willem geboren werd kwam (de oude) dr Simons ons helpen.

Hij kon niet meer zo goed achterom kijken om van het pad af te komen en draaide gewoon midden op het gazon. Ook Leonie heeft daar het eerste daglicht gezien.

In 1983 overleed de Heer van de Panne en werd ons dit huis aangeboden om te kopen door de familie die destijds op Zeelandia woonden.

We waren geen van beiden ooit met een koophuis in aanraking geweest dus lagen er nachten van wakker. Maar wat zijn we altijd blij geweest dat we toen die stap genomen hebben. Nooit maar dan ook nooit hebben we er spijt van gehad. Ja misschien wel eens als de dakpannen rond je oren vlogen door de storm.

En wat hebben vele gasten van dit heerlijke plekje mogen genieten. Sommige gezinnen zijn 17 jaar lang achter elkaar elke zomer geweest.

Samen gelachen en gehuild. Vooral toen ze de laatste keer weggingen.

Dit was en is altijd mijn paradijsje geweest. Met een uitzicht dat elke avond anders is.

Willem Jan en Fay met jullie kleine mannetje. We wensen jullie net zoveel plezier in dit en op dit heerlijke plekje.

Lieve dorpsgenoten zo begon ik en ik wil er mee eindigen. Het gaat jullie allemaal goed en we gaan elkaar zeker nog wel eens tegen komen. Op een terras ofzo. Want daar krijgen we nu tijd voor.

Lieve groeten Sjaak en Janneke van Nieuwenhuijze.

Hoe een band ontstond met Zeeland.

Mijn eerste bezoek aan Schouwen vond plaats omstreeks 1960. Mijn ouderlijk gezin vierde vele jaren vakantie in Cadzand op aangeven van onze huisarts.

Als heel klein kind had ik langdurig longontsteking gehad en ik was ook nog eens immuun voor penicilline. Lange vakanties in de gezonde zomerlucht van Zeeland zouden goed voor mij zijn.

Tijdens zo'n vakantie overleed mijn opa in Haren – de plaats waar ik nu woon – en er moest familieoverleg gevoerd worden. Hoewel de broer van mijn moeder een klein vakantiehuis had in Brouwershaven vond het overleg plaats in Haamstede in het huis De Brouwerij – achter het kasteel – waar de schoonouders van mijn oom woonden.

Dit was de familie Hartog en de schoonvader van mijn oom gaf leiding aan de Tuinbouwschool in Haamstede.

Mijn oom had – min of meer toevallig - in de periode voorafgaand aan de Watersnoodramp voor een proefschrift de bodemgesteldheid van Schouwen-Duiveland en Tholen onderzocht. Daarbij had hij zijn toekomstige echtgenote leren kennen: een dochter van dhr. Hartog. Zo kwam er een Zeeuws meisje in onze familie. Ik kan me die reis van Cadzand naar Haamstede in zoverre nog wel herinneren dat we van Katse Veer met de boot naar Zierikzee voeren langs de in aanbouw zijnde Zeelandbrug.

Vermoedelijk ben ik toen ook met de bus langs Noordwelle gekomen, maar daar herinner ik me niets van.

Afgezien van de vakanties in Cadzand logeerde ik later ook wel eens bij mijn oom in Brouwershaven ten tijde van de aanleg van de Brouwersdam. We zwommen in het haventje van Scharendijke en van Brouwershaven herinner ik me vooral het melodietje dat elk kwartier te horen was van het stadhuis. Mijn oom was uiteindelijk in 1960 in Wageningen gepromoveerd en kende veel mensen op

Schouwen-Duiveland, onder wie de familie De Koeijer die op een grote boerderij vlak buiten Brouwershaven woonde (Mon Genie) waarmee hartelijke betrekkingen werden onderhouden.

Van Schouwen wist ik dus wel iets toen ik in mijn studietijd in Groningen verkering kreeg met Hilje Spijkerman, die overigens voor mij ook geen onbekende was. In Enschede hadden we al een paar jaar in dezelfde middelbare schoolklas gezeten.

De hernieuwde kennismaking was een succes want in juni 1977 mochten we met de Volvo van de familie Spijkerman naar Noordwelle rijden om daar de herfstvakantie door te brengen. Hilje had al een rijbewijs en we waren 22 jaar oud, dus het was een super de luxe ervaring: een Volvo en een huisje in Zeeland.

Dit huisje aan de Ingridstraat 6 was door mijn schoonouders in 1970 gekocht van de familie Koster, dus Hilje kende Noordwelle veel beter dan ik. Op nummer 4 woonden de ouders van Janny Dooge en op nummer 8 opoe Kosten, hoewel ik daar geen concrete herinnering meer aan heb.



Van die eerste vakantie heb ik niet veel herinneringen meer, maar nog wel dat we onze 'buren' Jaap en Coba Kosten meenamen in de

Volvo in een tochtje in de mist over de Zeelandbrug naar Colijnsplaat.

We hebben ongetwijfeld meerdere leuke tochtjes gemaakt waarbij als we terug kwamen het dorp ingereden werd vanaf de Wellandweg en de Oude Stoofweg en dan de Ingridstraat in – want dat hoorde zo – en de auto stond dan half op de stoep geparkeerd tegenover het huis bij het hek van het weijtje van Moermond. Dat is tot het laatst toe zo geweest. En we gingen naar het strand bij het Klokje, want dat was het strand van Noordwelle, hoewel je er hoogst zelden iemand uit Noordwelle aantrof. Ik studeerde geschiedenis in Groningen en ontwikkelde belangstelling voor de plaatselijke geschiedenis van Noordwelle en Schouwen.

Het huis aan de Ingridstraat was een mooie uitvalsbasis voor archiefonderzoek in Zierikzee (destijds nog in de Meelstraat) en in Middelburg (destijds nog in de abdij) en schreef een scriptie over het belastingoproer in Zierikzee in 1472.

Aangemoedigd door mijn oom bood ik aan er een verhaal van te maken voor het geschiedenisjaarboek van Schouwen-Duiveland: Kroniek van het land van de Zeemeermin. Een zekere meneer Uil liet mij echter weten dat de redactie daarin niet geïnteresseerd was. Voor niets was het werk niet geweest. Ik kreeg er een goed cijfer op en dat hielp bij het afstuderen.

Het exemplaar van de scriptie dat ik schonk aan de bibliotheek van het archief in Zierikzee deed jaren later dienst als inspiratiebron voor een openlucht toneelstuk in Zierikzee. Noordwelle kreeg een dorpskrant in de vorm van de Noordernieuwswelle en nadat Janny Dooge daar een keer een stukje in schreef over de Spaanse soldaten die tijdens de Tachtigjarige Oorlog opgesloten zaten in de kerktoren van Noordwelle, bedacht ik dat het wel leuk zou kunnen zijn om stukjes te gaan schrijven voor de Noordernieuwswelle over de geschiedenis van het dorp. Daarover kwam ik in gesprek met Heleen Vermeer die in de redactie zat en jarenlang had ik contact met haar over deze geschiedenisstukjes.



Ik ging er tijdens de vakanties ook voor naar het archief: zowel in het oude gemeentehuis in Haamstede als in het rijksarchief in Middelburg.

Dat laatste combineerde ik dan vaak met een bezoek aan Leo Hannewijk – de huidige directeur van het ‘Film by the sea festival’ in Vlissingen – die destijds een collega van mij was als directeur van het filmhuis in Middelburg.

Ik had inmiddels een soortgelijke baan in Groningen gekregen. En ik had frequent contact met mijn oom die ik zeker in de eerste jaren mijn stukjes voorlegde voor ik ze naar Heleen Vermeer stuurde. Hij had tenslotte veel verstand van de geschiedenis van Schouwen-Duiveland en publiceerde ook stukken in de uitgaven van de Vereniging van Stad en Lande van Schouwen-Duiveland, iets wat ik later ook ben gaan doen. Ik mocht van de eerder genoemde meneer (Huib) Uil ook in het jaarboek gaan publiceren en ik leerde hem veel beter kennen door het veelvuldige bezoek tijdens de vakanties aan het archief in Zierikzee.

Hiermee was de basis gelegd voor de nu bijna 200 stukjes over de geschiedenis van Noordwelle.

Hoe dat verder ging zien we volgende keer.

F. Westra

## **NATUUR IN OMMEN EN NOORDWELLE**

Enige tijd geleden gingen wij weer naar Ommen en het viel ons onderweg al op.

Hoe verder we van de kleigrond verwijderd raakten, hoe meer Teunisbloemen we in de wegbermen zagen bloeien. Soms zag je echt gele velden.

We hebben ons al eens laten verleiden om wat zaad ervan mee te nemen. Vol goede moed zaaiden we het uit, maar deze plant is geen kleiliefhebber. Snapten we ook al wel, maar ja.....Zeeuws eigenwijs!

Ook zag je regelmatig de gele Ratelaar in de berm groeien. Dit is – alweer - een lipbloem. Wat ik altijd een schattig plantje vind – als kind al – is het Vlasbekje. Alweer een gele lipbloem met een oranje tongetje!! Maar dat groeit ook soms bij ons in de berm. Ik zag het langs de recreatie verdeelweg tussen Renesse en De Zoete Kers.

Ook groeit hier bij ons de – gele lipbloemige – rolklaver. Grote plakken, geel gekleurd - dat zijn ze.

Wie wel eens bij Martien komt kan daar aan die prachtige oude muur die daar staat, de Muurleeuwenbek zien groeien. {Lipbloem} Sierlijk hangt hij daar naar beneden te bloeien, met piepkleine licht paarse bloempjes met een geel hartje. Ze houden ervan om tussen oude stenen te wortelen.

Toen de Vlinderstruiken bij de school werden gerooid, heb ik geprobeerd ervan te stekken. Het is gelukt. We hebben vier nieuwe struikjes die al volop bloeien. De Kolibrievlinder deed zich tegoed aan de nectar met flapperende vleugeltjes. Die waren ook vaak te vinden bij de grote Koningskaars die we ook dit jaar weer in de tuin “gedoogden”. Uiteindelijk is dat ook een berrnplant. Onze Koningskaars was dit jaar wel 3 meter hoog.

Jaren geleden waren we in de Dordogne met vakantie samen met mijn zus en zwager. We reden door een groot natuurgebied met veel bos en zanderige paadjes. Het was gloeiend heet toen we bij een klein dorpje kwamen.

Dat gingen we verkennen, want er was een leuk winkeltje met keramiek. Allerlei borden, schalen enz.

Midden in het centrum van het dorp stonden oude, grote gebouwen en wij liepen daar te zinderen in de zon. Ineens zagen we toen een Kolibrievlinder op een bloem zitten en we riepen dat naar elkaar. Alle vier bogen we voorover om hem goed te bekijken. Ineens was daar een diepe stem met een Frans accent boven ons hoofd: “ja inderdaad, dat is een Kolibrievlinder, hier algemeen bekend”. Wat bleek: we stonden bij het Gemeentehuis en de burgemeester nodigde ons uit om binnen iets te komen drinken.

Dat was heerlijk verkoelend en hij vertelde ons allerlei dingen uit de streek, terwijl wij uit zaten te puffen.

Hij had vrij lang in Nederland gestudeerd en had een Nederlandse vrouw. Het kwam niet dagelijks voor dat er Nederlanders in zijn dorpje kwamen.

Julie lezen dit natuurlijk aanmerkelijk later dan dat ik het schrijf. Maar eind augustus zaten we heerlijk buiten op het terras en ineens kroop er een grote rups over ons tafeltje. We hebben gemeten, hij was 7,5 cm lang, prachtig van tekening met zwarte haren op zijn lijf. Niet uitnodigend om hem op te pakken. Ik heb hem even in een pot gedaan zodat we hem goed konden bekijken.

Speuren in mijn boekjes leverde resultaat op. Het was de rups van de Wapendrager. Een nachtvlinder. Prachtig van kleur. De vlinder lijkt op een afgebroken takje van de Berkenboom.

Daar zaten wij onder, dus de vraag waar hij vandaan komt, was opgelost.

Als je -  
Wapendrager  
de rups -  
intoetst bij  
Google krijg je  
hem gelijk. Dan  
zie hem in  
kleur, want ik  
weet niet of de  
foto zal lukken.



Dat was het weer voor deze keer.

Een mooie kleurige herfst gewenst. Janny

## EVEN VOORSTELLEN

Nou ja even voostellen, een ieder hier in Noordwelle zal mij zeker al wel kennen want we wonen hier per slot van rekening al weer 8 jaar en ik kan je zeggen met heel veel plezier.

Nu is het zo dat er het één en ander in het dorps huis is veranderd, niet zo zeer betreft de inrichting enzovoorts want het dorps huis is pas helemaal mooi opgeknapt!

De dames , Trudy en Hennie zijn per 1 september gestopt met het coördineren van het reilen en zeilen van het dorps huis en nu heeft het bestuur aan mij gevraagd of ik het wil gaan coördineren.

Dit lijkt mij zeker leuk om te doen, samen met Jan (m'n rechter hand) en met ondersteuning van het bestuur natuurlijk want eigenlijk komt het wel wat vroeg op mijn pad.

Ons pension staat nog te koop en zitten nog een beetje in een drukte MAAR beste Noordwellenaren ik denk... dat we het vooral samen moeten doen, zoals we dat met zoveel activiteiten doen op het dorp en daar heb ik eerlijk gezegd alle vertrouwen in!

Dus denkt u/jij, ik wil graag helpen laat het mij dan even weten het maakt niet met wat want vele handen maken licht werk.

En zijn er leuke ideeën voor – activiteiten of voor in en om het dorps huis dan wil ik dat ook graag horen.

Een vriendelijke Groet van : Herda Heikamp  
Dorpsring 23 0111-462079

## OPROEP

Wie lijkt het leuk om mee te werken aan deze geweldige krant en dan met name in de vormgeving?

Graag contact opnemen met [dorpskrantnnw@gmail.com](mailto:dorpskrantnnw@gmail.com)

De Redactie

## TAXATEUR ARIE MOLENDIJK IN ZIERIKZEE

De bekende Nederlandse taxateur en veilinghouder Arie Molendijk uit Rotterdam komt donderdag 5 oktober van 14.00 tot 17:00 uur naar de Bibliotheek in **Zierikzee, Hatfieldpark 1** om oude en zeldzame boeken, handschriften en oude bijbels voor het publiek op hun waarde schatten.

Er is voldoende parkeergelegenheid in de omgeving.

Taxatie kost vijf euro, ongeacht het aantal te beoordelen boeken.

## RIJBEWIJSKEURING

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor d.d. 28 september en 26 oktober terecht op het spreekuur in Dorpshuis De Schutse, Julianastraat 22.

Voor informatie en een afspraak belt u tijdens kantooruren naar het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen: 088 23 23 300.

Zelf een datum plannen kan via [www.regelzorg.nl](http://www.regelzorg.nl).

## Woordzoeker



Aegon

beloop

bijlage

bups

divan

duik

Freud

gember

glad

huis

kader

klit

lood

Madrid

mast

plint

rond

roofmier

snijwerk

special

vork

warm

wiel

zalig