

## VAN DE REDACTIE

En toen was het alweer december, nog even en weer een jaar voorbij. De decembermaand betekend voor iedereen wat anders. Persoonlijk vind ik het vooral een gezellige maand; kacheltje aan in huis, het huis versieren, kadootjes, lekker eten en gezellig samen zijn met familie en vrienden. Nu ben ik me er ook zeker van bewust dat niet iedereen het geluk heeft om zo'n 'warme' decembermaand te beleven. Toch hoop ik dat we op ons dorpje de warmte een beetje kunnen delen met elkaar. Er staan in ieder geval nog wat gezellige activiteiten op de kalender deze maand! En nodig je buurtjes eens uit voor een lekker kop koffie met wat lekkers, een beetje persoonlijke aandacht doet een mens goed. Wij van de redactie en jullie als lezer zullen deze maand afscheid moeten gaan nemen van een vaste rubriek. Frans Westra heeft ons heel lang iedere maand verblijd met een stukje Noordwelle geschiedenis, helaas komt hieraan deze maand een einde. De allerlaatste door de eeuwen heen leest u in ons laatste nummer van dit jaar. Wij willen Frans enorm bedanken voor zijn bijdrage in de Noordernieuwselle, mochten jullie hem ook nog een persoonlijk bedankje willen sturen dan kunt u deze naar ons mailen en sturen wij hem door naar Frans! *De redactie.*

### **NOORDERNIEUWSWELLE** **Dorpskrant van Noordwelle**

[dorpskrantnnw@gmail.com](mailto:dorpskrantnnw@gmail.com)

[www.noordwelle.com](http://www.noordwelle.com)

*39<sup>e</sup> jaargang*

*Versijnt 10x per jaar*



*Redactie*      *Dorien Wandel, José Vrijdag, Marianne de Jonge en Kitty Heye*

*Vormgeving:* *Wim Schilperoort en Leo Schults*

# Wist u dat

- U altijd zelf uw stukjes in kunt sturen
  - Wij heel graag kopie ontvangen (uiterlijk de 15<sup>e</sup> van de maand)
  - [Dorpskrantnw@gmail.com](mailto:Dorpskrantnw@gmail.com) ons mailadres is
  - U daar uw kopie naar toe kunt sturen [lettertype: Tamoha 11 pnt]
  - Wij graag kopie ontvangen [ uiterlijk de 15-e van de maand]
- 
- Wij hopen dat de advertentie van Maarten er nu wel in komt
  - Wij dachten deze al in ons oktobernummer te zullen zien
  - Wij ons excuseren voor de miscommunicatie hierover
  - Wij blij verrast waren met een prachtig artikel in de PZC over hofstede Welland
  - Wij Amanda en Peter van harte feliciteren met de Zeeuwse Erfgoedtrofee
  - Deze prijs 18 november jl. is uitgereikt in ons dorpshuis
  - Zij supertrots kunnen zijn op het prachtige verbouwingsresultaat
  - Het muziekoptreden in ons kerkje 19 nov.jl. een groot succes was
  - De kerk afgeladen vol was
  - Een zekere Guido Gezelle daar ook aanwezig was
  - De wonderen de wereld dus nog niet uit zijn
  - Wij Jeanneke en Martijn van harte geluk wensen met hun huwelijk 24 nov. Jl.
  - De Oude Stoofweg die dag feestelijk versierd was
  - Wij het echtpaar veel geluk wensen in hun nieuwe huis in Zierikzee
  - 5 Wellse Wuvén Andalusie een week lang onveilig hebben gemaakt
  - Zij daar vele stoere wandelingen hebben gemaakt

- Zij nog nooit zoveel valse gieren als daar hebben gezien
- Zij naast het wandelen ook volop genoten van de tapas en de Rioja
- Je met het woordje OLA overal terecht kunt
- Je dan verder geen woordenboek nodig hebt
- Wij als redactie een kleine winterslaap houden
- Dit een november-december nummer is
- Wij u dus hierbij alvast fijne Kerstdagen en een goed Oud en Nieuw toewensen

### ***SPECIALE PRIVE- WIST -U-DATJES***

- Wij, Hans en Marianne, Noordwelle willen bedanken
- Deze dank voor het mede-oppassen op onze hond Zoey is
- Dit nl een superlieve maar ook zeer ondeugende hond is
- Zij tevens beschikt over een onuitputtelijke energie
- Zij het liefst Noordwelle e.o. alleen verkent
- Verschillende dorpingen ons daar dan gelukkig op wijzen
- Sommigen zelfs ook Zoey terugbrengen
- 1 dame hierbij zelfs haar hondenangst overwon
- Zij Zoey zowaar in haar nekvek durfde te pakken
- Wij dit heel erg moedig van haar vinden
- Wij nogmaals een ieder heel hartelijk bedanken
- Wij extra alert proberen te zijn om overlast te voorkomen



## VOOR UW AGENDA:

- Eerste vrijdag van de maand: Snekavond
- Tweede woensdag van de maand: Crea dames
- Derde vrijdag van de maand (20:30): DDaames
- Laatste dinsdag van de maand Tafelen
- Laatste vrijdag van de maand: Heeren
- Iedere woensdag vesper (18:00-18:30) en/of maaltijd (18:30) in de kerk zie: [www.kloosterwelle.nl](http://www.kloosterwelle.nl)

09 December	Kerstboom halen door de Heeren
10 December	Opzetten kerstboom
19 December	Kerststukjes maken in het dorps huis (09:30u)
05 Januari	Nieuwjaarsborrel + kerstboomverbranding

## AFVAL SCHEIDEN LOONT!

Onder deze kop heeft de gemeente Schouwen-Duiveland een folder in ons dorp laten bezorgen. Een goede zaak, alleen de manier waarop de gemeente dit gaat doen is achterhaald. Vooraf scheiden van afval, en dan met name plastic, blijkt uit onderzoek, is een dure aangelegenheid. Omdat de mensen alles wat op plastic lijkt in de daarvoor bestemde bak gooien gaat het mis. Er zijn zo'n 150 soorten plastic, ook in combinatie met aluminium (chips zak) en karton (drankverpakkingen). Dit wordt straks allemaal aangeleverd in de oranje bak (PD container). Om al deze soorten "plastic" vervolgens te gaan scheiden zijn erg kostbare methoden nodig. De aanschaf van de extra containers is ook niet voor niets!

Bovendien gaat een bemande vrachtwagen elke 2 weken het dorp door om deze te legen. Achteraf scheiden, zo blijkt, is een veel goedkopere en efficiëntere manier om plasticsoorten die herbruikbaar zijn, middels sensors en blaas mechanismen uit het afval te halen. Deze informatie kunt u terug zien bij "programma gemist" de uitzending van KASSA 24 nov. Hierbij een oproep de

PD bak af te bellen. Er staat in de brochure dat u dit kan doen als u hem niet wilt hebben! U kunt dan bellen met het gratis nummer 0800-0201044. Overigens blijft de grote oranjebak aan de Ingridstraat staan, als daar behoefte aan blijkt te zijn.

Ondergrondse opslag op een centraal punt in het dorp zou in de toekomst (net als in bijna alle Nederlandse gemeenten) ook voor papier, glas en restafval, een nette oplossing zijn.

Hans Schoneveld

## **NAMENS DORPSRAAD**

Nog even en dan beginnen de donkere dagen voor kerst alweer. De Heeren van Noordwelle staan alweer te popelen om de hoogste kerstboom van Schouwen Duivenland te scoren in Duitsland. Om de boom 's anderdaags netjes en feestelijk op te tuigen zodat de boom gedurende een maand weer mag pronken op de dorpsring. Natuurlijk gaat dit gepaard met gluwwein en een hapje. Wij mogen dit evenement ondertussen best wel een traditie noemen en zo stiekem hebben wij er best wel een paar: Strao, PHC, Koninginnedag, Sinterklaas, Kerstboomfeest en nog vele andere.

In het nieuwe jaar beginnen wij weer met de nieuwjaarsreceptie en de kerstbomen verbranding. Voor dit laatste werd er door een aantal dorpen gesuggereerd om dit gezamenlijk te doen omdat in sommige omliggende dorpen dit gebeuren wel heel pover is. Tijdens de leden vergadering is er unaniem besloten hieraan geen gehoor te geven immers deze traditie moeten wij als dorp in ere houden.

Een mooi bruggetje naar de afgelopen leden vergadering. In onze optiek ging deze soepel en in harmonie zoals het ook hoort. Opvallend was dat er veel politici aanwezig waren vast en zeker voor de aankomende gemeenteraadverkiezingen begin volgend jaar. Wij hebben in de vergadering afscheid genomen van Henny en Trudy als coördinatoren van het dorps huis. Herda had nog een fraai stukje huisvlijt gemaakt wat door de dames zeer werd gewaardeerd. Ook de PZC was aanwezig en heeft maar liefst twee artikelen (27 en 28 november) gewijd aan ons dorp. Een artikel

ten faveure van het afscheid en het tweede artikel ging over de verkeersveiligheid in en met name rondom ons dorp.

De verkeersveiligheid in en rondom het dorp krijgt een aparte commissie die met name dit onderwerp in kaart gaat brengen en een advies aan de dorpsraad gaat geven. Mocht u belangstelling hebben en u wilt zich hiervoor opgeven om mee te denken dan kunt u zich opgeven bij het secretariaat van de dorpsraad.

Jan Heikamp is op de vergadering officieel geïnstalleerd als lid van de dorpsraad het bestuur is heel blij dat Jan de gelederen komt sluiten en Jan is een welkome aanvulling binnen de Dorpsraad. Daarnaast assisteert hij Herda met het coördineren van het dorpshuis.

Tot slot op 26 november heb ik namens het dorp de gedenkkaart voor Gerrit Hanse in ontvangst mogen nemen. Dit gebeurde in de Kerk van Renesse waar alle overleden namen werden voorgelezen. Diegene die lid waren van de Kerk kregen een gedenkkaart.



Het was een mooie dienst opgeluisterd door het koor van Noordwelle Canto ad Mare uiteraard werd de dienst geleid door dominee Piter Goodijk. Wat een inspirerende man is dat toch ook al ben je niet gelovig het is echt de moeite waard om een kerkdienst van Piter Goodijk te bezoeken wellicht voor de kerst, 1e kerstdag om 11.00 uur.

De gedenkkaart krijgt een mooi plekje in ons dorpshuis. Wellicht al wat vroeg de Dorpsraad wenst u allen fijne feestdagen toe.

*Fred van Batenburg*

## VERSLAG LEDENVERGADERING DORPSRAAD

De ledenvergadering van onze dorpsgemeenschap op 22 november werd goed bezocht, ook door raadsleden van verschillende politieke partijen. Het was de eerste keer dat Fred van Batenburg als nieuwe voorzitter de vergadering leidde. Er werd afscheid genomen van Trudy Groenleer en Hennie Beneker die 8 jaar coördinator van het dorpshuis zijn geweest. Zij kregen een leuke collage met foto's uit al die jaren trouw beheer, bloemen en een bon voor de parfumerie. Ook voor Koos van Doorn is nog zo'n collage gemaakt door de nieuwe coördinator/ beheerder Herda Heikamp. Zij is inmiddels al druk en met succes in de weer en daar zijn we als dorp heel blij mee. Jan Heikamp werd zonder bezwaar van de vergadering toegevoegd aan de dorpsraad en heeft als voornaamste taak: contactpersoon dorpshuis. Het dorpshuis draait momenteel goed, met vrijwilligers voor de bar, de frituur, de schoonmaak, het onderhoud, Tafelen in de Buurt enz. Natuurlijk zijn nieuwe vrijwilligers van harte welkom! In december is er een onderhoudsdag onder leiding van verantwoordelijk dorpsraadlid Wim Schilperoort, waarop onder meer het welkomstbord bij de entree van het dorp zal worden vervangen.

Dat de overname van het dorpshuis door de dorpsgemeenschap een goede keuze lijkt te zijn geweest blijkt ook uit de groeiende deelname aan de activiteiten die tot nu toe in 2017 zijn georganiseerd. Koningsdag, dauwtrappen met ontbijt, de dorpsbarbecue, de mosselavond, de High Tea: overal was de belangstelling groter dan in de jaren daarvoor en dat is een prima zaak. Door vrijwilligers is het terras aan de zijkant vergroot en met het nieuwe speelpark een heel mooi geheel geworden. Na jaren hetzelfde bedrag te hebben geïnd als contributie voor leden van de Vereniging Dorpsgemeenschap Noordwelle, namelijk 7,50 voor een alleenwonende en 10 euro voor meer bewoners per adres wordt de contributie met ingang van 2018 verhoogd naar 10 euro voor een alleenwonende en 15 euro voor de overige adressen. Nieuwe bewoners die in 2018 lid willen worden betalen pas in 2019. Zij krijgen het historische boek over Noordwelle als

welkomstcadeau. Van de contributie worden deels de kosten van activiteiten betaald, maar bijv. ook de attenties voor dorpsbewoners bij lief en leed. Activiteiten in de toekomst zijn het kerstboomfeest op 10 december, koffieochtend met kerststukjes maken op 19 december en de nieuwjaarsreceptie op 5 januari met aansluitend kerstboomverbranding (dit laatste als het weer geschikt is).

Enkele dorpsbewoners melden last te hebben van sluipverkeer op de smalle Wellandweg, waarop zowel op het 60km- als op het 30km gedeelte vaak veel te hard wordt gereden, soms ook door dorpsbewoners. Sinds het gereedkomen van de Recreatieverdeelweg is dit echt een probleem. Ook is vooral in het donker moeilijk te zien dat je naar Noordwelle af kunt slaan vanaf de Stoofweg. Dit geeft onveilige verkeerssituaties en leidde al tot ongelukken.

Verder is er geregeld overlast bij de containers voor flessen, plastic en oud papier doordat zaken daar gewoon naast worden gedumpt. De dorpsbewoners die de klachten inbrachten zijn bereid via een werkgroepje de problemen aan te kaarten bij de verantwoordelijke instanties. Klachten over de leefomgeving kunnen ook altijd worden gemeld bij de servicelijn van de gemeente.

*Marlies Deurloo, secr. dorpsraad*

## **COLLECTE DIERENASIEL**

De opbrengst van de collecte voor het dierenasiel Schouwen-Duiveland heeft in Noordwelle 186,75 euro opgebracht.

*Bedankt namens Leen Berrevoets*





## **KLOOSTERWELLE GESTART MET MEDITATIEF ZINGEN**

Kloosterwelle is gestart met een nieuw initiatief: meditatief zingen. Er zijn géén kosten aan verbonden. Het doel is het samen zingen op een andere manier te ervaren dankzij de bijzondere akoestiek van de Corneliuskerk in Noordwelle. De ruimte vervult een belangrijke rol in de klankervaring bij het vierstemmig zingen van de meditatieve Taizé- en Iona-liederen. Deze activiteit staat onder leiding van zangpedagoog Liesbeth Franken en vindt elke woensdagmiddag plaats van 17.00 tot 17.30 uur in de kerkrimte van genoemde kerk.

U hoeft zich hiervoor niet op te geven. U kunt gewoon binnen lopen. Zie voor verdere informatie: [www.kloosterwelle.nl](http://www.kloosterwelle.nl)

*Kitty Heye*

## **EEN KLEIN KAARTJE, EEN GROOT GEBaar**

Doe mee met de Kerstkaartenactie van de diaconie Noordwelle/Renese:

Mogelijk zijn er al dorpsgenoten met de kerstkaarten doende maar anders de vraagstelling om ook Kerstkaarten te verzamelen voor het Justitiepastaat en Leger des Heils.

Landelijk zijn er vorig jaar wel 25.000 stuks bezorgd voorzien van klein tekstje of bemoediging. Dat doet de ontvanger heel erg goed.

Ter ondertekening is alleen uw naam voldoende en geen postzegel. De Diaconie regelt dat ze bij div organisaties komen ter verspreiding in gevangenissen en opvangcentra.

De kaarten geeft vrouwen en mannen die hun familie moeten missen wat steun, via uw unieke en persoonlijke wensen.

Inleveren kan bij Peter Jonker (aan de ring) of Lex Veenstra (Jan Delstlaan 1).

**NOORDWELLE DOOR DE EEUWEN HEEN 200**

*Afscheid*

Met dit 200e stukje voor de Noordernieuwswelle is het nu definitief afgelopen. Het is de laatste. Ik kom weinig in Zeeland en ook nauwelijks meer in Noordwelle. Als ik dan toch nog eieren haal bij Martien doemt hij daar uit het duister op en praten we verder alsof de tijd niet verstreken is. Maar de school is er niet meer, Rens Vermeer z'n huis ziet er anders uit en ook de Ingridstraat is veranderd.

Wat blijft zijn de herinneringen. In de winkel van Bram en Janneke aan de Zuidwelleweg kwamen we graag en ook met Maarten van nummer 24 op de ring kon je een goed gesprek voeren en een mooi glas wijn drinken. Chris Hekman en Leen Berrevoets waren vaak de eersten die je tegenkwam als je uit de bus kwam en dat voelde heel gewoon. En een rondgang over de begraafplaats roept ook veel herinneringen op. Leo Paap die lekker met z'n visjes aan het bakken kon zijn, natuurlijk Heleen met haar mooie graf en vele bijzondere herinneringen, en haar vader die altijd voor het raam stond als je het dorp in kwam. Zo'n beeld blijft je bij. Jan Delst staat me nog levendig voor ogen en veel recenter natuurlijk Cees Hart, waarmee ik vele uren heb gesproken over het verleden in Noordwelle, verder

weg ook weer Henk van Pijkeren. Met Marlies onderhielden we later ook nog contact. En niet te vergeten Bertus (Noteboom), waar ik altijd nog een stukje over had willen schrijven. "Weet je wel, weet je wel" was zo'n sterk Rotterdams uitgesproken gezegde van hem. Een bijzondere vogel met een groot horecaverleden in Rotterdam en omstreken. Bij napraten bleken we ten gevolge van mijn jarenlange bezoeken aan het Filmfestival Rotterdam meerdere gemeenschappelijke kennissen te hebben en ik vond de manier waarop hij besloot om te gaan met zijn dodelijke ziekte ook heel bijzonder. Hij woonde eerst bij Bram en Janneke in de bogaard en later bij Martien in huis. Tegenover ons in de Ingridstraat woonden Piet en Ida, de ouders van Marja en Kees. Piet die met z'n vogeltjes in de weer was en Marja die neerstreek in Serooskerke, terwijl Kees nog een poos het dorps huis beheerde en later een tijdje exploitant was van strandpaviljoen De Jutter bij Ellemeet. Daar gingen we in latere jaren meer heen gingen dan naar het Klokje, zeker nadat Kees vertrokken was

en de strandtent het veel hippere Corazon werd. En we gingen ook wel koffie drinken bij politieman Jos en Anjo van pensioen Wielsteen tot zij naar Zierikzee vertrokken. Van meet af aan niet weg te denken waren Wout en Magda en de kapsalon “Lokker coiffures” waar ik jarenlang mijn haar liet wassen en knippen, het liefst door Cynthia, maar al die anderen waren natuurlijk net zo goed. Een enkele keer liet ik me zien bij de “Heeren” van Noordwelle waar wel slap geouwehoerd werd of je in contact kwam met een zekere Hanse die er een bijzondere gesprekstechniek op na hield. Daar was meestal ook Rens Vermeer en de immer onvervalst met een Haags accent sprekende Ed Heye waarmee je echt wel kon lachen en er scharrelde daar een aparte man – zoals je dat op z’n Gronings zegt – rond die luisterde naar de naam Van Rhijn. Het eten bestond daar uit gehaktballen die uit een zwarte emaille pan met vet kwamen. Wie je daar niet ontmoette, maar wel eens bij de familie Dooge, was Bart Hoogenboom die ik op m’n fietstochtjes wel trof met die ‘gevaarlijke’ boxer op het erf en die altijd direct weer wist wie ik was als ik het woord bioscoop liet vallen. Eindeloos vaak hebben we het ‘blok’ hardgelopen: Oude Stoofweg – Wellandweg (soms via de Jan Delstlaan) – Kooymansweg en dan de Lockershofweg op. Bij het voormalige elektriciteitshuisje (net voorbij het ‘monument’) wist je dat het zo ver niet meer was. Lockershof was in zicht en rechts zag je in het land de boerderij van Gean en Klaas. En aan dat stuk Zuidwelleweg naar hun toe woonde Piet Boot, die ook wel in geschiedenis was geïnteresseerd. Mijn partner Hilje perste er dan altijd nog sprint uit tot aan de plek net voorbij het huis van de familie Delst waar het bord stond van de bebouwde kom van Noordwelle. Het meeste contact onderhielden we met Janny en Rinus Dooge als goede burens. Meestal kwamen we bij hen en in de zomer werd er steevast gebarbecued, terwijl we in latere jaren ook wel samen uit eten gingen. Rinus was nooit te beroerd te helpen of gaf je een goed advies en met Janny was het altijd gezellig en hoorde je dan vaak voor het eerst iets over wat er in het dorp gebeurd was in onze afwezigheid. Tot het laatst toe liepen we ’s avonds een rondje om de ring en dan werd er altijd gegroet bij de familie Hart, familie Mabelis, later de dochter van de familie Hart, de familie Jonker, Corrie Wesdorp, Anjo van Burg en de familie Van Sluyters. Van Johan van Sluyters ontving ik bij één van de laatste bezoeken nog een mooie getekende kaart van Zeeland die nu bij ons thuis nog aan de muur hangt. Maar nu is het tijd voor het definitieve afscheid. De vakanties in

Noordwelle zijn ingeruild voor die op het Lido van Venetië waar de zee ook

nog eens veel dichterbij is en met de stukjes over Noordwelle ben ik klaar. Tweehonderd zijn het er geworden in een periode van meer dan twintig jaar. Enorm veel plezier heb ik beleefd aan het onderzoek, dat vaak gevolgd werd door vragen in het dorp aan bewoners in de zin van “wist jij dat?” en dan kwam er meestal wel een mooi verhaal over het betreffende onderwerp. Vol trots bezit ik nog steeds de fraaie koperen toeter van de Schouwse stoomtram die ik ooit op de rommelmarkt in Noordwelle kon kopen en twee fraaie gegraveerde pennen die ik van de Dorpsgemeenschap ontving. En in de hal bij ons thuis hangt een mooie oude 19 e -eeuwse gekleurde landkaart van Noordwelle aan de muur. De herinneringen zullen dus wel blijven, maar het afscheid is definitief.

Toen Noordwelle een pont instelde aan de grenzen van haar voormalig grondgebied werd er in de Noordernieuwswelle gesuggereerd dat ik nog maar eens goed naar die oude gemeentegrenzen moest kijken. Uiteraard schreef ik daar dan weer een stukje over. Dat zal ik wel missen maar is nu voorbij en het is met een welgemeende hartelijke groet vanaf die gemeentegrens dat ik afscheid van u allen neem.



**COLLECTE BARTIMEUS SONNEHEERDT**

Namens Vereniging Bartimeus Sonneheerdt wil ik iedereen in Noordwelle bedanken voor hun bijdrage. De collecte heeft 152,29 euro opgebracht.

*Bedankt namens Rose-Marie Peeren*

**KERKDIENTSGEMIST.NL**

Al eens via het web ingelogd? Een echte aanrader. Mocht de drempel van onze kerk te Noordwelle op de zondag toch nog wat te "hoog" zijn of de aanvangstijd niet perfect: je hoeft niets te missen.

Via Kerkdienstgemist.nl en dan klikken op Zeeland, cq Renesse-Noordwelle kun je een recent gehouden kerkdienst, live meekrijgen.

Een echte aanrader van hoe dat is verlopen nu als voorbeeld zondag 12 november, tijd 11.00 uur.

Toen hadden wij medewerking van een heus Gospelkoor uit Nootdorp. Hier samen op een weekendkamp en men wilde ook graag zingen. Het dak ging er bijna af. Gelukkig niet echt want dat kan bruintje niet trekken. De verbouwing van keuken en toiletgroep is nog maar net gereed. Het ruikt nog naar verf!

Ik daag een ieder uit.....zoek eens op genoemde site en luister. Graag hoor ik een reactie....of zien wij je een keer live in een dienst want er komen nog mooie bijeenkomsten de komende weken!

*Lex Veenstra*

## SINTERKLAAS

Ja hoor, ook dit wist deze goed heilig man ons dorpje te vinden. Dit keer voor de afwisseling niet per paard maar met de boot. Leuk toch? Het was wel een snelle sinterklaas, geen stoomboot maar speedboot. Onder leiding van de muziek van Ernst en Bobby die zich verscholen hadden in de kar van Arne werd de Sint verwelkomd.

Na een rondje over het dorp verzamelde iedereen zich in het dorps huis. Er waren dit jaar maar liefst 17!!! kinderen die braafjes op de bankjes plaatsnamen. Sil had aangegeven dat hij wel voor de Sint zou willen werken, van dit aanbod werd direct gebruik gemaakt en hij mocht naast Sinterklaas zitten en de kadootjes uit delen aan de kinderen. De andere kinderen mochten 1-voor-1 naar voren komen en kregen een kadootje. Er werd gezongen en zelfs op de tafels gedanst.



Voor de grote kinderen was er genoeg koffie, thee en lekkers. En als je je telefoon afging kreeg je direct nog veel meer lekker van piet!

Kortom het was weer een leuke ochtend voor jong en oud. Bedankt Sinterklaas en de pietjes!!!

*José Vrijdag*



## UIT DE NATUUR

Hallo allemaal, alweer een aflevering verder. Laatst vertelde ik jullie over de tuinen van Mien Ruys in Dedemsvaart. Hoe prachtig het was. In de winter zijn de tuinen gesloten. Daarna hopen wij ze weer te gaan bezoeken. In bijzonder ben ik dan erg benieuwd hoe de drie Watercypressen er dan bij staan. De moeilijke naam zal ik jullie besparen, die is niet uit te spreken. Ze vielen ons direct op door de bijzondere stammen. Heel diep ingekerfd. Het is net kurk. Deze boom was uitgestorven, –dacht men–. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog werden er bij toeval nog een paar exemplaren ontdekt in China. Door zaailingen en stekken komt hij nu wereldwijd weer voor. Het is een dankbare boom die heel erg van natte zomers houdt. Dan is hij bij ons in Nederland wel aan het goede adres dacht ik zo. Het is de enige bladverliezende coniferen soort. Hij krijgt in het voorjaar platte, naaldvormige bladeren die in de herfst schitterend verkleuren eer ze afvallen. Hij kan 60 meter hoog worden. Asjeblijft!!!!



In Ommen staat er bij de erfscheiding een grote Scharlaken Eik. In de herfst verliest hij enorme, schitterend rood gekleurde bladeren met diepe inkepingen. De eikeltjes lijken wat op die van de Amerikaanse Eik. Breder en korter dan de gewone eikels, met een prachtig breed hoedje. In de herfst komt de bladblazer er dan ook nog al eens aan te pas, want dan is het gras en de tuin roodgekleurd.

Hier in Noordwelle worden de kleine blaadjes van de Berkenboom regelmatig weggeblazen en aan de achterkant de grote bladeren van de Esdoorn. Vegen met een bezem is vermoeiender maar vriendelijker voor

je oren!!!! In de borders blijven veel blaadjes en plantenafval liggen. Fijn voor de vogels en de egels. Zij aanvaarden de



insecten en andere kleine beestjes die zich daarin verschuilen, als een groot geschenk.

Onze twee pindakaaspotten worden druk bezocht door verschillende Meesjes, we tellen er soms wel 8. Zelfs het Roodborstje en de mussen zijn er niet vies van en af en toe doet een Kauw zich fladderend te goed. Die is dan veel te gulzig en heeft een kleverige snavel. Hij vindt dat erg irritant, dat kun je zien. Er wordt dan zo driftig gepoetst! De pindakaaspotten en de zaden en noten hangen in het zicht van onze woonkeuken, zo gezellig.

In de Noord Oost Polder ligt een dorpje met de naam Luttelgeest. Daar is een kassencomplex gevestigd. "De Orchideeënhoeve". Ooit is het gestart als een Orchideeënkwekerij, maar het is uitgegroeid tot iets veel groters. Bij de Entree is er links een groot Restaurant. Rechts ga je de winkel in waar je een toegangsbewijs koopt. Vervolgens kom je in het Amazone Regenwoud. Je hebt er ogen te kort en je krijgt de indruk echt door het oerwoud te lopen. Alleen dan op geplaveide paden, dat dan weer wel.

Sinds kort "wonen" hier wat kleine aapjes. Gered uit mensenhanden en door de Stichting Aap opgevangen en opnieuw tot aap gevormd. Razendsnel glippen ze door de bebossing. Ze hebben een eigen "huis" en vlak voor de ingang hangt een rode warmtelamp. Ze zitten elkaar daar heerlijk te vlooiën. Er is een kleine filmruimte waar je het ontstaan en het werken op de Hoeve krijgt voorgeschoteld.

Als je de routepijlen aanhoudt kom je vervolgens door de Orchideeëntuin, de naam zegt al genoeg denk ik. Dan volgt de Lorituin. Horen en zien vergaat je door het gekrijs van deze kleine Papegaaitjes. Voor een klein bedrag kun je een beetje voedsel kopen, zodat ze op je hand komen zitten. Via de Citruslaan ga je naar de Vlindervallei. Iedereen weet denk ik wel wat dat inhoud. Het betekent dat er grote vlinders rondom je hoofd fladderen en op je komen zitten. Als je geurige parfum op hebt..... Daartegenover zie je piepkleine vlindertjes, bijna verborgen tussen de bladeren. De mooiste kleuren vangen je ogen op.

Overal slingert zich een beek doorheen met enorme Kooi Karpers. Ook daar kun je wat eten voor kopen. De vissen verdringen zich voor het bruggetje waar je op staat, ze weten al precies wat er aankomt. De oevers zijn prachtig afgewerkt met grote keien, waarop en waartussen dan weer allerlei planten en Orchideeën groeien en bloeien. Tussen de vissen en bij de stenen leven heel veel schildpadjes. Prachtig mooi.

Je passeert het Jungletheater en loopt dan dwars door de Orchideeën Kwekerij. Grote potten Orchideeën staan bij elkaar, met verschillende data erop genoteerd wanneer ze gestekt zijn en dergelijke, ze dwingen mij nog meer respect af. Wat een werk!!!!

Daarna kom je in het Mangroven Speelparadijs. Een goede naam voor deze plek. Kinderen kunnen hun hart ophalen aan allerlei speeltoestellen, maar kunnen bv ook leren hoe een pomp het water oppompt uit de bodem, enz. Volg je verder de route dan kom je in een sprookjeswereld. Want ook volwassen mensen hebben weleens een sprookje nodig! De Zwevende Bloementuin beneemt je de adem. Heel veel Hanging Baskets aan het plafond! De kleuren en niet te vergeten de geuren komen op je af. Het bevoeiing systeem is kunstig weggewerkt tussen de gespannen draden. Er is een Bistro in gevestigd en er zijn vele, gezellige zitjes. Het is er goed toeven en het kost moeite om jezelf weer bij elkaar te rapen om verder te gaan!

Als laatste lopen we door de -grote- winkel te speuren naar leuke en/of gezellige dingen.

Natuurlijk staan er ontelbaar veel Orchideeën te koop. Wat een werk alles bij elkaar. Een diepe buiging en pet af!

Een paar maanden geleden was de televisie er voor opnames van het programma "BinnensteBuiten". Er werd toen een tipje van de sluier opgelicht, over wat er allemaal bij komt kijken, om dit goed te onderhouden.

Het spijt ons er weg te moeten gaan, maar we moeten tenslotte weer terug naar Ommen. We nemen dan de kleine weggetjes en genieten nog een beetje verder van de rietgedekte boerderijtjes en woningen.

Een lange aflevering deze keer, er is ook zoveel te vertellen.

*Tot de volgende keer, Janny*