

VAN DE REDACTIE

Beste dorpsbewoners,

De dagen gaan alweer wat lengen en de vogels fluiten 's morgens al ijverig, de lente is in aantocht! We hebben een prachtige editie van de strao net achter ons, wat een schitterend weer, een heleboel paarden en veel publiek. 's Avonds werd de dag afgesloten met een leuk feest in 'ons dorpshuis'.

In deze editie vind u een stukje over Aemstie Alive, waar Daan en Meghan opgetreden hebben, de uitslag van de strao, een nieuw nummer van Noordwelle door de eeuwen heen en nog veel meer!

Wat een maand opgeschoven is, is The Eagle. Die houdt u van ons tegood!

Veel leesplezier!

De redactie

NOORDERNIEUWSWELLE
Dorpskrant van Noordwelle

dorpskrantnnw@gmail.com

www.noordwelle.com

35^e jaargang

Verschijnt 10x per jaar



Redactie *Marja Leistra, Sandra van Leeuwen, Jose Vrijdag,
Marianne de Jonge, Josien Provoost en Kitty Heye*
Vormgeving: *Josien Provoost en Leo Schults*

Wist u dat:

- dorpskrantnw@gmail.com ons mailadres is
- U daar u kopij naar toe kan sturen
- er natuurlijk ook nog steeds hand geschreven kopij ingeleverd kan worden
- Er op Noordwelle jong danstalent woont
- Daan en Meghan tijdens Aemstie Alive een prachtige dansperformance liet zien
- De verhuisdozen al massaal klaar staan op ons dorp
- Deze binnenkort gevuld gaan worden in Ons Dorpshuis
- Tijdens dat inpakken vele handen licht werk maken
- Er ook veel handen gaan wapperen tijdens de op handen zijnde verbouwing
- Wij als dorp trots kunnen zijn op zoveel vrijwillige handen
- Een gevonden steen met inscriptie groot nieuws was
- Rens en Hugo het goed doen op de tv.
- Zij prachtig konden naspelen hoe ze de steen gevonden hebben
- Wij binnenkort meer nieuws verwachten over de oorsprong van deze steen
- Wij hierbij Hans feliciteren met het behalen van zijn kruisje
- Hij daarvoor 200 km. op de Weisenzee heeft geschaatst
- Sommige redactieleden zich echte helden voelen
- Zij voor sommige spinnen hele aanvalsstrategieën hebben ontwikkeld
- Een pak rijst of macaroni daar onderdeel van uitmaakt
- Een stofzuiger met speciale turbo-stand dan ook noodzakelijk is
- Hemelvaartsdag dit jaar op een donderdag valt
- Dit voor iemand een complete verrassing was

- Wij ook hier maar geen namen zullen noemen
- Wij de fam. Batenburg van harte welkom heten als nieuwe inwoners op de Dorpsring
- Wij hopen dat ze zich snel thuis zullen voelen op Noordwelle
- In dit nummer al de uitslagen van het Strao-ringsteken en de versierde paarden staan
- Er dit jaar veel aandacht was voor de Strao van Omroep Zeeland
- Uitzending gemist heel handig kan zijn
- Het weer ouderwets gezellig was bij de strao
- Er 's avonds weer vele beentjes van de vloer gingen
- Het dorpshuis zondagmiddag om 14 uur weer spik en span was
- Er dit jaar een speciale schelpenbrigade was aangesteld
- Het schelpenpad er nog nooit zo mooi bij heeft gelegen
- Ene heer L. wel eens verstrooid is
- Je dat niet zou zeggen als je hem ziet
- Hij elke dag de uitgelezen krant bij de burens in de bus stopt
- Hij hem ook wel eens bij zichzelf bezorgt
- Hij dan wel weg gaat via zijn achterdeur
- Om hem vervolgens in zijn eigen brievenbus bij de voordeur te stoppen

VOOR UW AGENDA:

- | | |
|-----------------------------------------|-----------|
| • Eerste vrijdag v.d. maand: | Snekavond |
| • 2 ^e woensdag van de maand: | creadames |
| • Laatste vrijdag van de maand: | Heeren |

PASEN EN EEN LENTEBODE

De krulwilg in de tuin van Smidsweg 16 heeft zich in het voorbije jaar weer van zijn/haar beste kant (= productie) laten zien om de huiskamers in Noordwelle e.o. te voorzien van paasversiering. Binnenkort kunt U de paastakken weer GRATIS afhalen op de oprit bij ons huis , nou ja , gratis.....!!! Er staat een spaarpotje bij om de vrienden van ons dorpsmonument een steuntje in de rug te geven. Elke tak wenst U van ons een prettig paasfeest!

Los BRINCOS

VAKANTIEMEDEWERKERS GEZOCHT

Boomgaard de Zoete Kers NOORDWELLE zoekt vakantiemedewerkers

Wij zijn op zoek naar winkelmedewerkers en medewerkers voor in de boomgaard.

Voor meer
informatie:

Hans Hoekman
Wellandweg 1
4326 SL Noordwelle
Tel: 0683247410
hoekmanhans@zeelandnet.nl
www.dezoetekers.nl

STRAO

We hebben een prachtige editie van de strao achter ons. Wat een fantastische dag met mooi weer en veel paarden en publiek.

De uitslag van het ringsteken:

1. Thomas Hart
2. Robert Hart
3. De Kaper

De uitslag van de versierde paarden:

1. Maria Boomsma
2. Angelique van Rijn
3. Robert Hart

Het strao-comité wil graag de volgende sponsors heel hartelijk bedanken:

Huize Zeelandia
Fixabike Renesse
Strandpark de Zeeuwse Kust
Deli XL Burgh-Haamstede
Formido Burgh-Haamstede
DA Kik Burgh-Haamstede
Ons Dorpshuis Noordwelle
Jaap Plandsoen
Verhage veevoeders
Accon Accountance
Dekker groente en fruit
Delta Warenhuis Renesse
Sluys dier en tuin Burgh-Haamstede
Wout Lokker Coiffures
Peter Hoogenboom
Boomgaard de Zoete Kers Noordwelle
Strandpaviljoen de Haven van Renesse

Life&Garden
Vrijwillige Brandweer
Jan Piet Staal
World of Drinks
Rabobank
Inno Seed
Fixet
Krijger Molenaars
De Schouwse Winkel
CZAV
Frans de Vrieze
Manege Grol Renesse
Evert Sport
Jan van de Velde
Be Huttinga
Rens Vermeer
Zeerust Renesse



Huizen aan de Dorpsring – aflevering 10 : Dorpsring 12 - deel 1

Het voormalig pand aan de Dorpsring 12 is één van de weinige die bij de opstelling van het eerste bevolkingsregister in 1825 en de eerste kadastrale vermeldingen in 1832 in bezit was van een vrouw, weliswaar in erfpacht. Dit was Grietje Kister, geboren in 1764 in Haamstede vanwaar zij in 1793 naar Noordwelle kwam.

Zij was gehuwd met Willem van Valkenburg van wie de overlijdensdatum onbekend is, maar het zal niet lang na 1806 zijn geweest, omdat toen hun vijfde en laatste kind geboren werd. In het huis werd in 1829 ook nog een kleindochter Maatje van Valkenburg geboren, een dochter van Grietje's zoon Jan van Valkenburg en Jacomijntje van Burg, die ook in het huis woonden. Ook woonde er nog geruime tijd Pieter van Damme, een zoon van Jacomijntje uit een eerder huwelijk, waarvan de vader was overleden voor de geboorte van zijn zoon. Zij zouden allen de woning nog geruime tijd delen met de weduwe Grietje Kister die in 1842 kwam te overlijden.

Zij bleef tot die tijd eigenaresse van de kavels A 403 (de woning) en A 402 (de tuin) waar het huis wel vier keer in paste. De eerder genoemde kleindochter Maatje van Valkenburg huwde in 1859 met de kleermaker Izak Corbeel uit Zierikzee, met wie zij al in het huis aan Dorpsring 12 woonde sinds 1857. Ruim drie maanden na de huwelijksvoltrekking zag dochter Janna Corbeel het levenslicht. Een andere telg uit het geslacht Van Valkenburg kwam ook in 1857 in het huis wonen. Dat was de arbeider Marinis van Valkenburg, die in 1838 in Noordwelle was geboren en in 1843 met zijn echtgenote Marina Goudzwaard, afkomstig van Middelharnis, zich vestigde vanuit Ouwkerk. Er werden twee dochters, Lena en Krina, geboren. In maart 1871 emigreerde het gezin naar de Verenigde Staten van Amerika.

De woning werd in 1867 verkocht en kwam in handen van de arbeider Jan van Valkenburg.

Door een testamentaire beschikking in 1875 kwam het bezit in handen van de kleermaker Izaak Corbeel, die het in 1876 verkocht aan de molenaar Jan Kramer in Noordwelle. In 1905 werd het verkocht aan Marinus van Dalsen en daarna ging het over in handen van dochter Thona Lamberta en de huisschilder Anthonie Hagesteijn, geboren 8 oktober 1894. Dit zal omstreeks 1925 zijn gebeurd. Een nieuwe bewoner van het huis was dus de schilder Marinus van Dalsen. Hij was in 1852 in Burgh geboren en werd huisschilder van beroep. In januari 1878 trouwde hij met de winkelierster Neeltje van Halteren uit Serooskerke. Ze verhuisden samen van Serooskerke naar Noordwelle op 16 mei 1878 en vier dagen later werd hun dochter Anthonetta Pieterella geboren. Op 10 augustus overleed het kind. Het moet voor het echtpaar een zeer emotioneel jaar zijn geweest. In 1880 en 1882 werden er weer twee dochters geboren die Tona Lamberta en Anthonetta Pieterella werden genoemd. Deze dochters bleven er wonen tot na de Tweede Wereldoorlog.

Bij de familie Van Dalsen woonden in de periode 1885/1920 maar liefst 25 personen in. De meesten hiervan waren schildersknechten die gemiddeld een jaar bleven.

Terstond benodigd een **Schildersknecht** of **Halfwas**; tevens gevraagd een **sinke Jongen**, ter opleiding in het schildersvak, op aannemelijke voorwaarden, bij M. v. DALSEN te Noordwelle bij Zierikzee.

Het waren Johannes Wessels (1891, van Goes), Ary de Waerd

(1892, van Middelharnis), Simon de Winter (1894, van Spijkenisse), Kornelis de Jonge (1895, van Vlissingen), Johannes van der Werf (1896, van Noordgouwe), Jacob Krijger (1897, van Zierikzee), Maris Kaashoek (1899, van St. Maartensdijk), Cornelis Slager (1901, van St. Annaland), Simon de Bruyne (1902, van Aardenburg), Anthon Tazelaar (1905, van Wissenkerke), Bartel Post (1907, van Zierikzee), Wolter Schopenhauer (1911, van Velsen), Jacob Grootjans (1912, van Schore), Marten van Breessel (1913, van Velsen), Andries de Hamer (1916, van Vlissingen), Christoffel Heijboer (1917, van St. Maartensdijk), Adriaan de Jonge (van Vlissingen) en Cornelis Vonk (1920, van Nieuwpoort).

Er waren ook andere kostgangers in de vorm van rijksontvangers, die meestal ook niet zo lang bleven. De eerste was Weert Plinsinga (1895), afkomstig uit Groningen, die vertrok naar St. Pieter (voormalige gemeente, thans Maastricht). Diens opvolger Feije Klaas Jansma was geboren in Friesland, maar kwam in 1897 uit Sappemeer om daarna terug te keren naar Groningen. Ook rijksontvanger Jacobus Johannes Bekaar was in Groningen geboren, kwam uit Delft en vertrok eind 1898 naar Vlissingen. Jan Nicolaas Groustra had een Friese naam, maar werd geboren in Haarlem. Als rijksontvanger kwam hij in 1905 uit Middelburg, waar hij in 1907 naar terugkeerde.

In 1918 overleed Neeltje van Halteren en tien jaar later Marinus van Dalsen. De dochters verhuisden naar het naast gelegen huis en de woning aan Dorpsring 12 kwam – zeker tot 1965 – in handen van de huisschilder Antonie Hagesteijn, die in 1967 overleed. Later heeft er nog korte tijd een boetiek in gezeten, maar uiteindelijk werd de woning omstreeks 1980 afgebroken. Daardoor zat er als het ware een gat in de ring van Noordwelle, jarenlang gemaskeerd door een schutting, totdat de kavel gevoegd werd bij die van de familie Van Pijkeren op Dorpsring 11.

F. Westra

AEMSTIE ALIVE

Hoi wij zijn Daan en Megan en we zitten in groep 8 van basisschool de Stove. Wij hebben in december meegedaan met de playbackshow in de Schutse in Burgh Haamstede. Meghan had hier al eerder aan meegedaan en had dit jaar gevraagd om het samen met haar te doen. We hadden het liedje "Timber" van Pitbull en Ke\$ha gekozen en een dans bedacht en toen zijn we het dansen een paar



keer gaan oefenen.

We hadden gewonnen in onze leeftijdsgroep en dus mochten we optreden bij de Aemsty Alive Kids Party. Samen met de winnaars uit de andere leeftijdsgroep.

Toen we aankwamen op de Aemsty Kids party werden we ontvangen als echte sterren en hadden een backstagepas en een eigen kledkamer met allemaal snoep en drinken, en werden we geïnterviewd door iemand van zeelandtv, dat was heel leuk en cool en spannend allemaal. Bij de playbackshow waren we niet echt zenuwachtig maar toen we al die mensen in de zaal zagen bij Aemsty waren we toch wel heel erg zenuwachtig geworden. Gelukkig is alles goed gegaan ondanks de zenuwen en hadden we een hele leuke dag en konden we ook zelf nog in de zaal kijken naar de musical.

Groetjes Meghan en Daan

UIT DE OUDE DOOS



De klas van meester D. Steur uit 1947-1948. Wie weet hoe deze kinderen allemaal heten?

Mevr. C. Kouwen- Hanse Haamstede



Ik geef de pen aan

Als nieuwe Noordwellenaren kregen we onlangs 'de pen' aangeboden. Als oud Tilburgers zijn we het niet gewend dat iemand persoonlijk aan je komt vragen of je een stukje wilt schrijven voor het plaatselijke krantje. We konden het dan ook niet aan ons voorbij laten gaan.

Mijn naam is Myrte Kempen-Oostenenk ik ben 36 en woon met mijn gezin bestaande uit mijn man Raymond (36), ons zoontje Bodhi (9), onze dochter Venna (7) en onze Labrador Joy (13) aan de Smidsweg 15. We wonen hier sinds september, voorheen kwamen we elk weekend naar Strandpark de Zeeuwse kust om van het prachtige Zeeuwse leven te genieten. Na jaren van twijfel hebben we vorig jaar besloten om ons permanent te vestigen in Noordwelle of Renesse.

Na een intensieve zoektocht zijn we gevallen voor de charmes en de lokatie van Smidsweg 15. We wonen hier met ontzettend veel plezier en hebben geen moment spijt gehad van onze keuze. We krijgen vaak de volgende vraag. "zo'n verhuizing naar een andere provincie hoe doen jullie dat met je werk?" Daarom stellen we ons even voor en leggen we uit wat we doen en wat ons zo boeit aan het leven hier. Ik begin met de kinderen. Venna is 7 en gaat naar school in Renesse ze zit in groep 4. Ze gaat met veel plezier naar school maar nog liever gaat ze paardrijden. Ze heeft een hele lieve pony haar naam is Fee, ze staat bij manege Grol. Venna gaat graag naar de manege om daar te rijden maar soms komt ze ook met Fee naar Noordwelle. Ze is nog te klein om alleen naar de manege te gaan. Als ze thuis is gaat ze graag kijken bij de paarden hier in het dorp. Verder houdt Venna van dansen, zingen en knutselen.

Bodhi is 9 en gaat ook in Renesse naar school hij zit in groep 6. Bodhi is een echte sportieveling zo voetbalt hij en als het weer het toelaat gaat hij graag mountainbiken, windsurfen, golfsurfen,

skimboarden en hij is aan het leren kitesurfen. Naast sporten vindt Bodhi het heerlijk om hutten te bouwen en te klussen. Verder kan je hem vaak zien op z'n skateboard of longboard.

Raymond werkt vanuit huis; met zijn bedrijfje Ementes ondersteunt en coacht hij bedrijven bij het realiseren van hun commerciële doelstellingen. Dit o.a. middels e-mailmarketing en zoekmachine marketing. Naast zijn werk heeft Raymond een grote passie en dat is kitesurfen als het waait kan hij het niet laten om even het water op te gaan. Of het nu zomer of winter is maakt voor hem niet uit, als de wind goed is ga je gewoon! Als het niet waait gaat hij graag een rondje fietsen op z'n mountainbike.

Myrte; ook ik ben zelfstandig ondernemer ik heb een schoonheidssalon op Strandpark de Zeeuwse kust genaamd Sereen en daarnaast werk ik als accountmanager voor Z Life cosmetics. Voor Z Life verkoop ik cosmetica huidverzorgings producten met pure Zeeuwse ingrediënten. Ik bezoek winkels, wellnesscentra's, hotels, vakantieparken, pensions enzovoorts. Naast mijn werk heb ik ook mijn hobby's ik fiets graag, rijdt soms paard en vindt het heerlijk om met de hond naar het strand te wandelen. Als gezin genieten we volop van het leven in Noordwelle. De stad missen we echt niet. Ook al zijn we druk met ons werk er valt altijd wel een momentje op een dag te vinden om van het prachtige Zeeuwse landschap te genieten. Je leeft hier met de natuur en dat doet ons goed.

Groetjes Myrte, Raymond, Bodhi, Venna

ZO LOPEN DE HAZEN

Nederlanders zijn gek op spreuken. Spreekwoorden en gezegden vindt men wel in elke taal en zijn korte krachtige uitspraken van een lange levenservaring. Ze vormen de gebruiksaanwijzing voor het leven. Eigenlijk kan men de basisregels tot 2 spreuken, waar de mens sinds zijn bestaan kennis van heeft, reduceren.

Neanderthalers wisten al dat achter de wolken de zon schijnt en ook 'alle hens aan dek' is een archaïsche strategie en geen trendy topprestatie. Toch zit er in het leven natuurlijk meer muziek in en kan men zelf leven in de brouwerij brengen. Maar wat baten kaars en bril als de uil niet zien kan en wil of te wel sommige mensen kunnen het levensexamen niet halen, want ze hebben al moeite met de training. Ze denken dat het licht aan het einde van de tunnel een training is en snappen niet dat men al doende leert.

Men heeft altijd de keuze: het glas is half vol of half leeg. Ook voor Guus Geluk breekt geluk en glas even ras, want er is geen licht zonder schaduw en of men nu naar de haaien gaat of al in de put zit, vele wegen leiden naar Rome en een goede weg is dat Mohammed tot de berg gaat als de berg niet tot Mohammed komt.

De gebraden duiven vliegen niemand in de mond. Men moet zijn bed maken zoals men slapen wil, want de eerste klap is een daalder waard. Opmerkelijk is het feit dat als er een schaap over de dam is, er meer volgen. Men moet flexibel zijn en de bakens verzetten als het getij verloopt, want wie niet waagt, wie niet wint. Niet zeuren over niet gedane zaken, want als hadden is geweest, is hebben te laat. Daarom is af en toe één vogel in de hand beter dan 10 in de lucht.

Men weet voorkomen is beter dan genezen, dus bezint eer u begint, maar houdt er rekening mee dat hoe hoger het hart, hoe lager de ziel en overleg rustig waar de schoorsteen van kan roken, want er zijn vliegers die niet opgaan en de wal keert het schip. Maar wie met beide benen op de grond staat komt geen stap vooruit. Dus kan men geen omelet maken zonder eieren te breken, zodat men door schade en schande wijs wordt en het is beter laat dan nooit. Alleen op een gegeven ogenblik wast dat al het water van de zee niet af.

Een goede oplossing is: steeds met iemand in zee gaan, want vele handen maken licht werk en eendracht maakt macht. Maar wees niet aan het verkeerde kantoor en bijt niet in de hand die je

voedt. Alleen als de ene hand de andere wast, worden ze beiden schoon en kunnen ze samen aan de touwtjes trekken!
Maar pas op! Als je aan het kortste eind trekt, hang je snel aan een zijden draadje.

Ook met de sociale contacten is niet alles goud wat er blinkt, want al te goed is buurmans gek en met onwillige honden is het slecht hazen vangen. Maar geduld! Wie het laatst lacht, lacht ook en zelfs de beste breister laat wel eens een steek vallen, dus kijk rustig de kat uit de boom en weet dat gras gaat niet harder groeit als je eraan trekt. En of je nu rent als een haas of kruipt als een slak, nieuwjaar blijft op 1 januari en alleen de aanhouder wint. Zo lopen de hazen.

Olivia Badenhop

SUDOKU

3					8			
7		8	3	2				5
			9				1	
9					4		2	
				1				
	7		8					9
	5				3			
8				4	7	5		3
			5					6

Copyright 2005 M. Feenstra, Den Haag

RECEPT CANNELLONI MET SPINAZIE EN RICOTTA

6 personen

- 16 cannellonijpjes
- extra vergine olijfolie
- 1 ui, fijngenhakt
- 2 blikjes tomaten, elk 400 g
- de blaadjes van ½ bosje basilicum
- 250 g ricotta
- 2 bollen mozzarella à 125g in plakjes
- 400 g spinazie
- ¼ tl gemalen nootmuskaat
- 2 tenen knoflook, platgeslagen
- 1 laurierblaadje
- geraspte schil van ½ citroen
- 1 ei, losgeklopt
- 2 tl geraspte parmezaan

1 Verwarm de oven voor op 180°C. Doe de spinazie met wat olijfolie in een grote pan op laag vuur. Voeg de nootmuskaat plus zout en peper toe, leg het deksel op de pan en laat de spinazie op hoog vuur snel slinken. Laat de kinderen af en toe roeren. Laat de spinazie in een kom iets afkoelen. **2 Verhit** nog wat olie in de pan en fruit de uisnippers op laag vuur tot ze glazig zijn. Voeg knoflook, tomaten, het laurierblaadje, wat van de basilicum en het citroenrasp toe, en laat 20 minuten

pruttelen tot de saus is ingedikt. Voeg zout en peper toe. **3 Laat** de kinderen boven een kom het vocht uit de spinazie knijpen. Hak de spinazie fijn op een snijplank en voeg 'm weer toe aan het vocht. Laat de kinderen de ricotta, het ei en de parmezaan plus zout en peper erdoor roeren. Schep het spinaziemengsel in de spuitzak. Laat de kinderen het in de cannelloni spuiten en de buisjes in een ovenschaal leggen. **4 Verdeel** de tomatensaus over de cannelloni. Strooi de het meeste basilicum erover, leg de plakjes mozzarella erop, besprenkel met olijfolie en voeg nog wat zout en peper toe. Bak de cannellonischotel 35–40 minuten in de oven tot de bovenkant goudbruin en de pasta gaar is (gaat het bruinen te snel, leg er dan aluminiumfolie op). Haal de schotel uit de oven en laat 'm voor het serveren een paar minuten staan. Bestrooi met de rest van de basilicum.

