

VAN DE REDACTIE

Hallo allemaal,

Terwijl ik dit zit te schrijven voor het meinummer gaat de temperatuur al een beetje naar zomerse waarden. We hopen dan ook dat u dit nummer met een lekker bakje koffie/thee in de tuin kunt lezen.

Deze maand gaan we alweer de 36^e jaargang van de Noordernieuwselle in. In dit nummer hebben we weer door de eeuwen heen,de pen van een bekend dorpsgenoot, de wist-udatjes en natuurlijk weer een spannend vervolg van The Eagle!

Mocht u nog iets voor de redactie hebben dan kunt u het altijd insturen.

Wij wensen u veel leesplezier,

De redactie.

NOORDERNIEUWSWELLE
Dorpskrant van Noordwelle

dorpskrantnnw@gmail.com

www.noordwelle.com

36^e jaargang

Verschijnt 10x per jaar



Redactie *Marja Leistra, Marianne de Jonge, Josien Provoost,
Jose Vrijdag en Kitty Heye*

Vormgeving: *Josien Provoost en Leo Schults*

Wist u dat:

- dorpskrantnw@gmail.com ons mailadres is
- U daar uw kopij naar toe kunt sturen
- Er natuurlijk ook nog steeds handgeschreven kopij ingeleverd kan worden
- Het vlaghijsen dit jaar weer traditiegetrouw plaatsvond door een "oude" en een "jonge" Noordwellenaar
- Daarbij weer vele dorpsgenoten aanwezig waren
- De oranjetompouces weer niet aan te slepen waren
- Het heel fijn was dat de koningsdagviering dit jaar toch weer door kon gaan
- De kerk zeer gastvrij zijn accommodatie aanbood
- Een van de paashaaspakken al ruim 30 jaar oud is
- Wij dit uit betrouwbare bron vernomen hebben
- Vele Noordwellenaren meerdere deurbellen hebben
- Het soms moeilijk kiezen was voor de Paashaas
- Bij sommige dorpsgenoten het geloof in de Paashaas weer bijna terug was
- De overbekende dorps-asperges dit jaar ook erg vroeg waren
- Zij dit jaar voor het eerst verder dan Duitsland op tafel zijn gekomen
- Er op een ver Grieks eilandje heerlijk van gesmuld is
- De redactie zeer benieuwd is naar de ontknopning van The Eagle
- We allemaal ervaren dat de spanning toeneemt
- Wij toch ook wel hopen dat het nog een paar afleveringen zal duren
- Er plannen zijn voor een dorpsbarbeque
- Deze waarschijnlijk door kan gaan op 5 juli as.

- U daarover in ons juni-nummer van op de hoogte wordt gebracht
- Er dit jaar op 26 juni weer een heuse musical wordt gehouden door de school
- Het voor de leerlingen en juf Maaïke erg leuk zou zijn als alle dorpsbewoners hierbij zouden zijn
- Dit echt een allerlaatste keer zal zijn

VOOR UW AGENDA:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| • Laatste vrijdag van de maand: | Heeren |
| • Hemelvaartsdag 29 mei: | dauwtrappen |
| • 13 juni: | WK voetbal in de soos |
| • 26 juni: | Musical school |
| • 5 juli: | Dorps-BBQ |

Door de verbouwing van Ons Dorpshuis is er geen Sneek en geen creadames.

OVERPEINZINGEN VAN EEN PAASHAAS

Tweede Paasdag 2014 was een zeer gedenkwaardige dag voor de Paashazen van Noordwelle. Zij vierden hun rentree op ons mooie dorpje en vonden het een hele eer om hier weer eens actief te mogen zijn. Zij waren er dit jaar op speciaal verzoek van de redactie van dit krantje die unaniem vond dat Pasen zonder Haas al veel te lang geduurd had.

Dus zowel de eieren als de pakken weer opgezocht en de ouders van jonge kinderen van onze komst op de hoogte gebracht. Het verstoppertje van de vele eitjes op het schoolplein was op zich al leuk, maar de reacties van de kinderen die zochten was nog vele malen leuker!

Het was prachtig om te zien hoe blij ze waren met elk eitje ! De gevonden grote eieren werden ingeleverd en zijn daarna bij bijna elk huis binnen de bebouwde kom rondgebracht.

Het aanbellen en de mensen verrassen met een chocolade-ei was erg leuk. Maar nog leuker was het als er niemand thuis was en de kinderen het ei mochten verstoppen zodanig dat het wel zou opvallen als de mensen thuishkwamen.

Achteraf hoorde de Paashaas dat er in de Jan Delstlaan verschillende bewoners spontaan weer in de Paashaas gingen geloven. Het was voor ons als Hazen maar ook voor de kinderen een bijzonder ervaring en als het aan de Hazen ligt zeker voor herhaling vatbaar!



Dus TOT ZIENS , een warme poot van de Paashazen

Een bijzondere steen, gevonden in januari 2014

Toen Hugo Bos en Rens Vermeer in januari van dit jaar bezig waren met onderhoud aan de sloot tussen de tuin van mevrouw Delst, woonachtig aan de Zuidwelleweg, en het belendende weiland, stootten zij op iets hards. Er kwam een steen boven water met een raadselachtige inscriptie. Was het nog ontbrekende element uit de ‘Da Vinci Code’ gevonden of de vergeefs door de ‘Raiders of the lost ark’ eindeloos gezochte steen die cruciaal was om de weg naar Xanadu te vinden?

Helaas niet, maar zo’n vondst geeft altijd wel aanleiding tot speculatie en roept trouwens vaak ook meer vragen op dan beantwoord kunnen worden. Een groepje bestaande uit Rens Vermeer, Henk Dalebout, Ken Buth, Wim de Vrieze en ondergetekende, geadviseerd door de archivaris van Schouwen-Duiveland, Huib Uil, ging er mee aan de gang. De steen werd getoond in een uitzending op omroep Zeeland en dat leverde uiteenlopende reacties op uit het hele land. Daarmee ben ik aan de gang gegaan om tijdens de strao van dit jaar de resultaten van het onderzoek wereldkundig te maken via omroep Zeeland. Voor het nageslacht is het van belang om deze uitkomsten ook nog een keer op te schrijven, waarvan bij deze akte.

Het teken op de steen doet in eerste instantie denken aan de zogenaamde steenhouwermerken die in Nederland overal in monumentale gebouwen uit 14^e tot de 18^e eeuw voorkomen. Daarbij worden echter zelden letters gebruikt, maar op de steen van Noordwelle staan duidelijk een ‘S’ en een ‘L’ naast het merkteken. (illustratie) Een dergelijke steen kan in Noordwelle alleen gebruikt zijn voor de aanleg van een (groot) openbaar gebouw en daarvoor kwamen er maar twee in aanmerking: de kerk en de (voormalige) meestof. Bij de bouw van beide gebouwen is gebruik gemaakt van natuursteen en beide gebouwen ondergingen een verwoesting: de kerk in 1576 en de meestof in 1855. Welke

natuursteen bij de bouw van de kerk is gebruikt is onbekend, hoewel het daarbij waarschijnlijk ook ging om zogenaamde hardsteen uit België. Van de bouw van de meestof is bekend dat deze steensoort ook was gebruikt. Maar was de in Noordwelle gevonden steen wel van hardsteen of van een andere steensoort? Als het om hardsteen ging, dan moest de oorsprong gezocht worden in Wallonië en uit literatuur bleek dat een vergelijkbaar merkteken werd gebruikt in de steengroeven van Arquennes. Na de eerste uitzending op Omroep Zeeland kwamen er meerdere reacties over vergelijkbare merktekens in Limburg en op Texel en Henk Dalebout had in het archief in Zierikzee inmiddels een zegel aan een oorkonde gevonden dat er ook erg op leek.



Het werd tijd om een echte expert in te schakelen. Deze werd gevonden in de persoon van Jean-Louis van Belle, een Belgisch historicus en oprichter en directeur van het 'Centre International de Recherches Glyptographiques' (Internationaal onderzoekscentrum naar merktekenen op stenen) in Braine-le-Chateau. Hij bekeek op mijn verzoek het filmpje van Omroep Zeeland van de vondst en constateerde dat de gevonden steen niet van hardsteen maar van zandsteen was. Het merkteken kwam volgens hem in vele variaties in heel Europa (van Zuid-Frankrijk tot Stockholm) voor van de 14^e tot de 18^e eeuw. Naar zijn mening was het aangebracht door de verkoper van de steen (zeg maar de tussenhandelaar) en was het dus geen teken van de steengroeve of de steenhouwer. Als hij het al moest dateren, dacht hij voorzichtigheidshalve aan eind 17^e of begin 18^e eeuw. De steensoort is 'ledesteen', ook wel arduin genoemd, een fossielrijke kalkzandsteen die in België werd gewonnen in Oost-Vlaanderen in de buurt van Gent.



Dat deze steensoort gebruikt werd bij de bouw van de meestof – die stond op het huidige grondstuk van mevrouw Delst – is wel logisch. Ze werd op Schouwen wel meer toegepast, onder andere in Zierikzee en Brouwershaven.

De meestof werd gebouwd in 1687, in 1855 gedeeltelijk verwoest door brand en in 1895 afgebroken. Wellicht is de gevonden steen ten tijde van de brand of de afbraak op drift geraakt, maar altijd in de buurt van de oorspronkelijke plek van toepassing (vermoedelijk voor een stenen vloer) blijven steken. Inundatie in 1944 noch de Watersnoodramp van 1953 en de daarop volgende ruilverkaveling hebben de steen aan de oppervlakte gebracht, maar op een zonnige januaridag in 2014 gebeurde dat dus toch wel.

Wat er mee te doen? Noordwelle heeft al een mooie collectie bijzondere stenen bij het travalje aan de Dorpsring. Het zou passend zijn hem daar een plek te geven, waarmee de reputatie van Noordwelle als bijzonder dorp nog meer versterkt wordt.



F. Westra

WK VOETBAL IN DE SOOS

Op 13 juni speelt Oranje de eerste wk-wedstrijd. Door de verbouwing van het dorps huis kunnen de wedstrijden gevolgd worden in de soos.

Vrijdag 13 juni 21.00 u	Spanje	– Nederland
Woensdag 18 juni 18.00 u	Australië	– Nederland
Maandag 23 juni 18.00 u	Nederland	– Chili

De wedstrijden zijn in de soos te bekijken zolang Oranje in het toernooi zit.



KONINGS DAG

26 april 2014 was het zover. De eerste koningsdag werd gevierd. Zo ook in Noordwelle. Om klokslag 10.00 werd er verzameld bij ons dorps huis, waar traditioneel de jongste inwoner samen met de oudste inwoner samen de vlag hijsen. Die eer was dit jaar aan Jesse Vermeer en Bert Brink. Dit werd begeleidt door 2 coupletten uit ons Wilhelmus wat door de ongeveer 25 aanwezigen uit volle borst werd gezongen.

Omdat door de geplande verbouwing ons dorps huis niet beschikbaar was zijn we uitgeweken naar de kerk waar het nog gezellig napraten was onder het genot van allerlei oranje lekkernijen; tompouce, sinasappelsap, nootjes en oranjabitter. De opkomst was zelfs zo groot dat de oranje tompoezen gedeeld moesten worden. Na dit alles ging iedereen weer met volle buik op huis aan.

Jose

DE NATUUR OP TAFEL: VELDZURING

Veldzuring is het kleine broertje van de grote zuring. Zuring groeit op braakliggende gronden en op velden. Om ons dorp heen vind je deze plant in de weg bermen. Het blad, dat in een rozet groeit kan vanaf februari geplukt worden. De kleine groene bloemetjes die vanaf mei tevoorschijn komen worden in de loop van de zomer rood van kleur. De smaak van zuring is bitter door het zuring zuur dat erin zit.

Die smaak komt in heel Europa terug in de naam van het plantje: acetos of erba brusca (zuur gras) in Italië, Sauerampfer in Duitsland, acedera in Spanje. In Engeland heet het sorrel, afgeleid van het Oudfranse surele of sur, zuur. De Nederlandse naam spreekt voor zichzelf. Veldzuring is interessant om mee te koken om de zurige smaak. Zuring kan geroerbakt worden en als spinazie worden gegeten, in soep worden verwerkt en is ook heerlijk in omeletten. Je kunt er ook heerlijke sauzen van maken, die geserveerd worden bij gebraden vlees of bij vis. Vanwege het zuur moet je zuring niet te vaak op tafel zetten, maar af en toe genieten van de frisse smaak van dit "onkruid" kan echter geen kwaad.



Veldzuring soep 4 personen:

150 gr veldzuring
1 kleine ui, fijngehakt
1 stengel bleekselderij, fijngehakt
1 middelgrote aardappel, ong 200 gr, geschild en in blokjes gesneden
25 gr boter
55 gr mascarpone of wat opgeklopte room
40 gr Parmezaanse kaas
zout en peper naar smaak

Was de zuring en verwijder de harde steeltjes
Bak de ui, selderij en aardappel ongeveer 5 minuten in de boter.

Voeg zoveel water toe dat de groenten onder staan, ongeveer 1 liter, en een beetje zout. Laat de soep aan de kook komen. Doe na 8 minuten de zuring erbij en laat nog 6 minuten doorkoken. Laat de soep iets afkoelen en pureer in de keukenmachine. De soep is tamelijk dik. Verwarm de soep voor het serveren, breng op smaak met zout en peper, doe er wat mascarpone of room in en rasp er wat Parmezaanse kaas over.

Elbrich

THE EAGLE DEEL 5

L'oiseau a atterri voorheen The Eagle had Landed deel 5

Zo beste mensen hier zijn we dan weer! Wat een geduld hebben jullie toch om elke maand het vervolg van dit verhaal te lezen. Of hebben jullie echt niets anders te doen? Oké voor de volhouders, de diehards, de " ik geef nooit op" figuren en de "ik wil weten hoe het verhaal afloopt" mensen, gaan we verder met dit verhaal.

Zoals jullie weten was het kunstwerk na een wilde nacht dan toch gereed gekomen. Een mooie steen, met in contouren de beeltenis van een vogel. Prachtig! Wel jammer dat zij de vogel die uit de steen was gehouwen kwijt waren... maar vooruit, het kunstwerk was klaar en kon geplaatst worden.

Jullie begrijpen dat dit nog een hele bedoening was zo een kunstwerkje te plaatsen. Jean-Luc en Pascal renden naar de maire, die verdacht veel op een burgemeester leek, om hem te vertellen dat het gelukt was en dat het beeld geplaatst kon worden. Ze klopten bij hem aan. Hij, die nog een aardige kater had van het Paturain feestje, hij werd wakker van het gebonk op zijn deur en riep drie maal merdre, merdre ,merdre en was klaar wakker, deed de deur open en hoorde met kleine oogjes het verhaal aan van Jean-Luc en Pascal. Hij peuterde wat resten Paturain uit zijn oren die daar waren achter gebleven van het feest, omdat hij dacht dat hij het niet goed had verstaan. "Klaar, het is klaar! Het kunstwerk kan geplaatst worden".

Eindelijk drong het door bij de maire. Hij maakte van blijdschap een pirouet, nam snel een slok wijn en riep "actie, actie maak het hele dorp wakker! We gaan het kunstwerk plaatsen en wel nu." De beste manier om het dorp wakker te maken in die tijd was om het brandalarm af te laten gaan. Wat inhield dat men de kerkklokken liet gaan, wat ook de enigste manier was om het dorp wakker te krijgen. De meeste bewoners waren namelijk nog zwaar beneveld van het wel bekende Paturain feestje. Maar het kloggelui werkte, de mensen werden wakker en liepen allen naar het l'hôtel de ville.

Daar werden ze opgewacht door de maire, Jean-Luc en Pascal, die de taken verdeelden onder de dorps bewoners. Ook hier in Minerve hadden ze handige mannen en vrouwen die van aanpakken wisten als het nodig was en een gemeenschappelijke klus snel weten te klaren. " Het lijkt wel Welle du Nord" riep de maire enthousiast. Jullie begrijpen wel dat door deze gezamenlijke inspanning het kunstwerk snel op zijn plek stond. En wat stond hij mooi, wat waren ze trots! De droom was uitgekomen. Het feest kon beginnen en wat voor feest. De plaatselijke harmonie met de toepasselijke naam *Pensez à vos oreilles* speelde de sterren van de hemel. De wijn vloeide rijkelijk, stokbroden kaas, worst, het was niet aan te slepen. Oh wat waren ze gelukkig enz enz...

Dit zou het einde van het verhaal kunnen zijn: Jean-Luc die zijn droom had verwezenlijkt en eeuwige roem had vergaard. Zijn goede vriend Pascal die hem zo goed had geholpen en weer op zijn gemakje naar zijn eigen dorp Aigne was gereisd. Happy end. Fin.

Nee dit is niet het einde. Dit verhaal zou gaan over de aanschaf van een zeer bijzonder kunstwerkje gemaakt in Zuid-Frankrijk, en wat deze dáár voor vele mysteries en plaatselijke verhalen heeft gezorgd. En na vele omzwervingen in Noordwelle is terecht gekomen.

We gaan dus verder, en om het verhaal niet te lang te maken slaan we enkele tientallen jaren over en komen uit in 2004.

Een jaar dat Zuid-Frankrijk werd geteisterd door zwaar noodweer en diverse rivieren buiten hun oevers traden. Vanaf dit moment gaan we onze vriend Pascal weer volgen en komen we steeds dichterbij de onthulling van het kunstwerkje, wat zich heden ten dage in Welle du Nord bevindt.

Uiteraard gaan we volgende maand verder met dit verhaal.

In het Frans genoemd "histoire de nonsens".



Aan mij de eer om deze maand te schrijven in de pen;

Ik kom van oorsprong uit Dordrecht, aan de rand van de stad hadden wij een huis dicht bij de basisschool en hogere school waar ik naartoe ging. In het seizoen kwam ik bijna elk weekend als het goed weer was op de camping in Renesse, want daar hadden we een stacaravan.

In Dordrecht heb ik leren paardrijden en daardoor ben ik op mijn 13^{de} ook bij manege Grol terecht gekomen en ook aan het werk gegaan in mijn weekenden en vakanties.

In de loop van de jaren ben ik in contact gekomen met Frans de Vrieze . Na het behalen van mijn HAVO diploma ben ik één jaar in dienst gegaan bij Frans, daarna heb ik de opleiding Hoefsmederij in Deurne gevolgd en behaald.

Tegenwoordig werk ik nog steeds bij Frans de Vrieze en sinds een aantal jaar ook woonachtig in Noordwelle. Toen ik opzoek ging naar een woning was er maar een woning waar ik zou kunnen gaan wonen, dat was de woning aan het Hoefijzer in Noordwelle.

Verder heb ik als grote hobby naast mijn werk, het berijden van mijn eigen paard Kwiebus, heb daar een aantal jaren mee gesprongen, helaas door een blessuren heb ik dat stop gezet en nu dressuren we nog met hem en rijden graag een rondje buiten door de polder of op het strand.

Sinds een goed jaar heb ik met mijn vriendin Emmelie van de Velde, nu nog woonachtig in Dronten voor haar studie. In het weekend woont Emmelie bij haar ouders in Noordwelle (buiten).

Hierbij wil ik de pen overdragen aan de Familie Kooman.

Met vriendelijke groet,
Klaas Bothoff

VERNIEUWING FYSIOTHERAPIE SCHOUWEN

Dinsdag 3 juni wordt een belangrijke dag voor fysiotherapeuten Rian Eggers en Llewellyn de Jonge. Vanaf dan gaan ze samenwerken onder de naam 'Fysiotherapie Schouwen' en daar hebben ze veel zin in. Ze vinden allebei kwaliteit erg belangrijk (beide geregistreerd in het kwaliteitsregister), maar zeker ook klantvriendelijkheid. Ze hebben hiervoor een goede locatie gevonden. Ze kunnen namelijk in het pand van de podotherapeut Merckx terecht. Dit pand ligt naast het VVV-kantoor in Burgh-Haamstede. Het pand is rolstoeltoegankelijk, er is voldoende parkeergelegenheid en een bushalte op hele korte afstand.

Rian Eggers is al sinds 1975 werkzaam als fysiotherapeut en heeft 'Fysiotherapie Schouwen' opgericht. Ze is algemeen fysiotherapeut dus u kunt bij haar terecht voor diverse klachten. Ze heeft daarnaast extra kennis over sportblessures, hand- en pols- aandoeningen, nieuwe knieën en heupen, nordic-walking, zwangerschap en copd. Tevens is ze stagebegeleider voor studenten fysiotherapie.

Llewellyn de Jonge (spreek uit Loewellen) heeft acht jaar werkervaring als fysiotherapeut en drie jaar als adviseur revalidatiehulpmiddelen.

Vanaf 2008 tot begin 2014 heeft ze gewerkt in een andere praktijk op de kop van Schouwen. Ze is ook algemeen fysiotherapeut dus u kunt met diverse klachten ook bij haar terecht. Daarnaast heeft ze extra kennis over vaatlijden, botontkalking, artrose, diabetes, reuma, verouderingsprocessen en nieuwe knieën en heupen.

Iedereen die fysiotherapie nodig heeft kan zich vanaf nu aanmelden. Natuurlijk ook voor behandelingen aan huis.

Ze zijn als volgt te bereiken:

Het telefoonnummer is: 0111-658589

Via email: fysios@outlook.com

Adres: Fysiotherapie Schouwen, Noordstraat 47b, 4328AK Burgh-Haamstede

