

**VAN DE REDACTIE**

Bijna alweer zomervakantie, tijd vliegt! Er zijn vele leuke activiteiten geweest, denk aan Koningsnacht met bijna aansluitend het vlag hijsen, in mei het dauwtrappen, allemaal een succes en voor herhaling vatbaar. Met in het vooruitzicht nog veel meer leuk.

Vanaf nu verschijnen we i.p.v 10x maar 6x per jaar. We hopen dat we veel kopie krijgen, daar zijn we wel van afhankelijk.

Bij deze ook een oproep voor een enthousiast redactielid die het leuk vindt om mee te helpen onze krant, die al aan haar 40ste jaargang bezig is, te laten verschijnen. Vindt je het leuk om eens mee te vergaderen meld je aan bij een van de redactieleden.

De redactie

**NOORDERNIEUWSWELLE**  
**Dorpskrant van Noordwelle**

[dorpskrantnnw@gmail.com](mailto:dorpskrantnnw@gmail.com)

[www.noordwelle.com](http://www.noordwelle.com)

*40ste jaargang*

*Verschijnt 6x per jaar*



*Redactie*      *Dorien Wandel, José Vrijdag, Marianne de Jonge*  
*Kitty Heye en Trudy Groenleer*

*Vormgeving:* *Trudy Groenleer en Leo Schults*

# Wist u dat

- Wij erg blij worden van kopie
- Er wel altijd gecensureerd wordt
- Wij vanaf nu 1 x per 2 maanden uitkomen
- Wij uw kopie voor ons volgende nummer dus heel graag voor de 10<sup>de</sup> augustus ontvangen
- [dorpskrantnw@gmail.com](mailto:dorpskrantnw@gmail.com) ons mailadres is
- Handgeschreven kopie natuurlijk ook nog altijd welkom is
- Wij ook altijd open staan voor nieuwe rubrieken en of ideetjes om onze krant vol te krijgen
- De dauwtrappers op Hemelvaartsdag mooi weer hadden
- Het traditionele ontbijt in ons dorpshuis ook weer buitengewoon lekker was
- U in dit nummer een verslagje kan lezen van een zeer ervaren dauwtrapster
- Wij alsnog Martien feliciteren met zijn nieuwe mooie veulen
- Er op 16 juni nog een, maar wel heel bijzonder, paard bij is gekomen
- Wij als dorp heel trots zijn op dit mooie kunstwerk van Wieke Terpstra
- De koningsnacht in ons dorpshuis een primeur was
- Het daar met een betrekkelijk kleine groep heel erg gezellig was met een echte deejay.
- Niet iedereen aan de oranje dresscode gedacht had
- Dit misschien volgend jaar goed gemaakt kan worden
- Er die nacht na sluitingstijd spannende avonturen beleefd zijn op de fiets
- Je niet moet vergeten je voeten neer te zetten als je afstapt van je fiets
- Het dorpshuis toch prima opgeruimd en goed afgesloten in die nacht
- Wij ons petje af nemen voor Wim en Raymond

- Het de volgende ochtend een gezellige koningsochtendbijeekomst was in ons dorpshuis
- Het oranje gebak en de oranjebitter weer prima smaakten
- De bloemenmeisjes Gerda en Marlies de bloembakken weer mooi hebben gemaakt op ons dorp.
- Het dit jaar vreemd was om tijdens de Kunstschouw de locatie van Ipe te moeten missen
- De kunstenaars bij de fam. Hanse hun werk konden tentoonstellen
- Noordwelle gelukkig zodoende toch nog meedeed met de Kunstschouw
- De crea dames een zomerstop ingelast hebben
- En wel tot 10 oktober
- Je altijd aan kan schuiven!
- Ook de ddaames avond zeer gezellig en ontspannend is
- Loop gerust eens binnen in de soos vanaf 20.30 uur iedere 3<sup>de</sup> vrijdag van de maand
- We ook weer een "de pen" stukje hebben

### **VOOR UW AGENDA:**

- Eerste vrijdag van de maand: Snekavond
- Zomerstop Crea dames
- Derde vrijdag van de maand (20:30): DDaames
- Laatste dinsdag van de maand Tafelen
- Laatste vrijdag van de maand: Heeren
- Iedere woensdag vesper (18:00-18:30) en/of maaltijd (18:30) in de kerk zie: [www.kloosterwelle.nl](http://www.kloosterwelle.nl)
- 7 juli Dorpsbarbecue
- 4/5 augustus PHC
- 16 september Pasar Malam
- 19 september gratis maaltijd Kloosterwelle

## Natuurweetjes

Vandaag is het 5 juni en twee maanden geleden dat ik een stukje instuurde. Wat gaat het ontzettend snel, nog even en we vieren weer Sinterklaas. Na de storm en de vele regen van eind april was het bij ons – bij iedereen denk ik - echt een zootje om het huis en in de tuin. Heel veel bladeren en zaden uit de bomen lagen her en der verspreid. Ruimen dus! De klike vol.

Hebben jullie de Kastanjeboom bij Martien en in het Parkje ook zo mooi zien bloeien? Prachtig was het. Van die grote trossen royale bloemen. Straks misschien weer prachtige kastanjes? Dat vind ik altijd een feestje, van die mooie glanzende, ietwat vettig aanvoelende kastanjes rapen. In een gezellige schaal op tafel ook met een paar van die mooie stekelige schillen erbij. Het afval van zowel de bloemen, de vruchten en later de gevallen bladeren nemen we voor lief. De bezem moet toch ook gebruikt worden en daarbij komt nog dat we veel zuurstof van de bomen krijgen. Erg belangrijk dus!!

Ons sierappelboompje, de Malus heeft zo overdadig gebloeid. Het zag helemaal wit. We maken ons wel een beetje bezorgd over het feit of er wel veel rode appeltjes aan zullen komen. want wie moet de bloesem bevruchten? Niet de insecten, vlinders en bijtjes in ieder geval. Die waren er toen nog minder dan nu. Echt opvallend. En wij zijn niet met een kwastje in de weer geweest.

Verschillende nestkastjes zijn bewoond en er wordt druk gevlogen met eten. Gelukkig zie je nu wat meer insecten vliegen en kruipen. Bij ons worden de mieren en de luizen die op de planten zitten niet bestreden en daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt. Wanneer de vliegieren uit het nest ontsnappen wemelt het van allerlei vogels die er heerlijk van smullen.

Wat de straatarbeid betreft. Volgend jaar zijn we vast van al het stuifzand verlost. Houd moed!! Als je ziet hoe hard de mannen moeten werken en sjouwen haal je het niet in je hoofd om te klagen over het beetje zand wat wij over ons heen krijgen. Zij werken door met regen, hagel en sneeuw en vorst, maar ook bij 30 graden hitte. Ze gaan echt nooit in de schafteet zitten. Chapeau!

Rinus heeft een paar flinke struiken gerooid in de tuin. Alle drie waren ze ziek. Maar wat een karwei. Martien moest eraan te pas komen met de tractor om de stronken eruit te trekken. Vanmorgen is alles met het vrachtwagentje naar de stort gebracht. Opgeruimd staat netjes. We planten pas iets terug als de riolering geregeld is, anders moet het er toch weer uit. Veel te lastig voor die mannen.

Nu krijgen we een paard "bijna" in de tuin, heb ik begrepen. De uitnodiging om bij de onthulling te komen kijken rolde tenminste in de bus. Iemand zei: altijd nog een beter uitzicht dan de school, en zo is het. We wachten het met spanning af.

Toen we vorige week wegreden bij De Zoete Kers zagen we voor het eerst een paartje trotse eenden ouders met acht poeletjes in de sloot zwemmen. {snapt iedereen wat dat Zeeuwse woord betekend?} Ze waren nog superklein en pas uit het ei, dat kon je zien. Toen ik 'vroeger' de hond uitliet zag je altijd al vroeg van die gezinnetjes, want dan liep ik altijd langs de berm. Zoveel leuke dingen ontdekte ik dan in de natuur. Helaas, dat mis je dan wel.



Laatste nieuws uit Ommen is, dat de eekhoortjes definitief zijn verdwenen Volgens kenners kan het wel een paar jaar duren eer er weer gesignaleerd kunnen worden. Erg jammer, het was 's morgens altijd het eerste waar je naar keek. Dat gebuittel door en langs de bomen missen we wel. En zeker het smullen van de pinda's op de tafel vlak voor het raam.

Het nestje Boomklevers is gezond uitgevlogen net als het nestje Koolmezen.

Nu worden er nog jonge vogeltjes van de Bonte Vliegenvangers gevoerd. Die zijn altijd zo stiekem bezig dat je het pas later doorhebt. Ze zijn ook schuw

en ontzettend snel. Maar prachtig van tekening.

Dat was mijn nieuws weer voor deze inzending. Tot de volgende keer.

Geniet van de zomer, groetjes Janny

## De Pen

Via mijn overbuurvrouw ontving ik de uitnodiging als nieuwe inwoner om een stukje in de Noordernieuwswelle te schrijven ; hierbij dan mijn verslagje.

Ik woon nu 5 maanden in het dorpje Noordwelle en heb daar geen spijt van.

Ik vind het een leuk, vriendelijk en rustig dorpje ; zeker als je, zoals ik, uit een drukke plaats als Spijkenisse komt.

Zo heb ik hier toch nog een leuk plekje en huisje aangeboden gekregen.

Fijn om zo bij de kinders in de buurt te wonen, zodat we wat voor elkaar kunnen betekenen.

Zo kan ik nu ook oppas-oma zijn, waar ik erg van geniet!

En niet te vergeten het Dorpshuis, waar we elkaar soms gezellig kunnen ontmoeten.



Groetjes van Patricia Govers

Oude stoofweg 7



5 Jaar geleden heeft de kunstenares Wieke Terpstra ter ere van het 20-jarig bestaan van "de Kunstschouw" een kunstwerk gemaakt van staal, een groot trekpaard, een kunstwerk dat herinnerde aan de historie van 't Hoge Burgh te Burgh. Het Hoge Burgh is beschermd historisch grondgebied, Staatsbosbeheer had een vergunning afgegeven voor 5 jaar om het kunstwerk daar te laten staan.

Al een aantal jaren profileert het dorp Noordwelle zich als het trekpaardendorp, o.a. een groot aantal trekpaarden lopen in de weilanden rondom Noordwelle, een jaarlijkse "Strao" waar meer dan honderd trekpaarden aan deelnemen en al een aantal jaren wedstrijden in het kader van de Power Horse Competition waarbij een 50-tal trekpaarden, steeds het eerste weekend van augustus, 2 dagen lang bezig zijn met wedstrijden in 7 verschillende takken van sport.

De Stichting Trekpaardendorp Noordwelle dacht dat het paard van "t Hoge Burgh" heel goed het "Paard van Noordwelle" zou kunnen worden, het zou geheel in de uitstraling van het dorp passen. Een klein comité is samengesteld met vertegenwoordigers van de Stichting Trekpaardendorp Noordwelle, de Dorpsgemeenschap Noordwelle en de Stichting Renesse. De Stichting Renesse heeft het paard van Noordwelle aangekocht met medefinanciering van de St. Trekpaardendorp Noordwelle en de dorpsgemeenschap Noordwelle, op kosten van de Gemeente Schouwen-Duiveland is het kunstwerk bij de gebr. Beye te Oosterland geconserveerd, met medewerking van vrijwilligers wordt het beeld geplaatst.

De plaats waar het paard komt te staan is in het plantsoentje de plaats waar, tot voor een aantal jaren geleden, de oude school van Noordwelle heeft gestaan.

**Inmiddels is op zaterdag 16 juni door burgemeester Rabelink van de gemeente Schouwen- Duiveland het Paard van Noordwelle, aandeSmidsweg 9 te Noordwelle, onthuld**





## Dauwtrappen

**Er zijn mensen die de vrije Hemelvaartsdag niet gebruiken om eens lekker uit te slapen. Sommigen staan juist voor dag en dauw op om te gaan 'dauwtrappen'.**

Dauwtrappen doe je 'officieel' door in de vroege ochtend met blote voeten door bedauwd gras te lopen. Hoewel dit plaatsvindt op Hemelvaartsdag, de dag waarop christenen herdenken dat Jezus terugkeerde naar de hemel, heeft het gebruik niets met het christendom te maken.

Hoe oud de traditie van het dauwtrappen precies is, is niet bekend. Vermoed wordt dat het gebruik teruggaat tot de Germaanse tijd. Volgens het volksgeloof uit die tijd had de dauw, vooral op bepaalde dagen, een magische en genezende kracht. Het 'dauwtrappen' was waarschijnlijk één van de Meifeesten van de Germanen. In die periode van het jaar vierden de Germanen de opkomst van het nieuwe leven in de natuur. Dit is een van de definities van dauwtrappen er zijn er meerdere.

Iets wat niet erg gebruikelijk is in de omstreken is voor de Noordwelle-naren juist een reden om dit jaarlijks op Hemelvaartsdag te organiseren.

Donderdag 10 mei jl. was het zover 6:00 uur in de vroege morgen bij mooi weer verzamelden zich ongeveer 14 personen waaronder ook enkele kinderen. Voorgaande jaren was er bijna elk jaar een ander rondje. Deze keer was gekozen voor de ronde van het jaar ervoor met enkele aanpassingen.

Uiteraard is niet iedereen een geoefende en volleerd wandelaar dus halfweg was er de hulp van Martien en zijn paarden. Wie het lopen niet meer aankon, kon plaatsnemen op de boerenkar enkele kozen daarvoor om zo het laatste eind naar het dorps huis te overbruggen.

Enmaal aangekomen aldaar inmiddels 8:30 uur stond er een overheerlijk ontbijt klaar.

Meerdere personen die het wandelen te vroeg of te moeizaam vonden waren ook aangeschoven. Totaal hebben ongeveer 25 mensen genoten van een voortreffelijk ontbijt.

Om dit op tijd voor elkaar te krijgen waren de vrijwilligers dus ook wel vroeg opgestaan. En namens de lopers en aanhang jullie heel hartelijk bedankt.

Tineke

## **TUINVRIJWILLIGERS GEZOCHT**

Als vrijwilligster werkzaam in het hospice Kaaskenshuis in Zierikzee ben ik zo vrij om jullie aandacht te vragen voor het volgende.

Onze nieuw aangeplante tuin willen we graag zo mooi mogelijk houden ; daarom zijn we op zoek naar mensen met groene vingers die verstand hebben van onderhoud, snoeien, bloeiers, groenblijvers enz.

In een klein team van ca. 4 personen willen we dit coördineren en uitvoeren.

Misschien voel je het nu bij jezelf al kriebelen om aan de slag te gaan, of vindt je partner, vriendin, neef, buurman of kennis het leuk om ons tuinteam te versterken. Meld je dan aan via onze website [info@kaaskenshuis.nl](mailto:info@kaaskenshuis.nl).

Natuurlijk mag je je ook bij mij opgeven hoor!

p.s. we hebben heerlijke koffie in ons hospice !!!

Hartelijke groet van Marianne de Jonge

## **Kloosterwelle**

Beste Noordwellenaren.

Voor het derde opéévolgende jaar biedt Kloosterwelle jullie weer een gratis maaltijd aan, en wel op 19 september a.s.

U kunt zich opgeven via [info@kloosterwelle.nl](mailto:info@kloosterwelle.nl) of pak de telefoon en bel 06-13666080 voor nadere informatie ( Kitty secretariaat Kloosterwelle) in de volgende NNW volgt meer hierover.

Kitty