

**VAN DE REDACTIE**

Beste Noordwellenaren,

In een zonovergoten tuinstoel wordt dit stukje geschreven. We raken er maar niet over uitgepraat, deze extra warme zomer waar vandaag 15 oktober nog geen einde aan is gekomen!

Het is nu trouwens extra genieten hier op ons dorp nadat de stratenmakers hun werk hebben beëindigd. Een echte metamorfose en zeker een verbetering. Nu nog wat beplanting en we kunnen zo inschrijven voor het mooiste dorpje van Nederland.

Wat ook mooi is dat u weer een interview aantreft met een van onze adverteerders die ook nog eens op ons dorp is geboren en er nog woont.

Tevens worden de plannen voor een echte bieb in ons dorps huis uit de doeken gedaan en kunnen we ons daar alvast op voorbereiden.

Kortom weer veel leesplezier toegewenst met dit krantje !!!

De redactie

**NOORDERNIEUWSWELLE**  
**Dorpskrant van Noordwelle**

[dorpskrantnnw@gmail.com](mailto:dorpskrantnnw@gmail.com)

[www.noordwelle.com](http://www.noordwelle.com)

*40ste jaargang*

*Verschijnt 6x per jaar*



*Redactie José Vrijdag, Marianne de Jonge Kitty Heye en Trudy Groenleer*

*Vormgeving: Leo Schults en Trudy Groenleer*

# Wist u dat

- Wij erg blij worden van kopie
- Er wel altijd gecensureerd wordt
- Wij 1 x per 2 maanden uitkomen
- Wij uw kopie voor ons volgende nummer dus heel graag voor de 10<sup>de</sup> december ontvangen
- [dorpskrantnnw@gmail.com](mailto:dorpskrantnnw@gmail.com) ons mailadres is
- Handgeschreven kopie natuurlijk ook nog altijd welkom is
- Wij ook altijd open staan voor nieuwe rubrieken en of ideetjes om onze krant vol te krijgen
- Wij nog steeds plaats hebben voor redactieleden
- U zich hiervoor aan kan melden bij de huidige redactie
- Wij Lenneke en Ad Fasol van harte welkom heten op de hoek Ring- Smidsweg
- Zij na een x aantal jaren wederom voor ons dorp hebben gekozen
- Wij daar als dorp trots op kunnen zijn
- Wij Wout en Magda enorm zullen missen op Noordwelle
- Wij hun hierbij bedanken voor alles wat ze voor ons hebben gedaan
- Wij hun een mooie pensionado-tijd toewensen
- Wij hopen dat ze t.z.t. hier weer terug kunnen keren
- De Kustmarathon ook dit jaar weer verschillende Noordwellenaren op de fiets of op de been bracht
- Deze deelname o.a. resulteerde tot meerdere koprollen in het Zeeuwse zand
- Er een hele snelle MTB-er lek reed en vervolgens 10 minuten verspeelde.
- Hij anders weer zeker bij de beste 5 geëindigd zou zijn
- Wij hierbij alle deelnemers toch willen feliciteren met hun behaalde resultaat
- U deze winter in ons eigen dorpshuis naar de bieë kunt gaan

- U hierover meer leest in dit nummer
- Wij de adverteerders weer bedanken voor het door hun gestelde vertrouwen in ons
- Wij dankzij hun bijdragen zo'n mooi krantje kunnen laten drukken
- De maaltijd en avondprogramma aangeboden door Kloosterwelle 19 sept. JI. door ruim 30 bezoekers bezocht is
- Het mede door het avondprogramma een heel bijzondere avond was
- De organisatie wel hoopt dat er een volgend keer meer dorpsgenoten aan zullen schuiven
- Een interview afnemen tot leuke reacties van binnenkomende familieleden kan leiden
- Een binnenkomend kind nu pas sommige verhalen voor het eerst hoorde

### VOOR UW AGENDA:

- Eerste vrijdag van de maand: Snekvond
- 2<sup>de</sup> woensdag van de maand Crea dames
- Derde vrijdag van de maand (20:45): DDaames
- Laatste dinsdag van de maand: Tafelen
- Laatste vrijdag van de maand: Heeren
- Iedere woensdag vesper (18:00-18:30) en/of maaltijd (18:30) in de kerk zie: [www.kloosterwelle.nl](http://www.kloosterwelle.nl)
- 17 november stampotavond
- 22 november Algemene najaarsvergadering Dorpsgemeenschap aanvang 20.00 uur
- 1 december intocht Sinterklaas
- 12 december Retraitedag Kloosterwelle van 8.00 uur tot 20.00 uur

Lectori Salutem,  
De lezer gegroet.

Veel leuke interessante tijdschriften verdwijnen vaak in kartonnen dozen richting papierbak of vuilnisstort. Veel mooie boeken liggen vaak stoffig te worden op de zolder of staan in de boekenkast te verkleuren. Zonde!

Het idee is ontstaan om in ons Dorpshuis een bibliotheek op te richten waar Noordwellenaren hun tijdschriften en boeken kunnen doorgeven aan de anderen. Er bestaat nog helemaal geen vast plan maar duidelijk is dat er een boel moet worden afgesproken maar dat ook duidelijk wordt of jullie dit ook een leuk idee vinden.

Een klein groepje mensen kan zich er ermee bezig houden maar voor het begin zal de hulp van eenieder welkom zijn, namelijk het zoeken naar een bibliotheekboekenkast!!

Een mooie leuke frisse uitnodigende kast voorzien van mooie planken waarvan er misschien een paar schuin geplaatst kunnen zijn.

**Dus: weet je een leuke bij familie, uit een oude winkel, geef t door aan het dorpshuis.**

En lezen doe je aan een gezellige leestafel waar je jezelf achter kan plaatsen met een koppie koffie of een biertje zodat je eindelijk eens niet mee hoeft te doen aan dat geouwedinges aan die andere tafels.

En wat staat er dan in?

We zouden kunnen denken aan planken met alle een thema.

Een plank met wetenschappelijke leuke tijdschriften als Kijk en Quote, een plank met Margriet, Libelle en Privé ☺, een plank gewijd aan de natuur, een Heilige Plank met aandacht voor onze prachtige kerk en de vespers, een plank heel duidelijk voor de kinderen. En een plank voor literatuur en geschiedenis. Alles is mogelijk. Helaas zal een plank met blote mannen en meiden wel niet mogen ☹

Zij die tijdschriften willen doorgeven kunnen bijvoorbeeld dat per drie maanden wisselen en dan pas gaan de oude weg. Er wordt een plank gemaakt met goede literatuur, leen je er een, dan zet jezelf een nieuwe goede terug of als je gewoon een goede kwijt wil zet je hem er bij. En af en te totale cleaning.

Als sommigen ieder een plank bewaken moet er iets gaan lukken. Natuurlijk komt dan ook de vraag of extra openingstijden nodig zijn. Daar moet over gebrainstormd worden.

En wie weet leven er bij jullie nog heel leuke ideeën om het anders te doen.

Wij hopen op veel enthousiasme en veel nieuwe ideeën!

Reacties aan: [dorpshuisnoordwelle@hotmail.com](mailto:dorpshuisnoordwelle@hotmail.com)

Juus

## Natuur en andere weetjes

Gelukkig zijn er na de regen weer een paar planten gaan bloeien in de tuin. De Asters en de Sedum zijn prachtig. Als je er je neus in stopt, dan ruik je de herfst. Heerlijk. De Oost-Indische-Kers is ook weer gaan bloeien en slingert zijn ranken tussen de andere planten. Met zijn verschillende frisse en felle kleuren echt een plant die alles opfleurt. De bladeren zijn ook zeer de moeite waard. Zeker als het een beetje heeft geregend. Dan lijkt het wel of er diamanten in de zon liggen te schitteren.

Helaas is de Pluimhortensia niet meer goed tot zijn recht gekomen na de droogte. Kleine pluimpjes zijn het resultaat, die nu toch wel mooi een beige -roze kleur gaan vertonen.

De Vlinderstruiken begonnen weer voorzichtig kleur te bekennen. Op een prachtige zonnige zondag ontdekten we een Stadsreus op een pluim van de Vlinderstruik.

Prachtig. Het is net een heel grote zweefvlieg met zijn gele strepen op de rug. Zijn de vleugels de moeite waard om eens extra naar te



kijken. Ze zijn helemaal doorzichtig, net kantwerk. De voorkant van de kop is donkergeel. Geen angst, hij heeft geen angel.

De Walnotenboom in onze achtertuin gaf vorig jaar nog maar een paar noten weg.

Maar dit jaar is hij erg gul. Meer dan 50. We prijzen hem elke dag! Heerlijke kleine, smaakvolle noten levert hij bij ons af.

Nu liggen ze nog tussen de verwarming te drogen. De oogst uit Ommen van vorig jaar moet tenslotte ook eerst op. Zuinige Zeeuwen.

Toen Rinus deze eerste week van oktober in Ommen kwam, kon hij zien dat de nieuwe eekhoorns gewend zijn. We hebben er twee snoephokjes voor eekhoorns opgehangen. De voorkant is van plexiglas en de luikje aan de bovenkant kan openklappen. We stoppen daar pinda's – voor eekhoorns – in. Aan de voorkant zie je die liggen. Eekhoorns zijn zo slim. Ze ontdekken dus dat het bovenste klepje opengaat. Ze gaan op het randje aan de voorkant staan en tillen met hun "handjes" de klep op. Klimmen een beetje naar voren en hup, smullen maar. Een schattig gezicht, waar je geen genoeg van kunt krijgen. De nieuwe eekhoorns moesten dat toch echt eerst ontdekken. In het begin klauterden ze er nietsziend voorbij. Maar nu was het snoepgoed op. Momenteel is het erg druk met de Puttertjes. Bij Juus en Connie staat een struik met paarse besjes, daar zijn ze dol op.

Bij ons staat op verschillende plekken in de tuin Guldenroede. Momenteel staan die in het zaad.

De pluimen vliegen af en toe erg opvallend heen en weer. Dan is het druk hoor.

Typisch dat de Meesjes daar totaal geen belangstelling voor hebben. Die wachten denk ik op de pindakaas.

De Duivelswandelstok is een kleine vertakte struik waarvan de stammetjes en takken vol met prikkels zitten. Vandaar de naam denk ik. Hij bloeit prachtig met witte schermen. Later worden dit zwarte besjes en die zijn zó weg. Meesjes, Merels en Spreeuwen. Het gaat er soms heftig aan toe. De één jaagt de ander weg.

Vorige week was Rinus in de tuin bezig, vlak bij de Lijsterbes, waar ook veel belangstelling voor is. Hij zat vol met Spreeuwen. Ze verzamelden en snoepten. Rinus zag de Sperwer aankomen, maar de Spreeuwen ook. Als één grote vogel klapwiekten ze gelijk - als een zwarte wolk de lucht in. Alle vleugels gelijk, dat gaf een soort klap.

De Sperwer was helemaal uit zijn concentratie en had natuurlijk geen spreeuw te pakken. Hij moest even in een boom tot zichzelf komen en hervatte daarna zijn jacht. Welk vogeltje zou het worden. Een onervaren argeloos musje? Er zijn nog zoveel jonge mussen. Als wij 's morgens de Tortelduiven wat eten geven op de voederplank, zijn ze al gauw met een stuk of tien-twaalf paraat.

De Vlierbes heeft allang geen bessen meer. Die zijn altijd het eerst aan de beurt. Vroeger toen ik nog Vlierbessenjam maakte, moest ik altijd snel zijn om de schermen vol bessen af te knippen, anders waren de vogels me al voor.

De straat wordt mooi.

Een echte parkeerhaven hebben we gekregen, geen auto's meer op de stoep gelukkig. Fantastisch.

Een echte straat. Bijna klaar Daarna de aanplant. We wachten met spanning af. Vlindervriendelijk en bijenvriendelijk wat ik er van heb gezien. Vlinderstruiken en een soort Salie. Als je daar met je hand doorheen gaat, heerlijk. Natuurlijke parfum.

Als laatste heb ik een tip om het rondom het Dorpshuis nóg mooier te maken. Regelmatig wordt er buiten gegeten. Barbecue, en in de zomer zijn de gezamenlijke maaltijden soms ook buiten, fietsers die er picknicken en wat al niet meer. O ja, de postbode die er haar boterhammetjes lekker opeet. Ja lekker, maar niet gezellig, met drie kl iko's die bijna naast je bordje staan. Is het een idee om er een, bv houten omhulsel omheen te maken? De deksels kunnen dan bloot blijven zodat er toch makkelijk gebruik van kan worden gemaakt. Twee deurtjes die open kunnen als ze naar de straat gebracht worden. De kinderen die er spelen gooien altijd keurig hun snoeppapiertje of plastic in de juiste kliko. Denk ik te simpel?

Vergeet niet te genieten van de herfst!

Hartelijke groet, Janny

<p><b>Interview met Johan en Tineke Hendrikse van onze adverteerder van Hendrikse Onroerend goed B.V.</b></p>
---

Op een warme zaterdagmiddag werd ik gastvrij onthaald bij Johan en Tineke. U weet dat we regelmatig een adverteerder interviewen, vandaar mijn bezoek.

### **Johan, waar heeft jouw wieg gestaan?**

"Ik werd geboren op 2 oktober 1952 op de Smidsweg. In een soort armenhuisje waar mijn ouders bij oma van vaders kant inwoonden. Dit huis is door de Ramp in februari 1953 verdwenen. Helaas heb ik deze oma nooit gekend. Het huisje stond op de plaats waar nu Leen en Vera Berrevoets wonen. Ik was het tweede kind van later 5 kinderen. Na de Ramp gingen we tijdelijk naar Nieuw Haamstede in een geschonken woning. Later verhuisden we terug naar Noordwelle, naar de Dorpsring nummer 15 (waar Leslie nu woont). Daarna naar nummer 14. Dit huis kocht mijn vader voor 3.500 gulden.



Iedereen verklaarde hem voor gek, want er moest veel aan het huis gebeuren. Mijn vader was metselaar en het bedrag was destijds ook best pittig voor hem. Mijn moeder was hulp in de huishouding. Ze heeft zelfs nog bij Leentje Lokker in de huishouding gewerkt, want Leentje had destijds een winkeltje op de plaats dat later kapsalon werd. Mijn vader was 40 jaar lang gemeenteraadslid in de gemeente Westerschouwen en zat ook jarenlang in het schoolbestuur van onze school "De Stove". Mijn ouders leven allebei nog. Zij wonen nu 18 jaar en nog steeds zelfstandig in Haamstede. Mijn moeder is 88 jaar. Mijn vader hoopt binnenkort in november 95 jaar te worden. Dit gaan we vieren in Ons Dorpshuis".

### **Welke opleiding heb je gevolgd?**

Door de Ramp heb ik niet de kleuterschool doorlopen. Ik moest zelfs nog 1 jaar wachten voordat ik naar school kon omdat ik op 2 oktober jarig ben. Ik was dus al bijna 7 jaar. De school zat toen nog twee jaar naast de kerk. Ik volgde hierna de LTS. Ik had nergens zin in. Mijn bijnaam was "t oapie sie", want ik haalde altijd kattenkwaad uit. Ook als ik er eens niet bij was, dan kreeg ik toch de schuld. Eigenlijk is mijn vak vrachtwagenmonteur destijds bij een garage in Goes. Dat heb ik 4 jaar gedaan, en daarnaast nog de avondschool gevolgd.

### **Tineke:**

Ondertussen werkte ik ook als glazenophaler in de horeca bij "Apollo" in Renesse. Daar traden destijds altijd goede bands op en ik had geld nodig om daarheen te kunnen. Ik kende het uitgaansleven op mijn duimpje.

In de horeca verdiende ik per week wat ik bij de garage per maand verdiende. Dus ik stapte over naar de Horeca. Ik begon in cafetaria "De Zoom" op Renesse. Daar kwam ik mijn vakantieliefde Tineke tegen.

Zij verbleef met een vriendin op de camping "de Duinhoeve" in Renesse. Tineke kwam uit Apeldoorn.

Daar werkte zij in een supermarkt. Wat eerst als vriendschap begon werd later een relatie. Tineke kwam de weekends vanuit Apeldoorn. Ik moest dan werken. Tineke ging dan met mijn jongste zusje Laura stappen. Mijn vader bracht en haalde hen dan met zijn oude groene DAF. Mijn zusje was al lang blij, dan kon ze wat langer uitgaan. Later gingen Tineke en ik samen boven het cafetaria wonen. In 1975 zijn we in Haamstede getrouwd. We hebben 1 zoon. Hij heet Michel en woont met zijn vrouw Natascha in Zierikzee. We zijn opa en oma van Tim en Sanne. We zijn na ons trouwen verhuisd naar de Kerkring 7. Dit huurden wij van de vader van Martien Moermond. We kochten de Kerkring 8.

Deze woning hebben we gesloopt en een nieuw huis gebouwd in de wintermaanden.

Nu wonen we alweer 25 jaar met veel plezier op de Jan Delstlaan. Ook aan dit huis hebben we zelf veel gebouwd.

### **Hendrikse Onroerendgoed B.V.**

In 1980 begonnen Tineke en ik onze eigen onderneming in Strandpaviljoen "De looze visser", het paviljoen heet nu Zuid-Zuid-West. Dit hebben we drie jaar gedaan. Toen kwam de gelegenheid om de "Snack corner" te huren. Dit waren een snackbar, een café en nog een plateservice restaurant. Na 5 jaar werden we eigenaar hiervan. Toen ontstond de Hendrikse Onroerendgoed B.V. We hebben de snackbar, café en plateservice restaurant 10 jaar geëxploiteerd. Het was 7 dagen per week werken. Dag en nacht. Ik kwam om 04.30 uur thuis en Tineke vertrok om 08.00 uur weer richting zaak. Tijdens de koffie zorgde ik dat ik weer bij Tineke in de zaak was, zodat we tijdens het drinken van een bakje koffie de dag konden doornemen. Op een dag zei Tineke "het leven bestaat uit meer dan werken".

Toen zijn we de zaak gaan verhuren. Wel hebben we daarna nog "Rietnisse" gekocht. Onze zoon Michel heeft hier gewerkt als vakantiehelp of als hij vrij was van school.

Wij waren werkgever aan 12 vaste mensen en in het hoogseizoen 65 (incl inhuurkrachten). Toen ik meer personeel kreeg heb ik mij laten bijspijkeren met o.a. boekhouden. Ik zat altijd te rekenen. Mijn personeel zei wel eens: "daar heb je hem weer!" Wat was er aan de hand? Ik probeerde altijd overal zoveel mogelijk rendement uit te halen. Zelfs uit een komkommer probeerde ik zoveel mogelijk plakjes te halen. Tineke en ik hebben zelf alles op moeten bouwen. Veel bedrijven waren over gegaan van vader op zoon en die waren niet zo gefocust op het rendement. Wij wel. De focus was "de zaak". Dat waren best pittige tijden, want we wilden zo snel mogelijk meer vrijheid.

Wat we destijds mee hadden was de tijd van de opkomst van het toerisme. Rietnisse is nu "the Green Perrot".

We verhuren dus nu beide bedrijven. Onze zoon is trouwens niet de horeca in gegaan. Hij kon goed leren. Hij is nu logistic manager bij BP in Duitsland.

Ik ben nog voor de bedrijfsvereniging Horeca Nederland adviseur geweest. Ik adviseerde hoe men het rendement kon verbeteren. Vooral in het zuiden van Nederland, Limburg en Zeeuws Vlaanderen. We zijn nu officieel met pensioen.

### **Hobby's:**

Mijn grote, uit de hand gelopen, hobby is mountainbiken. Ik ging bijna elke dag fietsen. Fietsen in Duitsland, Gran Canaria, Oostenrijk, gekoppeld aan vakantie. De Transalp: fietsen vanaf midden Frankrijk naar de Middellandse Zee.

Tot 2 jaar geleden reed ik nog wedstrijden. Dit waren wedstrijden van ruim 100 km. Ik heb 1 keer op het podium gestaan. Dat was bij de seniorengames. Hahaha.

Momenteel herstel ik van een nieuwe knie operatie. Wekelijks, elke donderdagochtend, zit ik op de racefiets samen met Piter Goodijk, Jan Flach, Henk Krijger, Ludo Vlaender en Kees Everaers. Eerder ook met Leo Braber, die helaas erg ziek is.

We fietsen altijd hetzelfde rondje. Hoe de wind ook staat. Ik heb wel eens geprobeerd hier verandering in te brengen, maar de jongens willen hetzelfde rondje.

Ik doe ook vrijwilligerswerk. Mountainbike evenementen organiseren doe ik graag. Ik ben penningmeester van de vereniging X-treme. Ik kan namelijk goed met geld omgaan, beter als lezen en schrijven! Ook ben ik verbonden aan de Rijwiel Tourclub Schouwen-Duiveland.

Totdat "Ons Dorpshuis" over ging naar een eilandelijke stichting, was ik ook een tijdje voorzitter van de Stichting van Ons Dorpshuis. Oh ja, ik deed ook nog de financiën voor de kinderopvang Zierikzee.

### **Heb je nog dromen?**

"Ik zou graag de zwaarste marathon van Europa nog wel eens willen fietsen. Dit is een rit van ongeveer 200 km op een hoogte van 7500 meter die je binnen een tijdslimiet moet afleggen. Dit is in Oostenrijk in Salzkammergut.

Lachend: "ik mocht nooit van mijn vrouw". Tineke reageert " ik wilde graag dat hij heelhuids thuis kwam"

Ik heb wel de halve marathon gefietst. Ik heb nog een mooie foto, daarop zie je ook de prachtige natuur.

(zie Johan op de fiets tijdens de marathon: redactie)



Je bent trouwens net op tijd vandaag, want we gaan binnenkort naar Gran Canaria. Onze lievelingsplek in het voor- en naseizoen. Al vanaf 1980. Onze Michel was toen 4 jaar oud.

Ik zou hier best willen overwinteren, maar Tineke heeft ook haar eigen sociale contacten. Tineke doet graag tennissen, zwemmen bij Laco en Spinning/BBB bij Peter van der Zande. In Gran Canaria pak ik nog graag de fiets zoveel mogelijk! Deze keer 3 dagen max in verband met mijn revalidatie.” Tineke zichzelf hardop afvragend: “maar dat hangt van vriend Bert af of hij Johan niet overhaalt...”

**Johan en Tineke, bedankt voor jullie openhartigheid! Jullie zijn een pittig en sportief stel en hopelijk kunnen jullie dit nog jaren zijn in een goede gezondheid.**

Kitty



1 december intocht sinterklaas

