

**VAN DE REDACTIE**

Op het moment van schrijven zijn de donkere dagen voor kerst begonnen, bij het rondbrengen hebben we de kortste dag van het jaar alweer gehad. Times fly.

De maand december had ook weer heel wat in petto. De Sint en zijn Pieten zijn Noordwelle dit jaar niet voorbij gereden. Het was een drukbezochte en gezellige ochtend in ons dorpshuis. De inmiddels jaarlijkse traditie van de Heeren om de zaterdag na de verjaardag van de Sint de kerstboom op te halen in Prun, de dag erna het feestelijk opzetten van deze boom onder het genot van een hapje en een drankje.

Zet u allen alvast 4 januari 2019 in de agenda. Waarom? Dat kunt u lezen in deze uitgave.

De redactie

**NOORDERNIEUWSWELLE**  
**Dorpskrant van Noordwelle**

[dorpskrantnnw@gmail.com](mailto:dorpskrantnnw@gmail.com)

[www.noordwelle.com](http://www.noordwelle.com)

*40ste jaargang*

*Verschijnt 6x per jaar*



*Redactie José Vrijdag, Marianne de Jonge Kitty Heye en Trudy Groenleer*

*Vormgeving: Leo Schults en Trudy Groenleer*

# Wist u dat

- Wij erg blij worden van kopie
- Er wel altijd gecensureerd wordt
- Wij 1 x per 2 maanden uitkomen
- Wij uw kopie voor ons volgende nummer dus heel graag voor de 10<sup>de</sup> februari ontvangen
- [dorpskrantnww@gmail.com](mailto:dorpskrantnww@gmail.com) ons mailadres is
- Handgeschreven kopie natuurlijk ook nog altijd welkom is
- Wij erg blij zijn met de hoeveelheid kopie voor dit nummer
- De Sint dit jaar ook weer in het dorpshuis was
- Het die zaterdagmorgen erg gezellig was
- Daar, naast veel kinderen ,ook veel volwassenen waren
- De gevulde speculaas van Raymon zeer in de smaak viel
- De bloembakken in ons dorp er weer mooi fris bijstaan
- Dit te danken is aan onze bloemenmeisjes Gerda en Marlies
- Wij hierbij onze complimenten maken aan de Heeren
- De boom er dit jaar wederom prachtig bijstaat
- Deze hopelijk weer goed bestand is tegen weer en wind
- Er bij de inzegening door onze Pieter ook vele dorpsgenoten mee gezegend werden
- Dit volgens zeggen gebeurde met echt wijwater
- Enkele dorpsgenoten ook rijkelijk meedeelden in dit water
- Een afwaskwast blijkbaar veel water kan bevatten
- Er weer een echt varken aan het spit ronddraaide
- Daar weer door zeer velen van gesmuld is
- Dat alles weer prima verzorgd werd door kok R. en zijn assistenten
- Wij hierbij Dhr. En Mevr. Guis van harte welkom heten op de Dorpsring
- Het Hofje nu voortaan de Heerlijkheid van Noordwelle heet
- Wij hun daar veel succes en plezier mee wensen

- Wij tevens Linda Meijers met man en kindjes hartelijk verwelkomen als nieuwe inwoners van Sere aan de Wellandweg
- Wij hopen dat alle nieuwelingen zich snel thuis gaan voelen op ons mooie dorpje
- Wij u allen tot slot nog mooie kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar toewensen

### **VOOR UW AGENDA:**

- Eerste vrijdag van de maand: Snekvond
- 2<sup>de</sup> woensdag van de maand Crea dames
- Derde vrijdag van de maand (20:45): DDaames
- Laatste dinsdag van de maand: Tafelen
- Laatste vrijdag van de maand: Heeren
- Iedere woensdag vesper (18:00-18:30) en/of maaltijd (18:30) in de kerk zie: [www.kloosterwelle.nl](http://www.kloosterwelle.nl)
- Vrijdag 4 januari Nieuwjaarsreceptie met kerstboomverbranding om 17.00 uur
- Zaterdag 23 februari Straô

### **Nieuws uit de Dorpsraad**

Op de najaarsvergadering van 22 november hield directeur Jos Rijk van de Sociale Werkvoorziening , 'de Zuidhoek' in Zierikzee een inleiding over de organisatie waar hij leiding aan geeft. Mensen, die om allerlei redenen 'een afstand tot de arbeidsmarkt' hebben, kunnen in of vanuit de beschermde omgeving van de Zuidhoek werken in productieve of dienstverlenende arbeid.

Dhr. Rijk vertelde ook over de ontwikkeling van een Mobiliteitsplatform, waarbij hij betrokken is. Het idee is dat een elektrische deelauto , bestuurd door vrijwilligers, mensen die daar behoefte aan hebben en er voor in aanmerking komen, vervoeren naar door hen gewenste bestemmingen als supermarkt, familie, huisarts etc.

Het gaat om zelfstandig wonende mensen die geen eigen vervoer hebben en voor wie deelname aan het openbaar vervoer ook niet meer mogelijk is. De auto is al beschikbaar en werd in Haamstede een tijd succesvol gebruikt. Het bevorderen van mobiliteit is erg belangrijk en jaagt ook weer andere zaken aan. Probleem voor het doorzetten van dit plan is het ontbreken van betaalde coördinatie en organisatie. Om het succesvol te laten worden is centrale aansturing onmisbaar. Dit zou vanuit de gemeente geregeld moeten worden en zover is het helaas nog niet.

Vanuit de zaal werd opgemerkt dat Noordwelle al aan alle voorwaarden voor deelname gedurende bijvoorbeeld een dagdeel per week voldoet. Er zijn vast en zeker vrijwilligers te vinden om de auto te besturen en als de laadpaal bij het dorps huis wordt geactiveerd kan de auto ook hier worden opgeladen. Jammer dat het vooralsnog niet van de grond lijkt te komen.

In het dorp zijn in 2018 veel nieuwe inwoners verwelkomd. Onder meer alle B&B's in de bebouwde kom (Wielsteen, Sere, het Hofje) kregen nieuwe eigenaren. Bijna alle nieuwe inwoners, op 10 adressen, zijn ingeschreven als lid van de Vereniging Dorpsgemeenschap Noordwelle. Dit betekent natuurlijk dat er ook mensen uit het dorp zijn vertrokken. Op de vergadering namen we afscheid van 'de laatste middenstanders' uit Noordwelle, Wout en Magda Lokker, met bloemen en een attentie. De kapsalon is niet meer. Er brandt 's avonds weer wel licht: het is de voorlopige huiskamer van Ad en Lenneke Fasol, oud-inwoners die Noordwelle opnieuw hebben opgezocht. Dat hopen Wout en Magda in de toekomst ook te doen.

Op de vergadering stelden dhr. en mw. Guis, nieuwe eigenaren van Dorpsring 29 (het Hofje), zich voor en vertelden over hun plannen met het pand.

De dorpsraad hoopt dat alle nieuwe inwoners zich thuis zullen voelen op het dorp en hier met plezier zullen wonen!

Naast de 'Klepp-app' is er nu ook een 'Buurtpreventie-app', uitsluitend bedoeld om zaken die niet pluis lijken, te melden. De dorpsraad zorgt nog voor de bijbehorende bordjes bij de toegangswegen naar het dorp. Mocht iemand zich voor een of beide apps willen aanmelden dan kan dat via nr.: 0615399849 (Vera Pals).

Er wordt teruggekeken op succesvolle activiteiten met veel deelnemers en verschillende groepjes organisatoren. Nieuwe ideeën kunnen altijd worden ingebracht. De pub-quiz krijgt een vervolg , er komt nog een Indische avond en ook het idee van een filmavond zal worden uitgewerkt.

Op 4 januari 2019 wordt de snackavond vervangen door de nieuwjaarsreceptie , met daarna, als het weer geschikt is, de kerstboomverbranding.

De plannen voor een ruilbibliotheek in Ons Dorpshuis worden concreter. Er staan al wat boeken in kasten. Openingstijden kunnen worden gekoppeld aan regelmatige activiteiten zoals de snackavond en Tafelen in de Buurt. De bedoeling is in 2019 echt te starten.

Wat betreft de verkeerssituatie in en rond het dorp kan worden gemeld dat de aanleg van verkeersdrempels op de Wellandweg is toegezegd. De Stoofweg krijgt mogelijk in de toekomst de status van '60-km-weg'. Pas als dat is bereikt kan iets aan de veiligheid van de afslag naar de Smidsweg en de oversteekplaats naar de bushalte worden gedaan.

Tenslotte: wij staan als dorpsraad en dorpshuisbeheer graag voor jullie klaar als het gaat om het (helpen) organiseren van leuke evenementen en het bevorderen van de leefbaarheid. De dorpsraad kan geen rol spelen bij klachten over slecht groenonderhoud, kapotte lantaarnpalen , geluidsoverlast etc. Daarvoor moet naar de klachtenlijn van de gemeente worden gebeld.

De dorpsraad kan heel goed wat versterking gebruiken, dus wie mee wil doen in het bestuur: hartelijk welkom!

Namens jullie dorpsraad, Marlies Deurloo.

### **Koffiepauzepraat**

Tja, een heuse Olifant midden in het gazon. Is ie wel zindelijk vroeg ik mij hardop af. De familie zegt mij van wel en toch maar even zelf gecheckt.

Het bleek een olifant van staal en ik moet zeggen knap gemaakt hoor!

Leuk daar op zijn plek voor het fraaie dorps huis en dus wel zindelijk he!

Helaas niet alle honden die, loslopend( iets anders kan het toch niet zijn) hun behoefte wel doen. En dat nog wel in een speeltuin voor de kids.

Lijkt mij echt niet kunnen en laten wij erop toezien dat dat niet meer gaat gebeuren.

Door dicht bij "het vuur" te zitten weet ik uit betrouwbare bron dat het nu toch echt binnenkort gaat gebeuren. Groot onderhoud aan onze monumentale kerken te Renesse en Noordwelle.Resp. Jacobus- en Corneliuskerk.

Voegwerk, ramen, zinkengoten, binnenmuren bepleisteren, schilderwerk en onderhoud kachel en orgel.

Gelukkig zijn wij ingeloot qua sponsering door de BRIM ( Besluit Rijkssubsidiering Instandhouding Monumenten) en hebben in gedeelten een euro 75.000,- mogen bijschrijven op onze bankrekening. Geld dat je weer kwijt raakt indien niet daadwerkelijk met onderhoud/renovatie zou worden opgestart.

Echter, door grote betrokkenheid en spaardrift en acties, o.a.de Renessedag, door zowel kerkleden- als zeker ook dorpsgenoten is het ons gelukt om zelf ook euro 75.000,- binnen te harken.

Een must om een gelijk bedrag aan subsidie te kunnen ontvangen. U allen kunt het proces volgen en verwachten weinig overlast voor omwonenden.

Lex

### **Pub quiz in Noordwelle**

Voor de mensen die er niet bij geweest zijn .....

In het gezellige café gedeelte van het dorps huis werd iedereen ontvangen Met borrelhapjes, en voor diegenen die nog niet gegeten hadden heerlijke frietjes

Uiteraard verzorgd door onze cateraar Hans!

Het was een spectaculair chaotische waanzinnig leuke avond!

Iedereen die er die avond wel bij waren hebben meegekregen dat er stiekem werd gespiekt/afgekeken e/o geluisterd, dit alles op het randje van valsspelen, weliswaar op humoristische wijze ! En dat er een paar serieus prettig gestoorde gangmakers aanwezig waren.

Wim had een geweldige show voorbereid met 8 categorieën aan vragen die op hilarische wijze goed of fout beantwoord werden. De quizmaster en deelnemers op hun best!!!

Ik denk dat iedereen het volmondig met me eens is als ik zeg dat het een top avond was,

Met heel veel humor, drank in overvloed, naar believen uiteraard!

En top voorbereid!

Petje af !!!

De volgende quiz wordt in het geheim alweer voorbereid dus ik zou zeggen hou die avond in je agenda vrij zodra de datum bekend is want het is echt een aanrader voor een gezellige avond en zeker voor herhaling vatbaar!!!

Thanks Noordwellenaren voor een super leuke avond!

Leslie

### **Stamppotavond**

Vele Noordwellenaren hebben die avond gesmuld van een overheerlijke stamppotmaaltijd.

Hierbij willen wij de chef-kok Rens en souschef Frans en de vele koksmaatjes heel hartelijk BEDANKEN voor hun inzet.

Voor de liefhebbers nog even de creatieve samenstellingen van de stamppotten :

- Bietjes, appel, ui, augurken en tijm
- Palmkool, chinese kool en witte kool
- Prei, kaas, walnoot en paprika
- Winterwortels, uien en bruine bonen

Er is dus die dag in het dorps huis HEEL VEEL geschild, gepeld, gesneden, geritst en gekraakt.

Waar een klein dorp al niet groot in kan zijn !!!!!!!!!!!!!!!

Marianne

## Beste mensen van Noordwelle

Allereerst wil ik beginnen, met een bedankje voor de uitnodiging voor de najaarsvergadering. Wij waren blij verrast met de woorden van de voorzitter, ontzettend bedankt voor de attentie, die wij van de dorpsgemeenschap hebben gekregen.

Het was een impact voor ons, met een fijne afsluiting.

Eens moest de beslissing komen om ons pand te verkopen, Wout 70 jaar, dus tijd om te stoppen, na 52 jaar.

Het was voor ons een bewogen tijd, Wout heeft 65 jaar aan de dorpsring gewoond en wij samen 45 jaar. (Ik op Smidsweg 1, haha).

Toen kwam de koper, het ging opeens erg snel, heeft traantjes en emoties gekost, om ons pand, ons stekje te verlaten. Het pand was te groot om daar te blijven wonen, qua onderhoud huis en tuin.

Zeer zeker ook de vele logeerpertijen van onze kinderen en kleinkinderen, die hun hart hadden verpand aan Noordwelle, hadden pijn in hun hart.

Wij hebben nog geen vaste stek gevonden, dus wonen wij tijdelijk in een vakantiehuis in Renesse. Wij noemen dat 'Ons Verhuishuis'. Fleur onze kleindochter van vijf, begreep er niets van, onze eigen meubels niet mee en straks weer verhuizen, dus kwamen wij op deze geweldige uitdrukking. Wij wonen hier fantastisch, zo vrij als God in Frankrijk. Twee wilde katten, die we voeren, heel schuw, maar ze worden steeds tammer, zeker Blackey, die we zo noemen, komt steeds dichterbij en zit tegen de schuifpui aan te wachten op melk en brood.

Genoeg logeerruimte, voor onze kinderen en kleinkinderen, ze zijn het hier net als wij helemaal gewend.

Nu is het uitkijken naar een vaste stek, het liefst in Noordwelle. Denken jullie mee voor ons?



De familie Fasol ging van Noordwelle, naar Renesse en zijn nu weer terug, wie weet is dat voor ons ook zo.

Noordwelle blijft Noordwelle!!!

Bij deze wensen wij iedereen hele gezellige en warme kerstdagen en een sprankelend, gezond en gelukkig 2019.

Hartelijke groeten van Wout en Magda

Een kleine impressie van de gezellige sinterklaasochtend



Vol spanning

Heerlijk gevulde schoentjes



## Straô

De eerste stap is weer gezet voor de Straô 2019 !!

De datum voor deze straô is **Zaterdag 23 februari** .

Noteer in u agenda en hou deze dag vrij !!

De bestuursleden zijn weer bij elkaar gekomen en willen even u aandacht voor een aantal zaken. Zoals u weet heeft ons dorp veel **vrijwilligers** die graag helpen en veel inzetbaar zijn. Maar omdat er op deze dag veel te doen is zijn extra handen altijd welkom.

Dus denkt u/jij dat lijkt mij leuk om die dag wat voor ons te kunnen betekenen dan horen wij dat graag !!

Vraag twee : Is een sponsering , aangezien wij hier op het dorp niet of nauwelijks middenstand hebben willen wij aan u vragen of u een financiële bijdrage wil leveren. Het bedrag maakt uiteraard niet uit, alles is welkom. Dus draagt u de straô een warm hart toe laat ook dat ons weten.

Spreek gerust iemand van ons uit het bestuur aan, het bestuur bestaat uit:

Leen Berrevoets, Hugo Bos, Ed Heye, Hans Schooneveld.

Margot Dorst, Emmelie v/d Velde, Herda Heikamp

Een vriendelijke groet namens het Bestuur.

## Koffietijd

Samen een bakje koffie drinken is altijd gezellig !

En daarom starten we in het nieuwe jaar met een koffie ochtend.

U bent van harte welkom op elke eerste Dinsdag van de maand tussen 10 en 11 uur in "Ons Dorpshuis" De koffie met wat lekkers staat dan voor u klaar .

Tijdens dit koffie uurtje kunt u ook gebruik maken van de **BIBLIOTHEEK**.

We starten dinsdag 5 februari , gevolgd door 5 maart en 2 april

Tot ziens, de koffieleutjes!

Voor vragen kun je altijd terecht bij Herda Heikamp.

Herda

### **Bedankt Noordwelle**

Onlangs heb ik collecte gelopen voor de vereniging Bartimeus Sonneheerdt. Vaak kreeg ik de vraag wat deze vereniging nu precies doet. Dus ik dacht ik schrijf een stukje in de NoorderNieuwsWelle.

Bartimeus Sonneheerdt maakt zich sterk voor blinden en slechtzienden. Ze geven mensen die blind en slechtziend zijn de kans om zo zelfstandig mogelijk te leven, mee te draaien in de maatschappij en hun talenten te ontwikkelen. Om dat voor elkaar te krijgen zamelt de vereniging geld in voor projecten, zoals het verbeteren van onderwijs aan blinde en slechtziende kinderen, onderzoek naar oogziekten, computers die braille begrijpen enz.

Verder proberen ze mensen bewust te laten worden waar blinden en slechtzienden dagelijks, soms letterlijk, tegen aan lopen.

Ze zijn volledig afhankelijk van giften en ontvangen geen overheidssubsidie.

Daarom wil ik iedereen in Noordwelle namens Bartimeus Sonneheerdt bedanken voor hun bijdrage.

De collecte heeft 204,15 euro opgebracht.

Rose-Marie.

## **Collecte**

De Collecte op Noordwelle t.b.v. het dierenasiel heeft € 229.02 opgebracht. Bedankt namens alle dieren.

Leen Berrevoets

## **Bedankt**

Hartelijk dank aan iedereen die bij de afscheidsdienst van mijn geliefde Theun was.

Het was Hartverwarmend!

Van Tina uit de Jan Delstlaan

## **Natuur en zo....**

De tijd gaat nu naar december, bijna Sinterklaas. Als jullie dit lezen, is het feest allang voorbij en gaan we richting Kerstmis. Het feest van het Licht.

Een paar weken geleden zat ik weer op mijn plekje voor het raam en zag een troepje grote vogels in onze Kastanjeboom en in de Wingerd zitten. Ze toonden veel interesse in de besjes van de Wingerd.

Ik dacht nog.....het zal toch niet. Maar jawel – het zal toch wel. Zo gauw er één opvloog was het duidelijk. Een groepje Kramsvogels bevolkte de tuin. Ze hebben zo'n beetje dezelfde grootte als een flinke Lijster. Groter dus dan een Merel. Ze hebben net als de Lijster, ook een gespikkelde borst en een prachtige grijze kop. Als ze opvliegen is de onderkant van de vleugels bijna wit, zo licht van kleur. Prachtig. Ze vliegen op een heel andere manier dan een Merel of een Lijster. Meer met golfjes.

Onze burens konden een paar keer achtereen niet komen en toen ik in de brievenbus ging kijken voor eventuele post, zag ik op het gras een grote lichte kring van kleine en grotere veertjes liggen.

Ach, onze trouwe kostganger de Sperwer was langs geweest en een Tortelduif is zo traag, en dus een gemakkelijke prooi. Een paar dagen was er maar één duifje wat kwam eten. Maar feit is, dat deze vogels niet zo lang verdrietig zijn. De derde dag had hij of zij alweer een nieuwe partner en zaten ze al gauw weer te kroelen boven op onze windwijzer.

In de tuin hebben we alweer verschillende soorten eten voor de vogels opgehangen. Met groot succes moet ik zeggen. De mussen smullen ook mee. En de Heggemus en Roodborst nemen genoeg met de kruimeltjes die op de grond vliegen. Ach ja, kruimeltjes zijn tenslotte ook eten, nietwaar? Af en toe hangt er heel ongelukkig een Vink aan de pinda's. die is wat minder handig dan de Meesjes. Als er echt winter mocht komen, strooien wij ook wel strooivoer tussen de planten en op het terras.

Op zeker moment kom ik de keuken inlopen en zag een grote vogel aan de pinda's hangen, vlak voor het raam. Toen hij een beetje draaide was het snel duidelijk. De Grote Bonte Specht eiste ook zijn deel op. Sindsdien laat hij zich telkens bewonderen. Door het raam heb ik hem op de foto gezet.

De mannen vroegen zich al een tijdje af, of de Torenuil nog wel bij Martien in de schuur vertoefde. Ze hadden al zolang geen tekenen van leven meer gezien. Tot afgelopen zondag – 18 november – Rinus en Martien een paar pakken hooi verplaatsten en een paar verse uilenballen vonden. Dus hij was er stiekem nog wel!! Rinus bracht er één mee naar huis om te laten zien. Best groot nog, als je zoiets uit moet braken.

's Middags waren Kilian, Arne en Matthijs aan het voetballen. Op mijn vraag of ze wel eens een uilenbal hadden uitgeplozen, kwam er één ja en twee keer nee. De jongens zijn binnen gekomen en aan de tafel gezeten, hebben we met zijn allen die vreemde bal bekeken. Ik had hem op een wit papier gelegd en alleen Arne en ik hebben hem uit elkaar gehaald. De andere twee zaten een beetje [veel] te giebelen en te griezelen. Verschillende botjes vonden we en ook nog een klein compleet snaveltje.

Onder en boven snavel waren nog met het gewrichtje aan elkaar verbonden en scharnierden zelfs nog. Heel mooi.

De jongens gingen niet met lege handen weg, want ja, Sinterklaas was die de dag ervoor in Nederland aangekomen. Hij had voor de kinderen die altijd zoveel in de speeltuin bezig zijn zowaar iets in de schoen van Rinus gedaan.

Uiteraard hebben de andere kinderen later in de week ook wat gekregen.

We vinden het altijd gezellig, dat voetballen, gespeel en gestoei naast ons huis. Natuurlijk hebben we nogal eens een bal in tuin, - of in de vijver - maar ze komen altijd netjes vragen of ze hem op mogen zoeken en – dat mag gezegd – ze passen goed op de plantjes.

We zien zo vaak bij de tv programma's dat er een Rijdende Rechter aan te pas moet komen. En waarom?

Erfafscheidingen, bladeren van de boom van de buurman, overhangende takken, een schutting of juist niet. Verzin het maar. Bladeren ruimen we op en strooien ze tussen de vaste planten, als voeding, bescherming en een schuilplaats voor de egel. En niet te vergeten: een prachtige behuizing voor allerlei insecten waar de vogels zich weer te goed aan doen.

Jannie

### **Bedankt**

Familie Hendrikse bedankt de vrijwilligers van ons dorps huis Noordwelle, voor de gezellige middag en de goede verzorging van de verjaardag van Jan Hendrikse, hij is 95 jaar geworden.

Johan en Tineke

## Even voorstellen

Na een lange, warme zomer is het ineens bijna kerst en hebben we tijd om een stukje te schrijven voor de dorpskrant van Noordwelle, waar we nu alweer 9 maanden geleden een huis hebben gekocht; en wát voor een huis... een heerlijke plek op de ring, genoeg ruimte voor ons en onze dochters, een pension en de schuur voor Yvo's handel in aas en hengelsportartikelen.

We weten dat we hier met heel veel plezier kunnen leven; het is heerlijk om je vanaf dag 1 ergens zo welkom en op je gemak te voelen! Dat is mede te danken aan Herda, Jan en Arne, van wie we dit huis mochten kopen, en aan al onze burens die ons zo lief welkom hebben geheten.

Wat valt er over ons te vertellen.. ? Yvo is hier op het eiland opgegroeid; Jesca in Groningen, de meiden zijn hier geboren, Schouwen is voor ons alle 5 de plek waar we willen blijven; dit mooie plekje op de ring maakt ons erg gelukkig.

Veel van jullie hebben we al leren kennen bij de barbecue afgelopen zomer, bij een rondje met onze hond Daantje, bij de Heeren, in de speeltuin, of afgelopen zondag bij het opzetten van die prachtige kerstboom!

Liefs, Linde, Annemoon, Madelief, Yvo en Jesca de Bruin.

## Nieuwjaarsreceptie

**Alle Noordwellenaren zijn van harte uitgenodigd op de nieuwjaarsreceptie aanvang 17.00 uur met aansluitend (als het weer het toelaat) de kerstboomverbranding op 4 januari 2019**

**De Dorpsraad**

Enige tijd geleden is zeer spontaan het idee geboren een bibliotheek op te richten in Ons Dorpshuis. In de laatste NoorderNieuwsWelle is hier aandacht aan besteed.

### **Hoe verder?**

De bibliofielen willen beginnen bij het begin, namelijk het aanschaffen van een leuke bibliotheekkast. En dit is gelukt. Het kleine witte kastje wordt de kinderkast en aanverwant gebruik.

### **De vulling.**

De bedoeling is dat Noordwellenaren die thuis goede boeken, tijdschriften of anderszins leuke, goede literatuur hebben en daar vanaf willen, dit naar de bibliotheek gaan brengen.

Anderen kunnen deze dan lezen, terplekke aan een soort van leestafel, of mee naar huis nemen. Bij dat laatste willen we graag dat een nieuw boek wordt geplaatst als iemand dat heeft.

Tijdschriften kunnen door tijdschrifthouders periodiek worden ingebracht, bijvoorbeeld per kwartaal.

### **Thema's.**

We kunnen ons voorstellen dat er per plank een thema bestaat, voorzien van naam en eventueel van instructies, bijvoorbeeld dat van een bepaald thema het geleende terug móet komen!

Voorstel thema's:

1. Schatkamer, verplicht terugbrengen
2. Heilige plank: aandacht voor Kloosterwelle en onze Kerk
3. Natuurplank, tuinboeken
4. Kookboeken
5. Creaplank, hobbyplank
6. Wetenschappelijke boeken en tijdschriften
7. Leesboeken van diverse aard
8. Puzzelplank, puzzels
9. Kinderen hebben eigen kastje.



## **Bereikbaarheid.**

Natuurlijk is de bibliotheek altijd beschikbaar als er iets in het Dorpshuis gebeurt maar wij vinden het verstandig extra mogelijkheden te bieden gekoppeld aan nu reeds bestaande vaste bijeenkomsten.

Gedacht aan:

1. Een uurtje voor het tafelen op de laatste dinsdag vd maandag
2. Een uurtje voor de friet-avond op de 1<sup>e</sup> vrijdag vd maand
3. Een uurtje voor DDames op de 3<sup>e</sup> vrijdag vd maandag
4. Als geheel nieuw: een koffie-ochtend, gezelligheid. Wel betalen voor een bakkie, eigen gebakken taarten en soezen? 1<sup>ste</sup> dinsdag van de maand.

## **Originaliteit.**

### **Weet iemand een leuke originele naam?**

Bovenbeschreven is een opzet.

Uitgangspunt is wel kwaliteit van materiaal, geen oude stoffige versleten boeken.

Mehri, Kitty, Herda, Marianne en Juus

<b>NOODKLOK 1 december 2018</b>
---------------------------------

Heeft u het ook gehoord en er even bij stilgestaan? De klok van onze Corneliuskerk liet weer eens van zich horen. Wel met hulp van Marlies & Arie natuurlijk, want anders werkt de techniek niet.

Op initiatief van Greenpeace ( actief in wel 60 landen voor een groener en eerlijkere wereld) hebben onze kerk, samen met wel 250 andere kerken en moskeeën in Nederland, de klokken laten luiden.

Om precies 2 minuten voor 12.00 uur en dit dan 1 minuut lang.

Waarschijnlijk viel het niet echt op want onze "Salvator" (geboren 1484 en 416 kg zwaar) doet het altijd luidruchtig om o.a. 12.00 uur.

Toch was het signaal bedoelt om onze minister Wiebes aan te moedigen voor het verder terugdringen van CO2 uitstoot op de klimaattop in Polen welke 3 december van start ging.  
Zie o.a. bericht in PZC dd 29 november j.l.

Gevaarlijke opwarming van onze aarde is nu nog te voorkomen maar het is wel de hoogste tijd.

De Noordpool smelt, de zeespiegel stijgt, oogsten mislukken, onze bermen op Schouwen-Duiveland liggen vol plastic en blik, etcetera.....

Vandaar die klokgeluiden.....kleine moeite, mooi gebaar!

Lex

## **Kerstboom halen**



**En opzetten onder het genot van een hapje en een drankje**

