

VAN DE REDACTIE

De scholen zijn weer begonnen dus de straten zijn tot een uurtje of 15u in de middag weer veilig (lees: geen fietsende/rennende en spelende kinderen). Wat hebben de kinderen van ons durpje weer een heerlijke zomer gehad. Zwembadje hier, ijsje daar, tosti bij die en weer wat drinken bij de ander, wat een pracht jeugd hebben ze hier toch!

Hopelijk was het voor alle inwoners een heerlijke zomervakantie, nog een week of 2 geduld en dan zal de rust op het eiland weer een beetje terugkeren. Met een beetje geluk krijgen we nog een mooie nazomer na alle regen en wind de eerste weken van augustus.

Ondanks dat 50% van de redactieleden afwezig was de laatste vergadering wordt het weer een mooie uitgave van het krantje. We hebben trouwens nog steeds ruimte voor nieuwe redactieleden, dus schroom niet en sluit gezellig aan, ons lijkt het leuk!

De redactie

NOORDERNIEUWSWELLE **Dorpskrant van Noordwelle**

dorpskrantnnw@gmail.com

www.noordwelle.com

41ste jaargang

Versijnt 6x per jaar



*Redactie: José Vrijdag, Marianne de Jonge, Kitty Heye,
Trudy Groenleer en Juus Kreiken*

Vormgeving: Leo Schults en Trudy Groenleer

Wist u dat

- Wij erg blij worden van kopie
- Er wel altijd gecensureerd wordt
- Wij 1 x per 2 maanden uitkomen
- Wij uw kopie voor ons volgende nummer dus heel graag voor de 10^{de} oktober ontvangen
- dorpskrantnw@gmail.com ons mailadres is
- Handgeschreven kopie natuurlijk ook nog altijd van harte welkom is
- Er weer een nieuw record gevestigd is op Noordwelle
- Dit behaald is op de jaarlijkse dorps- barbecue
- Het aantal deelnemers deze keer namelijk 88 bedroeg
- Wij daar als dorp trots op mogen zijn
- Het kamperen voor de jeugd tijdens de schoolvakantie dit jaar een herstart heeft gemaakt
- Het aantal deelnemers beslist nog wel zal groeien de komende jaren
- De ouders die erbij waren net zo genoten hebben als de kinderen
- Er ook een gezellig vuurtje bij was `s avonds
- Het prachtige waterglijkussen een primeur was
- Sommige ouderen daar ook van genoten, wel of niet uit vrije wil
- De P. H. C. dit jaar ook weer prima verlopen is
- U hierover in dit krantje mee kunt lezen
- Er ook een leuke bijdrage is van een oud-Noordwellenaar over zijn jeugdherinneringen alhier
- De heg rond de Ring gelukkig eindelijk weer eens geknipt is
- Het beschamend was dat die heg er zo lang zeer verwaarloosd bijstond
- Wij nu gelukkig weer trots kunnen zijn op onze mooie kern

VOOR UW AGENDA:

- Eerste vrijdag van de maand: Snekvond
- 2^{de} woensdag van de maand (v.a. okt) Crea dames
- Derde vrijdag van de maand (20:45): DDaames
- Laatste dinsdag van de maand: Tafelen
- Laatste vrijdag van de maand: Heeren
- Iedere eerste dinsdag van de maand koffie/bieb uurtje van 10 uur tot 11 uur
- Iedere woensdag vesper 17:00 tot 17:30 uur meditatief zingen (opgave niet nodig) (18:00-18:30) en/of maaltijd (18:30) in de kerk zie: www.kloosterwelle.nl
- Zaterdag 14 september dorpsuitje

Beste dorpsgenoten

Maandag 6 mei werd Juus (Ingridstraat 7) ziek. Aanvankelijk leek het een min of meer onschuldige koortsaanval. Helaas verliep het vervolg hiervan wat minder onschuldig. Het bleek een bacteriële infectie te zijn waarbij dat akelige beestje zich genesteld bleek te hebben in de tussenwervelschijven van de nek en de onderrug. Na een aantal spannende weken, afwisselend op de intensive care, Erasmus ziekenhuis, afdeling neurologie en hematologie is Juus na 9 weken ziekenhuisopname overgebracht naar 'Cornelia' in Zierikzee om daar te revalideren.

Hartverwarmend en zeer steunend was alle belangstelling, de vele kaartjes en telefoontjes van dorpsbewoners. Wat hebben we toch een fijn dorp!!

Juus heeft weinig herinneringen aan ziekteperiode maar de warme belangstelling van jullie heeft hij duidelijk gevoeld. Hij werkt nu hard aan zijn revalidatie met als hoofddoel: terug naar Noordwelle!

Hij vindt het echt hartstikke leuk om jullie te zien of te horen, ook al is het maar een kort bezoekje of een telefoontje. Sinds kort is hij weer in staat zelf zijn telefoon aan te nemen.

Het kan soms even duren voor hij de telefoon aan kan nemen, zijn handen doen nog niet precies wat hij wil, maar meestal lukt dat goed en het gaat iedere dag weer een stukje beter!!

Juus verblijft op de afdeling Polderland op kamer 17 en zijn telefoonnummer is 0642240725.

Hartelijke groet,

Conny Boot

Trekpaardenspektakel Noordwelle 2019

Het eerste weekeinde van augustus vond, voor de 7^e keer, het Trekpaardenspektakel Noordwelle plaats. Deze keer op een nieuwe locatie Stoofweg/Weelweg. Een veel gestelde vraag was waarom we van locatie gewisseld waren. Nou het zit zo: ook in de landbouw hebben we met regelgeving te maken. Die heeft onder andere bepaald dat er maar een paar jaar gras mag worden geteeld. Als dat meer gebeurt wordt je beperkt in wat er nog verbouwd mag worden.

Het nieuwe beschikbare terrein is 2 maal zo groot als het oude en dus een uitdaging om dat zo goed en gezellig mogelijk in te richten. Daar is Hugo prima in geslaagd. Daarnaast wil ik Jan Van de Velde bedanken voor het gebruik van zijn terrein, het is een prima locatie. Het trekpaardenspektakel wordt georganiseerd door de stichting Trekpaardendorp Noordwelle. Zij vraagt de Power Horse Competition in Noordwelle een wedstrijd te organiseren, nodigt standhouders uit, programmeert de showblokken tussen de wedstrijden door en, niet onbelangrijk, werft sponsors in materiele en niet-immateriële zin om dit evenement mogelijk te maken. Aangezien het een gratis toegankelijk evenement is moeten de inkomsten komen vanuit de sponsors en de horeca-verkopen.

Voordat het wedstrijd- en showprogramma kan beginnen is er een week van meten, gaten boren, palen zetten, hindernissen inmeten, parkeerterrein uitzetten en nog veel meer. Een oerwoud van piketjes met oranje kopjes is het resultaat.

Zo'n 25 vrijwilligers zijn daar, onder leiding van Hugo, een week druk mee. Af en toe moest er even geschuild worden voor een bui, maar donderdag avond was al goed zichtbaar dat er een mooi evenement zou gaan plaatsvinden. Vrijdag worden dan zoals gewoonlijk de puntjes op de i gezet en als dan de vlaggen in top zijn gehesen komen de eerste deelnemers het evenemententerrein op.

Dan zaterdag en zondag de wedstrijd. Met op de zaterdag de dressuur, de afstandsrit en de hindernissen. Op zondag de vaardigheid, trekpaardproeven, het spectaculaire spiegelparcours en de beeldschone presentatie. Bij de enkelspannen ging de winst naar Rien Verkuijden die op de voet werd gevolgd door Leanne van den Berg, bij de dubbelspannen ging de winst naar Alison Nuis die in een spannende strijd Andre Bekkers achter zich liet. Verder ging de winst bij de vierspannen naar Karlijn Schellings, bij tandems naar Stephan Rops en de recreatierijders naar Ad Francke.



Het showprogramma was ook dit jaar weer prachtig gevuld. Van barrelrace tot touwtrekken met een trekpaard en van schapen drijven tot een 10-span trekpaarden. Voor de bezoekers geen tijd om zich te vervelen. Verbluffend vond ik het enthousiasme van Marjan Kodde in het vertellen over haar hondjes (border collies) bij het drijven van schapen (Drentse heideschapen). Uniek was de laatste show van het weekeinde, een show met 10 aangespannen trekpaarden voor prachtige presentatiekoets.

Toon Brooijmans stuurde dit 10-span meesterlijk door de ring. Burgemeester Gerard Rabelink had de eer om een aantal rondjes mee te mogen rijden op de bok. Van deze show is een filmpje te zien op de facebookpagina van het Trekpaardendorp. Dit filmpje is inmiddels 294 maal gedeeld en door 44233 mensen bekeken.

Wat mij betreft is dit weer een voorbeeld van "waar een klein dorp groot in kan zijn".

Het waren prachtige dagen waar we met zijn allen met veel plezier aan terug denken. De afbouw, het opruimen en het wegbrengen was ook dit jaar weer strak georganiseerd en dinsdagavond was het terrein weer leeg!

Rest mij om iedereen, die op welke wijze dan ook zijn of haar steentje heeft bijgedragen, heel heel hartelijk te bedanken. Zonder jullie is een evenement van deze grootte gewoon niet mogelijk. Als bestuur zijn we ontzettend trots dat we zo'n groot aantal trouwe vrijwilligers hebben die dit mogelijk maken. Nogmaals dank!

Namens het bestuur van de Stichting Trekpaardendorp Noordwelle,

Rens Vermeer

Contributie

In september of oktober vinden de leden van de Vereniging Dorpsgemeenschap Noordwelle de nota voor het betalen van de jaarlijkse contributie in hun brievenbus. De vereniging zorgt voor het organiseren en coördineren van alle activiteiten van de dorpsgemeenschap.

Voor mensen die alleen op een adres wonen kost dit 10 euro/jaar en voor 2 of meer personen op een adres 15 euro/jaar.

Voor nieuwe leden is het kalenderjaar waarin ze lid zijn geworden gratis. Nieuwe leden ontvangen als cadeautje het boek over Noordwelle dat in 2008 is verschenen. Mocht u denken lid te zijn en geen nota ontvangen, wilt u dit dan melden aan Trudy Groenleer, t.kouwen@planet.nl . Bent u nog geen lid en wilt u dit wel worden, mail dan naar Marlies Deurloo, pijkere@zeelandnet.nl.

Marlies

Natuurweetjes

Dit is de 21e keer om over natuurweetjes te schrijven.

De natuur blijft boeien en elk jaar bloeit alles op gezette tijden. Elk jaar ook weer nestelen de vogels, broeden ze en komen er jongen uit het ei. Mij verwonderd dat nog steeds en maakt me enthousiast. Daarom val ik misschien wel eens in herhalingen.

We hebben deze keer weer veel opgemerkt en meegemaakt en willen jullie daar graag in laten delen.

We gaan terug naar 10 juni, 2^e Pinksterdag. Rinus rende ineens naar buiten, raapte iets van het gras, verschoof de tuinstoel een beetje – dacht ik - en kwam even later rustig weer binnen. Op mijn vraag of er iets was, zei hij dat ik even in de tuinstoel moest kijken. Ach - een jong rillend musje, helemaal in elkaar gedoken in een hoekje van de stoel. Hij had gezien, dat een Vlaamse Gaai het musje pakte en verloor. De Gaai was er ook alweer bij toen Rinus als reddende engel om het hoekje kwam stuiven. Gered!!!! Af en toe keken we voorzichtig of het musje nog bewoog. De Gaai bleef in de buurt, maar durfde niks te ondernemen. Toen de rover zich al een poosje niet meer had laten zien, wilde Rinus het beestje oppakken om hem in de schuur te laten overnachten. Beschermen voor alle gevaar. Hij verschoof de stoel een beetje en.....rrrrrrrrt weg was het beoogde "slachtoffer". Hij vloog in een boompje van de speeltuin en bleef daar veilig zitten. Gered, tot.?

De volgende dag – alles stond lekker open – hoorde ik een luid gekwetter en kekkekkek. Een vader Bonte Specht hing aan de pindanoten en een jong aan een paal ernaast. En die maakte me toch een kabaal! Toen kreeg hij stukjes pinda van de vader. Zo mooi. De volgende dagen kwamen ze elke dag een paar keer langs. Later bleef de ouder weg en was het jong alleen. Je herkent ze heel goed. De moeder heeft alleen rood onder aan de stuit. De vader heeft dat ook maar tevens een rode vlek achter op de kop.

Het jong is zo gemakkelijk te herkennen. Het rode onder aan de stuit is nog licht van kleur, maar boven op de kop heeft hij een rode streep. Het is net een punker met een hanenkam. De veertjes staan ook echt rechtop. Zo grappig.

's Middags deed ik een rondje door de tuin en daar was een Kolibrievlinder druk aan het fladderen bij de bloemen van de rode Valeriaan. Ik kon prachtig zien hoe hij zijn lange gebogen tong diep in de bloem liet verdwijnen voor de nectar. Jammer dat ze zo onrustig bewegen. Ze zitten dan ook nooit. Blijven al wapperend met hun vleugels boven de bloem hangen. Zijn lijfje is dan ook niet zo goed te onderscheiden. Toen we op een dag van Oosterland kwamen, reden we binnendoor naar Noordwelle. Binnendoor is via Sirjansland, Dreischor, Zonnemaire en de Delingsdijk. Tussen Dreischor en Zonnemaire verbaasden we ons over de wegbermen. Daar waren beslist zakjes zaad van bembloemen uitgestrooid. Korenbloemen, Chich orei, Kleine Margrietjes, Groot Kaasjeskruid en Klein Kaasjeskruid [lijkt erg veel op Malve] en nog veel meer. Maar in de auto kun je dat niet allemaal goed zien. Een persoonlijke actie??

Vorige week was het erg druk in de lucht. Steeds kwamen er grote groepen ganzen overvliegen. Druk gakkend. In de tijd vóór de natuurgebieden er waren gebeurde dat alleen diep in het najaar. Dan ging ik altijd gauw buiten kijken, zo'n leuk gezicht. En dan zeiden we tegen elkaar: de winter komt eraan. Maar dat gezegde past nu niet meer. Deze ganzen verblijven hier het hele jaar en de mussen vallen momenteel van het dak. Het belooft de hoogste temperatuur te worden, ooit gemeten in Nederland. Maar de bessen Van de Lijsterbes kleuren al mooi oranje. Voer voor de grotere vogels, maar of ze erg sappig zullen zijn? Hoewel ze erg groot zijn dit jaar. We hadden Heggenmusjes die in de buurt hebben gebroed. Op een gegeven moment paradeerden er twee jonge Heggenmusjes parmantig met hun ouders op het gras. Tot een paar dagen geleden. Ouder en kind zaten bovenop de heg.

Ineens scheerde een welbekende flits over de heg en - toen was er nog maar één. De ouder heeft hartverscheurend zitten piepen en roepen, maar het kind kwam niet terug. De sperwer had alweer een klein hapje

Bij de vlindertelling kwam de Atalanta als eerste naar voren.



Een prachtig gekleurde vlinder. Op een gegeven moment kwam hij uitrusten aan het raam van de schuifpui. Hij zat zo rustig, voor mij een goed moment voor een foto. Toen wij jaren geleden op Kreta met vakantie waren, hebben we – vol bewondering – een Trompetbloem bloeide. Terug in wij: dat is prachtig



staan kijken naar die als één muur Noordwelle dachten om tegen de pergola te laten klimmen. We zijn op jacht gegaan en hebben inderdaad de zo begeerde Trompetbloem gevonden.

Hij bloeit alweer vele jaren op zijn stekje. Wij zeggen dan tegen elkaar dat hij best mooi bloeit, maar zien in gedachten die immense plant op Kreta. Dan is dit maar een schamele hoeveelheid bloemen, maar we prijzen hem elk jaar! Mijn laatste berichtje is, dat de zangvogels weer druk snoepen van de Lijsterbes. Ze zijn zo rijp, als een vogel er één aftrekt, vallen er meerdere op de grond.

Een mooie nazomer toegewenst.

Janny

Waar een klein dorp groot in kan zijn Nu en vroeger

Toen ik er in mijn jeugd jaren door mocht brengen was Noordwelle al groot met al zijn jeugd. We hadden altijd wat te doen en het was altijd gezellig.

Als het `s winters ging vriezen of sneeuwen hadden we veel plezier op het schoolplein. De school was toen nog waar nu het koor van de kerk is. En het plein aan de zijkant.

Aan de kant van Jos zijn B&B (toen fam. Hanse) Dan zette de brandweer er een laagje water op en konden we dan na 1 nacht vriezen schaatsen. Als het ging sneeuwen maakten we een sneeuwhelling van de ingang van het koor zo naar beneden bij mevr. Clement naar binnen. Ging maar even goed dat begrijpt u wel! En dan met alle jeugd bij meneer van As op Stoofweg 4 T.V. kijken want deze meneer had als eerste een televisie.

Dan hadden we ook nog de korfbal vereniging: Dosko. Elk jaar een uitvoering in het café van mevrouw Locker- v.d. Zande. Dan was heel de bevolking van Noordwelle aanwezig.

Zo ziet u maar dat wij ook altijd wat te doen hadden op het zo kleine en gezellige dorp.

Nico Plandsoen
Gewoond op Smidsweg 16

Drukte en stilte

Er moest het een en ander gebeuren aan de buitenkant en aan de binnenkant van de kerk. Reparaties aan het loodwerk, schilderen van de kozijnen, herstellen van voegen, het is jullie vast wel opgevallen. De kozijnen van de ramen zijn nu fris wit in plaats van wit met donkergroen (maar dat zag je bijna niet meer).

Ook binnen is er geschilderd, voor een deel door vrijwilligers. In de hal achter de toren is een tweede toilet gerealiseerd. Het koor is erg opgeknapt door het sauzen van de muren. Het was een drukke tijd.

Bijna alles net op tijd klaar voor de Kunstschouw, die al 26 jaar onder meer in onze kerk wordt gehouden. Dit jaar met zelfs 7 exposanten met heel verschillend werk, maar door goede afstemming kwam er een prachtige invulling van de mooie ruimtes die de kerk heeft.

Negen dagen drukte op het dorp en dan weer stilte. De laatste jaren kwamen er ongeveer 2000 mensen een kijkje nemen en ook dit jaar was dit het geval. Er was een jonge dame, Zeyun Chen, die kunst maakte van aardappelen.

Omdat dit materiaal net zo vergankelijk is als het leven zelf kon deze kunst niet worden verkocht. Maar 'waarom heeft iets waarde en wie bepaalt dat'? Ze won er de Kunstschouw Award 2019 mee, een aanmoedigingsprijs voor jonge kunstenaars.

Aandachtig kijken en dat wat je waarneemt op je laten inwerken, drukte in je hoofd veranderen in stilte door te bewonderen wat je ziet. Zo kan kunst werken. Maar ook een mooi opgeknapte kerk.

Marlies Deurloo

WEGWIJZERKAMPEN in Renesse en Noordwelle:

Stichting Wegwijzerkampen organiseert jaarlijks Christelijke zomerkampen voor kinderen, tieners en jongeren.

Dit jaar gehouden in het CJV kamp van Renesse van 27 juli tot 17 augustus en dan vinden aldaar 3 kampweken plaats. De eerste week met 20 jongeren van 15-18 jaar, de tweede week 30 tieners en de derde week 50 tieners in de leeftijd van 12-16 jaar.

Naast deze drie tienerkampen worden er vanuit Wegwijzer ook 5 kinderkampweken, met kinderen van 8-12 jaar, georganiseerd te Zelhem.

Tijdens deze week van "vakantie" is er dagelijks ruimte voor sport en spelactiviteiten, zoals een dropping, hike, zeskamp en bonte avond.

Daarnaast praat men met elkaar over het geloof in God en de Bijbel.

In de ochtend de zgn. "wake-ups" waarin in kleine groepjes men van elkaar leert hoe de Bijbel te lezen valt.

Dagelijks ook is er een Heaven- Hour, met muziek en zang. De leiding houdt een inleidend verhaal waarna de inhoud praktisch wordt gemaakt in een passende verwerkingsvorm.

Een van de jaarlijks terugkomende activiteiten is de diaconale middag. Men gaat dan een deel van de dag met de hele groep hulp bieden aan mensen of instellingen die dat nodig hebben. Vaak niet de echt favoriete besteding van de tieners maar achteraf zijn ze altijd heel enthousiast. Wat is het fijn om eens een ander te kunnen helpen. Vaak ook reuze gezellig zo met elkaar.

Zo heeft men in Noordwelle de gehele groep op 7 augustus ook druk in de weer kunnen zien en op 1 en 15 augustus in Renesse: De paden van de Corneliuskerk onkruidvrij gemaakt, de haag gesnoeid (met beetje hulp van de gemeente), ramen gelapt, boeken gesorteerd voor de Renesse dag 2020 (de eerste zaterdag na de Hemelvaart) en voor en namens o.a. Allevo div klusjes verricht met en voor bejaarden, schilderijen gemaakt voor Thuredriht waardoor de huiskamers te Renesse er nog fraaier uit komen te zien, div. tuintjes aangepakt en kerkmuren van de Jacobuskerk gewit, toren gestofzuigd, banken geboend, etcetera, etcetera.....

Het was echt vet gezellig en ik zelf onder de indruk van de spontaniteit en vraagstelling over veel onderwerpen vanuit de groepen. Wij zijn deze Jeugd zeer dankbaar en wensen ze alle goeds in hun verdere bestaan.

Lex Veenstra

Dorpsgenoten

Op verzoek van betrokken buurtgenoten heb ik getracht enkele regels te wijden aan het overlijden van Christel en Ruud.

Naar wij hopen wordt dit gewaardeerd en voorkomen wij dat dorpsgenoten ons ontvallen zonder dat wij het in de gaten hebben. Gelukkig hebben wij onze dorpspredikant Piter Goodijk die regelmatig schrijft over zieke of overleden gemeenteleden en indien hem bekend, zeker ook over dorpsgenoten in uitgave Van 't Kerkplein.

Ondergetekende wil graag de in Memoriam, indien al voorkomend en gewenst, met ieders hulp opschrijven.

Ben geen neerlandicus maar met z'n allen zal het best leesbaar worden.

Ik ben ook beschikbaar als iemand onder ons wel eens ander onderwerp in zijn hoofd heeft maar...geen echte schrijver denkt te zijn. Met enkele steekwoorden of een nader contact komen wij er dan samen ook wel uit.

Proberen?

Groet Lex

In Memoriam : Dhr.R.M.C. van der Hulle

Hedenochtend 11 augustus is overleden onze dorpsgenoot Ruud. Leefde op zichzelf mede omdat zijn ziekteproces hem weinig tot geen bewegingsvrijheid toestond.

Velen van ons zullen hem niet kennen of het moet de spaarzame ontmoeting zijn geweest aan zijn voordeur met je collectebus of om hem te helpen met het verwijderen van overdadige begroeiing in zijn tuintje nabij zijn afvoer van de kachel.

Heeft vroeger(begin jaren '70) gewoond in het royale pand aan de dorpsring samen met zijn ouders. Zijn vader bestierde er een horeca groothandel en opslag van o.a. caraco-ijs. Div. dorpsgenoten wisten deze plek te vinden voor het halen van een ijsje.

Je moest dan wel even zoeken want omdat er door het gezin zeer stevig werd gerookt was het kantoor vaak geheel in mist gehuld. Met goed kijken op kniehoogte kon je vader of Ruud van der Hulle dan toch wel ontdekken.

In 1989 is het pand verbouwd tot woning no.30(nu Fam. Vos) en no.31(nu Henk Romeyn). Moeder v.d. Hulle verhuisde met Ruud naar de Jan Delstlaan 11, mede door het overlijden van vader en omdat de groothandel niet echt wilde vlotten.

Ruud heeft enkele keren het buurt-eten in het dorps huis bezocht tot de gezondheid hem in de steek liet.

Geweldig wederom dat er burens/dorpsgenoten zijn geweest die hem belangeloos naar de vele afspraken in ziekenhuis Rotterdam brachten of hem ondersteunde in zijn laatste maanden.

Wij wensen zijn zus veel sterkte en vertrouwen erop dat Ruud nu zijn rust mag vinden.

Jannie, Lex

In Memoriam: Christhel Mulders-Martens.

Op haar rouwkaart staat te lezen dat met heel veel inzet en bewondering voor de Schepper van de natuur zij haar kunstzinnig leven heeft geleid.

Overleden op jl.4 augustus en zo stilletjes uit de Jan Delstlaan 23 van ons heengegaan.

Een bijzondere vrouw en vitaal ondanks haar leeftijd en gezondheid. Ze heeft het leven niet cadeau gekregen. Al 20 jaar weduwe omdat haar man overleed aan kanker en ook haar zoon is haar enkele jaren geleden ontvallen aan een hersentumor. Met haar dochter wilde het niet vlotte qua relatie, helaas.

Ze fietste veel naar Zierikzee en Noordgouwe waar ze gezonde biologische en natuurvoedingen ingrediënten kocht om haar eigen voeding te bereiden. Ze had zelf al ruim 12 jaar borstkanker welke door haar om bep. redenen niet is behandeld.

Ze was kunstenaar en tekende en schilderde niet onverdienstelijk. Kunstwerken waren voorheen te zien in haar aanbouw van de woning.

Natuur en dus haar tuin was echt haar ding....totdat het niet mee ging en de boel wat verwilderde.

Wij kennen haar als een lid van de Jehova getuigen en ja, ook ik heb haar wel eens afgescheept met de opmerking dat het nu niet uitkwam. Waarschijnlijk had ze om deze reden ook een wat klein sociaal netwerk in ons dorp. Ze bracht wel eens verse laurierbladeren rond want het was toch zonde om weg te gooien. Ook verraste ze ons wel met haar kartonnen dozen met kranten die ze prompt achter liet bij de container. Anderen zouden die wel voor haar klein maken, toch?

Fijn dat enkele dorpsgenoten haar bezochten voor een luisterend oor of voor het geven van een klein advies en het doen van boodschappen. Ze had het zwaar met haar eenzame strijd en werd vaak niet begrepen. Nu heeft ze rust en begraven aan de Wellandweg bij haar geliefde man.

Heel stil verdwenen als buurvrouw.....

Namens ons allen: Isabel, Peter en Lex



Hoi kinderen en ouders

Ik kreeg te horen dat ik een leuk stukje over de tentenkamp moest schrijven hier op het dorp .en dat is me gelukt . tenten op gezet is gelukt en toen gingen we even spelen



en toen marsmelos roosteren en eten. we waren met 5 kinders en met 4 volwassenen . en een glitter tato gekregen . en er was een stormbaan /waterglijbaan daar hadden we heel veel plezier mee gehad .

en we hopen dat er steeds meer kinderen komen



Groetjes Arne

Dorpsgemeenschapsuitje 2019: Den Bosch.

Ja, wel. Eindelijk na 3 jaar gaan we weer met de dorpsgemeenschap op pad.

Dit keer gaan we naar het mooie Den Bosch. De stad van de Bossche Bol.

Datum: zaterdag 14 september.

08:00 uur verzamelen bij Ons Dorpshuis

08.15 uur We vertrekken vanuit Noordwelle, richting Den Bosch.

10.15 uur Aankomst bij Rederij Wolthuis hier gaat u aan boord bij de rondvaartboot.

10.30 uur Beleef nu het prachtige 's-Hertogenbosch vanaf het water met een rondvaart op ons nostalgische schip de "Ouwe Dirk". 's-Hertogenbosch kent een rijke historie als belangrijk handelsknooppunt door de jaren heen. Tijdens onze rondvaart laten we deze dan ook graag aan u zien. We vertrekken met de "Ouwe Dirk" vanaf de Dommel aan de St. Janssingel en vervolgen onze route over de verbindingsrivier de Dieze. Op onze rondvaart 's-Hertogenbosch route passeren we de mooie citadel, de oliemolen en het oude handelscentrum: de Smalle Haven. Na de rondvaart door 's-Hertogenbosch centrum verlaten we de stad en varen we door het prachtige buitengebied richting de Ertveldplas . Na het bezichtigen van het mooie buitengebied beëindigen we onze tocht weer op de Dommel. Tijdens deze rondvaart word u getrakteerd op koffie/thee met een Bossche Bol.

12:00 uur Eindigt de rondvaart en kunt u op eigen gelegenheid de mooie stad Den Bosch gaan verkennen.

16:00 uur Vertrek vanuit Den Bosch.

18:00 uur Thuiskomst bij Ons Dorpshuis in Noordwelle, waar een chinees buffet op ons zal wachten.

* Kosten voor dit uitje met chineesbuffet zijn €25,- p.p. en zonder buffet €20,- p.p. Prijs is incl. koffie/thee met Bossche bol. Gelieven het bedrag over te maken op rekeningnr. NL72RABO 0357 8255 51 t.n.v. Dorpsgemeenschap Noordwelle.

Opgeven voor 7 september bij Vera Pals (Dorpsring 19, 0615399849 of veertjeboot@hotmail.com)

----- -Ja ik/ wij gaan mee naar Den Bosch:

Naam: _____

Aantal personen:

Ik/Wij chinezen wel/ niet mee. (Allergieën/ bijzonderheden even doorgeven aub)

