

## VAN DE REDACTIE

Het jaar 2019 loopt al bijna ten einde. Het was voor diverse dorpsbewoners een bewogen jaar. Helaas zijn er ook karakteristieke bewoners heen gegaan.

Als het goed is hebben de Heeren volgens traditie de kerstboom opgehaald in de Eiffel (Prüm) en staat deze voorzien van lichtjes te pronken bij onze Corneliuskerk op de Dorpsring.



De redactie wenst u hele goede feestdagen toe. Wij wensen u vooral een gezond 2020.

Veel leesplezier!

De redactie

### **NOORDERNIEUWSWELLE** **Dorpskrant van Noordwelle**

[dorpskrantnnw@gmail.com](mailto:dorpskrantnnw@gmail.com)

[www.noordwelle.com](http://www.noordwelle.com)

41ste jaargang

Versijnt 6x per jaar



*Redactie: José Vrijdag, Marianne de Jonge, Kitty Heye,  
Trudy Groenleer en Juus Kreiken*

*Vormgeving: Leo Schults en Trudy Groenleer*

# Wist u dat

- Wij erg blij worden van kopie
- Er wel altijd gecensureerd wordt
- Wij 1 x per 2 maanden uitkomen
- Wij uw kopie voor ons volgende nummer dus heel graag voor de 10<sup>de</sup> februari 2020 ontvangen
- [dorpskrantnw@gmail.com](mailto:dorpskrantnw@gmail.com) ons mailadres is
- Handgeschreven kopie natuurlijk ook nog altijd van harte welkom is Onze dorpsgenoot Myrthe Kempen mooi werk heeft verricht
- Zij in oktober jl. een mooie inzamelingsactie voor winterkleding heeft georganiseerd
- Deze bestemd was voor de vluchtelingen op Lesbos
- Deze actie gecoördineerd werd door Because we Carry
- Wij dit een prachtig initiatief vinden
- Wij hierbij Janneke en Bram Leeuwe van harte feliciteren met hun mooie mijlpaal van 50 jaar huwelijk
- Wij ook Wilma en Andre Paschier van harte gelukwensen met hun 25-jarig huwelijk
- De Sint dit jaar verwelkomd werd door maar liefst 22 kinderen in ons dorpshuis
- Er weer druk op los gezongen is
- Alle inzenders van onze kleurplaat ook een kadootje van de Sint in ontvangst mochten nemen
- Alle kinderen groot en klein weer blij huiswaarts gingen
- Alle dorpsgenoten boven de 70 ook verrast werden met een lekkere banketstaaf
- Wij Robin en Helene veel geluk wensen in hun nieuwe woning, nu aan de oude Stoofweg
- Wij Anja Zoer heel hartelijk welkom heten als nieuwe inwonster van de Jan Delstlaan
- Wij Joyce en Rik ook heel hartelijk welkom heten als nieuwe bewoners van het Hoefijzer

- Wij ook Klaas en Stephanie welkom heten aan het Hoefijzer
- Wij een ieder weer bedanken voor alle ingezonden kopie van dit nummer en natuurlijk ook voor alle bijdragen van het afgelopen jaar
- Wij vol vertrouwen het nieuwe jaar ingaan als een saamhorig dorp met een mooie dorpskrant

### **VOOR UW AGENDA:**

- Eerste vrijdag van de maand: Snekvond
- 2<sup>de</sup> woensdag van de maand (v.a. okt) Crea dames
- Derde vrijdag van de maand (20:45): DDaames
- Laatste dinsdag van de maand: Tafelen
- Laatste vrijdag van de maand: Heeren
- Iedere eerste dinsdag van de maand koffie/bieb uurtje van 10 uur tot 11 uur
- Iedere woensdag vesper 17:00 tot 17:30 uur meditatief zingen ( opgave niet nodig) (18:00-18:30) en/of maaltijd (18:30) in de kerk zie: [www.kloosterwelle.nl](http://www.kloosterwelle.nl)
- Vrijdag 3 januari nieuwjaarsreceptie, 16.30 uur aansluitend snekvond
- Vrijdag 10 januari kerstboomverbranding
- Zaterdag 29 februari 2020 straô

Namens de Straô commissie delen wij u mede dat  
Straô Noordwelle 2020 wordt gehouden op:

**Zaterdag 29 februari 2020**

Wij zijn alle vrijwilligers erg dankbaar dat ze dit evenement samen met ons willen organiseren! Wilt u ook uw steentje bijdragen? Neem dan contact op met een van onze bestuursleden.

## Beheer Dorpshuis

Zoals u waarschijnlijk weet stopt Herda Heikamp eind dit jaar als beheerder van Ons Dorpshuis.

Op de Nieuwjaarsreceptie/snackavond op 3 januari a.s. bedanken we Herda voor haar inzet .

Een vervang(st)er voor haar is helaas niet gevonden.

Tijdens de ledenvergadering is er een plan geopperd om de taken van de beheerder te splitsen zodat deze functie door meerdere mensen uitgevoerd kan worden.

Een werkgroepje heeft zich hierover gebogen en is met de volgende oplossing gekomen.

Het beheer van Ons Dorpshuis wordt vanaf 2020 door een groep van vijf personen uitgevoerd.

Voor externe zaken zoals lezingen, begrafenissen e.d. zijn Frans van Bloois en Hans Schoneveld de aanspreekpunten, voor interne zaken zoals Straô, Koningsdag e.d. zijn dat Jan Heikamp en Arie Deurloo. Deze laatste personen zijn ook verantwoordelijk voor voorraadbeheer en inkoop.

Rens Vermeer werkt op alle fronten mee en kan inspringen waar nodig. Hij treedt tevens als vervanger op voor zowel de interne- als externe coördinatoren. Tijdens de vergaderingen is Rens voorzitter en Frans van Bloois secretaris. Jan Heikamp is de schakel tussen de dorpsraad en het beheerdersteam.

We zijn ontzettend blij met de vrijwilligerslijst die op de laatste vergadering up-to-date gemaakt is. Zonder deze mensen is het ondenkbaar dat we Ons Dorpshuis in eigen beheer kunnen houden. We hopen dat we, ook met deze nieuwe opzet, er in slagen om dit nog jaren vol te houden.

De dorpsraad.

## In memoriam Bé Huttinga

Wat een verdrietig bericht heeft ons bereikt met de info dat Be zojuist was overleden op zijn geliefde boerderij aan de Zuidwellewijken te Noordwelle.

Niet te bevatten en veel te vroeg met zijn 66 jaar.

In de keuken gevonden alwaar hij zo vaak heel gastvrij en zeer spontaan velen van ons op koffie met koek en cake trakteerden.

Geboren in het fraaie dorp Vriescheloo (gemeente Westerwolde) in de provincie Groningen. Andere taal ook en het kan aan mijn oren hebben gelegen, ik verstond niet direct alles wat hij zei en vertelde. Terwijl elk woord wat hij uitsprak een rake was met veel humor en vooral heel veel kennis van heel verschillende zaken.

Geweldig om met hem te mogen samenwerken voor dorp, kerk of in het belang van veel jongeren.

Het geluk gehad om met hem een reis naar Amsterdam te mogen hebben. Ik chauffeur en hij voor de info voor onderweg. Kratten halen om de verkoop van boeken voor boekenmarkt of Renessedag nog beter te laten verlopen.

Had hij een tas bij zich zo groot en ruim gevuld dat ik dacht wel 1 week weg te blijven. Gevuld met 8 flessen water, 12 krentenbollen, heel veel eierkoeken en chocoladenrepen, et cetera.

Niet dat ik ondervoed zou zijn maar hij zorgde wel heel graag en .....heel goed voor de ander.

Be wist heel veel over natuur, het boerzijn, milieu en zijn kids-en kleinkinderen te vertellen. Soms met een vleugje ironie als het ging over politiek en gemeentelijke belangen en tegenstrijdigheden.

Wat keken wij tegen hem op zoals hij zoveel dingen had uitgevonden en kon laten functioneren. Zo verschrikkelijk simpel soms maar o zo handig.

Zijn trotse aanwinst van een zitgrasmaaier welke wij allemaal even moesten testen. Geen probleem mee want hij vond het leuk om het je te leren. Vooral als er veel rook en gierende banden bij aan te pas kwam.

Wat een groot verlies voor onze Géan, zonen Dennis en Marco met hun vrouwen en kinderen. Wat triest dat juist iemand met zo'n goed en groot hart voor de ander dat dan juist zijn hart het liet afweten. De begrafenis was jl.6 december vanuit onze Corneliuskerk en nog te beluisteren via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl)

Wij mogen Be nooit vergeten want dan zou hij pas echt dood zijn. Wat mogen wij ons rijk voelen om zo'n groot mens gekend te hebben.

Beste Bé, rust zacht.

Lex

### **Natuurweetjes**

Om even terug te komen over het stukje in de vorige Noordernieuwswelle. De laatste foto was natuurlijk een vergissing en had niks met de nostalgie te doen. Die foto is een poesje geleden genomen in Dongen. Wij hadden toen een leuke dag met de vier vriendinnen en twee partners. Best bijzonder is het, dat we al bijna 60 jaar vriendinnen zijn. elkaar ooit ontmoet bij de opleiding verpleegkunde. Van tijd tot tijd is er contact en/of een ontmoeting. Met het gesprek gaan we dan gewoon weer verder waar we de laatste ontmoeting mee beëindigd hadden. Dan is het echt.

Al heel veel bladeren zijn van de bomen gevallen. Het wachten is op de eerste najaarsstorm, dan zijn alle kleuren écht allemaal naar de grond gedwarreld. Elk jaar hetzelfde ritme, erg rustgevend en toch ook weer verrassend. In de tuin is bruin de overheersende kleur. Alles wat uitgebloeid is, heeft zijn kleur ook verloren door de vele regen. Een enkele hangende bloeier die er nog wat verloren bijhing en eigenlijk wachtte op de kilo, is warempel weer gaan bloeien van al die nattigheid. Ook het land ligt er weer kaal en prachtig zwart bij en is aan het uitrusten van de oogst die het weer heeft opgebracht. Momenteel zie je er grote vlaktes water op staan, ook van alle regen.

Inmiddels heeft Sinterklaas alweer een bezoek gebracht in het Dorpshuis. Hij werd vergezeld door veel Pieten, groot en klein. Prachtig. Er waren ook veel kinderen, vaders en moeders, maar ook opa's en oma's. Nadien ging Sint met ál zijn Pieten door het dorp om aan alle ouderen een heerlijk banketstaafje te brengen. Nou, heerlijk was het hoor, vers en knisperig van de bakker. We hebben ervan gesmuld.

Toen ik klein was - herinner ik me nog heel goed – vroeg mijn vader altijd op Sinterklaasavond, of ik nog snel naar de winkel van Bosloper wilde gaan, om sigaretten te halen. ( na de Ramp, was dit de winkel van Mevr. Lokker ) Rennen deed ik – heen en terug – doodsbang in het donker. Al die zwiepende kale takken aan de bomen, zwart afstekend tegen de lucht, boezemden mij zo'n angst in. Ook was ik bang dat Zwarte Piet ineens om het hoekje van de winkel zou verschijnen. Buiten adem kwam ik dan thuis en .....o wonder. Bijna tegelijkertijd arriveerden dan Sinterklaas en Zwarte Piet, mét de kadootjes.

Zie je wel, was ik hem toch bijna tegengekomen. Brrrrrrrr. Later "toen ik groot was" hoorde ik dat Sint en Piet twee neven waren. Broers van Mevr. van Sluijters. In het donker lopen of fietsen is nooit mijn favoriet geworden. Alleen samen met de hond vond ik geen enkel probleem. Dat was een echte kameraad én beschermer.

Wanneer de Sint met zijn Pieten vroeger een bezoek aan de school brachten [ wat nu het koor van de Kerk is, was vroeger een schoollokaal ] dan kwam de Sint statig de klas binnen, maar de Pieten waren op de zolder geklommen en lieten zich met veel gebons en bombarie aan een dik touw in de klas zakken. Superspannend.

De vogelstandaard die voor ons keukenraam in de grond staat, hangt vol met pinda's, zaadjes, vetbollen enz. Er wordt al met graagte van gesmuld. Alle kleine vogeltjes zijn er al. Inclusief de Vinken en de Grote Bonte Specht. Het is vast de jonge Specht die we afgelopen zomer zo vaak zagen.

Hij hangt steeds aan dezelfde paal van toen. Als hij het is, dan is hij uitgroeid tot een mooie man, met zijn prachtige rode nek.

De paar nachten dat het vroom, verkruiden we 's morgens een boterham en strooiden die op het terras. De Ekster is ook steeds een trouwe klant. Ik vind ze toch zo bijzonder mooi, met die prachtig gekleurde staart. Die lijkt zwart , maar is diep, diep paars met een beetje violet. In het voorjaar , wanneer er jonge vogeltjes zijn, ben ik nooit zo blij als hij zich laat zien. Want het is en blijft een grote rover.

We blijven hopen op een beetje "echte" winter. Hoe leuk zou het zijn, wanneer de kinderen eens kunnen schaatsen rijden. Alleen waar ga je dat doen in ons eigen dorp? Jammer dat de brede sloot langs de Oude Stoofweg verdwenen is. Dat was zo'n prachtig plekje om te leren schaatsen. Dichtbij huis en veel bekijks.



Op de foto die is bijgesloten zie je het stukje vaart met de kinderen aan het schaatsen. Deze foto is gemaakt in 1980

Iedereen wil ik een fijne, warme decembermaand wensen en hopelijk tot de volgende keer.

Janny



## Collectes

Ik wil graag iedereen bedanken voor hun gift aan fonds Bartimeus, voor blinde en slechtzienende mensen. We hebben het mooie bedrag van € 269,86 mogen geven aan het fonds.

Rose-Marie

Een mooie opbrengst voor het dierenasiel (SD) €287,88.  
Alle gulle gevers bedankt!

Leen Berrevoets

## Zeeland en Zeeland

Hebben jullie het ook gelezen of zelf al eens meegemaakt? Dat er mensen zijn ( ja, volgens zeggen wel hele volkstammen) die niet weten dat Zeeland een heuse provincie is en geen dorp of stad. Dat er mensen zijn die bellen met een camping in het dorpje Zeeland in Noord-Brabant met de vraag of ze plek hebben en wat het zoal kost?

En dan ook willen weten hoever het lopen is naar de zee.....?

Tja, dat kun je toch niet indenken. Heeft men dan totaal geen kennis van aardrijkskunde en een beetje richtingsgevoel?

Iedereen zal toch wel de lagere school hebben doorlopen,zou je denken.

Maar, het kan nog veel gekker.

Enkele jaren geleden kwamen er op onze camping in Renesse div.Duitse gasten in paniek terug van hun dagje strand aan de Brouwersdam.

Geheel ondersteboven en men wilde maar 1 ding. Hun tenten afbreken en caravan snel op de trekhaak hangen. En ja, geld terug natuurlijk maar wel snel!

Op onze vraag in ons beste Duits waarom dan toch zoveel paniek en herrie met frustratie's kwam hun antwoord.....

Men had met eigen ogen en door ondervinding gezien dat dass Wasser kommt.....en waren dus in de veronderstelling dat er weer een heuse watersnood op komst was.

Het moet niet gekker worden en wij konden het uitleggen dat wij aan de kust wel eb en vloed hebben. Onbegrijpelijk en nie gehoord zo zei men ons.

Trouwens: deze zomer konden wij weer regelmatig lachen om badgasten die lekker zonbadend verrast werden door opkomend water. Chinees gezin hebben wij wel 5x op het strand zien verhuizen. De laatste gang was bovenop het asfalt van de Brouwersdam....lekker veilig

Lex

### Een leuke sinterklaas aankomst

Sint kreeg 22 kinderen op bezoek en bracht 35 banketstaven rond. Dank je wel sinterklaasje.



## Een overweldigend succes



Myrte Kempen, dochter Reeva en vriendin Cynthia Ashof zamelen kleding in.

‘Fijn eindelijk iets terug te kunnen doen voor vluchtelingen.’

Ook dorpsgenoten Jesca en Marlies hebben geholpen bij het sorteren.



## Fruit tripple

150 gr bl. bessen  
150 gr bramen  
4 st koek Bastogne  
60 gr witte chocolade  
2 eieren(biologisch)  
250 gr mascarpone  
100 gr suiker  
1 vanillestokje

Chocolade fijn schaven  
Eidooiers kloppen  
Mascarpone los roeren  
Vanille stokje opensnijden en merg  
eruit schrapen

Deze 3 grondstoffen voorzichtig mengen  
Eiwitten stijfkloppen in vetvrije kom  
Steeds wat suiker toevoegen tijdens kloppen.  
Eiwit voorzichtig door spatelen door de dooier massa.  
Glas vullen met jam ,massa, fruit en  
schaafsel , dit weer herhalen zodat je laagjes krijgt.  
Wat fruit overhouden voor bovenop.  
Dit recept kan ook goed met ander fruit of jam smaak.  
Met sinterklaas hebben we speculaasjes gebruikt.  
Is beter dit 1 dag van te voren te maken  
Eet smakelijk!!



Frans

## Kerstboom halen en opzetten



boompje



vuurtje

catering



hij staat  
bijna



En wordt ingewijd





*fijne feestdagen en tot volgend  
jaar*