

VAN DE REDACTIE

Hierbij dan weer het eerste krantje van het nieuwe jaar 2020! Een jaar wat zich nu al kenmerkt door hoge temperaturen en veel wind en regen.

En ook in Noordwelle is het extreem vroeg voorjaar met nu al veel bloeiende planten, bomen en struiken. Dat is dan weer de andere positieve kant van een zachte en natte winter.

De Straô is hopelijk weer goed verlopen en U kunt de uitslagen van het ringsteken en versierde paarden dan ook in dit nummer lezen.

Nog hartelijk dank voor de ingezonden kopie, mede dankzij jullie kunnen we onze krant weer laten uitkomen!

Veel leesplezier nog !!!

De redactie

NOORDERNIEUWSWELLE
Dorpskrant van Noordwelle

dorpskrantnnw@gmail.com

www.noordwelle.com

41ste jaargang

Verschijnt 6x per jaar



*Redactie: José Vrijdag, Marianne de Jonge, Kitty Heye,
Trudy Groenleer en Juus Kreiken*

Vormgeving: Leo Schults en Trudy Groenleer

Wist u dat

- Wij erg blij worden van kopie
- Er wel altijd gecensureerd wordt
- Wij 1 x per 2 maanden uitkomen
- Wij uw kopie voor ons volgende nummer dus heel graag voor 10 april 2020 ontvangen
- dorpskrantnw@gmail.com ons mailadres is
- Handgeschreven kopie ook nog altijd welkom is
- Wij hierbij onze excuses maken aan Jan Smalheer
- Wij hem in ons vorige nummer namelijk niet vermeld hebben
- Wij nu Jan alsnog heel hartelijk welkom heten als partner van Anja
- Wij ook de pasgeboren Lola van harte welkom heten als nieuwe kersverse dorpsbewoonster
- Wij de ouders Sharon en Perry van harte feliciteren met hun mooie dochter
- Wij nog meer nieuwe inwoners mogen verwelkomen op ons mooie dorp:
- Gerard en Ineke van der Koogh aan de Dorpsring zijn komen wonen
- Karin Beezemer en Marc Nies zich in de Wellandweg gevestigd hebben
- Wij hopen dat jullie allen je snel thuis zullen voelen in Noordwelle !
- Sommige Heeren wel eens wat verward zijn
- Zij dan een week te vroeg naar hun maandelijks vergadering komen
- De tijd voor deze mannen blijkbaar erg snel gaat
- De fritesavond de laatste keer door 2 enthousiaste jonge fritesbakkers verzorgd werd
- Er dus genoeg fritesbakkerstalent aanwezig blijkt te zijn

- Een ieder zich daar gewoon voor op kan geven en zich op deze manier ook kan inzetten voor ons dorpshuis
- De Strao dit jaar voor de nieuwe dorpshuis- leiding best wel als spannend wordt ervaren
- Wij er alle vertrouwen in hebben dat het ook dit jaar weer goed zal draaien
- Er op ons dorpje goede koersballers blijken te wonen
- Een redactielid daar getuige van was tijdens een gym- en koersbalmiddag in ons dorpshuis
- U hierover in dir nummer nog wat meer kunt lezen
- De lammetjes van Martien ook dit jaar weer te bewonderen zijn in zijn mooie nostalgische schuur
- Wij sinds kort een bekende Nederlander in ons midden hebben
- Zij op zondagavond bij Boer zoekt Vrouw op NPO 1 te bewonderen is
- Wij onze dorpsbewoonster, Madeleen Buth succes wensen!

Voor uw agenda

- Eerste vrijdag van de maand: Snekvond
- 2^{de} woensdag van de maand (v.a. okt) Crea dames
- Derde vrijdag van de maand (20:45): DDaames
- Laatste dinsdag van de maand: Tafelen
- Laatste vrijdag van de maand: Heeren
- Iedere eerste dinsdag van de maand koffie/bieb uurtje van 10 uur tot 11 uur
- Iedere woensdag vesper 17:00 tot 17:30 uur meditatief zingen (opgave niet nodig) (18:00-18:30) en/of maaltijd (18:30) in de kerk zie: www.kloosterwelle.nl
- Donderdag 19 maart Algemene Ledenvergadering aanvang 20.00 uur in ons Dorpshuis
- Zaterdag 21 maart concert Popwave in de kerk, 20.00 uur, kaarten € 5,00 aan de zaal, incl koffie/thee/fris
- Maandag 13 april Paasbrunch
- Maandag 27 april vlag hijsen en aansluitend kinderspelen

Kerst

Het is al weer even geleden, maar aan het einde van het vorige jaar is een dorpsdelegatie weer een kerstboom in Duitsland gaan halen. Zowel het halen het opzetten en het verbranden van de boom is een jaarlijkse traditie geworden, waarbij tenten, glühwein, een stuk vlees met zuurkool en wat sterkere versnaperingen aan te pas komen.

De afgelopen jaren werd het vlees steeds voorgedaard in de strandpaviljoen Brouw van Marije en Maarten Vermeer. Wat echter vrijwel niemand wist, is dat het vlees daar niet alleen werd voorgedaard, maar dat het ook door hen geschonken werd. Hiervoor willen we ze hartelijk bedanken en bevelen het eten in Brouw van harte aan!!!!

De HEEREN van Noordwelle.

Meer bewegen voor ouderen

Elke dinsdagmiddagmiddag om 14.00 uur was er vanaf januari tot voor kort een enthousiaste groepje dames fanatiek aan het bewegen. Onder leiding van een zeer enthousiaste gymlerares werd er met veel inzet en plezier aan alle onderdelen van het lichaam gewerkt. En dat alles gebeurde met ondersteuning van leuke , stimulerende muziek. Natuurlijk was er ook regelmatig tijd voor een stukje ontspannings- en rustmoment.

De groep was tijdelijk vanuit Serooskerke uitgeweken naar ons dorpshuis omdat hun eigen dorpshuis verbouwd werd. Na een uur was er tijd voor koffie en thee en gingen velen nog door met bewegen via het koersballen, waarbij het ook zeer fanatiek aan toe ging.

Mijn advies: ga gewoon eens een keertje kijken, het kan helaas niet meer in Noordwelle je moet er nu weer voor naar Serooskerke toe, maar samen rijden kan altijd geregeld worden. Ga kijken en voel je vrij om mee te doen en uit te proberen of het wat voor je lijf is ! het is een mooie manier om het ouder wordende lichaam soepel te houden, daar ben ik van overtuigd !!!

Marianne, vrijwilligster van ons dorpshuis

In memoriam Jopie Brink-Schager
30 december 1930 – 16 december 2019

Er kunnen mensen zijn in je leven - geen familie - bij wie het toch voelt alsof je familie bent. Je bent er nooit 'op visite'; je kunt binnenkomen zonder aan te bellen.

Jarenlang waren Jopie en Bert Brink zulke mensen voor mij. Toen Bert in januari 2014 vrij plotseling overleed was al een tijdje duidelijk dat Jopie begon te dementeren en daarom verhuisde zij daarna naar Duinoord (later De Duinen). Vijf jaar, waarin ze zichzelf en de wereld om haar heen steeds meer kwijtraakte, volgden. Maar in hun tijd op Smidsweg 16, ongeveer 30 jaar, was het een feestje om bij hen te zijn. Altijd kaasjes, altijd wijn. Meegebracht uit Frankrijk of Spanje, waar ze na hun pensionering vaak langer verbleven. Troost, warmte en liefde vond ik er, na het overlijden van Henk.

"Kom erin, ga zitten, waar maken we je blij mee". Onvergetelijk. Jopie was origineel, was van regeltjes, een 'vrije geest en levensgenieter', zoals hun kinderen op de rouwkaart vermeldden. De laatste keer dat ik haar opzocht, ze was blind en totaal afhankelijk, besepte nauwelijks dat ze nog leefde en kende niemand meer, zei ze toch nog bij het afscheid: "dag meisje".

Veel mensen uit Noordwelle zullen Jopie, en Bert, met alles wat ze in en voor het dorp hebben gedaan, missen.

Ik zeker.

Marlies Deurloo.

In memoriam grootse en indrukwekkende vrouw

Overleden 18 dec'19 Cornelia Rosalia v.Oosterhout in leeftijd van 80 jaar in haar woning aan de Stoofweg 31 te Noordwelle.

Na bestralingen en veelvuldig ziekenhuisbezoek en afscheid nemen van heel veel door haar geliefde mensen was het einde daar. Opgewekt, zeer zorgzaam en verzorgend. Dit zijn slechts enkele van de positieve karaktertrekken van de ons bekende Cocky.

Marcel v Rijn en Henk Romijn raken niet uitgepraat over hun altijd fijne en bijzondere contacten met deze grootse vrouw.

Komend vanuit Rotterdam-Zuid met haar man Ger welke in 2008 is komen te overlijden. Een bijzondere moeder. Niet alleen voor haar gezin en familie maar ook voor ontelbaar veel andere mensen, dichtbij of ver weg.

Als ze hoorde van zorgen en verdriet dan was Cocky niet meer te houden en ging helpen met poetsen, boodschappen doen, stofzuigen of als chauffeuse rijden naar ziekenhuis et cetera. Niets was voor de ander haar te veel want ze deed het graag: adviezen geven, rust brengen en een luisterend oor. Altijd druk met financiële administratie voor Ger en Ferry.

Verkopen is 1 maar de boekhouding moet wel kloppen, toch? Ze regelde het perfect.

En of ze het al niet druk genoeg had was ze ook jaren toiletmevrouw bij De Stulp. Niemand die het waagde als Cocky er was om de boel te bevullen, te vloeken of gekke dingen te gebruiken. Jongelui met problemen: ze wist er raad mee en kon zaken goed relativeren.

Gezelligheid en sfeer. Belangrijk voor haar en daarom in ons dorp zeer geliefd en gewaardeerd door haar altijd aanwezig zijn. De ceadames missen haar enorm en zo zijn er nog veel meer.

Ze mopperde soms lichtjes op die en gene maar bleef er niet in hangen en bleef anderen altijd trouw en hield contact met heel veel. Altijd helpen, altijd zorgen, altijd ff bellen.

Ze was er gewoon of.....ze kwam als een lichtflits aan bij die gene die hulp kon gebruiken.

Bewonderenswaardig dat ze altijd de energie had om jong of oud, wel of niet gestudeerd, altijd hielp met een op haar innemende en eigenwijze.

Geen grote eter al hield ze wel van vis. Was liever druk om gasten dorpshuis royaal te voorzien van eten en dat van haar kwam later wel (of schoot er gewoon bij in).

Wij zullen Cocky herinneren als giga loyaal, gedreven en zeer gerespecteerd dorpslid en vriendin. Wij missen haar groet bij het ophalen van de krant uit haar groene busje aan het hek.

In ochtendjas en.....de sigaret. Wij missen haar zorg en aandacht voor die ander en dienen daar een voorbeeld aan te nemen. Als dat maar gaat lukken want Cocky was wel heel "groots" in dat soort zaken.

Wij wensen familie en allen die haar lief waren heel veel sterkte met dit grote verlies.

Lex

Even voorstellen

Hallo inwoners van Noordwelle.

Wij zijn Anja Zoer en Jan Smalheer en wonen inmiddels al sinds 16 december 2019 aan de Jan Delstlaan 5.

Wij wonen hier heel fijn en voelen ons ook heel welkom in dit leuke dorp. (de voorstad van Renesse) De ontvangst met de nieuwjaarsreceptie ligt nog in ons geheugen en was heel hartelijk, warm en gezellig.

Ik, Jan Smalheer ben 60 jaar en geboren in Brouwershaven en mijn vrouw Anja is 56 jaar en geboren in Enkhuizen.

Zelfwerk ik nog bij Mercon in Gorichem als voorman, ijzerwerker, lasser en Anja bestiert het huishouden met Dollie de hond en Fleur de kat.

Wij wonen hier heel plezierig en hopen hier samen oud te worden.

Groeten Jan Smalheer en Anja Zoer.

Nieuwe bewoners op Wellandweg 4

Op 2 januari j.l. zijn Karin Beezemer en Marc de Nies op Wellandweg 4 komen wonen. Na bijna 23 jaar in de binnenstad van Zierikzee vonden ze het tijd worden voor iets meer rust en ruimte. Dat hebben ze hier gevonden. Een paar maanden geleden is begonnen met een flinke verbouwing. Die is nu bijna afgerond. Karin en Marc hebben 2 zwarte labradors. Sofie (10) en Jutter (4) hebben het ook prima naar hun zin in hun nieuwe huis en tuin. de honden. Karin is in haar vrije tijd graag aan het trainen en werken met de honden.

Daarnaast gaan ze in het seizoen vanaf Brouwershaven graag zeilen op de Grevelingen en/of de Zeeuwse Delta.



Het is de afgelopen periode vrij druk geweest met verhuizen, verbouwen en werken, maar de periode van inburgeren in Noordwelle is begonnen. De Straô was daarvan een goed begin. Ze hopen binnenkort beter kennis te maken met de medebewoners.

Karin en Marc

Natuurweetjes en andere weetjes

Om terug te komen op de foto in het vorige boekje, n.l. schaatsen op de "vaart".

Het jaartal klopte niet. Dit moet zijn rond 1987.

De maand februari begon erg onstuimig. Nu, 7 februari nog steeds. Het zeewater staat erg hoog, als je de Stormvloedkering over rijdt kun je dat heel goed zien. Het is en blijft een onrustig gezicht. Die stormachtige wind en die dreigende, donkergrijze wilde zee met witte koppen. Het brengt je gedachten terug naar 1 februari 1953. Op je netvlies zie je alles weer gebeuren

Voor zondag 9 februari zijn dreigende stormvoorspellingen op radio en t.v. Niet fijn.

En als je het over de Ramp hebt, bedenk je automatisch hoe daarna alles, maar dan ook alles veranderd is. Bijvoorbeeld: ons dorp. Dorpsring en Smidsweg waren voor de Ramp de twee straten waaruit Noordwelle bestond. Jan Delstlaan was toen landbouwgrond. Ingridstraat bestond hoofdzakelijk uit groentetuintjes en weiland. Ook werd een gedeelte in beslag genomen door de tramrails. Het tramhokje waarin je kon wachten stond langs de Oude Stoofweg, waar later drie bungalows werden gebouwd. Ook het Hoefijzer was landbouwgrond.

Van ver buiten het dorp kwamen de kinderen naar de school, die gedeeltelijk aan de kerk gebouwd was. Het grondgebied van Noordwelle was heel erg uitgestrekt. Bijna tot Haamstede en tot Serooskerke.

Naar de andere kant toe grensde het gebied tot aan Renesse en de Rampweg. Een stuk strand hadden – hebben - we ook en zijn daar nog steeds trots op. Wij zeggen nog altijd: Het strand van Noordwelle aan de “Noordkant”.



De herdenking van de watersnoodslachtoffers in Ouwerkerk was weer indrukwekkend.

Getuigenissen van oudere mensen is ontroerend.

Al die verhalen waar je stil van wordt. Al die verliezen waar je stil van wordt.

Maar het feit dat de scholen veel aandacht aan de Ramp van 1953 besteden geeft een warm gevoel. De kinderen zijn er goed mee bezig.

Vorige week waren we in Ommen en hebben genoten van de Eekhoornpjes. We spotten twee stuks. Een bruine met een zwarte staart en één roodkleurig diertje. Eerst moeten ze dan weer even wennen en denken ze: hé, er wonen weer mensen in dat huis. Na een paar dagen komen ze vlak voor het raam van het zakje pinda's snoepen. Hun achterpootjes hakken ze in het hout en met hun voorpootjes [wat net handjes zijn] reiken ze met moeite naar het zakje pinda's. En dan hebben de “vingertjes” het netje te pakken. Soms knagen ze het groene netje kapot en dan is het: .rrrrrrrrt, alle pinda's naar beneden. Een feestmaal voor: Eekhoorns, Mezen, Vinken, Boomklevers en even later de Vlaamse Gaaien. Eksters doen soms ook nog mee.

Hoeveel families Mol zouden er hier in de buurt leven? Eerst beperkten de molshopen zich hoofdzakelijk tot de Speeltuin, maar het graafgebied is nogal uitgebreid. Onze tuin is werkelijk totaal opgegraven. De voortuin heeft nogal molshopen, maar de achtertuin is helemaal op de schop gegaan.

Er is geen beginnen meer aan, om het te fatsoeneren, want de andere morgen is het weer zo. Iemand een goed idee????? De mollenvanger?



Hebben jullie al gezien hoe prachtig de kale takken van de bomen afsteken tegen de lucht? Het zijn grote armen, met vertakkingen, dat dan wel. Werkelijk schitterend. Ik zou dan zo graag kunnen tekenen, maar ja.....helaas. Vorige week zag ik iemand op televisie en die noemde de bomen niet kaal, maar ze had het over "blote" bomen. Inderdaad een heel goede benaming.

De Sneeuwklokjes zijn dit jaar in grote getale gaan bloeien, prachtig. Alle rokjes wiegen in de wind. Vorig jaar heb ik verschillende polletjes uit gegraven, gesplitst en op andere plekken gepoot. Nou, ze zijn verrassend in aantal gegroeid. Leuk hoor. Nú kon ik wel een toefje knippen om binnen te zetten, er bleiden er genoeg. De andere voorjaarsbloeiërs komen er ook al aan. Elke dag zie je meer groen uit de aarde komen, dat is misschien wel de belofte, dat alle bollen bloeien als het Straô is? Dan zal het er gezellig uitzien.

Iedereen een mooi voorjaar gewenst. Janny





Nieuwsbrief Renessedag 2020

Aan alle inwoners van Renesse en Noordwelle.

Zaterdag 23 mei 2020 34^{ste}

Renessedag

Van 10:00 uur tot 17:00

uur rond de kerk van Renesse

WAT IS ER DAN?

Gezellige rommelmarkt, grote boekenmarkt, loterij, rad van avontuur en diverse activiteiten en optredens;

DOOR WIE?

PKN Kerk Schouwen aan Zee, Voetbalvereniging SV Renesse en Tennisvereniging Scelveringhe;

MET WIE?

Veel vrijwilligers en onmisbare steun van de ondernemers van Renesse e.o.

VRIJWILLIGERS? JA GRAAG AANMELDEN!

Schroom niet en meldt u aan bij één van onderstaande personen of stuur een mailtje naar

mirandabouwman@zeelandnet.nl bellen of appen kan ook naar 06-11701908;

WAAROM?

Met het organiseren van deze dag hopen we een zo hoog mogelijke opbrengst te realiseren voor bovenstaande verenigingen. Met ons allen, voor ons allen!

WAT HEBBEN WE NODIG?

Alle hulp in welke vorm dan ook is welkom, prijzen beschikbaar stellen, materialen uitlenen en waar nodig hand- en spandiensten verrichten, handige handjes, spontaniteit enz.

WAT KRIJG JE?

Een geweldig gezellige dag.

Ophalen spullen voor de rommelmarkt

De ophaaldagen zijn vastgesteld op zaterdag 28 maart en 18 april 2020.

We rijden vanaf 09.00 uur 's morgens door Renesse en Noordwelle om uw overbodige spullen voor de rommelmarkt op te halen. Zet deze aan de weg voor 08:00 uur. Buiten deze ophaaldagen om kunnen we geen goederen ophalen en kunnen ook geen goederen afgeleverd worden.

Helaas kunnen we GEEN bankstellen, bedden, matrassen, witgoed, TV's, plastic stoelen- en tafels en videobanden meenemen. Onverkoopbare spullen worden niet opgehaald.

Met vriendelijke groet,
De Renessedag organisatie

Uitslagen Straô

Uitslag ringsteken

1. Mirella v.d Velde
2. Jaco Groenendijk
3. Liesbeth Slotbeek
4. Len Boot

Uitslag Groepen

1. De Zeeuwse Knopjes
2. De Zwarte Parels
3. Stal t Hoge Burgh
4. Roel en Henrike

Uitslag versiering

1. Iris Bom
2. Jolanda v.d. Wekken
3. Rosanna v.d. Velde
4. Leanne v.d. Berg



Bedankje Sponsors Straô

- Accon accountant
- Bidfood
- Cheerz Renesse
- CZAV – Agrisneltank
- De groene vakwinkel
- De Schouwse winkel
- De Zoete kers
- Discotheek de Zoom
- DLF seeds & science
- Etos Burg-Haamstede
- Evertse Sport
- Fa. A. Verhage
- Fam Hart (John en Thomas)
- Familie Huttinga
- Familie Lemson
- Familie Vermeer
- Hoefsmederij F. de Vrieze
- Hofburg vers (L. Hanse)
- Impetus
- Jan-Piet Staal
- Jaap Plantsoen
- Life en Garden
- PLUS Supermarkt
- Praxis
- Rabobank
- Saman Groep
- Schipper accountant
- Strandpark de Zeeuwse kust
- Strandpaviljoen De Haven van Renesse
- Strandpaviljoen Brouw
- Syntess Software
- V.O.F. de “Hoge Blok”
- Westrate Nieuwerkerk
- World of drinks
- Yoursurprise
- Zeelandia
- Alle vrijwilligers

