

VAN DE REDACTIE

Deze keer een digitale vergadering gehad. Wat aardig gelukt is denken wij.

Een bijdrage van een oud Noordwelse, de Allerleiweetjes Van Janny, een even voorstellen, afijn leest uzelf maar.

Veel voor de agenda is er helaas nog niet maar ook Noordwelle is creatief. We hebben een heuse afhaal frietavond wat zeker in de smaak viel. Voorlopige versie de 1^{ste} vrijdag van de maand

Laten we hopen dat vanaf 20 mei de horeca weer open mag en dat we kleine bijeenkomsten zoals de Ddames , Heeren, crea en snek weer kunnen organiseren. Natuurlijk met afstand!

Voor nu veel leesplezier

De redactie

NOORDERNIEUWSWELLE **Dorpskrant van Noordwelle**

dorpskrantnnw@gmail.com

www.noordwelle.com

41ste jaargang

Verschijnt 6x per jaar



*Redactie: José Vrijdag, Marianne de Jonge, Kitty Heye,
Trudy Groenleer en Juus Kreiken*
Vormgeving: Leo Schults en Trudy Groenleer

Wist u dat

- Wij erg blij worden van kopie
- Er wel altijd gecensureerd wordt
- Wij 1 x per 2 maanden uitkomen
- Wij uw kopie voor ons volgende nummer dus heel graag voor 10 juni 2020 ontvangen
- dorpskrantnw@gmail.com ons mailadres is
- Handgeschreven kopie ook nog altijd welkom is
- Dit wel een heel bijzonder nummer is
- Dit voor het eerst in ons bestaan een redactievergadering was zonder met elkaar rond de tafel te zitten
- Wij hopen dat het desondanks een boeiend krantje is geworden
- Wij ook van harte hopen dat het met al onze lezers goed gaat
- Wij ons redactielid Marianne van harte feliciteren met haar verdiende Lintje
- De Burgemeester haar dit heugelijke feit per telefoon mededeelde
- Wij zeker, zodra het kan hierop gaan proosten in ons dorpshuis
- De kracht van een dorp nu wel weer extra merkbaar is
- Er altijd een positieve kant zit aan iets negatiefs
- Wij dan ook hebben geprobeerd om een zo positief mogelijk krantje in elkaar te zetten
- De natuur ook zo'n positieve ondersteuning kan bieden
- Het voorjaar volgens ons nog nooit zo uitbundig is geweest
- Het fluitenkruid b.v. prachtig staat te bloeien en
- De vogels heel erg goed hun best doen om zich te laten horen
- De groene asperges dit jaar extra goed smaken
- De eerste kersen dit jaar ook vast wel vroeg zullen zijn

- Wij hopen dat er binnen niet al te lange tijd weer gezellig dorpse activiteiten kunnen plaatsvinden
- Wij tot die tijd een ieder goede moed en waar nodig sterkte toe wensen
- Wij nog kunnen vertellen dat we erg blij zijn met onze nieuwe buiten-dorpse bezorger Anne Mart.
- Wij hopen dat hij er veel plezier aan gaat beleven
- Wij Rob, Bianca, Madelief en Bauke hartelijk welkom heten en veel woonplezier wensen in ons mooie dorp

De "Bevroren" agenda tot....?

- Eerste vrijdag van de maand: Snekvond
- 2^{de} woensdag van de maand (v.a. okt) Crea dames
- Derde vrijdag van de maand (20:45): DDaames
- Laatste dinsdag van de maand: Tafelen
- Laatste vrijdag van de maand: Heeren
- Iedere eerste dinsdag van de maand koffie/bieb uurtje van 10 uur tot 11 uur
- Iedere woensdag vesper 17:00 tot 17:30 uur meditatief zingen (opgave niet nodig) (18:00-18:30) en/of maaltijd (18:30) in de kerk zie: www.kloosterwelle.nl
- [Eerste vrijdag van de maand \(tot nader bericht\) een afhaalfrietavond zonder drank](#)

Noordwelle in de ban van Corona

Miljoenen jaren geleden ontstonden eiwitten; strengetjes eiwitten werden virussen met maar één doel, namelijk zich te kopiëren. En kopiëren doet een virus zich in mens- en diercellen, vaak met schade en vaak met dood ten gevolge.

Ongeveer tweehonderdduizend jaar geleden ontstond de homo sapiens, de wijze mens, ons soort mensen. En sindsdien kopiëren virussen zich ook bij ons. Vele virussen hebben al de wereld veroverd en velen van ons zijn daarvoor al immuun, door ze te hebben gehad, of door te zijn gevaccineerd.

Nu is er een nieuw virus, een corona-virus waar niemand tegen beschermd is, niemand had al antilichamen. De ziekte die wij krijgen heet Covid-19. Deze kan zich ernstig voordoen met een dubbelzijdige longontsteking waaraan men kan overlijden, zeker ouderen.

Een epidemie is een "ziekte over de bevolking op kleine schaal", zoals onze jaarlijkse griepgolf.

Covid-19 werd nog nergens gestopt en werd een pandemie, 'pan' betekent geheel en 'dêmos' betekent volk, een epidemie over de hele wereld!

Bijna de hele wereld waarin wij leven, 7.7 miljard mensen groot, werd van de ene dag op de andere ongekend hard geconfronteerd. De globalisering, het immense contact, het absoluut onbeschermd zijn van allen, het leidde tot een volledige stop op onze sociale omgang en economie. Het virus plant zich niet voort, het kopieert zichzelf in ons, wijzelf zijn de besmettingsbron.

Op basis van wetenschap zijn maatregelen getroffen en wij moeten beseffen hoe ongekend hoog de kwaliteit van onze wetenschappers is. Wij moeten respect hebben voor hen en onze regering die op basis van die wetenschap maatregelen treft die in ons belang zijn, ons leven beschermen en niet politiek gekleurd zijn.

Wij kennen allen de belangrijkste maatregelen om verspreiding te voorkomen: * blijf zoveel mogelijk thuis, * houd 1,5 meter afstand van anderen, * was je handen regelmatig met zeep, * hoest en nies in de binnenkant van je ellebogen, en voor Noordwelle een heel belangrijke, bescherm de kwetsbaren, de zestigplussers.

Het plotselinge verbod op sociale omgang leidde in Nederland tot een fantastische reactie. Wij kwamen snel tot het besef dat wij elkaar, ongeacht wie, nodig hebben, dat wij allen elkaars gelijken zijn en dat wij bij elkaar horen, Saamhorigheid!

Noordwelle werd direct aangesproken op haar kernkwaliteiten.

Ons dorp is gekenmerkt door haar grote sociale activiteit en zorg voor elkaar.

We mogen dankbaar zijn dat er zovelen zich inzetten om anderen te helpen, op welke wijze dan ook. Enkelen zijn telefonisch bereikbaar om steun te bieden. Het maandelijks tafelen gaat door maar de maaltijden worden nu thuis gebracht, hulde!

De snek-avond gaat door, je kan bestellen en het halen en voor hen die dat niet kunnen zal dat zeker gebracht kunnen worden, ook hulde! Attenties van onze dorpsraad, voor iedereen een bosje tulpen, nog meer hulde!

Maar naast het genieten van rust, een blauwe hemel zonder witte strepen en het luisteren naar onze vogeltjes is er ook een zwarte keerzijde.

Voor hen die afhankelijk zijn van het toerisme breekt een zware tijd aan.

Onze Bed en Breakfast-houders, onze pensionhouders en onze strandpaviljoenhouders. Hen wensen wij veel kracht, moed en wijsheid toe. Hoe, dat dat weten we niet, maar ook zij moeten onze sociale steun voelen. Het zal lang gaan duren, dat is zeker.

Op korte termijn zijn een paar dingen in gevaar, we weten tenslotte nog niet precies wat het virus doet en hoe gevaarlijk het blijft. Ik denk daarbij aan de week van de Kunstschouw in juni en aan de PHC in augustus. Topfestiviteiten van Noordwelle en onze regio die mogelijk niet kunnen doorgaan.

Tijdens de intelligente lockdown van nu, wordt veel nagedacht over een intelligente unlock, voor Zeeland zal dat voornamelijk betekenen het weer toelaten van toeristen, Nederlanders en buitenlanders.

Er wordt gesproken over een sociaal experiment, het leren omgaan met de 1,5 meter-economie.

Met veel creativiteit zal dat misschien een opening zijn voor onze horeca maar slapen op 1,5 meter afstand wordt moeilijk. De basis blijft dat de regels gehandhaafd worden en dat wij ons er aan houden!

De komende jaren zullen we op onze hoede moeten blijven. Thuiswerken en sociaal afstand houden zullen onze samenleving kenmerken maar 'samen leven' zal ons doel moeten zijn.

En dat is precies wat Noordwellenaren al doen!!!

Juus

Even voorstellen

Wij zijn Bianca en Rob en samen met onze kinderen Madelief en Bauke en hond Foppe zijn wij sinds januari de nieuwe bewoners van Smidsweg 13. Ons gezin is samengesteld en we hebben gezamenlijk 5 kinderen waarvan er twee al zelfstandig wonen en één woonachtig is bij zijn moeder.

Voorheen woonden we in Stellendam op Goeree Overflakkee maar zijn opgegroeid in Hellevoetsluis. Wat onze dagelijkse bezigheden betreft heeft Bianca de damesmodezaak "Plezand" in Ouddorp, Rob werkt als beleidsadviseur voor de gemeente Hellevoetsluis, Madelief werkt in de ouderenzorg in Ouddorp en Bauke zit op de middelbare school in Middelharnis. In onze vrije tijd zijn we graag op het strand en genieten we van een wijntje op het terras of heerlijk in onze tuin.

We zijn enige tijd opzoek geweest naar een mooie woning om samen na veel omzwervingen een nieuwe start te maken. Eerst lag onze focus op Goeree Overflakkee maar hebben ons zoekgebied verruimd en zijn als een blok voor de charme van Noordwelle gevallen. We wonen hier nu drie maanden en zijn heel hartelijk ontvangen en zijn erg onder de indruk van de gemoedelijkheid, de leuke bijeenkomsten die worden georganiseerd en de aandacht die er is voor elkaar (zeker in deze moeilijke tijd). Noordwelle je hebt ons hart gestolen!

Blijf gezond en pas goed op elkaar!

Lieve groeten, Rob, Bianca, Madelief en Bauke.

De voedselbank

De voedselbank kennen wij denk ik allemaal wel. Van naam hoop ik en niet omdat wij er zelf heen moeten gaan om boodschapjes te halen.

Daar ik o.a. actief ben binnen onze Dorpskerk Renesse/Noordwelle als diaken probeer ik oog en oor te hebben voor hen die het beduidend minder hebben.

De kerk is niet rijk maar door giften van derden, verkopen van boeken, jam en breiwerk et cetera is er toch een potje beschikbaar om hulp te kunnen bieden indien nodig. Ongeacht of je van de kerk bent, welke kleur of ras of geloof je ook aanhangt.

Natuurlijk planmatig aanpakken het onderwerp en mijn tanden gezet op hulp te gaan bieden aan de voedselbank.

Vrijdag 3 april heb ik een rondleiding gehad van Annelies Poll et en later nog info ontvangen van Jaap Schoof. Ik mag jullie wel verklappen dat het allemaal zeer indrukwekkend voor mij was en hield het niet helemaal droog.

Wat een ellende en zorg hoor je dan. En wat een betrokkenheid van enkele vrijwilligers, echt super.

Wij gaan ze helpen want dat moet echt. De wereld ziet er binnen de voedselbank ook door het coronavirus echt heel anders uit.

Mocht het ook u of jou prikkelen om meer info en mogelijkheden van het bieden van hulp?

Zie de website of bel mij,

Lex

Covid-19

Corona, Covid-19, "Gewoon een griepje" of dat "dat ene virus uit het verre Oosten": één ding staat vast: we kunnen er absoluut niet omheen!

De wereld lijkt stil te staan. Mensen werken massaal vanuit huis, kinderen gaan niet naar school en aan de frontlinie zien zorgmedewerkers geen daglicht omdat ze dubbele diensten draaien. Voor sommigen het besef hoe mooi het leven vóór Corona was, voor anderen juist een eyeopener dat het na deze crisis echt anders moet. Kortom: iedereen beleeft deze periode andere manier. Hier een beknopte beschrijving van mijn ervaringen tijdens deze hopelijk once in a lifetime pandemie.

Allereerst, ik werk bij Veiligheidsregio Zeeland - op dit moment zijn er allerlei teams op de been om de Corona crisis de kop in te drukken. Vanuit mijn functie (specialist multidisciplinaire planvorming) ben ik aangesloten bij het scenarioteam Covid-19.

Het scenarioteam denkt na over, niet geheel verrassend - een aantal scenario's waarmee we als provincie te maken kunnen krijgen.

Hierbij kun je denken aan een overbelasting van het zorgstelsel, toeristen die willen recreëren in onze prachtige natuur.

Maar ook aan de mogelijke gevolgen van het afbouwen van de huidige maatregelen - wat gaat dat precies betekenen? Soms is het erg lastig om dat goed in te kunnen schatten omdat bepaalde maatregelen (on)bekende keten effecten kunnen veroorzaken.

Naast het scenarioteam - die nu even "on Hold" staat tot er nieuwe ontwikkelingen zijn, zijn nog vele andere teams actief die zich bijvoorbeeld bezig houden met de coördinatie van niet acute zorg, bevolkingszorg, opschaling van acute zorg etc. Tussen een aantal van die teams zorg ik voor een soepele informatie uitwisseling als informatiemanager, ondanks dat Corona een verschrikkelijk deprimerend onderwerp is, krijg ik er energie van om op deze manier met mijn collega's samen te werken.

Naast Corona draait de wereld natuurlijk óók gewoon nog door en zijn er helaas nog steeds ongelukken, branden en bellen mensen die in nood zijn 112.

Al met al, gekke tijden voor iedereen. Houd 1.5 meter afstand en voorkom dat je tijdens het klussen van je keukentrapje afvalt; zo "flatten we met zijn allen de curve"!

Groetjes een oud Noordwellenaar, dochter van Ed en Kitty,

Tessa Heye

De Beer (achter het raam)

Dat is toch leuk, zo in het dorp. Beren zoektocht. Wie had dat ooit zo kunnen bedenken. Ook mijn beertje staat achter het keukenraam. Mijn beer heet Beer en al 64 jaar oud.

Mooi toch?

Staat normaal naast mijn bedje en geeft mijn een goed gevoel en dan denk ik aan mijn vroegere jeugd.

De beer staat voor wedergeboorte, een proces van verjonging en vernieuwing. Als de beer na zijn winterslaap uit zijn hol komt dan kan het zijn dat er jonge welpjes om hem heen spelen.

De beer: symbool van nieuw leven en creativiteit.

Dat hebben wij wel nodig als straks dat gedoe met Corona is afgelopen. Veel mensen en kinderen hebben er helaas behoorlijk mee te maken.

Als sterrenbeeld staat de Grote Beer herkenbaar aan de hemel. Aan de hand van dit sterrenbeeld vind je de Poolster.

In de huidige tijd wordt de beer ook gezien als een symbool voor liefkozing en knuffelen. En dat doen wij toch allemaal met onze lieve beer(teddybeer)?

Dus: kinderen blijf in het dorp maar goed opletten en ontdek de beertjes. Soms groot en vaak ook klein. Maar altijd lief, zoals jullie ook (vaak) zijn.

Lex

Allerlei weetjes

Het is het einde van week 14, de eerste week van april. De zon schijnt uitbundig en je ziet de natuur groeien. Maar wanneer ik op het terras van mijn kopje koffie wil gaan genieten, ga ik toch maar weer naar binnen. O, die zomertijd toch !!! Dat went nooit.

Het eerste bijtje zag ik op 1 maart en gelijk kijk ik dan om me heen. Wat valt er te snoepen. Nou, dat viel niet tegen. De Narcissen bloeiden nog. Het Longkruid en de Helleborus waren al flink aanwezig en de Schoenlappersplant bloeide zelfs uitbundig. Geen zorgen dus, er was genoeg.

Is het bij iemand opgevallen dat er geen molshopen meer zijn??? De vorige keer schreef ik dat onze tuin totaal was opgegraven. Nou, het hield maar aan, tot Rinus ten einde raad toch maar twee klemmen heeft gezet. Een paar keer was de klem dichtgegaan, zonder resultaat. Wel een teken dat de klem op de goede plek zat. Jawel op 17 maart, een grote, dikke, vette Mol gevangen.

Succes! De tweede klem was een week later ook "bewoond". Weer zo'n kanjer van een Mol. Rinus heeft de tuin daarna zo goed mogelijk bijgewerkt en tot nu toe zien we geen molshopen. Ook niet in de speeltuin.

Inmiddels gingen we al voorzichtig om met onze contacten. De horeca was dicht. Het Virus rukte op. Op dezelfde dag dat de eerste Mol gevangen was, kon er bij Maarten en Marije verse friet worden opgehaald, want ja, ook hun zaak was gesloten en wat doe je dan met je vers producten? Juist, uitdelen. Altijd beter dan weggooien in de kliko.

De volgende dag was het geitenkaassalade. Keurig verpakt. Iemand was zo lief voor mij een zakje op de stoep neer te leggen. Het was heerlijk. Het voelde als verwennerij. Een dag of tien later werden we allemaal verrast met tulpen die, voorzichtig – nog een beetje rekken met die arm !! – aan de deur werden afgegeven. We hebben er een week lang van kunnen genieten.

Inmiddels waren de contacten nog verder geminiseerd. We gaan niet meer op bezoek en vrienden, kinderen, kleinkinderen en verdere familie komen ook niet bij jou. Voor iedereen een gemis, voor anderen een groot probleem.

Maar alle harten gaan open. Iets betekenen voor een ander staat al gauw voorop. Gelukkig hebben we de telefoon, de app en wat al niet meer. Een paar dagen later verschijnen er op veel plaatsen één of meerdere beren voor het raam. Het tellen kan beginnen. De kinderen hebben al een poosje les via de computer, maar 's middags zijn ze present en kunnen hun overvloedige energie kwijt in de speeltuin.

De vraag of we stampot willen mee eten, was ook al zo'n verrassing. Het tafelen in het Dorpshuis kon natuurlijk niet doorgaan en toen is dit idee geboren. Frans, Gea, Hans en Marianne waren de "bedenkers".

Helaas waren Frans Gea toen ziek, alsnog van harte een goede beterschap. De stampot werd héél zorgvuldig aangereikt aan de deur met een brief erbij en een paar rietjes die we kunnengebruiken als zonnebril. Geweldig.

Onze rietjes zijn naar de kleinzoon van [bijna] vier jaar gegaan. Hij is er heel gelukkig mee.

Maar de natuur is zich van dit alles niets bewust. Ze groeit en bloeit er lustig op los. Het is een feestje om elke dag de groei van onze Kastanjeboom te volgen. Elke dag weer wat verder, elke dag weer wat meer open.



De Roodborstjes, Koolmezen, Pimpelmezen, Merels, Spreeuwen, Kauwen, noem maar op, zijn ofwel driftig hun nestje aan het bouwen, of aan het broeden.

In deze tijd worden we heel erg geconfronteerd met het feit, hoe dicht de dood bij het leven ligt. Niet alleen bij de mensen, ook in de natuur.



In het Malusboompje – sierappel – groeien de knoppen ook elke dag. Deze week zag ik mijn eerste vlinder. Zo vrij fladderde hij door de Coronawereld of er geen besmetting bestond.

Maar het Roodborstje lette niet goed op en vloog in volle vaart tegen het raam. Hij of zij kan niet verder bouwen aan het nestje. We mogen ons blij en dankbaar voelen, dat we niet in een flat of appartement wonen. Wij allemaal in ons dorp zijn in het rijke bezit van een tuin. Hoe onzeker de toekomst ook is. Hoe lang het nog gaat duren. Laten we ons aan de voorschriften houden. Houdt moed. Na de lente komt de zomer. Geniet van hetgeen wel kan.

We doen ons best gezond te blijven, tot de volgende keer, Janny

Borgveer -Veerring

Daar heb je nu weer zoiets. Een stukje nuttig en handig werktuig maar je hebt geen idee wie dat nu heeft ontdekt of ontworpen. Wel eens nagedacht over een paperclip? Je moet er toch maar weten op te komen.

Zo ook deze foto van een Borgveer of Veerring.



Vervaardigd uit rond of vierkant verendraad. Gevormd op verenwikkelaautomaten. Heel handig. Dienen veelal om mechanische delen te borgen, klemmen of zekeren. Nieuwsgierig dat ik ben heb een aantal fabrieken gebeld en gemaïld welke dit stukje draad zoal produceren. Weet toch niemand mij te melden wie dat heeft ontworpen en evt. gepatenteerd.

Ik dus zoeken in div. boeken en lees o.a. dat onze Anthony Fokker wel eens de ontdekker van dit stukje gereedschap zou kunnen zijn.

Daar hou ik het dan voorlopig maar op of iemand uit ons dorp moet het beter weten.

Inmiddels heb ik deze op de foto (ca.12 cm lang) eens goed kunnen bekijken.

Zat op wonderbaarlijke wijze op de Wellandweg dwars door onze autoband. Schade euro 136,-excl.

Helaas, geen DNA sporen te ontdekken. Dat is nu weer wel jammer.

Lex

**Fragment uit het prachtige kinderboek van Winnie de Poeh
geschreven door A.A. Wilne**

"Vandaag was een Moeilijke Dag," zei Poeh.

Er was een pauze.

"Wil je erover praten?" vroeg Knorretje.

"Nee," zei Poeh na een tijdje. "Nee, ik denk niet dat ik dat wil."

"Dat is oké," zei Knorretje, en hij ging naast zijn vriend zitten.

"Wat doe je nu?" vroeg Poeh.

"Niets eigenlijk," zei Knorretje. "Maar ik weet wat Moeilijke Dagen zijn. En ik wil daar meestal ook niet over praten, op zo'n Moeilijke Dag.

"Maar weet je," vervolgde Knorretje, "Moeilijke Dagen zijn zoveel makkelijker wanneer je weet dat er iemand voor je is. En ik zal er altijd zijn voor jou, Poeh."

En Poeh zat daar zomaar wat te zitten, zijn heel Moeilijke Dag door zijn hoofd te malen, terwijl stevige, betrouwbare Knorretje zwiingend naast hem zat, te bengelen met zijn korte beentjes....

En Poeh bedacht dat zijn beste vriend een overschot van gelijk had.

Wij, als redactie, wensen iedereen die een Moeilijk Dag heeft, ook een Knorretje in de buurt toe !!!

"Noordwelle by night"



Genomen op 7 april tijdens de opkomst van de supermaan en de zonsondergang

Anne Mart Mastenbroek