

VAN DE REDACTIE

Lekker in de koelte met de benen omhoog wordt dit zomerse stukje geschreven

Ook Noordwelle puft onder de tropische temperaturen. Maar wat zijn we rijk met onze mooie verkoelende Noordzee zo dichtbij!

Met dit nummer start ook weer een nieuw advertentiejaar; de redactie zag zich gedwongen een kleine prijsverhoging toe te passen om de huidige kwaliteit te behouden. Hierbij dan ook weer een welgemeend - DANK JE WEL – aan alle adverteerders die ons zo trouw steunen ! Dankzij jullie kunnen we nog steeds zelfstandig en onafhankelijk blijven. Natuurlijk bedanken we hierbij ook onze drukker Leo voor zijn ook al vele jaren trouwe drukwerk.

Veel leesplezier weer met ons rode krantje en houd het koel!!!

De redactie

NOORDERNIEUWSWELLE
Dorpskrant van Noordwelle

dorpskrantnnw@gmail.com

www.noordwelle.com

41ste jaargang

Verschijnt 6x per jaar



*Redactie: José Vrijdag, Marianne de Jonge, Kitty Heye,
Trudy Groenleer en Juus Kreiken*

Vormgeving: Leo Schults en Trudy Groenleer

Wist u dat

- Wij erg blij worden van kopie
- Er wel altijd gecensureerd wordt
- Wij 1 x per 2 maanden uitkomen
- Wij uw kopie voor ons volgende nummer dus heel graag voor 10 oktober 2020 ontvangen
- dorpskrantnw@gmail.com ons mailadres is
- Handgeschreven kopie ook nog altijd welkom is
- Het een zomers krantje gaat worden
- Het naast warm ook rustig was op ons dorpje
- Er dus niet zoveel kopie was
- Het gelukkig wel druk is bij de plaatselijke middenstanders
- Wij niet wisten dat de hengelsport zoveel mensen aantrekt
- Ook de Zoete Kers en strandtent Brouw een goede zomer hebben
- Sommige zwemmende dorpsgenoten erg kunnen schrikken van een zeehond
- Zij dan gillend het water uitrennen
- Wij ons afvragen wie er nu het meest geschrokken is
- De mosselmaaltijd een kleine 70 grote en kleine eters samenbracht
- Deze activiteit prima coronaproof verlopen is
- Dit wel een complimentje waard is voor de organisatie
- Het tafelen in de buurt 28 juli ook weer zeer geslaagd was
- De koks weer vele complimenten verdienden
- Dit mede te danken was aan de gulle gaven van Rens en de Zoete Kers
- De jeugd van Noordwelle weer een kampeernachtje heeft gehad
- U hierover meer kunt lezen in dit krantje
- Onder de vele inzendingen van raad de foto niet 1 goede zat!

- Wij maar verklappen dat het de heer J.H. Dalebout is, zo`n 70 jaar geleden

De Agenda

- Eerste vrijdag van de maand: Snekvond
- 2^{de} woensdag van de maand (v.a. okt) Crea dames
- Derde vrijdag van de maand (20:45): DDaames
- Laatste dinsdag van de maand: Tafelen
- Laatste vrijdag van de maand: Heeren
- Iedere eerste dinsdag van de maand koffie/bieb uurtje van 10 uur tot 11 uur
- Iedere woensdag vesper 17:00 tot 17:30 uur meditatief zingen (opgave niet nodig) (18:00-18:30) en/of maaltijd (18:30) in de kerk zie: www.kloosterwelle.nl
- Zondag 4 oktober a.s geeft zanger-pianist Roon Staal een concert in de Corneliuskerk te Noordwelle.

Collectanten gevraagd

**MS collecteweek (16-21 november 2020):
collectanten gezocht in Noordwelle.**

Van 16 t/m 21 november 2020 vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte van het Nationaal MS Fonds plaats. We zijn hard op zoek naar collectanten in de gemeente Noordwelle (SCHOUWEN-DUIVELAND). Help jij ons in de strijd tegen multiple sclerose (MS)?

MS is de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen. Het is een ziekte van het centrale zenuwstelsel.

Doordat er iets mis is in het afweersysteem, wordt de laag om de zenuwen aangevallen en beschadigd. Hierdoor komen signalen van en naar de hersenen niet (goed) door, waardoor verlamings- en uitvalsverschijnselen optreden. In Nederland hebben 17.000 mensen MS en elk jaar komen hier zo'n 1.000 mensen bij. De eerste symptomen treden meestal op tussen het 20^e en 40^e levensjaar.

Onderzoek hard nodig

Er is nog geen oplossing voor MS. Onderzoekers weten niet hoe MS ontstaat en hoe de ziekte te genezen is. Onderzoek is daarom hard nodig. Nationaal MS Fonds investeert de opbrengst uit de MS collecte in innovatieve onderzoeken naar MS.

Word collectant

Help jij mee? Het coronavirus heeft grote impact, ook op het Nationaal MS Fonds. Door de maatregelen hebben we onze fondsenwervende evenementen moeten uitstellen of afgelasten. Hierdoor lopen wij inkomsten mis. MS staat helaas niet stil. Onderzoek naar MS en onze strijd tegen MS moet doorgaan.

Word collectant en haal geld op voor onderzoek naar MS. Collecteren is niet moeilijk en kost maar twee uur van je tijd. En het is nog leuk ook.

Meer informatie of aanmelden: www.nationaalsfonds.nl/collecteren

<p>UITGEBREIDE TOUR VAN ZANGER-PIANIST ROON STAAL IN SEPTEMBER EN OKTOBER</p>
--

Na een geslaagde corona-proof zomer tour in juni gaat zanger-pianist Roon Staal in september en oktober opnieuw op pad door Nederland.

Op zondag 4 oktober a.s. om 16.00 uur komt de 40-jarige musicus langs in de Corneliuskerk te Noordwelle om een concert geven. Uiteraard wordt gehoor gegeven aan de dan geldende maatregelen door de overheid m.b.t. de coronapandemie.

"Amazing tenor vocal performance"

Met op authentieke wijze gezongen covers maar ook typerende eigen werken kunt u op uw gemak genieten van een man met een gave stem en behendig pianospel.

De legendarische zanger Art Garfunkel (Simon&Garfunkel) heeft een boodschap voor het grote publiek toen hij zijn Nederlandse protegee aanpreeft: *"To whom it may concern: Here I take great pleasure in introducing the extraordinary talent of Roon Staal, one of the truly great singers in the western world! We have been friends for years, singing together and recording just for the beauty of it. Let the amazing tenor vocal performance of Mr Staal now carry you away! Very truly yours"*. Ook de Britse singer-songwriter Gilbert O'Sullivan merkte de Nederlander op: *"It's his voice not least his songwriting ability that really shines throughout"*.

Tijdens het concert zijn er naast bekende songs van eerdere cd's als Sound Of Silence, Imagine en Promise veel nieuwe werken met een splinternieuw album dat deze zomer wordt opgenomen, ditmaal in eigen land. Nieuwe covers en nieuwe originele werken maken net als eerdere albums zijn inmiddels 14de album compleet. Zijn meest recente album 'Peace' dat deels in Nederland en deels in Japan is opgenomen werd goed ontvangen en is een voorbode van wederom een bijzonder album.

Alle informatie m.b.t. de herfst tour en het concert te Noordwelle kunt u vinden op de website www.roonstaal.com. **Reserveringen kunnen daar worden gemaakt of via 06-30025992.**

Natuur enzo

Het is leuk om jullie te kunnen vertellen, dat de Winterkoninkjes voor de tweede keer een nestje hebben uitgebreed. Een succesvol broedseizoen hebben ze dus achter de rug.

We zagen wel steeds beweging daar in de hoek van de pergola. Maar eigenlijk dachten we, nostalgische bezoeken aan hun oude huis.

Hoe dom kunnen we zijn!!

Vorig jaar schreef ik – met een foto erbij – dat de Kamperfoelie struik was omver gestormd.

De steun was totaal afgebroken.

Dit jaar juni heeft Rinus een nieuwe steun gemaakt. Onze kleinzoon heeft hem in elkaar gelast.



De Kamperfoelie was weer opnieuw goed uitgelopen, dus konden we hem mooi naar



boven geleiden. Inmiddels is hij tot bovenin gegroeid. Ik hoop dat de bijgaande foto een beetje duidelijk is.

's Morgens en 's avonds drijft de geur direct de slaapkamer in met een vleugje wind.

Heerlijk.

In de tuin staan drie grote bossen Gulden Roede vlak voor het raam. Ze worden heel druk bezocht door enorm veel verschillende insecten. Het zoemt gewoon rond. Een enkele keer zie je een vlinder zich tegoed doen, maar die snoepen veel liever van de Vlinderstruiken.

De wespen hebben zich inmiddels ook weer gemeld. Daar kan ik niet zo goed vriendjes mee zijn helaas.

In een hoek van de tuin staat de Pindastruik nog in bloei en daar doorheen gaat nu de kleine Zonnebloem bloeien. De Helianthus. Nou ja, klein..... de bloem wel, maar de plant wordt wel twee en een halve á drie meter hoog. Zij hebben hun weertje. Warme zon.

Zo zijn er ook planten die alleen bloeien wanneer de zon schijnt. Een week of vier geleden kregen we een grote Potlak plant als hanger.

Er komen steeds meer bloemen in, in allerlei kleuren. Werkelijk prachtig. De kleuren lijken op die van de Ijsbloem, net zo fel.

Als wij aan de keukentafel zitten kijken we precies op de enorme hanging basket bij het Dorpshuis. Telkens weer is er iets uitgebloeid en een paar dagen later bloeit er weer royaal een andere plant. Wij genieten mooi mee. Het staat erg kleurig en vrolijk.

Vorige week trok ik wat onkruid weg in de tuin en toen ontdekte ik een paar jonge plantjes van de Leeuwenbek. Ze stonden verscholen onder het onkruid en onder een struik.

Stiekem weggekropen.

Elk jaar planten we er eigenlijk wel een paar van verschillende kleuren.

Ik vind ze zo leuk. Heb je al eens gezien hoe een Honingbij nectar uit een lipbloem haalt?

Die breekt gewoon in!

Vier plantjes heb ik ontdekt. Twee plantjes bloeien inmiddels. Donkerrood en geel oranje.

Dit jaar hebben we ze niet geplant. De winkels waar het erg druk is, laten we zo veel mogelijk links liggen.

Het is een oude plant, maar ja.....die horen ook wel bij ons thuis denk ik.

In de laatste Noordernieuwswelle vertelde ik over Ierland. De serie waarin Tom Egberts in Ierland op zoek gaat naar zijn voorouders hebben we gevolgd, en dan wordt er nog veel meer duidelijk.

In de jaren rond 1800 werden er een enorm aantal mensen gedeporteerd. Namelijk 160.000. Mannen, vrouwen en ook kinderen.

Ze werden verbannen naar de Oostkust van Australië

– naar Tasmanië en naar de Norfolk-eilanden. Na 80 jaar werden ze vrijgesteld van gevangenschap.

Een meer dan afschuwelijke geschiedenis.

Ook zagen jullie de vorige keer Enzo door het raam de school inklimmen. De reden kennen we allemaal.

Ik kan jullie melden dat deze situatie voortduurde tot de vakantie. Weer of geen weer.

Een langlopend avontuur wanneer je 4 jaar bent. Hoe het na de vakantie verder gaat? Ik hou jullie op de hoogte.

Het is nu woensdag 4 augustus en we zijn in afwachting van de hittegolf.

Er zullen vast wel mensen zijn die zich daar in koesteren maar ik vermaak me binnen wel.

Momenteel ben ik aan de slag gegaan met het naaien van mondkapjes. Wens me succes!! Een fijne zomer gewenst voor iedereen.

Janny

"Lamaketa" Impressie van de mosselavond

Voor ons, Karin en Marc, de nieuwe bewoners aan de Wellandweg 4, was dit de eerste echte kennismaking met de dorpsgemeenschap. Natuurlijk hebben we de Strað meegemaakt en kennis gemaakt met diverse dorpsbewoners.

Maar vervolgens kreeg iedereen te maken met de 'intelligente Lock down' vanwege het Covid-19 virus. Daarmee kwamen onze plannen voor inburgering in Noordwelle voorlopig even op een laag pitje te staan.

Maar vanaf de eerste aankondiging stond de mosselavond 2020 bij ons in de agenda.

Vrienden van ons probeerden ons nog over te halen voor een proefvaart op hun nieuwe boot. Heel aantrekkelijk, maar ja, die mosselavond ging toch echt voor.

Een paar impressies van een gezellige mosselavond:

Bij aankomst op het ruime terras werden we hartelijk ontvangen met: "Jullie moeten Karin en Marc zijn."

"Ja, dat klopt helemaal. Hoe weet jij dat?"

"Nou, ik herken jullie nog niet. Dus jullie moeten Karin en Marc zijn, want verder kent iedereen elkaar".

Typisch Noordwelle, stellen we later vast.

Met het eerste drankje in de hand besloten we een rondje te maken langs de tafels die al bezet waren. Leuk om op die manier kennis te maken en veel verschillende verhalen te horen over 'het-nieuwe-normaal', verbouwingen en aangepaste vakantieplannen. Vanwege de 1,5-meter regels bleek het eigenlijk de bedoeling te zijn om snel een tafel en stoel te zoeken en daar te blijven zitten. Dus dat rondje werd snel gestaakt. Geen probleem.

Wat blijkt; gezeten op een stoel, pratend met de mensen aan de tafeltjes voor en achter ons, blijkt je ook heel veel te weten te komen over het dorp. Iedereen kent elkaar tenslotte.

Bij de bestelling van een drankje aan de bar volgt een soort inburgeringstestje. Er valt iets op de grond. Ik ga op de hurken om de vrouw achter de bar te helpen met zoeken. Zegt ze:

"Lamaketa". "OK, gelukkig", zeg ik. En we gaan weer rechtop staan.

Zij lachend: "Ja, even testen of je het dialect al een beetje verstaat".

Dat was door het oog van de naald. Zak mah zehhe.

Bij dit soort evenementen is het vaak zo dat een handjevol mensen bijna al het werk moet doen. In Noordwelle lijkt dat anders te gaan. We kregen de indruk dat veel mensen een eigen taak hadden. Broodjes aanvullen. Servetjes, sausjes uitdelen. Mossels uitdelen. Tafels afruimen.

Iemand die geregeld kwam vragen of alles naar wens was. Het leek wel een restaurant. Maar dan zonder poespas. Zelfs de kinderen werden ingeschakeld om ijsjes uit te delen. Dan was er nog de ploeg achter de bar. En natuurlijk de voortreffelijke koks die de lekkerste mosselen en heerlijke kippenbouten weten te bereiden. En dan zijn we ongetwijfeld nog veel mensen vergeten. Bijzonder.

Kortom: Lekker weer; gezellige mensen en.... lekker eten. Wat wil je nog meer? Afgezien van een paar regeltjes om rekening te houden met één-of-ander virus was het eigenlijk gewoon een heerlijke mosselavond zoals je dat zou wensen.

Een goed geslaagd evenement. En dat is onder huidige omstandigheden toch heel bijzonder. Onze complimenten aan iedereen die dat mogelijk hebben gemaakt.



Karin en Marc



Zwolsche Stoof

200 gr peen
2 uien
1 prei
1 kg rundersukade
2 el olijfolie
200 ml rode wijn
2 el Zwolsche stoofkruiden
4 el balsamico azijn
1 bakje champignons
150 gr roomboter
600 ml runder bouillon.



Groenten/uien fijn snijden en fruiten in de olie. Mengsel op een bord scheppen.

Vlees in stukjes snijden en met wat boter rondom aanbakken in de pan.

Afblussen met de wijn, bouillon en azijn erbij.

Groenten toevoegen met rest van de boter en kruiden.

Daarna enkele uren laten stoven op laagste stand.

Dit is het officiële recept, goed voor de winter.

Met de "Buurt aan Tafel" hebben we er een zomerstoof van gemaakt.

s 'Ochtens door de tuin van Rens en gekeken wat rijp was en in de stoof paste.

Ui, knoflook, koolrabi, wortel, bietjes, rammenas, boontjes, peultjes en nog champignons van de Zoete Kers.

Wie van deze stoof gegeten heeft kan haast de eerste weken niet ziek worden, met zoveel vitaminen uit de dreven van Noordwelle!

Groet van het keuken tafelenteam

Koffiepauzepraat

Er is vanuit onze kerk een commissie ingesteld om een visie te ontwikkelen op onze kerkgebouwen in onze gemeenten en alweer een tijdje doende. De gemeente Schouwen-Duiveland heeft ook een commissie ingesteld om te komen tot een visie op monumentale kerkgebouwen. Zo is er ook een Stichting Oude Zeeuwse Kerken actief.

Allemaal ten doel om de beeldbepalende gebouwen te behouden in de dorpen.

Helaas sluit op dit moment in Nederland wel 1 kerk per week zijn deuren. Wordt gesloopt of omgebouwd tot wooncomplex, bioscoop, winkel of bibliotheek, et cetera.

Wij volgen voor Noordwelle/Renesse de zaken op de voet.

Er gebeurt kerkelijk nogal wat in de dorpen om ons heen. Ds. Boersma uit Scharendijke en Ds. Herweijer uit Burgh zijn vertrokken of bijna al begonnen in hun nieuwe gemeente elders.

Heel jammer maar zo gaat dat soms ook met voorgangers.

Onze Dorpspredikant Piter Goodijk nog enkele maanden actief en zwaait ook af i.v.m. zijn pensioen.

Het zal voor ons wel behoorlijk wennen worden: Straô,
Voetwassen, Paasmaaltijd, Renessedag, Wereldregio,
Kloosterwelle en ga zo maar door.

Als kerkteam zijn wij Ariënne en Piter veel dank verschuldigd.

Dat gaat gelukkig pas in december gebeuren maar wij als kerkbestuur zijn al volop met de voorbereidingen doende.

Mocht u hier meer over willen weten: bel mij even op.

Noordwelle, vitale dorpsgemeenschap, wat een Dorp!

Wij zelf komen ook wel geregeld op andere plaatsen in het land. Familie en kinderen nogal verspreid en dan met camper hen bezoeken.

Dan valt het vaak op dat wij wel heel rustig en vrij wonen. Natuurschoon, 6 minuten fietsen en je zit aan de zee, bos en ruimte et cetera.

In de nacht alles lekker rustig (of men is eens vroeg aan het onkruidmaaien).

In deze coronatijd valt het op een flatje in een drukke stad of wijk verhipt niet mee. En een rommel her en der! Verschrikkelijk. Dat is hier gelukkig heel vaak niet aan de orde of.....wij ruimen het even op.

Lex

Tentenkamp 2020

Wat was het weer een feest voor de kinderen (en papa's) op het dorp. Midden in de zomervakantie was weer een tentenkamp op Camping het Dorpsplein gepland.

In een gezellig rondje stonden dit jaar 7 tenten, drie dappere jongens hadden een eigen tent en de andere vier kinderen



werden vergezeld door hun papa's.

Er was niet veel nodig om het tot een geslaagde kampeerervaring te maken.

Het weer zat mee, er werden pannenkoeken gegeten,

heerlijk gespeeld en marshmallows gemaakt boven de vuurtoren, daarna was het bedtijd en werden de tenten bewaakt door de papa's die op een afstandje onder het genot van een koud drankje de boel "scherp" in de gaten hielden tot het ook voor hen tijd was om de beren te verjagen vanuit hun tenten.

Het was weer een geslaagde activiteit voor de kinderen en zeker weer voor herhaling vatbaar.

José

