

Van de redactie

De lente is officieel begonnen maar tijdens onze “vergadering” sneeuwde en hagelde het. We willen allemaal wel wat warmer weer! Dit keer wederom niet met de hele redactie, we appen en mailen wat af. Met 2 mensen even om de tafel gezeten om alles door te nemen. Dat werkt voor ons toch wat fijner. Als corona het weer toelaat schuif gerust eens aan bij de vergadering, ze zijn openbaar!



Altijd gezellig.

Voorjaarster (foto Rens Vermeer)

De redactie

NOORDERNIEUWSWELLE **Dorpskrant van Noordwelle**

dorpskrantnnw@gmail.com

www.noordwelle.com

41ste jaargang

Verschijnt 6x per jaar



Redactie: José Vrijdag, Marianne de Jonge, Kitty Heye,

Trudy Groenleer en Juus Kreiken

Vormgeving: Leo Schults en Trudy Groenleer

Wist u dat

- Wij erg blij worden van kopie
- Er wel altijd gecensureerd wordt
- Wij 1 x per 2 maanden uitkomen
- Wij uw kopie voor ons volgende nummer dus heel graag voor 10 juni 2021 ontvangen
- dorpskrantnw@gmail.com ons mailadres is
- Handgeschreven kopie ook nog altijd welkom is
- Het voorjaar ook in Noordwelle alom zichtbaar en hoorbaar is
- De vogels zich niet laten afschrikken door een hagel- of natte sneeuwbuï
- Een redactielid dit jaar de eerste zwaluw zag op 14 april
- Een meewandelende dorpsgenoot dit kan bevestigen
- Het fluitekruid en judaspenning dit jaar ook al vroeg bloeit
- Een Noordwellenaar een zeldzaam plantje, de voorjaarsster, bloeiend aantrof op ons dorp
- Hij daar een mooie foto van plaatste op de dorps-app
- Wij onze 66-jarige M. van harte feliciteren met zijn mooie sportieve prestatie
- De redactie het geplaatste stukje over de overlast van hondenpoep volledig onderschrijft
- Er immers voldoende zakjes hiervoor door de gemeente worden verstrekt
- Er meer dan voldoende ruimte is buiten de bebouwde kom
- Wij met zijn allen trots moeten kunnen zijn op ons mooie en schone dorpje
- Er velen onder ons staan te popelen om weer eens wat leuks te organiseren op Noordwelle
- De geplande activiteit op Hemelvaart hopelijk doorgaat
- U hierover in dit nummer al wat kunt lezen
- Wij in een volgend nummer u informeren over de mini-bieb bij de kerk

De Agenda (hopelijk binnenkort weer mogelijk)

- Eerste vrijdag van de maand: Snekvond
- 2^{de} woensdag van de maand (v.a. okt) Crea dames
- Derde vrijdag van de maand (20:45): DDaames
- Laatste dinsdag van de maand: Tafelen
- Laatste vrijdag van de maand: Heeren
- Iedere eerste dinsdag van de maand koffie/bieb uurtje van 10 uur tot 11 uur
- Iedere woensdag vesper 17:00 tot 17:30 uur meditatief zingen (opgave niet nodig) (18:00-18:30) en/of maaltijd (18:30) in de kerk zie: www.kloosterwelle.nl
- Donderdag 13 mei Hemelvaart, coronaproof fietstochtje

Verkiezingsuitslagen Noordwelle

Al even geleden...

Opkomst 85%

• VVD	53	PvdD	3
• PVV	22	SGP	8
• CDA	17	FvD	25
• D66	30	BIJ1	1
• GL	5	JA21	18
• SP	10	VOLT	2
• PvdA	11	PIRATENPARTIJ	2
• CU	9	BBB	3

De partijen die niet zijn genoemd hebben geen stem van Noordwelle gekregen.

Koos

Bedankt

Hierbij wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor het meeleven in de vorm van de vele kaarten, telefoontjes en bloemen tijdens en na mijn verblijf in het ziekenhuis.

Ik ben blij om weer terug op Noordwelle te zijn en het gaat naar omstandigheden heel goed met mij .

Hartelijke groet van Jannie Jonker

Fiets jij ook mee??

Dit jaar op Hemelvaartsdag 13 mei as. nu geen traditioneel dauwtrappen om 6. 00 uur maar een leuke fietstocht om 9.30 uur. Het wordt een tocht van ca. 25 km. voor jong en oud en we fietsen in groepjes van 2 – 4 personen.

Het belooft een mooi route te worden met wat leuke vragen en kleine opdrachtjes onderweg.

We beginnen om 9.30 uur bij het dorps huis en komen daar natuurlijk ook weer terug.

Vanwege de corona vindt er geen prijsuitreiking plaats, het gaat dus echt om het fietsplezier.

Binnenkort vindt u de uitnodiging met inschrijfpapier in uw brievenbus.

Noteer natuurlijk nu meteen de datum al in uw agenda !

Hopelijk tot ziens dan op 13 mei met de fiets !!!

Een hartelijke fietsgroet van Hans, Jos en Marianne



Oproepje

Wie vindt het leuk om voor de Dorpsraad de Noordwelle- website en Facebookpagina bij te houden. Het is niet heel veel werk maar regelmatig activiteiten/agenda bijwerken en de NNW op de site plaatsen. Een beetje handig met een computer is voldoende. Je hoeft zelf niet in het bestuur plaats te nemen, wij leveren aan wat er in moet!

Je kunt je aanmelden via een bestuurslid.

Uit de vele aanmeldingen kiezen wij iemand uit!

De Dorpsraad

Herinneringen uit 1987

Via een oud-dorpsgenoot Katrien kwam de redactie in het bezit van een oude Zierikzeesche Nieuwsbode van 27 februari 1987.

Een hele pagina was daarin aan ons knusse en stille dorpje gewijd. Toen was er nog een schooltje met 10 kinderen in de bovenbouw en 7 in de onderbouw. Er was in die tijd ook sprake van een heuse actiegroep op ons dorp met de mooie naam : Leefbaarheid Noordwelle.

Deze groep zette zich o.a. in om de school open te houden en heeft verschillende ludieke acties georganiseerd, bezocht raadsleden, woningbouwverenigingen etc. Er is zelfs geflyerd om ons mooie dorpje te promoten en er kon toen gelukkig ook wat nieuwbouw komen , eerst in het Hoefijzer en later in de oude Stoofweg en de Jan Delstlaan.

Vele dorpsgenoten leefden mee, zo kan ik me herinneren dat Mevr. Lokker- van de Zande destijds voor de hele school pannenkoeken had gebakken omdat de school weer voor en paar jaar open mocht blijven. Het was destijds echt heel spannend en elke leerling telde mee, zeker met de teldatum in zicht.

Een oude schoolfoto met een deel van de leerlingen (de rest was naar zwemles) en de 2 leerkrachten Juf Petra en Meester Smallegange stond ook op de pagina en we vonden het leuk om die nog eens te plaatsen.



Mocht iemand interesse hebben in de gehele pagina, dan kan dat natuurlijk hoor, maar we zijn er wel zuinig op.

Hartelijke groet, Marianne

Poep schaadt het imago van de hond: Ruim het gewoon op

Bericht met een luchtje.....
Hondenpoep is een van de grootste ergernissen in Nederland en ook in Noordwelle... er ligt veel poep op de straat en de berm.

Een oplossing is niet zo eenvoudig....en nooit helemaal op te lossen.
Wat kunnen we wel doen ?

De hond kan het niet opruimen maar de baas wel. De Gemeente geeft u gratis zakjes gebruik ze.



Johan Hendrikse

Interview met Dorien van schoonheidssalon "Bij Door" in Noordwelle

Dorien waar heeft jouw wiegje gestaan?

Mijn wiegje stond in Papendrecht. Daar ben ik samen met mijn 2 broers en zus opgegroeid. Op mijn 16de zijn mijn ouders inclusief ikzelf verhuisd naar Burgh-Haamstede. Inmiddels staat het wiegje al een poosje in Noordwelle en daar hebben onze 3 kinderen (Sil , Bowi en Loulou) al heel wat tukkies in gedaan. Erwin en ik zijn 10 jaar geleden in Noordwelle komen wonen en wonen hier nog steeds met plezier.

Wilde jij altijd al schoonheidsspecialiste worden? En waarom?

Schoonheidsspecialiste worden was niet direct het beroep wat ik van jongs af aan wilde uitoefenen. Ik was vroeger meer bezig met het verbouwen van mijn kamer dan make-upjes en maskertjes aanbrengen. Op latere leeftijd ging de uiterlijke verzorging mij meer interesseren en zodoende ben ik gestart met de opleiding schoonheidsspecialiste.

16 jaar geleden ben ik begonnen als schoonheidsspecialiste in een beautyfarm. Daar ben ik 10 jaar in dienst geweest als schoonheidsspecialiste, pedicure en visagiste. En heb ik daar alle kneepjes van het vak geleerd.

Na de geboorte van onze tweede zoon Bowi ben ik ongeveer een jaar thuis geweest. Nu heb ik inmiddels alweer 5 jaar een goed lopende salon aan huis . In de salon werk ik met natuurlijke en biologische producten en geef ik voornamelijk gezichtsbehandelingen

Heb je nog hobby's naast jouw werk?

In mijn vrije tijd hou ik ervan om creatief bezig te zijn .
Schilderen en tekenen doe ik graag (helaas is de tijd op het moment schaars, maar dit komt wel weer)
En een beetje in en om het huis klussen/ veranderen. Lekker rommelen.

Dorien heb je nog dromen?

Of ik nog dromen heb? Nouniet echt hoor .
Ik ben eigenlijk niet zo met de toekomst bezig.
Gewoon lekker genieten van ons gezin en alles eromheen...

Dorien, bedankt voor dit inkijkje in jullie leven. Tot ziens bij jou in de salon in de Ingridstraat.

Kitty



4 mei

Op 4 mei, 's avonds om 8 uur, denk ik aan mijn moeder.
De televisie staat aan, mijn moeder kijkt. Haar ogen staan vol verdriet in haar lieve gezicht.

Ik zie haar pijn.

De klok slaat 8 maal.

Het is twee minuten stil.

Tranen vullen haar ogen, haar lippen trillen, haar gedachten lijken vol smart te verzinken in het verleden.

Op 4 mei, 's avonds om 8 uur, huilt mijn moeder van verdriet.

Trompetgeschal.

De Koningin en de Prins leggen een krans, vele volgen.

Zij lopen samen langs het Nationaal Monument op de Dam.

Op 4 mei, 's avonds om 8 uur, sluit mijn moeder even haar ogen.

Toen de oorlog in 1940 uitbrak was mijn joodse moeder 19 jaar. In augustus 1943 werden haar moeder, mijn oma, haar zuster met haar man en haar twee neefjes van 11 en 9 jaar, haar broer en zijn vrouw opgepakt, en naar het doorgangskamp Westerbork vervoerd. Alle zeven zijn in augustus en september 1943, in Auschwitz-Sobibor vermoord, mijn twee achterneefjes samen met hun moeder, tot mijn troost.

Mijn moeder dook onder, als enig van haar familie niet opgepakt. Haar valse persoonsbewijs heb ik bewaard.

Het laatste jaar van de oorlog zat zij ondergedoken bij een 30 jaar oudere dokter, op zolder, in Heerlen. Hij zat in het verzet. Hij redde haar leven en het heeft zo moge zijn dat ze een relatie kregen. In 1949 ben ik geboren.

Mijn moeder vertelde weinig over het verleden; erover praten maakt verleden weer tot heden.

Mijn leven met haar samen heeft mij gevormd als naoorlogse tweede generatie van getraumatiseerde Joden. Onzekerheid, angstdromen, het verbergen van je problemen, het leven met een zwaar getraumatiseerde ouder, het vormt je karakter. Ik heb er jaren over gedaan dat te leren begrijpen en te accepteren.

Pas toen ik in de veertig was begon ik te beseffen wat mijn moeder had meegemaakt in de WOII, maar nooit zal ik, nooit zullen wij die het niet hebben meegemaakt, aanvoelen welk inferno het is geweest, de systematische vervolging en vernietiging van Joden, de Holocaust, de Shoah.

Onze herdenkingsdagen staan in het teken van "Nooit Weer" en op 5 mei is het Bevrijdingsdag, de vlag gaat uit, het leven gaat door.

We zijn 76 jaren verder maar nog steeds is genocide over de wereld aan de orde van de dag.

Krantenberichten, Talkshows, voortdurende ontkenning, ons geweten gezalfd door af en toe een Nationale actie.

Wij allen hier in Nederland wonen in goede postcodes. Ik hoop dat iedereen beseft welk geluk wij hebben gehad hier te zijn geboren.

Maar de wereld is groot, we zijn met zeer velen, we bewegen met zeer velen, het grootste deel leeft in armoede. Het betekent in mijn idee dat alle mensen van de wereld met al hun verschillende leefwerelden, culturen en economieën dichter bij elkaar zullen moeten komen.

Ik hoop dat Nederland in 2021 voor ons allen zal zijn.

Juus

Natuurweetjes en meer

Vandaag is het 8 april 's middags half twee en de zon schijnt uitbundig bij een temperatuur van 9 graden. Maar in mijn botten zit nog steeds de kou van de sneeuw. Wat was het koud tijdens de Paasdagen, brrrr. Storm, hagel en sneeuw in plaats van een vrolijk zonnetje over de bloeiende narcissen en tulpen.

De laatste jaren verstrooi ik de bollen van de bakken met uitgebloeide narcisjes uit in de windsingel achter ons huis. Ze staan nu prachtig te bloeien onder de bomen.

Elke dag zie je hoe mooi de knoppen van de Kastanjeboom verder opengaan.

Vanmorgen zag ik aan een paar takken al kleine blaadjes tevoorschijn komen.

En in de achtertuin ontdekten we een groot plakkaat van bloeiende Witte Bosviooltjes. Zo lief. Vorig jaar waren het nog een paar kleine plukjes en nu, een echte verrassing.

De vogels zijn ook weer druk aan het mos verzamelen voor hun nieuwe nest.

De Kool – en Pimpelmazen hebben hun nestkastje al uitgekozen. In de Hedera heeft de Merel een goed plekje gevonden en in de begroeiing van de pergola huist een Winterkoninkje.

Waar de Heggemus huist, heb ik nog niet kunnen ontdekken. Evenals de Roodborst.

In een grote Conifeer nestelt een Merel. Hopelijk loopt het beter af dan vorig jaar. Onze tuin is namelijk een geliefde doorgang voor allerlei poezen op weg naar elders. Ze drinken wat uit de vijver en spieden ijverig in de rondte of er niks te snaaien valt. Vorig jaar is er ééntje in de Conifeer naar boven geklommen langs de stam en heeft het hele nest leggeroofd. Kale, naakte vogeltjes, want hij had er één achtergelaten op het gras.

Rinus zegt dan: zo is de natuur!!!

Héél vroeg dit jaar vloog de Grote Citroenvlinder door de tuin. Namelijk 21 februari. Gewekt door het - toen – milde lenteweer denk ik. Vorig jaar zagen we hem pas in april. Hij vliegt zo mooi, alle vlinders wapperen vrolijk met hun vleugels, maar de Grote Citroenvlinder doet dat niet. Hij waaiert statig voorbij.



Dinsdag hadden we toch iets moois te zien! Iedereen denk ik. Sneeuwvlokken voorbij het raam.

En niet zomaar sneeuwvlokken. Reuzevlokken, zo hadden we ze nog niet gezien deze winter. Ze dwarrelden niet mooi naar beneden, maar stoven aan het raam voorbij, gedreven door de storm.

Zo hadden we iets te zien. Wij zitten vanaf eerste Paasdag in quarantaine. Jongste zoon in Ouddorp werd zaterdagavond fors ziek en er was kort daarvoor nog contact geweest.

Binnenblijven dus, contactloos verder gaan en door de teststraat. Vanmorgen zijn we voor de tweede keer wezen testen. Morgen weten we het of we weer naar buiten mogen. Rinus mist héél erg zijn loopje naar Martien. En naar de lammetjes natuurlijk.

Zondag morgen zaten we nog een beetje te sippen om het nieuws te verwerken, toen de bel ging.

Een vriendin die nergens van wist, stond op de stoep met de zorgvuldig ingepakte Paaskaars van 2020. Allebei direct op verre afstand natuurlijk, niet binnenkomen, want ja, quarantaine. Zij heeft de kaars voorzichtig in de gang gezet en met mondkapje en al zwaaiden we dank je wel.

Elk jaar koopt de kerkenraad een Paaskaars met het nieuwe jaartal erop. In de dienst van Paasmorgen wordt de nieuwe kaars brandend binnengebracht om voortaan in elke dienst zijn licht te verspreiden.

Voor de oude kaars wordt een adres gezocht.

Bedankt kerkenraad, we zijn er erg blij mee. Hij mag nu bij ons zijn licht laten schijnen.

Uit Ommen kwamen er ook leuke weetjes binnen met mooie foto's. Oudste zoon was daar een weekje samen met vrouwlief.

Zij zagen elke dag op het gras twee stel Appelvinken. Die deden zich te goed aan de stukjes appel. Ook noten gingen er goed in. Maar ze nestelen jammer genoeg niet in onze tuin.

Voor de merels was hetzelfde dieet.

Bij twee nestkastjes wordt het vlieggaatje, bestemd voor Meesjes, steeds met de snavel uitgehakt door de Boomklevers. De kleine opening verandert stevast in een heel groot gat.

Daar huist nu een spreeuw. Hij zit op het huisje te zingen om zijn territorium te verdedigen en van tijd verdwijnt hij naar binnen en hangt daarna half uit de opening. Géén gezicht natuurlijk.

In het andere hokje verdwijnt steevast om een uur of vier de Grote Bonte Specht en slaapt daar. 's Avonds zie je af en toe een snavel of een hoofd tevoorschijn komen. Hij kijkt dan waarschijnlijk of de grote wereld nog wel veilig is.

In het schuurtje onderneemt de Roodborst elk jaar verwoede pogingen om binnen zijn nestje te bouwen. Dit jaar gaat dat misschien wel lukken. Naast de deur zit een opening in de muur met een luikje ervoor. [wordt gebruikt voor een snoer in de Kersttijd] Jan heeft het luikje weggehaald toen de Roodborst weer eens binnen was, is op de uitkijk gaan zitten enjowel.

Het werd een drukte van belang met in en uitvliegen.

Er worden bladeren aangesleept, nog groter dan het vogeltje zelf. En dat door dat kleine gaatje!!!! Eenmaal in de schuur verliest hij de helft, dus dat wordt een beetje opruimen straks.

Hij zit straks in elk geval rustig en warm te broeden. De toekomst zal het leren. Wordt vervolgd.

De Eekhoorns waren er ook elke dag. Soms was er ruzie, dan weer werd er gespeeld. Maar altijd weer genieten ze van de opgehangen nootjes. De pindakaas doet ook goede dienst. Ze gaan er boven op zitten en hangen op hun kop te smikkelen. Staart in de lucht voor evenwicht.



Op de foto's zie je de Grote Citroenvlinder en een smullende Merel.

We wensen iedereen een mooi en vruchtbaar voorjaar.

Janny

MS collecteweek van 28 juni t/m 3 juli 2021:

Collectanten gezocht in Noordwelle

Van 28 juni t/m 3 juli 2021 vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte van het Nationaal MS Fonds plaats. We zijn hard op zoek naar collectanten in Noordwelle (SCHOUWEN-DUIVELAND). Help jij ons in de strijd tegen de zenuwslopende ziekte multiple sclerose (MS)?

Word collectant

We zijn op zoek naar collectanten! Collectanten kunnen ervoor kiezen om huis-aan-huis of thuis vanaf de bank te collecteren. De opbrengst van de landelijke collecteweek is van essentieel belang voor de 25.000 mensen met MS in Nederland die iedere dag met een ziekte moeten leven die hun zenuwen letterlijk sloopt. Onderzoek naar MS en onze strijd tegen MS moet daarom doorgaan.

Collecteren kost maar twee uurtjes tijd per jaar. En het is nog leuk ook!

Meer informatie en aanmelden:

www.nationaalmsfonds.nl/collecteren

Geachte mensen

Hiermee zou ik u willen vragen als er nieuws is uit Noordwelle of ik daar ook mail van kan krijgen.

Het is namelijk zo dat ik ook op Noordwelle gewoond heb tot mijn 13 de jaar

Ook heb ik op de school gezeten bij meester Zevering en juffrouw Voerman.

Ik zou het heel leuk vinden om toch nog eens iets te horen van het dorp waar ik vroeger gewoond heb .

Ik heet nu Rens Dorst. Maar vroeger op Noordwelle was het Loes Dorst.

Ik heb ook dikwijls met Martien Moermond gespeeld op de boerderij want wij woonden daar schuin tegenover ook ben ik dikwijls bij Johan en Bart Hoogeboom op de boerderij geweest

Ik heb op de schoolfoto`s gekeken en zag een heleboel bekenden waar ik samen mee op de school heb gezeten.

Met de watersnood heb ik in Renesse gewoond in de Scholderlaan daar stond toen een wit zomerhuis halverwege de Laone die naar het strand ging moest je dan linksaf daar vandaan zijn we weer naar Noordwelle gegaan.

Ik weet nog wel het een en ander maar een beetje contact zou ik heel leuk vinden.

Alvast mijn grote dank en zie uit naar uw antwoord,

M.v.g. Laurens Dorst Dorpsweg 12 4698R Oud Vossemeer
06 25297168

Even stilstaan bij de paaskaars

Het gebruik van de Paaskaars gaat terug naar een eeuwenlange traditie. Al in de tijd van Augustinus (in het jaar 342) werd de Paaskaars in de Paasnacht, als verwijzing naar de Opgestane Heer, brandend de kerk binnengebracht.

Zeer belangrijke inbreng in vooral de Katholieke kerken en later ook in de Protestantse kerken.

Vaak staat de Paaskaars naast het doopvont en brandt al voordat de mensen binnen komen. Brandt ook bij doop en bij een uitvaartdienst(naast de kist).

Voor het sterven is het doven van een kaars een herkenbaar beeld. Bij het overlijden van mensen spreekt men soms ook van een kaarsje dat gedoofd is.

Aan de Paaskaars worden alle andere kaarsen (bijvoorbeeld kaarsen op de avondmaalstafel, licht dat meegaat naar de kindernevendienst de doopkaarsen) aangestoken. Na afloop van de dienst wordt de kaars gedoofd.

De kaars wordt op Witte Donderdag gedooft en op 1^e Paasdag komt de nieuwe kaars bandend de kerk in. Nieuw, verwijzend naar nieuw leven voor ons allen.
Tekens van de aanwezigheid van de Levende Heer.

Zo is voor velen de Paaskaars een prachtig sieraad in de kerk. Het is een goed gebruik dat de gebruikte (en zeker nog niet opgebrande) Paaskaars van het vorig jaar wordt geschonken aan mensen die ons dierbaar zijn en het niet gemakkelijk hebben door ziekte of verlies van hen die ze liefhebben.

De Paaskaars vanuit de Corneliuskerk te Noordwelle heeft dan ook al regelmatig zijn plekje in een van de huiskamers te Noordwelle mogen vinden. Dat het de bewoners maar mag sterke en troosten en zich gekend weten.

Lex



Lenterisotto

Hoofdgerecht voor 4 personen

300 g tuinbonen, diepvries
bosje groene asperges
2 bouillonblokjes, groente of paddenstoel
250 g courgette, in knikkergrote stukjes, liefst van de buitenkant met schil
1 ui, ragfijn gesnipperd
2 eetlepels olijfolie
350 g risottorijst
50 ml witte wijn
40 g boter, of meer
50 g Parmigiano Reggiano, geraspt



Laat de tuinboontjes ontdooien. Maak met je nagel in elk boontje een sneetje en floep het groene binnen boontje uit het grijze vel. Dat heet dubbeldoppen.

Snijd de topjes (zo'n 4 cm) van de asperges. Snijd van de rest nog 10 cm in heel kleine stukjes en gooi de resterende uiteinden weg; die zijn houtig.

Breng 1,2 liter water aan de kook en los er de bouillonblokjes in op. Blancheer er de courgette, aspergetopjes en -stukjes 2 minuten in. Vis ze uit de bouillon met een schuimschaaf en bewaar. Houd de bouillon heet.

Fruit de ui zachtjes 4 minuten in de olie. Voeg de rijst toe en roer om. Doe er de wijn bij en laat rustig 3 minuten verdampen. Schep er dan ½ liter van de bouillon bij, sluit de pan en laat zachtjes 10 minuten koken. Voeg bouillon bij als het nodig is. Gaar tot de risotto al dente is en houd hem goed nat. Doe er op het eind de boter en de kaas bij en roer grondig 1 minuut. Meng er de groenten door, laat 1 minuut staan en serveer erg vochtig; nog even een soeplepel bouillon erbij kan zelden kwaad.

Smullen maar!