

VAN DE REDACTIE

Beste lezers,

Nu, begin oktober is het wel wennen aan het kille herfstweer. Voor het eerst is de houtkachel aan, dat heeft ook zijn charme.

We hebben een prachtige september maand beleefd. Nog veel toeristen en ook wij als inwoners hebben genoten van het mooie nazomerweer. Met als hoogtepunt het einde van de meeste corona beperkingen op 25 sep jl.

Nog even doorbijten met de coronacheck. Daar zijn de meningen over verdeeld maar daardoor kan er ook weer veel, o.a. de dorpse activiteiten bezoeken. We blijven positief vooruit kijken!

Nog vele mooie prettige herfstweken en veel leesplezier.

De redactie

NOORDERNIEUWSWELLE
Dorpskrant van Noordwelle

dorpskrantnnw@gmail.com

www.noordwelle.com

43ste jaargang

Versijnt 6x per jaar



*Redactie: Marianne de Jonge, Kitty Heye, Trudy Groenleer
Juus Kreiken en Ineke v.d. Koogh*

Vormgeving: Leo Schults en Trudy Groenleer

Wist u dat

- Wij erg blij worden van kopie
- Er wel altijd gecensureerd wordt
- Wij 1 x per 2 maanden uitkomen
- Wij uw kopie voor ons volgende nummer dus heel graag voor 10 december 2021 ontvangen
- dorpskrantnww@gmail.com ons mailadres is
- Handgeschreven kopie ook nog altijd welkom is
- Wij hierbij officieel onze nieuw redactielid Ineke van harte welkom heten
- Wij erg blij met deze versterking zijn
- Het Tafelen in de buurt de laatste keer vele giften in natura mocht ontvangen
- Zowel de bloemkool, aardappelen, uien en stoofpeertjes gratis verstrekt werden
- Het tafel-team hier erg blij mee was
- Zij hierbij de Zoete Kers, Rens, Martien en de fam. van der Velde van harte bedanken
- Het fijn is om te merken dat deze activiteit breed gedragen wordt
- Wij van harte de pasgeboren Ronja welkom heten op ons dorp
- Wij Willem-Jan, Fay en Mishka van harte feliciteren met deze mooie dochter en zusje
- Wij onze oud-dorpsgenoot Joost Geluk van harte feliciteren met zijn 1ste plaats bij het mountainbiken tijdens de Kustmarathon
- Hij de afstand van 55 km in de supersnelle tijd van 1 uur 37min en 23 sec. heeft afgelegd
- Wij hierbij ook alle andere Noordwellenaren feliciteren met het uitlopen, fietsen of wandelen van de Marathon
- Wij Jannie en Rinus van harte feliciteren met hun 55-jarig Huwelijk

- Niels Gijzel van Dorpsring10 een werkplaats te huur of te koop zoekt in Noordwelle of omgeving
- Hij met zijn bedrijfje Tack Tronics uit de schuur achter zijn huis groeit
- Hij te bereiken is onder telnr. 06-15610980
- Wij hopen dat de Sint dit jaar ons dorp weer kan komen bezoeken
- Hij vast en zeker zijn vaccinaties heeft gehad
- Er 54 personen heerlijk mosselen en/of saté hebben gegeten
- Het reuze gezellig was om weer zo bij elkaar te mogen zijn
- Wij de organisatie bedanken voor het vele werk dat zij hebben verzet
- Er sinds kort een groep klaverjassers actief is in ons Dorpshuis
- Zij nog meer mensen hopen te mogen begroeten

De Agenda

- Eerste vrijdag van de maand: Snekvond
- 2^{de} woensdag van de maand (v.a. okt) Crea dames
- Derde vrijdag van de maand (20:45): DDaames
- Laatste dinsdag van de maand: Tafelen
- Laatste vrijdag van de maand: Heeren
- Iedere eerste dinsdag van de maand koffie/bieb uurtje van 10 tot 11 uur
- Vanaf 20 oktober om de week op de woensdagavond Klaverjassen inloop 19.30 uur
- Iedere woensdag vesper 17:00 - 17:30 uur meditatief zingen (opgave niet nodig) (18:00 – 18:30) en/of maaltijd (18:30) in de kerk zie: www.kloosterwelle.nl
- Woensdag 17 november Algemene Ledenvergadering DG aanvang 19.30 uur in ons Dorpshuis
- Zaterdag 30 oktober Halloween

Super Bedankt Noordwelle

Tijdens de jaarlijkse collecte van de Nierstichting hebben we het mooie bedrag van **€ 382,69** opgehaald.

Wij willen hierbij alle gulle gevers en geefsters van harte bedanken namens de Nierstichting !

Rens en Marianne

De Dorpstuin en Kloostertuin

Kloostertuinen horen traditioneel bij kloosters en bestonden uit een fruitboomgaard, kruidentuin voor het lichamelijk welzijn, een geurige bloementuin voor vogels, insecten, bijen en vlinders, wandelpaden en stilteplekken om ervan te genieten.

Beschut tussen huizen en omgeven door een sloot en hagen, ontstaat een gezamenlijke Dorps- en Kloostertuin. De voormalige secretaris van Kloosterwelle en dorpsbewoonster Kitty Heye attendeerde het team van Kloosterwelle op een geschikte, mooie plek in Noordwelle (in het volkstuintcomplex *Hoefijzer*) op 5 minuten loopafstand van de Corneliuskerk.

Samen met de dorpsraad Noordwelle en de gemeente Schouwen-Duiveland(S-D) is het Kloosterwelle team op weg gegaan naar de realisatie van een Klooster- en Dorpstuin in Noordwelle waarin vogels, insecten en vlinders zich net zo thuis voelen als de mensen. De tuin zal bestaan uit een boomgaard met oude hoogstamfruitbomen, (bessen-)struiken en heel veel wilde bloemen. Er komen hoekjes met banken om te verpozen, geurige kruiden en kunstobjecten. Alles gericht op stilte en ontmoeting.

De werkgroep *Dorps- en Kloostertuin Noordwelle*, bestaat uit twee leden van de dorpsraad Jan Heikamp en dorpsraadvoorzitter Fred van Batenburg, twee leden van Kloosterwelle Dinie Eerland en Birgitta Ruther en een beleidsmedewerkster, Cocky de Wilde van gemeente S-D, werkt efficiënt en effectief samen.

De Klooster- en Dorpstuin is inmiddels uitgewerkt op papier. Het lid van de dorpsraad, Jan Heikamp, heeft een tekening gemaakt, de gemeente S-D is ermee akkoord gegaan. De 800 vierkante meter grote tuin wordt nu bouwrijp gemaakt, het planten van de bomen zal waarschijnlijk in januari 2022 beginnen. De gemeente S-D stelt de grond ter beschikking, de dorpsraad Noordwelle zorgt voor het maakwerk en gezamenlijk zullen het dorp Noordwelle en Kloosterwelle zorg dragen voor het beplanten en het onderhoud van de Klooster- en Dorpstuin Noordwelle.

Brigitta



Aanbevolen film: The Father

Films tonen ons vaak hoe wij de wereld om ons heen zien en wat er met ons kan gebeuren.

Deze film toont ons wat de ziekte Alzheimer met ons kan doen.

70% van de mensen met dementie heeft Alzheimer en 30% een andere vorm van dementie, met andere woorden: dementie is niet altijd Alzheimer maar Alzheimer is wél altijd dementie.

In *The Father* (2020) worden de hoofdrollen vertolkt door Anthony Hopkins (Father Anthony), bekend als Hannibal Lector, de psychopaat en Olivia Colman (Anne), bekend van de Netflixserie *The Crown*, twee magnifieke acteurs.

Vader Anthony raakt steeds meer verward en herkent zichzelf niet meer, raakt verward over de geliefden om hem heen – zijn dochter Anne, haar gescheiden man, de thuisverzorgster – en raakt verward de weg kwijt in zijn eigen huis. Meubels staan plotseling ergens anders, schilderijen verdwijnen, mensen veranderen. Wanneer vader Anthony zijn eigen dochter Anne niet herkent, zit er plotseling een scène lang een andere actrice. Een toenemende chaos in zijn brein wordt duidelijk.

Langzaam, maar sneller dan voorstelbaar, verdwaalt hij van de werkelijke wereld zoals door ons beleefd, naar zijn demente wereld met zijn andere werkelijkheid. Als kijker glijd je mee in die chaos. In doodse stilte kijk en voel je mee in de verwarde en veranderende wereld waarin vader Anthony en zijn dochter Anne leven. De flashbacks uit de werkelijke wereld en de flashbacks uit de demente wereld vragen voortdurend je aandacht en laten je vanuit verschillende perspectieven het leven ervaren van dochter Anne en vader Anthony.

Zijn eigen brein, die zich langzaam tegen hem keert, zorgt voor verdere achteruitgang .

Father Anthony heeft Alzheimer en het eindstation komt in zicht.

Verward en gedesoriënteerd in een verzorgingshuis wordt zijn belevingswereld door de mangel gehaald.

Vader Anthony staat doodsangsten uit dat zijn dochter Anne hem in een tehuis stopt en hij kan onmogelijk opschieten met de thuisverpleging die zij voor hem heeft geregeld.

Zijn geheugen laat hem zo erg in de steek, dat hij niet kan bijhouden waar of wanneer hij ergens was. We zien de onmogelijkheid en de onmacht van een vader en zijn dochter om zich aan te passen aan deze situatie. Prachtige muziek trekt je er helemaal bij.

Het langzaam terugrollende geheugentapijt is ontrold. Aan het einde van het verhaal roept de bejaarde vader Anthony, huilend als een klein kindje, weer om zijn eigen mamma.
Aan het eind houdt echt léven, écht op.

Juus

De 24 uur van Noordwelle

Wat een feest, wat een geweldige dag!!

Zeven jonge Heeren en twee jonge Daames meldden zich zaterdagmorgen 4 september vol enthousiasme bij ons dorpshuis voor een dag vol activiteiten. Om met een goed gevulde maag deze dag aan te kunnen had Herda een grote hoeveelheid wentelteefjes gebakken.

Heerlijk, ze vlogen weg als warme broodjes!

Hoewel het weer ons nog niet echt gunstig gezind leek spoedden wij ons toch naar de Brouwersdam voor de buitenactiviteit bij Zeeland Buitenland.

En zowaar, bij aankomst brak de zon door!!!

Terwijl de begeleiders Herda en Conny op een passend plaatsje in de zon plaatsnamen, nam Jan de begeleiding bij de wateractiviteiten voor zijn rekening.

Wat werd er genoten! De vijf eilanden verkennen, springend van vlot naar vlot, roeien in een grote kano, lekker vies worden, kliederen met water, zand en modder. En dan steeds even bij Herda en Conny langs voor een snoepje, wat te drinken of een zakje chips.

Moe maar voldaan vertrokken we rond een uur of vijf weer richting Noordwelle.

Terwijl de jonge Heeren en de jonge Daame - één Daame had familieverplichtingen - zich klaarmaakten voor het avondprogramma zette Jan de frituurpan aan voor de avondmaaltijd. De frietjes en frikandellen gingen er vlotjes in. Het ijsje trouwens ook.



Toen was het even wachten op de schemering..
De wandeling op het strand van Westerschouwen was heerlijk en ontspannend, maar daarna.....
Het werd al aardig donker in het bos, iedereen moest goed opletten waar hij of zij de voeten moest neerzetten - al die uitstekende boomwortels - maar we werden in deze duisternis geleid door Jan, dus wat kon ons gebeuren?

Tja.....tot Jan de weg kwijt was en de jonge Heeren en jonge Daame met behulp van Google maps zelf de weg naar de parkeerplaats moesten vinden.

Maar wat hebben we dappere ondernemende Noordwelse jeugd, je kan ze met een gerust hart het bos insturen.
Het was wel even spannend en enige discussie was nodig maar binnen 'no time' hadden ze de juiste route gevonden en waren we weer terug op de parkeerplaats. Eind goed al goed!

Teruggekomen in Noordwelle was het haardvuur aangestoken bij de familie van de Velde. Na het eten van warme marshmallows ging allen moe en voldaan huiswaarts.
Het was een fantastische dag!!!

Herda, Jan en Conny





“Pompoenlasagne a la Leen”

Zelf zou je het toch niet bedenken, een dergelijke gerecht, maar pompoenkweker Leen kwam weer langs met zijn oranje hokkaidopompoenen en

dan mot je er wat mee doen eel!

En wat is leuker dan iets te kokkerellen dat je nog nooit hebt gekokkereld. Google biedt uitkomst en dan denk je, LOL, dat ga ik prubere. En dan, de mise en place, dat klinkt zo mooi.

Nodig voor een mens of 3 à 4:

- Een half pompoentje, zo'n 350 gram
- 1 ui
- 1 teentje knoflook
- 500 gram gehakt , gewoon de goedkoopste, of tegenwoordig veggie
- 1 blik tomatenpulp
- 1 forse eetlepel Italiaanse kruiden
- 1 zo'n klein blikje tomatenpuree
- 200 gram ricotta
- 35 gram geraspte Parmezaanse kaas
- 120 gram kaas voor Ovengratin
- 1 klein zakje Italiaanse roerbakgroente

Nou! En nadat je bij de Super bent geweest dan mise je dat allemaal en place op 't aanrecht. Begin met het snijwerk: prik je mes erin en buig het als een handel naar beneden, leg de ene helft plat neer en schil lustig met een scherp mes of aardappelschiller de schil eraf. En dan komt het enige moeilijke, snijd met een scherp mes zo dun mogelijke plakken. Nerveuze kokkereller als ik ben, gebruikt dan een weegschaaltje, zoals de slager bij de ham.

Snijd ui en knoflook in kleine stukjes, doe een eetlepel olijfolie in een hapjespan met een hoge rand en roerbak de ui en de knoflook zachtjes, zet de warmtebron een beetje hoger en voeg het gehakt

erbij - vergeet de Italiaanse kruiden niet – en roerbak dat voor 4 minuten.

En omdat je bij het mise en placen alle blikjes al hebt geopend en de kruiden hebt klaar gezet, donder je de tomatenpulp erin, schep je de tomatenpuree uit het blikje strooit de Italiaanse kruiden van de lepel en voeg peper en zout toe naar smaak. Zet het vuur weer wat zachter en laat alles een 10 minuutjes bakken.

Tegelijkertijd of van tevoren maak je een saus door in een grote kom de heerlijk zachte ricotta te mengen met de Parmezaanse kaas.

In een ingevette ovenschaal leg je een laag – ik doe de helft - van het gehaktmengsel en daarop pompoen lasagnabladen van pompoenkweker Leen! Besmeer dit met een lekkere zelfgemaakte ricottabrei. Herhaal dit proces nog een keer. En dan bestrooi je alles met de overgebleven geraspte kaas. Een simpelmans als ik kijkt meestal wat er over is in de koelkast.

Zet je ovenschaal klaar of zet het meteen in een voorverwarmde oven, 30 minuten bracht bij ons een heerlijke "Pompoenlasagna à la Leen".

Geniet ervan, Juus

Mosselavond 9 oktober jl.

De ouwe trouwe mosselavond in Noordwelle, waar gezelligheid en mosselen hoogtij vierden.

Zo te zien deed het iedereen goed elkaar met een vrij gevoel te ontmoeten en zonder rem bij elkaar te kunnen zijn.

De zon deed zijn uiterste best de maaltijd zonnig te beginnen en rond 6 uur ging iedereen door de grote openslaande deuren naar binnen.

De tafels in de grote achterzaal stonden als een in U gereed, vrolijk gedekt met gekleurde borden, bakjes saus en kleine vaasjes met frisse bloemen.

In de voorzaal stond een lange tafel, voorbereid om vol gezet te worden met gekookte en gewokte mosselen.

En per definitie smaken mosselen nog lekkerder als ze opgeschept worden door onze mosselschepper Herda. Herda, je schept als geen ander en de patatschepper Arne erbij, maakt de opschepperij helemaal af!

Wij gaan dan rustig genieten van wat wij konden krijgen, alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Maar daar moeten we maar eens bij stilstaan.

's Middags om 3 uur staat Frans, onze majestueuze kok, al met tranende ogen in de keuken 20 uien te snijden die door Conny waren geschild; het voorbereiden van gekookte mosselen doet schijnbaar veel verdriet.

Jan, de mosselman, gaat onderweg om verse grote mosselen te halen.

Als iedereen aan tafel zit staan Frans, Dennis en Jan, tussen vuur en vlam te koken. En achter de bar staat Robert om ieders dorst te sussen.

Namens alle aanwezigen: petje af !!

Toen iedereen klaar was met de mosselen stonden vele op om te helpen met het afruimen.

En zo hoort het in Noordwelle, daar doen we dingen samen.

Redactie NNW



Uit de "ouwe" zolder doos van Marianne



42 Jaar geleden , het eerste nummer van de dorpskrant, de **NoorderNieuwsWelle**. Marianne, Anjo, Magda en Betsie, de ware oprichters in een mooie en gezellige tijd.

Iconen en toen al in de redactie.

Marianne heeft alle nummers bewaard in een grote ouwe doos op zolder.

Al bladerend kom je leuke dingen tegen, de kopij is divers.

Voor het januarinumnummer 1981 stuurde iemand een verhaal op uit de Middelburgsche Almanak, 1931.

De goede raad

Een brave jongeling, die uitzag naar een vrouw en wien men deze en gene al reeds had voorgeslagen, besloot een grijsaard raad te vragen, wat vrouw hem 't beste vleijen zou.

Mijn vriend, dit weet ik niet, liet de oude man zich hooren, 't valt dikwerf kwalijk uit, hoe wel men heeft uitverkoren.

Doch hoor! Zoekt gij een vrouw alleen tot uw vermaak, kies dan een schoon gelaat en fraai gevormde leden.

Maar is het belang uw groote zaaken ziet gij meer op geld dan op bekoorlijkheden en het zoet genot van tedere min, kies dan een rijke vrouw ras tot uwe echtvriendin.

Of tracht gij door uw vrouw tot hoogen staat te komen, wees met geen schoonheid dan of rijkdom ingenomen;
maar kies een vrouw van hoogen rang en onderzoek uw keus niet lang.

Wilt gij hier meer dan geest dan 't lichaam vergenoegen,
is 't zinnelijk vermaak uw hart het minste waard, dan zal voor uw geluk op aard, u een geleerde vrouw gewis het beste voegen.

Hier zweeg de grijsaard lachend stil,

Ach!, sprak de jongeling ras, dat wilde ik u niet vragen, maar aan wat vrouw 'k mijn hart in 't huwelijk op moet dragen, wanneer ik vreedzaam leven wil;

en zoo, dat nimmer mij die keus zal berouwen.....

Mijn vriend, zei de oude man, dan moet ge nimmer trouwen!!

Niet bekend wie de inzender/ster was, blijkbaar werd er toen nog wel anoniem geplaatst!

Wij hebben weer geprobeerd om een krantje te vullen. Wat niet altijd meevalt, we doen het natuurlijk met veel plezier!

Maar het zou zo leuk/geweldig/prettig/fijn zijn als we wat meer copy kregen.

Heeft u een vakantieverhaal, een mooi boek/film een heerlijk recept of bedenk maar iets.

Mail het naar dorpskrantnnw@gmail.com

Wij zouden zeer dankbaar zijn.

De redactie



Loop eens binnen bij de gezellige klaverjasclub!

ZANGER ROON STAAL OPNIEUW IN NOORDWELLE !

Ruim 1 jaar geleden hebben een tiental dorpsgenoten (onder de andere aanwezigen van buiten ons dorp) al kunnen genieten van de prachtige stem en de fijne sfeer tijdens een concert van de 41-jarige troubadour Roon Staal in onze kerk.

Ook de zanger was lovend over de akoestiek en de mooie vleugel waarop hij kon spelen. Hij heeft daarom besloten opnieuw een concert in Noordwelle te verzorgen, als onderdeel van zijn kersttour. Roon treedt ook regelmatig op in het buitenland en van zijn muziek zijn cd's te koop.

Maandagavond 20 december hoopt hij bij ons op te treden met klassieke kerstsongs.

We brengen de kerk in een warme kerstsfeer en verwachten dat het weer een heel mooie avond wordt. Het concert wordt veilig georganiseerd, of met de CoronaCheckapp, of met anderhalve meter tussen de zitplaatsen. Het begint om 20.00u.

Alle informatie over de Kersttour en het concert in Noordwelle kunt u vinden op de website www.roonstaal.com De entreprijs (inclusief consumptie) is 20 euro. Reserveringen kunnen via deze website worden gemaakt of telefonisch via 06-15403125. Echt de moeite waard!

Marlies Deurloo.