

VAN DE REDACTIE

Beste Noordwellenaren, ervaren jullie het ook dat dit jaar wel erg snel voorbij is gegaan?

Gelukkig was het weer volop mogelijk om samen te komen in Ons Dorpshuis. Voor leuke bijeenkomsten, waar we met veel nieuwe bewoners kennis konden maken.

Maar helaas ook voor het afscheid van Leen.

Terwijl dit geschreven wordt, is de Sint net terug naar Spanje en staan de Kerstdagen en Oud en Nieuw voor de deur.

Dit is alweer het laatste nummer van 2022

**Namens de redactie iedereen hele fijne
Feestdagen.**

Tot volgend jaar.

NOORDERNIEUWSWELLE
Dorpskrant van Noordwelle

dorpskrantnnw@gmail.com

www.noordwelle.com

44ste jaargang

Verschijnt 6x per jaar



*Redactie: Marianne de Jonge, Kitty Heye, Trudy Groenleer
Juus Kreiken en Ineke v.d. Koogh*

Vormgeving: Leo Schults en Trudy Groenleer

Wist u dat

- Wij erg blij worden van kopie
- Er wel altijd gecensureerd wordt
- Wij 1 x per 2 maanden uitkomen
- dorpskrantnw@gmail.com ons mailadres is
- Handgeschreven kopie ook nog altijd welkom is
- Wij kopie voor het volgende nummer graag voor 10 februari ontvangen
- De Sint dit jaar ook weer bij een aantal gezinnen langs is geweest
- Hij dit jaar maar liefst 4 zwarte pieten in zijn gevolg had
- De dorpsraad naarstig op zoek is naar een wat bredere invulling van Sinterklaasviering komend jaar
- Nieuwe ideeën en invullingen van harte welkom zijn!
- Niet alleen meedenkers maar ook meedoeners van harte welkom zijn.
- Het mogelijk dan weer een feest voor het hele dorp kan worden.
- De kerkklok tijdelijk weinig zin had om te slaan.
- Dat eniger mate van onrust veroorzaakte bij sommige Dorpsringbewoners.
- Dit probleem gelukkig weer verholpen is.
- Het Dorpshuis binnenkort weer een mooi buitengebeuren krijgt
- Het rooien van de oude aanplant supersnel ging
- De eerste palen voor de omheining al geplaatst zijn
- Onze Jan zich daarvoor weer extra inzet, met hulp van dorpsgenoten
- We nu al benieuwd zijn naar het eindresultaat
- Het 1-richtingsverkeer op de Dorpsring lang nog niet altijd toegepast wordt
- Het waarschijnlijk moeilijk wennen is
- Iets afleren blijkaar moeilijker is dan iets aanleren

- Het mogelijk ook te maken heeft met de locatie van de verkeersborden
- Daarover mogelijk nog eens gebrainstormd kan worden met de gemeente
- De Stampotavond in ons Dorpshuis weer in ere hersteld gaat worden
- Deze gepland staat voor zaterdag 11 februari as.
- Wij , als redactie, u allen mooie kerstdagen en een gelukkig en gezond 2023 toewensen

De Agenda

- Eerste vrijdag van de maand: Sne kavond
- Derde vrijdag van de maand (20:45): DDaames
- Laatste dinsdag van de maand: Tafelen
- Laatste vrijdag van de maand: Heeren
- Iedere eerste dinsdag van de maand koffie/bieb uurtje van 10 tot 11 uur
- Om de week op de woensdagavond Klaverjassen inloop 19.00 uur
- Iedere woensdag vesper 17:00 - 17:30 uur meditatief zingen (opgave niet nodig) (18:00 – 18:30) en/of maaltijd (18:30) in de kerk zie: www.kloosterwelle.nl
- 6 januari 2023 Nieuwjaarsreceptie vanaf 16.30 uur aansluitend frietavond
- Vrijdag 10 februari 2023 Concert Roon Staal Cornelius kerk
- Zaterdag 11 februari Stampotavond
- Zaterdag 25 februari strao

Voorstelrondje

Beste Buren!

Het duurde even... Wat bloed, zweet en tranen maar eindelijk is het dan zover! Graag stellen wij ons voor;

Wij zijn de nieuwe bewoners van de prachtige plek in Noordwelle, wellandweg nummer 10. Inmiddels twee jaar geleden werden wij op slag verliefd op deze in stilte gelegen groene oase. Nu konden we echt niet langer wachten om onze Rotterdamse roets in te ruilen voor de Zeeuwse vergezichten.

Ons gezin bestaat uit vier personen; Vader Hans, Moeder Marie-Claire, dochter Keesje en zoon Mans. De derde telg is onderweg en verwachten wij in Maart te verwelkomen.

Naast ons fijne gezin hebben we er een "beeste bende" van gemaakt; paardjes Missy, Syllie, Black en sinds kort ook Jack genieten volop van de zilte lucht. Ook hondjes Willem en Mien rennen hier rond alsof het hun lieve lust is.

Al met al een plekje op aarde waar wij de komende jaren volop van zullen gaan genieten met elkaar. Maar hoe kan dat ook anders, als in een dorp als Noordwelle?

Tot ziens in het dorp!

Met hartelijke groet,
Hans & Marie-Claire
Keesje & Mans

Collecte

In de week van 17 oktober, heeft Anne Mart de collecte van Noordwelle voor ons asiel verzorgt.

Hij heeft in deze week €372,00 euro opgehaald.

Hartelijk dank aan alle gulle gevers en Anne Mart voor zijn inspanning.

Het is dit jaar enorm druk in het asiel, dus het geld komt erg goed terecht.

Jolanda Vermeer,

Dierenasiel Schouwen Duiveland

Interview met Marloes Veenendaal, ondernemster van de Bloemensuper in Zierikzee en inwoner van Noordwelle.

Mijn wiegje stond in Monnickendam. Sinds 2018 ben ik naar Zeeland verhuisd en sinds 2020 woon ik aan de Ingridstraat samen met mijn kinderen Naomi en Bram en mijn vriend Ralph. En natuurlijk met mijn drie chihuahua's en twee Britse kortharen.



Van kinds af aan wilde ik altijd het liefst werken met koeien. Maar omdat dat niet zomaar mogelijk was ben ik na het tweede jaar overgestapt naar de opleiding Bloem en Groen. Want ook dát lag mij. Vroeger veranderde ik altijd al de boeketten van mijn ouders en opa en oma. Ik heb mijn diploma's gehaald op het Clusius College in Alkmaar.

Vorig jaar september heb ik de Bloemensuper Zierikzee overgenomen.

Wij maken prachtige boeketten en rouwarrangementen. Naast al die prachtige bloemen verkopen we ook veel planten en cadeaus. Dus voor elk feestje een passend cadeau.



Naast de Bloemensuper ben ik ook een bedrijf begonnen in bedrijfsbeplanting. "Urban Jungle." En kled ik bedrijven aan met groen. Want de wereld kan wel meer groen gebruiken. Dus ipv witte kantoren nu groene kantoren met een beetje wit. Dit is ook beter voor de werksfeer en zuivert de lucht te allen tijde.

Het zelfstandig ondernemen bevalt mij uitstekend. Ik weet dat ik in een lastige tijd ben begonnen (Corona en nu beginnende crisis)Maar als ik dit overleef dan overleef ik alles met mijn winkel. Ondanks dat het echt wel aanpoten is. Maar ik heb er veel plezier van en hou ervan om mensen blij te maken met bloemen.

Verdere hobby's die ik heb zijn allemaal producten maken van wol. Dat zijn het maken van kattenmanden, maar ook van seizoen tafels. Die ik van losse wol opbouw tot stof.

Ook heb ik altijd mijn eigen tuinen bestraat en beplant. Hahaha ja en ik weet het: de voortuin en de oprit moeten nog gedaan worden. Maar naast mijn winkel heb ik daar momenteel nog niet zoveel tijd voor gehad.

Wij genieten ondanks dat we nog niet echt bij het Dorpshuis zijn geweest onwijs van Noordwelle en vinden wij dit een super vriendelijk en gezellig dorp.



Marloes, wat een bijzonder verhaal. Bedankt dat jij tijd hebt gemaakt voor dit interview naast jouw drukke bestaan. Het ga jou en je gezin goed! Persoonlijk en zakelijk

Namens de redactie: Kitty

ROON STAAL DOET NOORDWELLE AAN TIJDENS WINTER TOUR (onder voorbehoud)

Tijdens deze Winter Tour speelt Roon Staal in een door zijn publiek veel gewaardeerde kleinschalige en intieme setting prachtige covers voor u zoals 'Bridge Over Troubled Water' van Art Garfunkel en Paul Simon, 'Across The Universe' van John Lennon en 'Where Peaceful Waters Flow' van Gilbert O'Sullivan. Daarnaast brengt deze singer-songwriter eigen werken ten gehore zoals 'Peace', 'The Journey', 'Malawiaans Gebed' en 'Weet Waarom Je Leeft'. Ook 'Help Me Through The Night' van de hand van zijn oom Ede Staal wordt gebracht.

Staal is als geen ander in staat de emotie en het verhaal van elk lied over te brengen aan de luisteraar.

Zijn goede vriend Art Garfunkel benoemt dit als volgt: "The extraordinary talent of Roon Staal, one of the truly great singers in the western world!".

Voor meer informatie over de Winter Tour of om uw kaarten te bestellen bezoekt u www.roonstaal.com. Reserveren kan ook telefonisch via 06-15403125. Tickets kosten €22,50 voor volwassenen en €12,50 voor kinderen en jongeren t/m 17 jaar.

Het concert te Noordwelle vindt plaats op 10 februari a.s. in de Corneliuskerk. Aanvangstijd is 20.00 uur.



♪ ♪ ♪ ♪..... We zijn er voor mekaar, voor mekaar,
om te helpen niet waar.....♪ ♪ ♪ ♪

Energiekosten stijgen dit jaar voor velen de pan uit en waarschijnlijk voor nog veel langer.

Onze overheid besloot om in november en december, ieder huishouden € 190 te geven om deze stijging enigszins te compenseren. Voor velen een welkome steun in de rug, maar in ons rijke land zijn er meer die dit niet direct écht nodig hebben.

Toen onze Noordwellenaren Frans en Gea van Bloois dit lazen was hun eerste gedachte: 'Voor ons? Anderen kunnen dat veel beter gebruiken, wij hebben dat niet nodig! Laten we het aan anderen geven!'

Op de televisie werd aandacht besteed aan fondsvorming en daarvoor zijn zij op zoek gegaan naar vrienden in hun achterban, om mee te denken hoe hieraan handen en voeten te geven.

Na een week van intensief bellen met het Gemeentehuis, het Leger des Heils en de Voedselbank, ontstond het idee een website te maken. Vrijwilligers gingen aan de slag. Het Compensatieplatform werd geboren, <https://compensatieplatform.nl/> zag het licht!

Christengemeente Noordgouwe heeft het op zich genomen om als verantwoordelijk platform te fungeren. Een platform voor mensen die hun energiecompensatie willen doneren aan anderen die een extraatje veel beter kunnen gebruiken. Dit platform is bedoeld voor inwoners van ons eigen Schouwen-Duiveland.

Er is contact gezocht met verschillende partijen die goed en eerlijk zicht hebben op hen die het nodig hebben, zoals de Voedselbank en het Leger des Heils. Zij zullen de donaties naar rato verdelen en iedere euro komt werkelijk zo bij een van hen terecht.

Ga de website bekijken en doneer, want hier gaat het om:
Van het eiland, voor het eiland !

Voor de een broodnodig en voor de ander overbodig!

in overleg met Frans en Gea, Juus

Nieuws uit de Corneliuskerk



Wie weet hebben jullie eind september/ begin oktober wel gezien dat er veel bedrijvigheid was in de kerk.

Busjes reden af en aan en stalen steigerbuizen en allerlei andere bouwmaterialen hebben weken het gras bij de kerkdeur plat gehouden.

Dit alles was bedoeld om de oude gasverwarming in de kerk te vervangen door hete-lucht-verwarming. Bij het stoken van de oude gasbranders kwam erg veel vocht vrij, wat slecht was voor het orgel en de vleugel en voor het gebouw zelf.

Bovendien liep de CO2-meter, die we gebruikten na het uitbreken van de Coronacrisis, heel snel op. Slechte luchtkwaliteit dus.

Vier weken werd er intensief gewerkt, eerst moest alles veilig tegen bouwstof worden afgedekt en afgeplakt. Overal werden enorme steigers gebouwd. Op een nieuw gemaakte vide in de keuken werden twee enorme nieuwe ketels geplaatst. Ook hete lucht verwarming werkt op gas, maar dan iets zuiniger (de energiecrisis even buiten beschouwing gelaten..) en zonder vocht te produceren. De oude verwarming werd afgebroken en afgevoerd. De nieuwe werd opgehangen. Alle steigers en beschermingsmaterialen werden weer verwijderd.

Een bekend schoonmaakbedrijf in deze contreien maakte de kerk tenslotte weer helemaal netjes, zelfs nog schoner dan voor de installatie van de nieuwe verwarming. Het is al met al een flinke verbetering, ook in de warmtebeleving, je hoeft niet meer dicht onder een brander te zitten om het behaaglijk te hebben, de warmte is nu vrijwel overal hetzelfde. En het ziet er veel beter uit. Misschien denken jullie: dat zal wel een paar centen gekost hebben. Inderdaad. En er is niet eens meer een eigen Noordwelse kerkgemeente. Een aantal kerkelijke gemeenten in de Westhoek zijn een jaar of 5 geleden gefuseerd tot de Protestante Gemeente Schouwen aan Zee.

Verdeeld in West (dat zijn de kerk in Burgh en de vroeger gereformeerde Pelgrimskerk aan de Platboslaan) en in Oost : de kerken van Scharendijke, Renesse en Noordwelle. Bijna elke zondag is er 1 dienst in West en 1 dienst in Oost. Zodoende wordt de Corneliuskerk nog 1x in de drie à vier weken gebruikt voor een kerkdienst. Maar de financiën zitten nu ook grotendeels in één pot. Vorig jaar zijn onder meer twee pastorieën verkocht. Onder andere daardoor was er geld voor nieuwe verwarming voor onze kerk. Mogelijk wordt ook uit het fonds "Vrienden van de dorpskerk Noordwelle" , waar velen van jullie aan bijdragen, nog geld onttrokken om de rekening van de nieuwe verwarming mee te helpen betalen.

Zelf vind ik het fijn om in een kerkdienst te zijn. Ik vind er hoop en inspiratie om positief en zonder angst in het leven te kunnen blijven staan, een goed gevoel. Een sfeervol gebouw helpt daarbij.

Maar het zou zonde zijn van zo'n ruimte om er alleen kerkdiensten te houden . Daarom zijn er ook regelmatig concerten en soms andere dingen, zoals de Kunstschouw.

Het is best bijzonder om in zo'n klein dorp als het onze een mooi dorps huis én een mooie kerk te hebben. Mocht er iemand zin hebben eens een kerkdienst bij te wonen / nieuwsgierig zijn naar de nieuwe verwarming: Eerste Kerstdag om 10.00u is er een Kerstdienst met muzikale medewerking van Ton Kranendonk en Hetty en Bruce Kuhn. Gevolgd door koffie met wat lekkers en glühwein.

Marlies Deurloo.

Gezond eten in de winter: "Wat in het vat zit verzuurt niet"

Met de winter voor de deur wil ik jullie wat achtergrondinformatie geven over het conserveren van voedingswaren. Ik zou ook een antroposofisch betoog voor biologisch-dynamische (natuur-)voeding kunnen houden, maar het lijkt me doeltreffender om wat te schrijven over onze eigen zelfvoorzienende methodes en daar tegenover details te bespreken van huidige industriële technieken. Van die laatste ben ik zelf niet heel erg gecharmeerd en als ik wat kennis met jullie deel over de actuele voedingsmiddelentechnologie, begrijpen jullie een beetje wat de reden is van mijn kritische houding. In de herfst en winter is er van nature voldoende vers eten en mijn man en ik zijn dan best in staat om van alles te telen.

Wij zorgen bijvoorbeeld zelf dat we (nu ik dit schrijf op 10 december) verse bloemkool, knolselderij, winterandijvie, oca-knolletjes, zonnewortels, aardperen, boterknolletjes, boerenkool, spruiten, veldsla, winterpeeen, enzovoort uit eigen tuin kunnen oogsten, kiemgroente binnenshuis, mosselen, oesters, zeewier vanuit de Noordzee kustlijn (dat is namelijk minder vervuild dan de Scheldestromen).

Een deel van onze voeding rapen we ook van het land bij boeren, omdat door machinale oogst nogal wat achterblijft en het incidentele ploeteren, door weer en wind, over een flink akkerbouwperceel, vooral ook een lichamelijk en geestelijk gezonde bezigheid is. Hier in de Westhoek van Schouwen is het "assortiment" aan landbouwgewassen opvallend minder breed dan in andere omgevingen, voor sommige gewassen is de kleigrond ook werkelijk ongeschikt, maar de gewassenkeuze is logischerwijze gebaseerd op risicomanagement, arbeids- en mechanisatiebehoefte en uiteraard de financiële opbrengst van het bedrijf.

Een boer is nu eenmaal geen filantroop, maar werkt om het gezinsinkomen te verdienen. Aangezien wij wekelijks in de omgeving van Noordgouwe zijn, rapen wij daar onze maaltjes witlofpeeën, knolselders, pastinaken, boerenkool, spruiten, winterpeeën bij elkaar als de gelegenheid zich aandient en het is dan leuk om vanwege de overvloed anderen daarvan wat te kunnen schenken. Bij de firma Goense bij Noordwelle mochten wij pas nog Kroten rapen. Voor degene die nog geen inburgeringscursus hebben afgerond: Kroten is het Zeeuwse woord voor Rode Bieten. Met dank aan Jan dus, kan ik jullie melden dat landbouwers om ons heen voor oplettende voorbijgangers ook heus geregeld iets leuks in petto hebben!

En voor de techniekiefhebbers / deskundigen: de toegepaste mechanisatie aldaar was ook een lust voor het oog.

Over vers en onbewerkt eten durf ik keihard te beweren dat optimaal uitgekiende voeding voor ons kan werken als medicijnen, zowel preventief als curatief. Als ik verongeluk moet ook ik naar de dokter voor hulp, daar gaat mijn opmerking niet over. Ons algehele welzijn, onze conditie, weerstand, bloeddruk, suikerspiegel, cholesterolspiegel et cetera kunnen we echter heus prima zelf regelen door uitgebalanceerde natuurlijke voeding en dito levensstijl (beweging, rustmomenten enzovoort). Met moderne techniek kun je alles grotendeels zelf monitoren en allerhande kennis is op internet voor breed publiek binnen handbereik.

Ik raad iedereen aan om te proberen zulke zaken zelf te doen, elk beetje helpt je.

Verse, niet chemisch vervuilde en minimaal bewerkte voeding blijft het meest gezond voor iedereen. De schepping c.q. de natuur klopt als je het mij vraagt prima, dus wat er op dit moment in onze directe leefomgeving kan groeien moet voldoende zijn om ons te voeden. Daarnaast hebben Peter en ik in zomer en najaar veel geoogst, hetgeen wij zelf bewaren.

Op momenten dat we niet fit genoeg zijn of als de weersomstandigheden te bar zijn voor ons (maar dus ook voor allerlei gewassen), dan moeten we ook gewoon gezond eten. Het kan namelijk zomaar een paar weekjes vriezen dat het kraakt en wij kunnen ook wel eens een virus opdoen.

Op dergelijke momenten resteert ons niet veel aan gezonde verse oogst. Gelukkig zijn eeuwenlang methodes ontdekt om ons voedsel (en allerlei bereidingen daarvan) langer te kunnen bewaren. Op die manier zijn we prima in staat om periodes van schaarste te overbruggen, voedsel te transporteren over grotere afstand en kunnen mensen bij gratie daarvan verre reizen maken. Als vorige generaties dit alles niet hadden ontdekt of de kennis niet hadden gedeeld, dan zouden wij nu ook gebrek ervaren aan bepaalde voedingsstoffen, zoals vitamines. Dan zou een ziekte als scheurbuik nog aan de orde van de dag zijn... Ik ben gezegend met wat basale kennis en kan in de winter gewoon een beetje Rozenbottels, Vogelmuur, Winterpostelein of Echt Lepelblad uit de natuur of tuin halen, als ik mijn vitamine C dien aan te vullen, maar dat wist men lang geleden niet.



Zeevarenden werden echter bekend met scheurbuik en vonden in het eten van Echt Lepelblad de oplossing. Onze cavia's hebben heel veel extra vitamina C nodig en zijn dol op alle genoemde voedingsbronnen. Het is dus eigenlijk zo simpel!

Inmiddels zijn er allerlei methodes om voedsel te verhitten, vriezen, vriesdrogen, drogen, pekelen, inkuilen, inkelderren, inmaken, inleggen, fermenteren, konfijten en er komen steeds nieuwe ontwikkelingen bij.

De bedoeling van conserveren is om de micro-organismen die bederf veroorzaken te inactiveren of uit te roeien, dus de voedselwaren te "steriliseren". Bijkomend dient de voedingswaarde zoveel mogelijk behouden te blijven, met de maximale organische en fysieke waarde (structuur, geur, kleur, smaak etc.). Een deel faciliteert een mooie presentatie van fabrieksproducten in de supermarkt, waardoor de psychische beleving voor de consument positiever is en de verkoopcijfers beter, maar dikwijls is er ook een positieve samenhang met het behoud van nuttige inhoudsstoffen versus de aftakeling daarvan. Verpakking is vervolgens belangrijk om het voedsel langere termijn tegen schadelijke externe invloeden te beschermen.

Wordt vervolgd!

Alvast een mooie jaarwisseling gewenst en een warme groet van

Isabel Jonker.

DE BIEB

Op het maandelijksse koffieuurtje op de eerste dinsdag van de maand komen nog altijd dames en soms heren boeken voor de biebs brengen en halen.

Tot aan de zomervakantie was er op de derde dinsdag van de maand ook gelegenheid voor ; altijd goed voor leuke gesprekken.

Nu, in de winter en komend voorjaar ,gaat die derde dinsdag van de maand ook weer van start.

Het is fijn dat er regelmatig recentere lektuur bijkomt en daardoor meer roulatie van het boekenbestand.

Op 17 januari bent U dus weer van harte welkom tussen 10 en 11 uur.

Nog een vraagje : wie heeft er voor het dorps huis nog een , liefst witte , boekenkast over van ca. 80 cm breed ?

Vriendelijke groet Ineke

Automatisch en lekker handig

Of toch niet? Ben niet een topdeskundige maar wel begaan met de medemens. En zeker die woonachtig zijn in ons fraaie dorp met al hun bolides. Heel vaak gaat de overdracht van een nieuwe of gebruikte auto in garage of bij de particulier ietwat vlot en zou je eigenlijk de aanwezige boekjes nog eens goed moeten bestuderen. Meestal denk je dat je het wel weet maar.....dat blijkt wel eens anders te zijn.

Zo viel ons al een paar keer op dat bij (dichte)mist er zo veel auto's zonder goede rijverlichting rond rijden. Zelfs de achterzijde helemaal geen verlichting voeren. Politieauto's en lesauto's: idem en geen verlichting!

Wat blijkt: veel auto's hebben een dag rijlicht schakelaar. Lekker handig en je bent overdag automatisch aan de voorzijde ietwat beter zichtbaar. Echter: aan voorzijde een klein licht en achterzijde helemaal NIETS.....en DONKER! De schakelaar herkent alleen licht en donker(zoals bij inrijden tunnel) maar reageert niet op mist!

Conclusie: bij mist of regen zet handmatig zelf je dimlicht schakelaar aan.

Verder hoorde ik een verhaal dat in de Westerschelde tunnel er al 2 x ongelukken zijn gebeurd omdat een auto met rijondersteuning in de techniek bij inrijden tunnel direct op een remblokkade schiet omdat "het systeem" met div afkortingen die ik jullie wil besparen, direct en plotseling volop remt!

Systeem schrikt n.l. van de belijning of van de aanwezige lampen in de tunnel. Die wordt daarom op sommige plekken al aangepast maar men loopt behoorlijk achter in het onderhoud.

Vrachtwagens vliegen er bij je achterop want ze krijgen die plotselinge remactie van de voorganger niet tijdig verwerkt.

Mijn advies:

Verdiep je in die techniek van je auto of geef tip aan verwanten door.

Veilig en gezond Nieuwjaar gewenst .

Groet Lex Veenstra

Een kleine impressie van de activiteiten

Dank aan alle vrijwilligers, wij kunnen niet zonder!
Hallowelle



Bingo

Sinterklaas

Kerstboom



Kees-Willem bedankt voor vervoer van de boom

Broodjessss worst: gesponsord door Strandpalviljoen Brouw



KERSTAVOND

Nu is het kerstmis , overal
Glanzen de gouden lichtjes
De kinderen staan in een kring
Met stralende gezichtjes
Daar buiten is het koud en guur
De wind waait langs de landen
Maar binnen aan de kerstboom staan
De kaarsjes stil te branden
Tussen het donker dennengroen
Glimmen de glazen dingen
En in een kring staan om den boom
De kinderen te zingen

Rie Cramer
"nostalgie "

Ineke





Fijne dagen en tot in 2023