

**VAN DE REDACTIE**

Dit jaar kwam de zomer traag op gang door de wispelturige weersomstandigheden. Na half juli was het dan zover eindelijk de zomerkleding kon uit de mottenballen. Genieten van zon, zee, strand en soms ook het buitenland.

Door velen werd uitgekeken naar Olympische Spelen. Daar moesten de sporters ook op gang komen voordat er medailles gehaald werden. Prachtige momenten op tv. Zelfs een bronzen medaille voor Annelous Lammerts die opgroeide in Schuddebeurs!

Nu zitten we nog in de oogstmaand augustus. Dan halen de boeren de schoven binnen en de scholen gaan weer beginnen.

Wij zijn altijd blij met kopij!

Veel leesplezier

**NOORDERNIEUWSWELLE**  
**Dorpskrant van Noordwelle**

[dorpskrantnnw@gmail.com](mailto:dorpskrantnnw@gmail.com)

[www.noordwelle.com](http://www.noordwelle.com)

*46ste jaargang*

*Versijnt 6x per jaar*



*Redactie: Marianne de Jonge, Kitty Heye, Trudy Groenleer  
Juus Kreiken en Ineke v.d. Koogh*

*Vormgeving: Leo Schults en Trudy Groenleer*

# Wist u dat

- Wij erg blij worden van kopij
- Er wel altijd gecensureerd wordt
- Wij 1 x per 2 maanden uitkomen
- [dorpskrantnw@gmail.com](mailto:dorpskrantnw@gmail.com) ons mailadres is
- Handgeschreven kopij ook nog altijd welkom is
- Wij kopij voor het volgende nummer graag voor **30 september** ontvangen
- Dit wat vroeger is dan andere maanden
- Onze vormgeefster nl lekker op vakantie gaat in oktober
- Wij voor ons volgende nummer plaats hebben voor nieuwe adverteerders
- Sommige adverteerders er na vele tientallen jaren mee stoppen
- Wij daar al die vele jaren heel blij mee waren
- Wij ons aanbevolen houden voor tips voor nieuwe adverteerders
- Wij ook nog steeds op zoek zijn naar een nieuw redactielid!
- De Kunstschouw dit jaar ook weer een groot succes was
- Zowel de kerk als ons dorpshuis drukbezochte locaties waren
- Er dit jaar vooral in het dorpshuis meerdere doeken verkocht zijn
- Ons dorp weer goed op de kaart is gezet
- Het Dorpshuis vele complimenten kreeg
- Dit de hele week open was voor een drankje en een hapje
- Daar weer vele vrijwilligers druk mee waren
- Het wel heel leuk was om daaraan mee te helpen
- Het dorpshuis ook regelmatig afgehuurd wordt voor een gezellig feestje
- Wij daar als dorp trots op kunnen zijn

## De Agenda

- Eerste vrijdag van de maand: Snekvond
- Derde vrijdag van de maand (20:45): DDaames
- Laatste dinsdag van de maand: Tafelen
- Iedere eerste en derde dinsdag van de maand koffie/bieb uurtje van 10 tot 11 uur
- Om de week op de woensdagavond Klaverjassen inloop 19.00 uur
- Iedere woensdag in de kerk meditatief zingen 17:00 - 17:45 uur, vesperviering 18:00 – 18:30 voor beiden opgave niet nodig, gezamenlijke maaltijd vanaf 18.40 uur hiervoor aanmelden via: [www.kloosterwelle.nl](http://www.kloosterwelle.nl)
- Zaterdag 5 oktober mosselavond
- Zaterdag 16 november Babi Pangang avond

## De memoires van een krantenbezorger

Nou ja, soort van dan. Als ik alles wat ik de afgelopen 19 jaar heb mee gemaakt op papier zou moeten zetten, dan zou ik inmiddels wel een trilogie kunnen schrijven.

Oh sorry, ik vergeet me helemaal voor te stellen, al weten de meesten van jullie wel wie dit schrijft.

Ik ben Vera Pals- Boot, 35 jaar, woonachtig al sinds 2010 aan de Dorpsring. Sinds 2005 ben ik krantenbezorger in Burgh-Haamstede, (sinds half 2017 ook de bezorger van Noordwelle).

Wat mij inspireerde om 6 ochtenden per week, 3:30 uur uit m`n bed te rollen en door weer en wind op de fiets bij verschillende adressen een stapeltje oud papier door de brievenbus te duwen?

Ik denk dat dat mijn vader moet zijn geweest. Hij is inmiddels al 45 jaar krantenbezorger, en vroeger als klein meisje mocht ik in de zomer vakantie 1 ochtend met hem mee, in de auto, in het donker, kranten bezorgen, van de vuurtoren van Nieuw-Haamstede tot de Rotonde van Westerschouwen.

Het idee van zelf bepalen hoe je je wijk loopt, en hoe laat je begint, niemand die op je vingers kijkt, zolang je het maar goed doet, en daarna tijd voor andere werkzaamheden (of toen nog school) leek mij wel wat. Terwijl leeftijdgenootjes de hele zaterdag vakken stonden te vullen of de vieze borden bij een restaurant stonden af te wassen, hoefde ik alleen smorgens 1,5 uur eerder uit bed, en een rondje te fietsen. En ik verdiende soms nog meer.

Ik ben begonnen op 1 maart 2005, ik was nog net 1 maandje 15. En ken je dat begrip, zwarte sneeuw zien? Nou dat heb ik gezien die dag. Je denkt, kranten bezorgen, hoe moeilijk kan dat zijn? Je hebt een krant, en een brievenbus, die daarin en hop naar de volgende! Nou, dat viel vies tegen, om (toen nog) 5 uur s` morgens, terwijl er snachts een mooie sneeuwdeken over de straten van Burgh-Haamstede was gelegd.

Al glibberend door de straten op zoek naar de brievenbussen, die bij sommige, net als de code van Coppins, eerst onthuld achter een coniferen haag moest worden. En dan ook nog welke krant moet erin? Want het is al jaren niet meer maar 1 titel die wij bij ons hebben. De bezorgers hebben tegenwoordig alle soorten kranten in de tas zitten.

Trouw, Volkskrant, NRC next, Financieel Dagblad, Nederlands Dagblad, PZC, AD, Telegraaf, Reformatorisch Dagblad, Kids week, noem maar op. Mijn wijk toen, was net iets van 125 kranten, waar ik een uurtje over deed. Had je eindelijk die vervloekte brievenbus gevonden, moest je nog op je lijst gaan kijken welke krant erin moest. Om nog maar te zwijgen over donderdag, vrijdag zaterdag, zaterdag en vakantie abonnementen.

Na inmiddels zoveel jaar, heb ik geen lijst meer nodig, ondanks dat het nu, met Noordwelle erbij, tegen de 200 kranten per dag raakt.

Omdat het bij ons thuis vroeger de gewoonte was, dat de krant altijd bezorgt moest worden, gingen we nooit op vakantie. Ik miste het ook niet. Tot ik in 2007 Raymond leerde kennen. Met kerst dat zelfde jaar, was de eerste week vakantie die ik in 1,5 jaar nam. Inmiddels kan ik de keren dat er iemand voor me in heeft moeten vallen, vanwege een ziekenhuis opname, zwangerschap verlof of vakantie, nog net op 2 handen tellen.

Het is helaas niet zo makkelijk om een bezorger te vinden, laat staan een vervanger. Ben ik ziek? Als het niks ernstigs is, een griepje bijvoorbeeld (ja voor mannen is dit veel erger, ik weet het). Dan is het tempo even iets lager op de pedalen. Voel je je maaginhoud naar boven komen dan mag die gedeponerd worden, tussen de net geplante geraniums, in het gemeente perk. Opgeven is voor mietjes, en na je krantenwijk kan je altijd je bed nog in.....(oh nee wacht, we hebben ook nog 2 kinderen)

Op zaterdag is het nog eerder het mandje uit, want de bijlages moeten handmatig in de kranten gestoken worden.

Samen met mijn vader en moeder, draaiden we op zomerse zaterdagen soms meer dan 1000 kranten weg. Al jaren fietst mijn moeder, na het insteken, met me mee, om mijn wijken op Haamstede weg te krijgen.

Omdat zij niet erg handig is met het onthouden van huisnummers, hebben de meeste adressen aan haar kant, bijnamen.

Mochten wij ooit geschaduwd worden door de FBI, denken ze waarschijnlijk dat we handlangers van Willem Holleder zijn.

Code namen als: geitje, kippie, lampie, spookje, kabouterbusje, babbelaar, visje, oude zemelaar, verstappen, de grindbak, bankje.

In de jaren dat ik nu mee draai, heb ik al veel rare dingen de revue zien passeren.

Overstekende bouwkeetjes (die met windkracht 8 aan de wandel was geraakt), een mega opblaas unicorn (die ontsnapt was uit het zwembad), een rivier kreeftje (die even in verwarring was geraakt, tussen de Grevelingen, en de Grevelingenlaan) een duitse herder, die het leuk vond om een uur lang met me mee te wandelen) jongeren, die hun camping kwijt waren (nee heren, Roompot park Klein Poeland, ligt niet naast Camping de Brem), verdwaalde toeristen die dachten dat Heemstede en Haamstede het zelfde was (ach, een kleine 130 kilometer verschil).

Je komt zo vroeg in de ochtend van alles tegen.... Geen enkele ochtend is het zelfde.

Katten die elkaar in de haren vliegen, oude dames in spierwitte nachthemden, die om 5 uur ineens in de tuin staan( 3x raden hoe wij op Spookje zijn gekomen) uitgaanspubliek, die van voren niet

meer weten, dat ze van achteren nog leven, herten, die op hun dooie akkertje de, door een architect ontworpen, net aangelegde design tuin staan leeg te snaaien, 2 altijd vrolijke buschauffeurs, op weg naar hun werk, die later ook op Noordwelle kwamen wonen. Een stroomstoring, waardoor je krantenwijken ineens meer op de film Mission Impossible leek (inclusief spannende achtergrond muziek, op mijn eigen headset) Of de warme bakker van Burgh die met de auto komt aangevlogen, zodat je met fiets en al de bosjes in moet vluchten, omdat er een uitruk van de brandweer is. De brand bij het oude Warenhuis Goudzwaard, in de Noordstraat op Haamstede, waar ik zelf 2 jaar weekend en vakantiewerk gedaan heb. Een inbraak, waarbij de gemaskerde inbreker, nog net met de buit door het kapotte raam naar buiten stapt, als ik daar de kranten breng (waardoor ik een volledige beschrijving door kon geven aan de politie). De politie, die komt vragen wat ik aan het doen ben? (nou ik dacht aan het uitvoeren van een open hart operatie, maar daarbij lijken mij de fiets en krantentassen wat overbodig (hallo, stomme vragen, krijgen stomme antwoorden)

Een groot nadeel van krantenbezorger zijn, is dat je 6 dagen per week de sjaak bent. Altijd, met prachtige sterren hemels, een bloedrode volle maan, 21 graden, maar ook bij Windkracht 10, sneeuw, ijzel (waarbij je met gevaar voor eigen leven de weg op gaat), regen.

Even iemand die het overneemt, is er niet zomaar, en als freelancer, ben ik zelf verantwoordelijk over mijn wijken. Ik heb geluk dat ik de afgelopen jaren voor Noordwelle de hulp van Isabel (en Peter) heb gehad. Maar steeds vaker twijfel ik, hoe lang ik nog door ga. Naast mijn krantenwijken, ben ik ook schoonmaakster, moeder (met alle bijbehorende extra taken, zoals taxichauffeur, kok, entertainer) ( ach joh, je krijgt er zoveel voor terug! Ja, grijze haren, rimpels, soms spontaan uitslag en af en toe een rolberoerte) en ergens nog Vera.



De kinderen worden ouder, Raymond en ik hebben nu samen een eigen bedrijf, en hierdoor worden vakanties en vrij tijd iets kostbaars.

Daarom ga ik, weloverwogen, per 1 oktober stoppen met bezorgen.

Wie het dan overneemt, een goede vraag.

Maar tot 1 oktober .... ben ik Vera, de krantenbezorger.

## Vrijwilligers

Vrijwillig iets voor je dorp willen doen en wat uurtjes je willen inzetten is niet iedereen gegeven. Druk zijn met andere zaken of verwachten dat een ander het wel zal doen.

Toch gebeuren er in ons dorp heel mooie dingen door inzet van vrijwilligers. Denk aan de onderlinge contacten als het je eens tegenzit en dat ook is opgemerkt.

Organisatie van veel activiteiten en feestjes. Denk aan de Stroa, BBQ, Koningsdag, Hemelvaartfietstocht, Sinterklaas en Pasen, Kunstschouw, Bibliotheek en ga zo maar door.

En dan de te verrichten zaken als onderhoud binnen en buiten ons dorps huis en de bar- en bakdiensten et cetera.

Dat lukt alleen maar als er genoeg bestuursleden en vrijwilligers zijn. Soms voor maar 5 uurtjes in heel jaar of.....beetje boel meer.

Uit ervaring spreek ik over de Renesse- en Burghsedag. Giga druk en heel veel vrijwilligers (meer dan 100 in zo'n weekend). Geeft veel voldoening en onderlinge verbondenheid met veel blijvende onderlinge contacten.

Zo waardevol juist in deze tijd waarin het vaak lijkt dat wij als los zand vooral niet naast elkaar willen leven.

Toch zijn er dorpen in Nederland die het toch nog beter voor elkaar hebben dan wij in Noordwelle. Dorp Oranje en Achterberg: bijna elke inwoner doet wel 2 of meer vrijwilligers taken. Toch om jaloers van te worden.

Mocht je je toch aangesproken voelen.....bel of mail Lex Veenstra

## Stukje Pieterpad

05/06/07, het begin(t)  
Schiedam – Berg en Terblijt.

Vertrek: 05:30 uur. Althans: de trein was er wel, alleen was ik er nog niet! Eerst wat gegeten en daarna de vuilniszak buiten gezet (ik woonde op 11 hoog). Een mooie fiets stond er, met een korfbalkrantje achterop. "Hé, die is van mij". Eerst maar in de kelder zetten. Daarna opnieuw de deur uit. "Hé, de camera ligt nog boven"!

Na diverse pogingen was ik eindelijk om 06:28 uur de deur uit. De trein kwam pas om 07:00 uur. Vertrektijd Rotterdam 07:18 uur. Vertrektijd Eindhoven 08:32 uur. Aankomst Maastricht 09:57 uur. Tijd voor een warme chocomel! Daarna



op naar de VVV voor een overnachting in de buurt. De VVV zat zowat in Groningen! Toen weer terug naar het station. Inmiddels nog zonder uitzicht op een overnachting.

Bus 8 ging naar de St-Pietersberg en het restaurant op de top, was vlak bij het begin punt.(niet dus!) Vertrektijd vanaf het beginpunt was 12:15 uur. Bijna 6 uur onderweg geweest. De weg lag bezaaid met losse stenen. Tussen de struiken door een schitterend uitzicht op een dal en de bijbehorende "berg.

Ik dacht: "ik ga alle bloemsoorten fotograferen die ik tegenkom". Dus dat deed ik dan ook! Aan het eind van de weg ging het naar beneden richting Maastricht. Een heel mooi uitzicht. Met behulp van de reisgids was ik een half uur later daadwerkelijk in Maastricht. En ja hoor, de route liep naar het station waar het allemaal begon. Na 3 keer bij het station wilde ik eindelijk wel eens Maastricht uit. En ja hoor, een tijdje later liep ik in een buitenwijk. Maar eerst nog even naar de kapper (waarom weet ik niet meer). Na de buitenwijk werd het landschap eindelijk zichtbaar als zijnde mooi heuvellandschap. Heel mooi naarmate de tijd vorderde.



Ik had inmiddels een hotel geboekt in Berg en Terblijt ( waar iets meer dan 17 jaar later de route weggespoeld was).

Maar daar was ik nog lang niet! Eerst de weilanden door, daarna de heuvels in en uiteindelijk boven aangekomen op een plateau met schitterend uitzicht. Op weg naar het plateau kreeg ik een openluchtconcert van meer dan 200 schapen, speciaal voor mij alleen!

Eindelijk na 3 uur en een kwartier aangekomen bij het hotel. De kamer bestond uit een 2-persoonsbed met douche en wc, met telefoon en televisie en airco, en een kast en 2 stoelen en een tafel en een prullenbak! Voor die kamer van 'maar liefst' 16 m<sup>2</sup>, vragen ze 1519 euro per maand, maar dan heb je wel ontbijt beneden. In het dorp was verder niets te beleven.

06/06/07 Berg en Terblijt – Sittard.

Vanuit het hotel teruggelopen naar het startpunt. Vertrek aldaar: 09:00 uur. Na 5 minuten kwam ik bij een dalende weg. En die daalde en daalde tot ik zowat in het binnenste van moeder aarde was gekomen. Aan het einde was een mooi wild stromend riviertje: de Geul! Maar ja, wat daalt moet ook een keer stijgen. Daarna daalde het weer wat en werd het vlakker. Na een half uur was ik vlak bij Valkenburg en liep ik onder andere onder een viaduct door. Ik hoefde niet bang te zijn mijn hoofd te stoten, want het viaduct was 100 meter hoog! (ongeveer). Daarna, na 200 meter naar rechts naar een bosrand.

Tip 1: kijk ook eens naar rechts als je aan de linkerkant loopt, dan weet je waar je heen moet! Na 1 kilometer kwam ik er achter dat zelfs ik geen kwartier over 200 meter doe

Tip 2: probeer tip 1 te onthouden!

Nadat ik weer het goede pad had gevonden, zag ik voor het eerst van mijn leven in het echt een eekhoorn. Die had ik nooit gezien als ik gelijk goed was gelopen.

Andere beesten die ik vandaag tegenkwam: paarden (waarvan 1 met blinddoek), honden, een specht, bijen, vliegen, muggen,

duizendpoten, koolmeesjes, koeien, schapen, lammetjes, een kievit die me waarschuwde, een honderdkeerperminuutfladderaar, vlinders, een konijn en een roodborstje.

Na nog een halfuurtje in het bos, kwam ik langs een perenboomgaard. Aan de kant stonden paarse bloemen en daar zaten bijen bij en vlak bij een bij is niemand blij! M'n haren stonden rechtovereind, ondanks dat ik een petje op had. Na de bijen kwam ik via allerlei veldweggetjes langs hele mooie akkers.

Maar in geen velden of wegen was een winkel te vinden; mijn fles water was op. Drie en een half uur na vertrek had ik aangebelld bij de Soppestraat 30 in Spaubeek om mijn fles water gevuld te krijgen. Dat mocht gelukkig. Die vrouw verdient een standbeeld. Wist ik veel dat er 10 minuten verderop een supermarkt was!

Na een snelweg en een spoorweg overgegaan te zijn, kwam ik weer in een bos terecht en na wat klimmen en dalen, kwam ik in de weilanden een restaurantje tegen. Daar had ik uiteindelijk na veel bellen een hotel kunnen boeken in Sittard, maar daar moest ik nog wel naar toe!

In het bos met die eekhoorn kwam ik twee Limburgers tegen. Eentje zei dat ik nu niet meer zoveel hoefde te klimmen. Nou, volgens mij kent hij Zuid-Limburg dan nog niet. Een uur na het restaurant zag ik Sittard liggen, in een dal. En hoe dichterbij kwam, hoe onduidelijker de reisgids werd.

Tip 3: als zelfs in de reisgids niet beschreven is waar je bent, bedenk dan dat je verkeerd gelopen bent, ga vervolgens naar het beginpunt terug en lees dan goed hoe je wél had moeten lopen. Dat scheelt al gauw een half uur. Ik had dus bijna 3 kilometer (d)omgelopen!

Na weer een berg kwam een dal en daarna weer een berg. En aangezien Sittard in een dal ligt en ik niet wist hoever de route af zou wijken van de rechtstreekse route, werd ik eigenlijk een beetje moedeloos.

Maar uiteindelijk, na 7 uur en een kwartier, kwam ik toch aan bij het hotel. En dat hotel was zo super mooi dat ik er wel zou willen wonen; Hotel de Prins, 10 keer beter dan in Berg en Terblijt.

07/06/07 Sittard – Echt

Vertrek: 07:27 uur. 's Ochtends heb je in Sittard niks te zoeken, maar alles wordt beter net buiten Sittard. Ik kreeg nog gezelschap van een lieve vrouw van ongeveer mijn leeftijd - toen 37 jaar - die haar hondje uitliet. In Duitsland namen we afscheid. Tien minuten later moest ik volgens de reisgids naar links, maar dat bleek een drukfout te zijn. Ik had een hotel geboekt in Echt, maar als je verkeerd loopt lijkt het ineens twee keer zover weg!

Vandaag was ik een flink aantal keer grensoverschrijdend bezig. Tractoren en andere landbouwvoertuigen heten dan plots *Landbauwirtschaftsverkehr*.

Ik heb geen tractor gezien maar wel twee paarden met aangename bagage. Verder waren er, zoals elke dag, weinig mensen te zien. Heerlijk alleen in de natuur. Nou ja ... alleen? Ik kreeg gezelschap van honderden steekvliegen!

Tip 4: als je op expeditie gaat in een bos, doe dan geen korte broek aan. Ik had allemaal krassen op m'n benen van die plantenstengels met doorns erop. Nadat de steekvliegen (die gek waren op doorns) weg waren, kwam ik twee Noord-Zuid lopers tegen op een bankje. Daar kwamen er 5 minuten later nog vier bij. Een gezellige boel.

Een half uur later kwam ik bij café Knobben waar een gastenboek lag voor de lopers. Op een van de laatste pagina's had ik ook nog wat geschreven om zo een onuitwisbare indruk achter te laten tot in de eeuwigheid. Na 5 uur lopen was ik bij het hotel, ruim voor de voorspelde buien. Ik heb nog geen druppel regen gezien en het is al avond. En ik zat weer in zo'n krakkemikkig hotelkamertje. Morgenochtend nog 21 kilometer lopen naar Roermond met 30 graden buiten. Eens zal het toch wel een keer gaan onweren?

08/06/07 Echt-Roermond

Vertrek uit Echt: 07:15 uur. En het was zelfs al heel warm buiten. Maar ja, ik was blij dat ik het hotel uit was. Op naar Roermond! Mooie zonnestrallen in de ochtendschemering. Daarna het bos in waar ik opnieuw een eekhoorn tegenkwam.

Hij zat vastgekleefd op 3 meter hoogte aan een boomstam met z'n kop net om het hoekje. En weg was-ie! Later kwam ik langs aspergestekers die al vroeg aan het werk waren. Na nog meer bossen en aspergevelden, kwam ik aan bij de courgette-afdeling. Hele mooie gele bloemen hebben die. Ik mocht er helaas niet van genieten.

Wat een verschrikkelijk irritante zwerm steekvliegen vloog er met me mee. Wel 20 minuten lang. Hoe meer ik zwaaide om ze weg te krijgen, hoe meer er kwamen! Na anderhalf uur kwam ik in Montfort. Daar zag ik een doosje originele Montforter koekjes liggen, dus die gingen mee op reis. Na een korte stop ging ik weer verder op weg naar een mooi bos, zoals alles mooi is deze vakantie.



En het werd warmer en warmer en ik had al 3 flessen drank op. Totdat ik uitgeput op een terrasje in de schaduw neerstreek. Heerlijk! Ik had nog 2 flessen water met nog maar 1 uur te lopen (dacht ik). Hoe dichterbij Roermond kwam, hoe heter het werd. Ik had een hotel geboekt op het stationsplein waar ook het eindpunt was van de wandeling.

Met het vooruitzicht dat ik de volgende dag nog 30 kilometer naar Venlo moest, kon ik heerlijk neerploffen op m'n hotelbed! Ik had gelijk de TV aangedaan voor het weerbericht, maar er was geen stroom voor de TV. En de lamp had ook geen stroom.

En ik keek uit op een binnenplaats met een blinde muur van 20 meter hoog. En ik had een irritante brommende machine buiten staan die me wakker hield. En ik had maar een 1-persoons-bed, waar ik anders tot 3 keer toe een 2-persoonsbed tot mijn beschikking had. En dan die prijs: 81 euro! Het enige mooie was het ligbad, maar ik betwijfelde of er warm water uit zou komen.

Ik had net zo goed in kasteel Hattem kunnen gaan slapen voor 125 euro. Er was hier nu al 3 en een half uur een onweerslucht te zien, maar nog steeds geen druppel.

Maar de volgende dag ging ik heerlijk naar Schiedam om zondag weer te kunnen korfballen. Een half uur na deze zin had ik het weer naar m'n zin.

Nadat ik een andere kamer had gevraagd kreeg ik te horen dat ik de kaart om de deur open te doen, in dat ding aan de muur moest steken om stroom te krijgen! Daarna kreeg ik nog een heerlijk gratis zelf opgeëist glas cola met ijs. En om 21:00 uur begon het eindelijk te regenen en onweren.

De volgende dag lekker aangemodderd want ik had geen zin om 30 kilometer in de modder te lopen naar Venlo.

Anne-Mart



Wij, Ellie en ik zaten 30 juli bij het tafelen in ons Dorphuis. Natuurlijk zaten we ook gezellig te kwekken met de andere deelnemers en zo kwamen we bij de Kloetse Velden.

Nu dacht ik er is inmiddels zoveel over geschreven in o.a. de Wereldregio en PZC DUS iedereen heeft er wel iets van vernomen.

Nou, nee dus.

De Kloetse Velden is een biologische boerderij in de vorm van een coöperatie waar producten geteeld worden. In eerste instantie werd dit opgezet via de organisatie van Herenboeren.

Maar dit is niet gelukt vanwege te weinig toekomstige leden daarom zijn we in een kleiner verband doorgesgaan van zo'n 20 ha toen ,naar 4,5 ha nu aan de Heuvelsweg 1a in Kerkwerve.

Ook wij als beginnende boeren kregen te maken met tegenslag zoals de vele regenbuien. De aanleg van drainage en het planten van de diverse bomen en struiken liep daar behoorlijk wat vertraging door op. Ook de kennismaking met de Zeeuwse klei was voor sommigen een "aparte" ervaring. Denk bv aan glij- en valpartijen en het meenemen van "kilo's" klei onder je laarzen die een beetje een zombie-achtige loop opleverden. Maar uiteindelijk is alles geplant.

Er kwam een dubbele tunnelkas en al met al is er ontzettend veel gerealiseerd.

Nu zijn er al regelmatige uitgiften van groentes.

In principe doen vrijwilligers ( de leden ) dit met behulp van een parttime Boer.

Bij de aankoop van de grond was ook een Potstal aanwezig die volledig is omgebouwd tot een kantine, kantoor en sanitair en genoeg ruimte voor opslag van machines en gereedschap waar o.a. onze Noordwellese Hans zijn ziel en zaligheid in heeft zitten.

Het kan ook wel eens tegenzitten, van de week moesten er direct piepers gerooid worden die verschijnselen vertoonden van de gevreesde aardappelziekte.

Dat gebeurde ook, het mooie ervan is dat je als buitenstaander weer wat leert.

Iedere zaterdag is er een uitgifte die langzaam maar zeker wat groter en variabler wordt zoals bv afgelopen week:

Er waren volop aardappelen, namelijk wat Frieslanders en kersverse Dita (vergelijkbaar met Bintje) en een portie Cammeo (vgl Roseval). We hadden 4 soorten sla en knolvenkel, koolrabi, snijbiet en courgettes (op is op). En natuurlijk eitjes, uien, snijselderij en diverse kruiden.

We nodigen iedereen die ons nog niet kent en nieuwsgierig is naar dit project, uit om eens een keertje op zaterdagmorgen langs te komen, er is altijd wel iemand die een rondleiding wil geven en daarna een praatje met wat te drinken.

Maarten en Ellie

## Contacten

In principe een kleine aanpassing in bestuur door mutatie maar dan ben je er nog niet. Daar is een enkel bestuurslid wel heel druk mee geweest. Bankpasje wijzigen en een inschrijving KvK (Kamer van Koophandel) lijkt zo eenvoudig maar daar kun je dus in Nederland dagen druk mee zijn. Ook blijkt het dan nodig te zijn om "even" een UBO in te vullen (Verklaring Uiteindelijk Belanghebbenden). Dat allemaal omdat men bang is dat wij zwart geld willen gaan wit wassen....ondenkbaar natuurlijk in ons dorpje.

De moed zou je in de schoenen zakken maar...het lijkt allemaal te gaan lukken.

Wat wel leuk is zijn de contacten van ons met gemeenteambtenaren op het gemeentehuis.

Kunnen spreken over onze woningbehoefte en waar dat dit evt. zou kunnen plaatsvinden. Kernprofiel besproken met aantal en typen woningen.

Onze zorgen neer kunnen leggen over de verkeersveiligheid met 3 zeer gevaarlijke oversteekplaatsen Stoofweg.

Het opgeknapt Slingerbos besproken en dat het nog niet klaar is...en nog steeds aandacht en onderhoud nodig heeft.

De bereikbaarheid en herkenning genoemd omtrent de gesitueerde plekken met de zo belangrijke brandkranen in met name de dorpsring.

Nogmaals de parkeervoorziening in beeld gebracht want het loopt her en der toch wel behoorlijk klem en zelfs gevaarlijk voor fietser of wandelaar.

Het updaten van de speelvoorziening nabij het grasveld van het dorps huis met de gewenste Jules de Boules baan wordt niet vergeten en natuurlijk dat in samenspraak met direct aanwonende.

Er zijn ideeën volop en dus krijgt het allemaal een vervolg....verwachten wij.

Lex

## Bedankje

Iedereen hartelijk bedankt voor de bloemen bij  
thuiskomst uit het ziekenhuis!



Ada Pijl

## Kunstschau

Een bedankje van de kunstenaressen die tijdens de kunstschau  
in Ons Dorpshuis exposeerden met hun kunstwerken!





## Barbecue 17 augustus 2024

Met 80 aanmeldingen was het weer een groot succes. Prima weer en veel enthousiaste vrijwilligers waardoor dit weer mogelijk was!

