

VAN DE REDACTIE

We zijn weer in de decembermaand aangekomen. Het eerste laagje rijp hebben we in de tuin kunnen ontdekken. Ook veel wind, regen en zelfs hagel spelen ons parten.

De Sint heeft ons dorp in het gekleurde mini treintje ook al bezocht! Heel apart.

Een heel mooi evenement was wel de Indische avond met heel veel aanmeldingen. Fantastisch en zeker voor herhaling vatbaar.

Deze keer ook weer een kerstboom bij Ons Dorpshuis opgezet onder het genot van glühwein en overheerlijke oliebollen! Dit er ook maar inhouden!

Veel leesplezier.

NOORDERNIEUWSWELLE
Dorpskrant van Noordwelle

dorpskrantnnw@gmail.com

www.noordwelle.com

46ste jaargang

Verschijnt 6x per jaar



*Redactie: Marianne de Jonge, Kitty Heye, Trudy Groenleer
Juus Kreiken en Ineke v.d. Koogh*

Vormgeving: Leo Schults en Trudy Groenleer

Wist u dat

- Wij erg blij worden van kopij
- Er wel altijd gecensureerd wordt
- Wij 1 x per 2 maanden uitkomen
- dorpskrantnw@gmail.com ons mailadres is
- Handgeschreven kopij ook nog altijd welkom is
- Wij kopij voor het volgende nummer graag voor **10 februari 2025** ontvangen
- Handgeschreven kopij ook altijd nog hartelijk welkom is
- Wij mogen verklappen dat we een nieuw redactielid hebben
- Wij daar heel erg blij mee zijn
- Dit redactielid zich in ons volgende nummer voor zal stellen
- Wij 16 november een culinaire primeur in ons dorps huis hadden
- Er toen 81 mensen genoten hebben van een wel zeer uitgebreide rijsttafel
- Iedereen hoopt dat dat een jaarlijkse activiteit in Noordwelle zal worden
- Wij hierbij alle koks en kokkinnen een enorme pluim geven
- Wij als dorp hiermee in de Wereldregio stonden
- Een andere dorpsgenoot uitgebreide artikels had in de PZC
- Wij trots zijn op Juus die zich extra inzet voor het onderhoud van de Joodse begraafplaats in Zierikzee
- Hij daarbij nog oud of nieuw goed tuingereedschap kan gebruiken
- De Sinterklaasviering dit jaar op zeer ludieke wijze begon
- Bekende sinterklaasliedjes over het hele dorp klonken
- Sint , zijn Pieten en alle kindjes en familie in een treintje door het dorp gingen

- Verschillende dorpsgenoten enthousiast zwaaiden en meezongen
- De kastanjeboom op het speelveldje wegens ziekte gerooïd is
- Er sinds kort een elektrische laadpaal voor 2 auto's bij het dorpshuis staat
- Het opladen ook sneller gaat nu
- Noordwelle ook in dit opzicht met zijn tijd meegaat
- Ons dorp weer in kerstverlichting is gestoken
- Wij de lichtjesmannen hierbij heel hartelijk bedanken
- Het moment van aansteken weer heel gezellig was bij ons dorpshuis
- Dit door de heerlijke oliebollen van Maarten en Marije weer extra lekker was
- Wij u hierbij nog mooie feestdagen en een gezond en gelukkig 2025 toewensen

De Agenda

- Eerste vrijdag van de maand: Snekvond
- Derde vrijdag van de maand (20:45): DDaames
- Laatste dinsdag van de maand: Tafelen
- Iedere eerste en derde dinsdag van de maand koffie/bieb uurtje van 10 tot 11 uur
- Om de week op de woensdagavond Klaverjassen inloop 19.00 uur
- Iedere woensdag in de kerk meditatief zingen 17:00 - 17:45 uur, vesperviering 18:00 – 18:30 voor beiden opgave niet nodig, gezamenlijke maaltijd vanaf 18.40 uur hiervoor aanmelden via: www.kloosterwelle.nl
- Vrijdag 3 januari 2025 Nieuwjaarsreceptie vanaf 16.30 uur aansluitend om 18.00 frietavond
- Zaterdag 22 februari 2025 Straô
- Maandag 14 april 2025 Algemene Ledenvergadering in Ons Dorshuis aanvang 19.30 uur

Brandwonden: echt verschrikkelijk!

Waarom daar nu voor collecteren in Noordwelle door Karin, Jan en Lex.

Verzorging van brandwonden is toch in Nederland perfect geregeld? Hopelijk overkomt het je niet maar de cijfers landelijk laten wat anders zien. Elk jaar hebben zo'n 92.000 mensen medische hulp nodig met brandwonden.

Enkele duizenden hebben zo'n ernstige brandwond dat ze in het ziekenhuis of in 1 van de brandwondencentra moeten worden opgenomen, tew. In Beverwijk, Groningen of Rotterdam.

In ons land is er uitmuntende zorg en gericht op re-integratie van de patiënt in de maatschappij.

Toch moesten er landelijk wel zo'n 60.000 vrijwilligers in de recent gehouden collecteweek met hun groene bus op pad.

Veel wordt er betaald vanuit de zorgverzekeringen maar dus zeker niet de nazorg, begeleidingen van kinderen die teruggaan naar school en contact met lotgenoten om maar een paar zaken te benoemen. Denk aan o.a. de ramp met de café brand en nazorg daarvan te Volendam in 2001.

Daarom heel erg bedankt voor de fraaie opbrengst in Noordwelle van € 296,96, geweldig toch?

Een veilige jaarwisseling gewenst!

Lex

Vlinders 2024

Afgelopen jaar heb ik weer vlinders geteld. Het was een lastig jaar voor mij persoonlijk. In februari had ik mij vertild en was daardoor lange tijd uit de running. De eerste maanden kon ik alleen de emmer op het erf zetten, de emmers in wei waren geen optie helaas. Toch heb ik nog 57 keer kunnen tellen, vorig jaar was dat 62 keer.

Het aantal vlinders wat ik heb geteld is weer gedaald, helaas. In 2022 waren het er nog 1571 exemplaren, vorig jaar: 1141 en dit jaar maar 955.

Volgens de vlinderstichting die alle tellingen bijhoudt is dit een landelijk gegeven. Alle omstandigheden bij elkaar zorgen dat soorten verdwijnen. De kleine vos is hier een goed voorbeeld van, in 2022 telde ik er op mijn route nog 22, dit jaar maar 2! De kleine vos wordt dus een zeldzame soort.



Door de omstandigheden (opwarming) wordt het voor sommige soorten juist aantrekkelijker om zich hier te vestigen. Vorig jaar is het kaasjeskruid dikkopje voor het eerst aan de zuidkust van ons eiland gesignaleerd, bij Ouwerkerk in de buurt. Dit jaar hebben we met een groepje mensen in Noordwelle gezocht en jawel in de tuin van Kloosterwelle, vonden we deze rups.

Kaasjeskruiddikkopje, rups

Het is een heel klein rupsje, dus kennis van zaken is nodig om het beestje te vinden. De hele groep werd door de vondst positief aangespoord om nog beter te zoeken, maar het bleef bij deze rups. Piter Goodijk die toevallig die dag in de tuin aan het werk was, beloofde de rups zijn zegen te geven en hem en zijn rustplek voor de winter te sparen. Na deze vondst zijn we met het groepje door gereden naar het parkeerterrein Wijde Wereld, bij de aanzet van de Brouwersdam. Daar vonden we zowaar ook nog een vlinder en meerdere rupsen.



Vlinder

Kaasjeskruiddikkopje

De vlinder is ook weer heel klein en hoewel het een dagvlinder is zijn de kleuren niet spectaculair.

Dat is met de Windepilstaart dan weer wat anders, deze enorme vlinder werd ook best veel gespot het afgelopen jaar, ook de rupsen



werden gemeld. Net als de vlinder zijn dit enorme grote rupsen. Maar zoals de naam al vermeld kunnen de meeste mensen zich niet storen aan zijn eetlust op de winde. Goede keus van dit beestje!

Windepilstaart

In mijn emmer had ik tot mijn grote vreugde dit jaar voor het eerst



een Koperuil. Niet zeldzaam voor de rest van Nederland, maar voor mij de eerste.

Het is een prachtige nachtvlinder met groen dat zoals koper glanst in het licht. Een foto is eigenlijk niet genoeg om de glans te vangen.

Koperuil



Dagpauwoog



Atalanta

Bij de dagvlinders hadden we in het najaar een enorme hoeveelheid Daggauwogen en Atalanta`s om van te genieten.

De Atalanta is wel extra bijzonder omdat het een trekvlinder is. Net als bij sommige vogels, trekken ook vlinders in het najaar naar het zuiden om te overwinteren vele kilometers van hier. Het is onvoorstelbaar voor zo`n klein beestje, dat ze zo`n afstand afleggen. Om vervolgens in het voorjaar weer terug te komen. Je zag ze in groten getallen over de stranden en de kering vliegen. Velen sneuvelen daarbij in het verkeer.

Kers op de taart was dit jaar een vondst in de Brouwtuin. Een rups! We ontdekten de rups toen we courgettes gingen oogsten. Mijn vreugdekreet moet ook wel aan de andere kant van het dorp te horen zijn geweest.

De rups was van de peentjes (ze eten het loof van peentjes) naar de courgettes gekropen om een goede plek te vinden om te verpoppen. Daar het al 11 oktober was, hebben we besloten om de rups mee te nemen. We hebben hem geïnstalleerd in de kas, alwaar



hij zich rustig kon gaan verpoppen. Een flinke klus hoor, het kostte enkele dagen om dit te volbrengen. Er staat een filmpje op mijn instagram pagina, voor de liefhebbers. De pop mag de winter doorbrengen bij mijn broer en we hopen dus volgend voorjaar op een mooie vlinder.

Koninginnepage rups

Op weer naar een nieuw seizoen.

Jolanda Vermeer.

Word jij het nieuwe dorpsraad lid in ons Noordwelle?

Noordwelle is ons leuke dorp en wij staan bekend om onze warme sociale gemeenschapszin en onze actieve betrokkenheid van de inwoners.

De Dorpsraad speelt een belangrijke rol daarin.

Wij zijn op zoek naar enthousiaste nieuwe raadsleden- met name een penningmeester(m/v) en een secretaris(m/v).

Echter, enthousiaste meedenkers zonder portefeuille zijn ook zeer welkom.

Wat zoeken wij:

- Hart voor Noordwelle en zijn inwoners
- meedenken over nieuwe ideeën en/of verbeteringen
- bijdragen aan de Leefbaarheid en sociale samenhang in ons dorp

Wat bieden wij:

- een kans om je echt in te zetten voor ons dorp
- een betrokken team dat ons beiden ondersteunt
- gezellige vergaderingen (7 x/j) en het gevoel écht iets te kunnen doen

Ben jij degene die wij willen verwelkomen? Of ken je iemand die perfect zou passen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 06 53 704 923 (Lex) of spreek een van de huidige dorpsraadleden aan.

Samen houden wij Noordwelle levendig en...verbonden.

Doe je mee?

Lex, namens de dorpsraad

De kastanje op het "schoolplein".



De meeste mensen in de Smidsweg hebben dit gezien, de kastanje op het schoolplein bleek ziek te zijn en moest daarom gerooid worden. De groenverzorgers van de gemeente kwamen met twee man sterk, en een speciaal daarvoor gehuurde hoogwerker.

Binnen afzienbare tijd was van de Kastanje niets meer over dan een stapel kachelhout.

De Kastanje in 1969 geplant in 2024 gerooid. Vijfenvijftig jaar heeft hij mogen groeien op het schoolplein.

Maar niet getreurd er komen twee nieuwe bomen voor in de plaats: een Linde en een Eik.



Ella Janse.

Bijzonder Eetfestijn in Ons Dorpshuis



Het was in een woord geweldig! We kwamen binnen in het in Oosterse sferen omgetoverd Dorpshuis. Er hingen overall prachtig gekleurde batik doeken. Diverse kunst stond rondom ten toon gespreid. Boven het toneel hingen indrukwekkende maskers, waar je liever niet van gaat dromen. Zelfs aan muziek in Oosterse sfeer was gedacht. Zo'n entourage hadden we niet verwacht!

We kregen een munt voor de eerste consumptie, achter de bar stonden al vrijwilligers klaar, dus het feest kon gelijk beginnen. In korte tijd liepen de zalen helemaal vol want iedereen wilde natuurlijk een gezellige tafel hebben. Er was op 80 mensen gerekend, die waren er ook allemaal, dus volle bak!

Onze huiskok/ceremoniemeester Hans, heette ons welkom en gaf wat uitleg over de gang van zaken, zodat de stroom eetlustigen in goede banen geleid kon worden. Per tafel lagen er wat A- viertjes met wel 15 verschillende gerechten naar keuze, en de originele benamingen, maar daarbij ook de uitleg en beschrijving van de gebruikte ingrediënten. Alleen het voor- en nagerecht werd geserveerd, het rijstbuffet mochten we op afroep per tafel bezoeken.

Over de breedte van de grote zaal stonden na de soep de 13 koks klaar, die vol trots en met uitleg hun zelfgemaakte gerechten opschepten



Wat een mooi gezicht, al die vrijwillige koks glunderend op een rij en de tafels vol met de lekkerste gerechten.

Ook onze voorzitter van de dorpsraad Lex sprak een welkomstwoord en benadrukte nog eens het grote belang van onze vrijwilligers, vooral in de dorpsraad is behoefte aan nieuwe en zeker ook jongere mensen.

Het was genieten! Wat een keuze en wat leuk dat de makers zelf voor ons opschepten! De sfeer was bijzonder gezellig. Het was mooi om te zien dat iedereen genoot. Het leek wel een beetje een groot familiefeest, want iedereen kletste gezellig met elkaar en velen maakten ook even een praatje aan een andere tafel. Ik vind het mooi dat mensen die alleen zijn, zich niet alleen hoeven te voelen, je hoort er bij! Mijn complimenten voor alle vrijwilligers die zich ontzettend hebben uitgesloofd om ons zo'n heerlijke avond te bezorgen! Voor herhaling vatbaar!

Gerda van Harten

Beste Noordwellenaren

Als jullie dit lezen in het mooie blad van Noordwelle zijn we verhuisd naar Zierikzee. We hebben 28 jaar heel fijn in dit dorp gewoond, waar ik 10 jaar in het bestuur heb gezeten met lief en leed, zodat ik toch met veel gebeuren in het dorp op de hoogte was.

Door Wout Lokker ben ik aan toneel gekomen en 10 jaar met veel plezier gedaan in Ellemeet. Met Gerda en Ada de BBQ opgezet en ook met straô heb ik met Ada in de kar gestaan.

Maar nu we nog ouder worden vinden we het nodig om naar een appartement te gaan in 't Nieuwe Vrije in Zierikzee. Iedereen zal Chris kennen als lezend voor het raam.

We wensen allen alle goeds toe en wellicht tot ziens!

Groetjes Chris en Henny Hegge

Sinterklaas heel erg blij



Graag wil ik de bewoners en vooral de kindjes heel hartelijk bedanken voor de meer dan warme ontvangst in het dorps huis jl. vrijdag 29 november.

Jammer dat Ozzosnel wat ziekjes was door het eten van teveel

ontvangen wortelen.

Gelukkig was Merijn van Boemeltrein Renesse zo vriendelijk om mij en de Pietjes naar Noordwelle te vervoeren en dat wij daarna nog even een rondje door dorp konden doen.

Geweldig was het en de mensen voor en achter de schermen bedankt voor jullie inzet.

Mocht u als ouder of grootouder het toch gemist hebben en het ook leuk vinden om aanwezig te zijn (zoals dat nu kon via de persoonlijk geadresseerde uitnodiging met antwoordstrookje), geef dit dan nu al even aan de organisatie door dan zit u er zeker bij volgend jaar.

Kindje blij.....Sinterklaas blij.

Groeten aan allemaal.....Sinterklaas





Een mooi initiatief op het landgoed Moermond gelegen aan de Stoofwekken 5 te Renesse. Aldaar kun je van de gelegenheid gebruikmaken om een gedenkboom te planten. Een boom welke voeding geeft aan de natuur en onszelf.

In een echt gedenkbos hier op de Kop van Schouwen.

Om te kunnen gedenken bij een overlijden, jubileum, geboorte et cetera...als blijvende herinnering.

Een plek ook waar mensen zich verbonden kunnen voelen juist met deze prachtige omgeving.

De Stichting vraagt hier aandacht voor en meer is te lezen op de informatieve website: www.gedenkbosrenesse.nl

Lex

Het PDS

Geachte tuinbezitters in Noordwelle en omgeving Vele tuinen hebben in bepaalde (natte) periodes last van water in de tuin dat slecht doorzakt. Dit probleem is eenvoudig op te lossen zonder graafwerk of afvoer door gleuven of greppels.

Vraag Hans en Piet of ze dat voor je kunnen oplossen door middel van het **Perforatie Drainage Systeem**. Informatie te verkrijgen via daleboutpl@zeelandnet.nl

Hans vd Assem

Strao 22 februari 2025.

De kerstboom pronkt nog in menig woonkamer, al zijn de eerste lichte irritaties van vallende naalden merkbaar, de kerststress over de perfecte tafelschikking, het kerstmenu en of het nu wel of niet verstandig is om Ome Jo naast Tante Sien te zetten, bij het gourmetten, begint al zijn tol te eisen.

En ja hoor, daar is de eerste aankondiging voor de agenda van 2025 al. Nou ja, eerste aankondiging, voor velen staat de laatste zaterdag van februari al jaren met dikke stift omcirkeld in de agenda. Strao 2025, we staan te trappelen.

Ook dit jaar hopen we op een mooie editie, vol mooi versierde paarden, authentiek geklede ruiters, met als het even kan een vleugje zonneshijn.

Programma als volgt:

- 10:30 uur: verzamelen van de paarden aan de Dorpsring in Noordwelle, voor de keuring van versierde paarden.
- 11:30 uur: vertrek van de ruiters te paard naar Strandpark de Zeeuwse Kust waar zij om 12:00 uur aan zullen komen.
- 12:45 uur: aankomst ruiters en paarden bij strandovergang Kijkduin, aan de Rampweg te Renesse.
- 13:00 uur: zullen zij aankomen bij Strandpaviljoen De Haven van Renesse.
- 13:30 uur: vertrek bij het strandpaviljoen, waarna de ruiters en paarden om 14:00 uur een korte stop bij de Zoom in Renesse zullen maken.
- Om 15:00 uur zullen de ruiters te paard Noordwelle binnen gehaald worden, onder begeleiding van muziek door Nut en Uitspanning uit Zonnemaire.
- Om 15:30uur zal er voor de liefhebbers nog enkele rondes ring gestoken kunnen worden.
- Dan begint vanaf 16:00 uur het muziek programma in Ons Dorpshuis. Daar speelt tot 19:00 uur de band Millroad uit Kamperland.
- Om 18:15 uur is dan uiteraard nog de prijsuitreiking. En daarna word de avond vervolgd door de band Knurft.
- Voor meer informatie kunt u altijd een werpen op de website: www.straonoordwelle.nl

Namens het strao comité, Vera Pals

Chef Kok Sergio Herman in mineur..

Stevige concurrentie vanuit dorpje Noordwelle en met name dus het Dorpshuis.

Spectaculair wat een 13 tal vrijwilligers op tafel hebben gebracht met de Indische avond. Het uitdenken en voorbereiden al een week vooraf en dan ons zo'n kwaliteit en verscheidenheid weten voor te schotelen: GEWELDIG!

Wij maken een diepe buiging want wat was het goed en gezellig.

Als je er niet was: jammer maar mogelijk volgend jaar nog eens....Zullen wij mogelijk eerst het Dorpshuis moeten uitbouwen want het ging allemaal net.

Bersama(samen): dat motto houden wij er maar goed in.

Lex

5^{de} pelgrimstocht van 2 wellse wuven mei 2024

Laatste deel

En voor de zondag het telefoonnummer van een hotelletje in Jougne op de route. Dus lekker onbezorgd de stad in.

Het was gezellig druk en leuk om even te winkelen. En een bezoek aan de snel stromende rivier Le Doubs, die dwars door de stad loopt was de moeite waard. Marianne kon het niet laten, schoenen uit en voeten in het water!

Toen kwamen we door een smalle straat en daar rook het toch lekker! Op de hoek zat een traditionele crêperie, prachtig ingericht daarbinnen en heerlijke pannenkoekjes op alle denkbaar mogelijke manieren bereid.

Daarna een lokaal wit wijntje op een terras in de zon. Heerlijk, het leven van een pelgrim is zo slecht nog niet. Voor het avondeten gingen we naar restaurant La Poste, daar wordt de mysterieuze drank Absint nog op traditionele wijze geserveerd en dat wilden we graag meemaken. Je krijgt een soort wijnglas met een laagje van deze anijslikeur met een opengewerkte lepel erop. Daar wordt een suikerklontje opgelegd.

Met het bijbehorende glazen kannetje giet je voorzichtig water over de suiker, niet te snel, dan wordt de drank troebel. Absint was ook in Nederland een periode van bijna honderd jaar (tot 2005) een verboden drank.

Er werden onder meer hallucinerende eigenschappen aan toegeschreven, de drank was vroeger populair onder de kunstenaars. (o.a. Vincent van Gogh en Ernest Hemingway en uiteraard vele Franse schilders en kunstenaars) Voor ons was het een leuke start van een lekkere maaltijd met vis en geroosterde groenten, we kregen geen hallucinaties maar slapen heel goed die nacht.



In de huiskamer van de jeugdherberg zagen we 's-morgens ineens een bekend gezicht. Hey, Hallo dames! Ik zag jullie naar de weg zoeken onderweg in een dorp, de een met een verkreukt boekje en de ander met de telefoon in de hand. Tja, dat was een van de wegwijs mannen van de 1^e dag. We raakten al snel in gesprek. Hij woonde in Zwitserland, en wandelde van Canterbury naar Rome. Hij had veel te vertellen. Na zijn pensionering begon hij te wandelen, meteen een aantal maanden door bijna onbegaanbare bossen van Midden- Amerika, met een tentje op zijn rugtas wandelde hij dan een dag 2 of 3 en stopte dan in een dorp of stadje om zijn voorraad eten en drinken aan te vullen. Hij maakte veel avonturen mee, het was vaak moeilijk een pad te vinden en liep een keer bijna in een moeras. De eenzaamheid ging hem echter opbreken, hij kwam zichzelf tegen en was nu pelgrimsroutes aan het lopen. Zaterdagmorgen 11 mei vroeg vertrokken richting Jougne, na een uitstekend ontbijt met vers stokbrood en verse croissants, fruit en nog veel meer.

Het jeugdhotel was ons goed bevallen, heel vriendelijke mensen, het was er schoon en goed georganiseerd, ze zijn daar ook heel milieubewust bezig, dus geen plastic bekertjes, geen weggegooid lakens, slopen enz. wel losse thee om een potje te zetten, gescheiden afvalbakken in de eetzaal. En een eigen kruidentuin, afgedekt met schapenwol!

De dag begon goed. Mooie route, sterk omhoog, dus flink doorklimmen. Genoeg te zien, eerst langs een fort, toen langs een oud kasteel op 1100 mtr. Hoogte. Toen weer helemaal omlaag, het dal in. Later weer zou de weg omhoog gaan naar Les Fourgs, waar we bij Brigitte zouden overnachten. We liepen tussen de koeien door, over een weggetje onder de pilaren van een heel hoog autowegviaduct, maar de route klopte weer eens niet met het boekje. Het werd een poos zoeken, eerst naar beneden, door een weiland, toen weer naar boven, Dan maar de andere kant geprobeerd, maar het blauwe bolletje ging nog steeds de verkeerde kant op. Na rijp beraad weer terug naar het punt waar het nog wel klopte.

Samen heel goed in de rondte gekeken en... Gevonden, van de weg af een smal spoor het struikgewas in en een paar bomen verder hing zowaar een bordje met de letters VF.

Uiteindelijk kwamen we aan middenin een wintersport gebied, op 1150 mtr. hoogte . Enorm grote huizen en appartement-gebouwen. Grote verlaten parkeerterreinen. Even op een bank uitrusten in een ski- centrum, dichte loketten en lege kleedruimten. Bijna onwerkelijk stil. Langlaufbanen zijn hier ook prachtige wandelpaden. Wij dachten hier ergens koffie te gaan drinken, maar alles, maar dan ook alles was hier stil en verlaten.

Helaas, dan maar gelijk naar het overnachtingsadres, wat toch nog een aardige tippel was, helemaal naar het eind van het dorp met lintbebouwing zo'n 5 km verderop. Brigitte stond ons al op te wachten en te zwaaien bovenop haar hooggelegen terras.

We kregen van haar lekkere koffie en konden even bijkomen van de pittige wandeling van deze dag.

Ze was heel gastvrij en vriendelijk. Later zorgde ze ook voor een maaltijd, die ze al kletsend voor ons klaarmaakte in haar grote eetkeuken. We kregen radijssoep, (gemaakt van de jonge blaadjes) apart en lekker, pasta met Comté kaas, salade, stokbrood en koffie toe. Ze vertelde dat ze al jaren alleen was, en het fijn vond om regelmatig gasten in huis te hebben. Wij sliepen heerlijk in deze prachtige en rustige omgeving.



De volgende dag, zondag 12 mei, om half 9 vertrokken, overal rinkelende koeienbellen, de dieren stonden soms vlakbij de huizen, achter de waslijnen. Eerst langs de bakker om een belegd stokbrood te kopen voor de lunch. Het was weer heerlijk wandelweer, 20 gr. en zonnig, het juiste pad hadden we snel gevonden. De markering was overduidelijk, er stonden zelfs af en toe gele pelgrimspoppen bij de kruispunten.

We genoten van mooie wilde planten, veel prachtige orchideeën, Ereprijs, paarsblauwe voorjaarslathyrus, veldsalie, dagkoekoeksbloemen en nog veel meer. Het is leuk dat je geen botanicus hoeft te wezen om de namen van de planten te weten, je zorgt gewoon dat de app van plantnet op je telefoon staat. Wat natuur aangaat was het scoren deze dag: we kwamen 2x een vos tegen, herten in een weiland en we hoorden en zagen wierenwalen in een hoog bos.

In de middag kwamen door een dorp. Daar was zowaar een cafe met terras, dat kwam goed uit, want het begon net een beetje te regenen. Toen de koffie op was, begon het nog harder te regenen, een goede reden om een lokaal wit wijntje te bestellen.

Het was ook nog eens Moederdag, dus ja, nog een reden om even te genieten.

De laatste km 's van deze dag gingen in een rustig tempo, de rugzakken voelden vreemd genoeg plotseling niet meer zwaar. We kwamen aan bij hotel de la Poste, in Jougne, een oud gebouw aan een drukke weg naar de grens met Zwitserland. Alles was nogal gedateerd, maar we werden vriendelijk welkom geheten. In een ouderwets gastenvertrek mochten we aanschuiven voor een heerlijke lasagne die op het dagmenu stond, met een frambozenyoghurt als toetje. Een beetje lawaai van het verkeer, maar prima voor 1 nachtje, want morgen weer vroeg op!

De volgende dag, lekker zonnetje, bakker om de hoek, lekker belegd broodje mee. Het werd een prachtige wandeldag van 19 km. We passeerden eerst enkele kleine dorpjes, dan gingen we de Zwitserse grens over, wat een smal paadje was met een houten hokje aan de kant, een bord, een open slagboom, en verder niets te zien. De wegbewijzing veranderde in gele "wybertjes", we daalden af door een bos richting rivier, met prima aangegeven Zwitserse route . Daarna door de gorges van de rivier de Orbe een diep uitgesleten kloof wel 5km lang.

Wat een stilte, wat een prachtig groen paradijs! Alleen het ruisen of klateren van het water, vanaf een waterval, af en toe een vogel, verder niets. De eerste paar uur kwamen we niemand tegen.



Soms moesten we door stenen tunneltjes onder watervalletjes door, soms liepen we laag, over kleine houten bruggetjes en soms liep het pad wat omhoog wat weer een prachtig overzicht gaf.

Wij vonden dit de allermooiste wandeling van ons hele pelgrims pad vanaf Maastricht!

Gerda en Marianne

De 22^e Straô in Noordwelle en dan ook nog op 22 februari 2025

De tijd gaat voor velen van ons razend snel. Voor je het weet is het jaar weer om en dus weer nieuw jaar met heel veel activiteiten. Zo is de Straô er ook een van en dus draait de organisatie achter de schermen al op volle toeren. Even een schrik en groot aandachtspunt omtrent bezetting bestuur van deze organisatie. Er moet toch veel overdacht worden en het moet ook kloppen met zoveel deelnemers en heel veel paarden. Veiligheid staat op 1 dus o.a. iedereen verplicht met cap! En zo zijn er nog wel andere aandachtspunten.

Wat zijn wij blij dat mensen als Ed Heye, Herda Heikamp en Corrine den Baars een heel aantal jaren met grote inzet deze Straô dag hebben willen mee organiseren.

Dank voor jullie betrokkenheid en tijd want het staat als een huis. Gelukkig is de bestaande organisatie met Emmelie v d Velde, Raymond Pals en Hugo Bos inmiddels "spontaan" weer aangevuld met nieuwe kanjers als Vera Pals en Heidi Bos.

Fijn dat er mensen zijn die het stokje willen overnemen en van onze kant nu alvast dank voor alles en heel veel succes met de organisatie!

Het Dorpraadsbestuur.



24-02-2024



Iedereen fijne feestdagen en de
allerbeste wensen voor 2025